

- "Ὅστις φροντίζει διὰ τὰς στιγμάς του δὲν σπαταλᾷ τὰς ὥρας του.
- Κατὰ τινα γνώμην ποιητοῦ Ἄραβος, ἡ τύχη ὁμοιάζει μὲ τὴν σκιάν τοῦ ἀνθρώπου· ὁπότεν οὗτος τὴν ἀκολουθεῖ, αὕτη τὸν φεύγει· καὶ ὅταν οὗτος φεύγῃ αὕτη τὸν ἀκολουθεῖ.
- Ἡ μεγαλειτέρα ἀπόλαυσις εἰς τὸν κόσμον αὐτὸν εἶναι νὰ πιστεύῃ κανεὶς κατ' ἐπίφασιν ὅ,τι ἐνδομύχως δὲν πιστεύει.
- Αἱ μεγάλαι τιμαὶ καὶ τὰ μεγάλα ἀξιώματα κάμνουν τὸν ἄνθρωπον μικρόν.
- Οἱ κοινωνικοὶ νόμοι ὁμοιάζουσι τὰ ἐνδύματα· μᾶς στενοχωροῦσιν, ἀλλὰ καὶ μᾶς προφυλάττουσι συγχρόνως.
- Τὸ πρῶτον ἤμισυ τοῦ βίου ἡμῶν διερχόμεθα ἐπιθυμοῦντες τὸ δεύτερον, τὸ δὲ δεύτερον ἐπιθυμοῦντες τὸ πρῶτον.
- Τὰ κακὰ βιβλία εἶναι ἐκεῖνα, τὰ ἅποια καταλείπουσι μείζονα ἐντύπωσιν.
- Δυνατὸν νὰ μὴ δυνάμεθα νὰ εἴπωμεν πόθεν ἐρχόμεθα καὶ ποῦ διευθυνόμεθα. Δυνατὸν νὰ μὴ γνωρίζωμεν τί νὰ σκεφθῶμεν ἢ τί νὰ πιστεύσωμεν. Πάντοτε ὁμῶς εἰς τὸ βάθος τῆς καρδίας μας γνωρίζομεν τί πρέπει νὰ πράξωμεν.
- Μὴ νυμφεύεσθε οὔτε διὰ τὰ χρήματα, ἀλλ' οὔτε καὶ χωρὶς χρήματα.
- Γίνετε ἄνθρωπος ὠφέλιμος· δὲν θὰ κινδυνεύσητε νὰ μείνητε ἀχρησιμοποίητος.
- Τὰ βιβλία εἶναι διὰ τὴν ἀνθρωπότητα, ὅ,τι ἡ μνήμη διὰ τὸν ἄνθρωπον.
- Πλειότερόν γίνεται τις ἀφορμὴ λύπης ἐξ ἐλλείψεως σκέψεως ἢ ἐξ ἐλλείψεως καρδίας.
- Ἡ οἰκονομία, ἣν ἐπιδιώκει τις ἐκ φιλοχρηματίας, εἶναι πάντοτε ἀξιοθρήνητος, ἀλλ' ἡ οἰκονομία τὴν ὁποίαν ἐπιτυγχάνει τις διὰ νὰ καταστῇ ἀνεξάρτητος, εἶναι λογικὴ καὶ ὑγιής.

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ ΤΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ

Μιλτιάδην Ἀγαθονικόφ

Ὁ Ἥλιος σὰν κρατᾷ τὰ λουλούδια
 Ἐστὴν ἀγαλιά του τὴ γλυκειά,
 Γελᾷνε, τραγουδᾷν γλυκὰ τραγούδια,
 Γελᾷνε τὰ λουλούδια.

Μὰ σὰν τ' ἀφίγη ἐκεῖνος κάθε βράδου
 Ἐστὴ νύχτα, μαύρη μητριά,
 Δακρῦζουν, κλαῖνε μέσα ἔσθ' σκοτάδι,
 Δακρῦζουν τὰ λουλούδια.

Τὰ δάκρυά τους, ὅπως κ' ἡ χαρὰ τους,
 Λαμποκοπᾶνε τὴν αὐγὴ
 Ἐστὰ φύλλα τους καὶ εἶνε ἡ δροσιά τους,
 Ποῦ γύνουν τὰ λουλούδια.

ΑΓΙΣ ΘΕΟΣ