

έπιτυχίαν του συμβάλλεται τὸ κανονικὸν παράστημά του καὶ ἡ συμπαθὴς ὅψις. "Ηδη κατέχει ἐπίζηλον θέσιν μεταξὺ τῶν πρώτων ὁξυφώνων τῆς Ἰταλίας κληθεὶς Rinomato καὶ θεωρούμενος ως μίχ ἐπισημότης.

Ταύτης δὲ ὅμως τῆς μουσικῆς πανδαισίας ἡ μήτηρ πατρίς δὲν ἀπογεύεται ἡ τὴν κνίσαν καὶ τὴν εὐώδίαν τῶν φαγητῶν....

"Ολοι φεύγουσι μακράν μας, ίστροι, συγγραφεῖς καὶ ζωγράφοι, μᾶς φεύγουσι τώρα καὶ τὰ ἀηδόνια, ἀτινα μᾶς κατεκήλουν καὶ μᾶς ἐμάγευαν κατὰ τὰς ἀττικὰς νύκτας....

Μᾶς φεύγουσιν οἱ ἀοιδοὶ καὶ δὲν μένουν ἡ αἱ ἀηδίαι τῆς Βουλῆς καὶ τῶν πολιτικῶν μας! . . .

ΓΟΡΥΛΛΑΣ

ΤΟ ΚΟΚΚΑΔΩ

(Διῆγηστη τοῦ βουνοῦ)



Κάτου ἀφ τὸ μεγάλο πλατάνι ἀποσταμένοι κάθουνται ἕστι τοῦ βουνοῦ τὴν κορφὴν οἱ κλέφταις· ἀφ τὰ κλαριὰ καὶ τὰ περνάρια κρέμουνται τὸ ἄρματά τους βαμμένα στὸ αἷμα, παράμερα ἀκόμη λαχανιάζουν τὰ περίφανα καὶ ἀξιτίμωτα ἀτια τους, καψίλα καὶ μπαρούτι μυρίζει ἀκόμη ὁ ἔγερας.

Τρεῖς μέραις καὶ τρεῖς νύχτες γιὰ κεῖνο τὸ βουνὸ πολέμαγαν οἱ κλέφταις καὶ τώρα ἀποσταμένοι κάθουνται νὰ φάνε καὶ νὰ πιοῦνε. Χίλιαις ψυχαῖς στὸν ἔδη ἐστειλαν καὶ δύο χιλιάδες γύρισαν ὅπισω. Μεγάλη εἶναι ἡ νίκη τους καὶ ἔχουν ζιαφέτι τώρα, σταῖς σούγλαις ψήνουνται τὸ ἀρνιὰ καὶ τὰ κριάρια καὶ ἡ τσότραις τριγυροῦνε μὲ τὸ ἀσημόδετα λουριά.

Ἡ λαγκαδιαὶς ἀντιλαλοῦν ἀπὸ χαρούμενα τραγούδια καὶ ὁ Μῆτρος πρῶτος ξεφωνίζει

«Κλέφταις δὲν θέλω γιὰ τραγὴ» Κλέφταις γιὰ τὰ κριάρια
«Μὸν θέλω Κλέφταις γιὰ σπαθί, Κλέφταις γιὰ τὸ τουφέκι
«Νὰ κάνουν χήραις κι' δρόφανά στῶν Τούρκωνε τὰ σπίτια
«Ἐδῶ νὰ κάνουν ξαγορά καὶ ἑκεῖ χωριά νὰ καῖνε».

Μονάχα δὲ Γιῶργος δὲν μιλεῖ καὶ δὲν ἀνάζει, μονάχα αὐτὸς συλλογισμένος κάθεται.

— Τι ἔχεις ρὲ Γιῶργο, καὶ δὲν μιλᾶς; Γιὰ δὲν μᾶς κρένεις; Ἀκόμη δὲν ἔχόρτασε τὸ χέρι σου σπαθί; Κάτου στὸν κάμπο τὸ μάτι σου τί θέλει, τί ζητεῖ; Μάζ δι Γιῶργος δὲν μιλεῖ καὶ δὲν ἀνάζει! Ποιὸς ζέρει ποὺ δι νοῦς του ταξιδεύει, τι συλλογὴ τὰ μάτια του κάτω στὸν κάμπο τὰ κρατεῖ. Τόση γλύκα καὶ λύπη μαζῆ ποτὲ δὲν σκόρπισαν τὰ μάτια του, κάτι πόνο κρυφὸ ἔχει ἡ ψυχή του, κάτι μαύρη λαχτάρα τὴν καρδιὰ του σαρακώνει.

— Πιέ ρὲ Γιῶργο στὴν ύγειὰ τοῦ Πασσα! ποῦ χτὲ τὸν πῆρες κυνηγῶντας!.. Αλαφιάσθη μὲ μιᾶς δι νείδος κλέφτης κι' ἀναστέναξε, δι λόγος τοῦ γέρου καπετάνου σὰν φίδι τὸν ἐδάχηκασε...

— Χαλάλι του τοῦ σκυλιοῦ, εἴπε καὶ μὲ τὸ χέρι του ἐτίναξε τὸ γένι του. Ή μαύρη ἐκδίκησι ποῦ ἀφ τὸ θυμὸ σπρωγμένη δοστραψε γιὰ μιὰ στιγμὴ στὰ μαῦρα μάτια του, ἐφώλεψε πάλι στὰ στήθεια του. Ήμεροι συλλογισμοὶ ξανάρθαν εἰς τὸ νοῦ του. Κάποια ἐνθύμησι γλυκεῖα τὸν ναυουρίζει, κάτι ξεκούβαριάζεται στὴ φαντασία του.

— «Ελα μὰ μύχτα Γιῶργο νὰ σὲ ίδω»... Τοῦπε ἡ Λενιώ ταὶς περασμέναις, ἡ Λενιώ ἡ μαυρούμάτα καὶ δι Κλέφτης ἀπὸ τότε ἡσυχιὰ κι' ἀνάπαψι δὲν βρίσκει, δθε γυρίση, δθε σταθῆ σὰν παναγιὰ ζωγραφιστὴ τὴν βλέπει ἐμπρός του, τὴν ὄψιν φροντὶ Λενιώ, τὴν φεγγαρομέτωπη καὶ χαμηλοθελεποῦσα, τὴν βλέπει μὲ διάνοιχτα μάτια πότε νὰ τὸν ἀγκαλιάζῃ καὶ νὰ τὸν φιλῇ, πότε στὰ πόδια του σιμὰ μὲ τὸ μπουζοῦκι νὰ τοῦ τραγούδῃ τραγούδια ἀγάπης, καὶ πότε σὰν τὸ φίδι μὲ τὰ μαρμαρένια χέρια της νὰ κουλουριάζεται ἀφ τὸ λαιμὸ του γεμάτη ἐπιθυμιὰ κι' ἀγάπη.

Συλλογιέται τὰ χαίδα της, τὰ γλυκὰ λόγια της, τὴ φλόγα τοῦ φτιλοῦ της, μίαν ὥρα εύτυχισμένη στὴν ἀγκαλιά της... ὀνειρεύεται μιὰ ζωὴ μὲ αὐτὴ γλυκεῖα κι' ἀγαπημένη καὶ μιὰ κρυφὴ ἀνατριχίλα τρέχει στὸ κορμὶ του, μιὰ φλόγα φωτιᾶς σταὶς φλέβεις του.

Καὶ συλλογιέται συλλογιέται δι κλέφτης μὲ δόλο ποῦ τὰ τραγούδια ἡχολογοῦνε γύρω του καὶ τσότραις τριγυρίζουν ἐμπρός του.

Τέτοια εἶναι ἡ ἀγάπη, δι κόσμος δόλος χάνεται γιὰ κεῖνον ποῦ ἀγαπᾷ καὶ δὲν μένει παρὰ ἡ ἀγάπη, μονάχα ἡ ἀγάπη!

"Εξαφνα τὸ μαῦρο χέρι τοῦ Κώτσου τὰ λαγοῦτα σταματά !

— Κακὰ μαντάτα ρὲ παιδιά ! ..

— Τί ἔπαθες ρὲ Κώτσο καὶ σὰν τὴν θειάφη κιτρίνισες ;

— Κακὰ μαντάτα ρὲ παιδιά, ὁ Χάρος κάποιον ἀπὸ μᾶς θὰ πάρη— εἰπε μὲ τὴν βραχνή του τὴν φωνὴν καὶ πέταξε μακρὺ τὸ κόκκαλο, τῆς σπάλας τὴν κουτάλα ποῦ ἔξηνε μὲ τὸ μαχαίρι γιὰ νὰ ίδῃ τῆς συντροφιᾶς τὸ ροιζικό.

— Αἴ ! στὴν ύγεια τοῦ χάρου, σύντροφοι, ἀποκρίθηκε ὁ Γιώργος κ' ἐπιει ἀχόρταγα σᾶν νάθελε μὲ τὸ κρασὶ τὴν φλόγα του νὰ σβύση ! ..

II.

"Ολοὺς τοὺς συντρόφους του ἀγάπαγε εἰλικρινὰ ὁ Γιώργος μὰ πειὸ πολὺ τὸ Θύμιο, γιατὶ μαζῇ ἀπὸ μωρὰ παιδιά ἀναστήθηκαν κι' ἀχώριστοι ἔμειναν στὸ κλέφτικο. Ὁ Θύμιος ἦταν ὁ γκαρδιακός του φίλος, ὁ φίλος τῆς ψυχῆς του. Ἡ ἀγάπη ποῦ τοὺς ἔνων δὲν ἦταν ἀγάπη μακρινῆς καὶ πιστῆς γνωριμιᾶς μονάχα, ὁ Γιώργος στὸ σπῆτι του Θύμιου ἀναστήθηκε, ἐκεῖ δυσάρρωτον ηὔρε καταφύγιο. "Αν ἀφ τὸ γωνεῦ του κληρονόμησε τὴ μεγάλοψυχιὰ, στὸ σπῆτι του Θύμιου ἔμαθε νὰ δίχτη τὸ κα-



ριοφύλλι καὶ νὰ μουχτᾷ μὲ τὸ σπαθί, στοῦ Θύμιου τὸ σπῆτι ἔρριξε τῆς λεθεντιᾶς τὸ ἀνάστημα καὶ τὸ κορμί.

'Απὸ τὸ Θύμιο πῶς νὰ κρύψῃ τὸν πόνο του ;

— Τώρα ποῦ εἰ σύντροφοι κοιμοῦνται καὶ τὸ ἀστρια ἀπλώθηκαν στὸν οὐρανό, ἔλα, ρὲ Θύμιο, νὰ σοῦ πῶ, ἔχω ἔνα μυστικὸ νὰ σοῦ φανερώσω, μιὰ κρυφὴ πληγὴ νὰ σοῦ δείξω.

— "Α ! Δόξα νάχηρ ὁ Θεός !

— Ὡρθε πειά, Θύμιο, ή στιγμή, ὁ νοῦς μου δὲν τὸ βασταίνει πειά, ή ψυχή μου δὲν μπορεῖ νὰ τὸ κρατήσῃ τὸ μαῦρο καὶ γλυκό βάσανο 'ποῦ μὲ βασανίζει.

— Μαῦρο καὶ γλυκό βάσανο εἶπες; Μὴν μπάξ κι' ἀγάπησες καμμιά λυγερή;

‘Ο Γιώργος δὲν ἀποκρένεται, σθύνουν τὰ λόγια στὰ χεῖλη του, γιὰ πρώτη φορά τρέμει στὸ στόμα του ή φωνή.

— ‘Αλλοιά σ’ ἔστε ρὲ Γιώργο, τὰ παλληκάρια ἔχουν ἀγαπητικαῖς; ‘Ο κλέφτης ἔχει ἀλλη ἀγάπη ἀπὸ τὸ σπαθί του; Μὲ γυναικα ἔστι νὰ μπερδευτῆς; Σὲ λόγια γυναικὸς ἐπίστεψες; ‘Εχουν τόπο στὴν καρδιά μας μέσα αὐτὰ τὰ πράγματα; ‘Εμεῖς τὴν μάννα ποῦ μᾶς γέννησε ἀρνηθήκαμε γιὰ τῆς πατρίδας τὴν λευθερία, ἐμεῖς τὸ βιό μας παρατήσαμε γιὰ νὰ χτυπήσουμε τὸν ἔχθρο, καὶ Σὺ γυναικα συλλογίζεσαι;



— Θύμιο, τοῦ λέει ἔκεινος μὲ τρεμάμενη φωνή, καλὸς μοῦ λέει, τὸ βαγγέλιο μοῦ καλαναρχής, μὰ ζέρεις τὶ φλόγα βόσκει στὴν καρδιὰ μου, τὶ ἀνίκητη δύναμη μὲ πολεμᾶ; Θαρρεῖς πῶς μπορῶ ἀπὸ τὸ νοῦ καὶ τὴν καρδιά μου νὰ ζερρίζωσα εὔκολα τέτοιο κακὸ καὶ δὲν τὸ κάνω; ‘Ακουσε, Θύμιο, ὅπου σταθῶ κι' ὅπου γυρίσω στὰ μάτια μου τὴν βλέπω ἐμπρός, αὐτὴ μονάχα συλλογισῦμαι, αὐτὴ στὸν ὄποιο μου θωρῶ, ὅσο ή σκέψι μου τὴν διώχνει, τόσο περσότερο στὴ σκέψι μου ἔρχεται! Τὴν συλλογισῦμαι καὶ οἱ ἀρμοί μου λυσῦνται, ἀπ’ ἀντρας γίνουμαι μωρό, κι' ἀπὸ μωρό, λιοντάρι γίνουμαι γι' αὐτή.

— ‘Αντρας εἶσαι καὶ κλέφτης... στοχάσου το καλό!..

— ‘Ελα στὴ θέση μου κι' ἀπὲ νὰ χρίνης, Θύμιο· μονάχα ή καρδιά μου τὸ γνωρίζει πῶς πονεῖ.

— 'Αντάμωσες μ' αὐτή;

— Στοῦ λύκου τὸ κοτρόνι δυὸ φοραῖς ἀνταμώσαμε. Σὰν εὑρεθῶ κοντά της, σὰν τὸ μαρμαρένιο χέρι της στὴ χούφτα μου αἰσθανθῶ καὶ μὲς τὴν ἀγκαλιά μου πέσῃ τὸ λυγερό της τὸ κορμί, σὰν μὲ τὴ γλυκειά της τὴν φωνὴν τὸ σνομά μου κράζει, καὶ τὴν φιλῶ καὶ μὲ φιλεῖ, δὲν εἴμαι πειὰ δ Γιώργος, δὲν ξέρω νεκρὸς ἀν εἴμαι ή ζωντανός, ἀν εἰς τὴ γῆ πατῶ ή στὰ σύρανια, ἀν ἔχω σάρκες, κόκκαλα καὶ αἷμα ή ἀπ' ἀράχην εἶναι τὸ κρύο μου κορμί.

— Τὰ μάγια σου ῥιζε, ρὲ Γιώργο, σὲ τρέλλαναν τὰ μάγια της φτωχέ!

— 'Ακουσε Θύμιο· τὰ μάγια δὲν μὲ πιάνουνε τὸ ξέρεις, γιατὶ μὲ πότισε ή μάννα σου μικρὸ κι' ἀκόμη μὲς τὸν κόρφο μου τὸ ἔχω τὸ ἀγαπημένο μου ἀφ τὸ χέρι της φυλαχτό· εἴν της 'Λενιώς τὰ μάτια καὶ ή γλύκα τοῦ φλογεροῦ της τοῦ φιλιοῦ ποῦ μαγεμένον μ' ἔχουν, ποῦ μ' ἔχουνε τρελλό. Μ' ἀν ξέρης τ' εἴναι ή ἀγάπη κι' ἀπὸ ἀγαπημένα χείλη ἐπῆρες κ' ἔδωκες φιλί, ἀν τέτοιο πρᾶγμα ἐγνώρισες ποτὲ στὸν κόσμο, λυπήσουμε κι' ἀκλούθαμε.

— Ποῦ;

— 'Απόψε ή 'Λενιώ μὲ καρτερεῖ.

— Στοχάσου Γιώργο τοῦ Πασσᾶ πῶς εἴναι ἀγαπημένη καὶ τὸ φιλί της τὸ μετράψ μὲ τὸ φλωρί.

— Προχτὲ στὴ λάψψι τοῦ σπαθιοῦ μου, σὰν τὸ λαχὸ ἑτετραπόδισε δ Πασσᾶς, μπρὸς στὴν ἀγάπη τὴ δική μου μήτε φλωρί, μήτε Πασσᾶ θυμάται ή 'Λενιώ, εἶπα, τῆς τῶταξα θὰ πάγω, τοῦ Γιώργου δ λόγος δυὸ δὲν γίνεται, τὸ ξέρεις, ἀν δὲν ἐρθῆς ἐσύ, μονάχος μου πηγαίνω κι' ἀν δὲν γυρίσω, σχώραμε...

— Θέρθῶ!...

III.

Σὰ νύφη περιμένει τὸ Γιώργο ή 'Λενιώ στὸ χαριάτι· ξέπλεγα τὰ μαῦρά της μαλλιά στοὺς ὄμους της χύνουνται, ἐπανωθέπτης τρεμολάμπουνε τ' ἀστέρια κι' ἀφ τὴν ἀντιφεγγιά τους τὴ γλυκειά, ἀστράφτουν κάποτε τὰ μάτια της καὶ κάποτε τὰ φλωρία ποῦ εἰς τὸ μετωπό της κρέμουνται. Τ' ἀγέρι τ' ἀνοιξιάτικο χαιδεύει τ' ἀπαλό της πρόσωπο καὶ νανουρίζει μυστικὰ τὰ φύλλα στὰ κλωνάρια. Τί ἐρημιά στὸ κάμπο βασιλεύει! Λέες κ' ἔχει σκέψι καὶ στόχασι τῆς νύχτας ή ήσυχιά, λέες καὶ τὸ σκοτάδι κάτι λυπηρὴ ιστορία διηγάται στὰ στάχυα, στὰ δένδρα καὶ στὰ λούλουδα.

"Αφωνη καὶ ἀκίνητη ή 'Λενιώ προσμένει, κάποια σκέψι κρατεῖ τὸ νοῦ καὶ τὸ κορμί της ἀκίνητο! Κάποιος κρυφὸς λογισμὸς βασταίνει καρφωμένα τὰ μάτια της.

Οἱ δυὸ κλέφταις σὰν νυχτερινὰ φαντάσματα προσβαίνουν, σὰν πούπουλα ἀλαφροὶ περπατοῦν.

Γιατὶ ή καρδιά της 'Λενιώς τρέμει ποῦ τοὺς ξανχγγαντεύει καὶ κομπόνεται εἰς τὰ χείλη της ή φωνή;

Εἶναι τάχα ἡ ἀγάπη τοῦ Γιώργου ποῦ τὴν κάνει νὰ τρέμῃ ;...
 Τ' ἀστέρια ποῦ λάμπουν ἐπανωθέτης αὐτὰ μόναχα ξέρουν τὸ γιατί...
 — "Ωρα καλή σου λυγερή, τῆς λέει δὲ Γιώργος.
 — Καλὸς τὸν Γιώργο καὶ τὴ συντροφιά !
 — Μανταλωμένη ἔχεις Λενιώ τὴν πόρτα ;
 — Νύχτα εἰν' Γιώργο, καὶ τὴ θέλεις ἀνοιχτή ;
 — 'Απόψε πῶς θαρρῶ δὲν στὸ εἶπα ;
 — Καλῶς ἥρθες μά... ξέρεις, Γιώργο, ... στάσου ν' ἀνοίξω νὰ σοῦ εἰπῶ.

Παραμερίζει δὲ Θύμιος καὶ τ' ἀγαπημένο ταῖρι κουβεντιάζει μυστικά.
 — Μὰ δὲ Θύμιος, τῆς λέει ἑκεῖνος, εἶναι φίλος μου ἀκριβός, εἰς τὸ χα-
 γιάτι μπορεῖ νὰ κοιμηθῇ, μάρτυρας στὴν ἀγάπη μας δὲν θῆναι, βαρυο-
 κοιμᾶται σὰν τὸ μωρὸ παιδί.

Μπῆκαν οἱ κλέφταις, σβύστηκαν τὰ φῶτα κι' δὲ Θύμιος στὸ χαγιάτι
 ξαπλώνει τὸ κορμί.

— Στῆς νύχτας τὴν σιωπὴ σὰν τὰ πουλάκια πετουρίζουν τῆς εύτυχιᾶς
 καὶ τῆς ἀγάπης τὰ φιλιά... .

Βαρυοκοιμᾶται δὲ Θύμιος. 'Ο Γιώργος προσκεφάλι ἔχει τὰ μαῦρα τῆς
 Λενιώς μαλλιά, κοιμᾶται ξέγνιαστα δὲ κλέφτης μά δὲν κοιμᾶται ή ὕ-
 μορφη Λενιώ.

Συλλογέται τὰ φλωριά καὶ τὰ στολίδια, τὸ βιός, τὰ πλούτια ποῦ
 τῆς ἔταξε δὲ Πασσᾶς, σηκώνεται ἡ ἀναθεματισμένη, σὰν φάντασμα δια-
 δόλου τριγυρνά, μαζεύει τ' ἀρματα, τὴν δυναμί τους κλέφτει καὶ φεύ-
 γει, φεύγει σὰν τὴν προδοσία !...

"Εξαφνα μιὰ φωνὴ κι' ἀντάρα ἀκούσθη, ἔνας βουβός μά λειονταρί-
 σιος στεναγμός.....

Σκοτώσανε τὸ Γιώργο στὸ κλινάρι, πιάσαν τὸ Θύμιο οἱ Τοῦρκοι
 ζωντανόν.

— Σκυλιά, μπακπέσικα μᾶς πιάστε, μά ἔχει κλέφτες ἀκόμη τὸ
 βουνό. Λέει δὲ Θύμιος καὶ τὴ σπάλα τοῦ γέρου Κώτσου συλλογιέται στὸ
 χτεσινὸ ζιαρέτι τοῦ βουνοῦ.

Ζάκυνθος 1893.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ.

Σ. Δ. Π. Σ. Τὰς εἰκόνας τοῦ ἀνωτέρω διηγήματος ὁφείλει ἡ Ποικίλη Στοὰ εἰς
 τὴν γραφίδα τοῦ ἐκ Ζακύνθου νεαροῦ ἐρχιτέγχου κ. Στεφάνου Ξενοπούλου, οὗτινος
 τὸ καλλιτεχνικὸν τάλαντον πάντες οἱ γνωρίσαντες τὰ ἔργα του ἔξετίμησαν.

