

ΓΙΑΒΑΝΑ ΚΑΙ ΝΟΥΡΒΑΔΥ

ΓΙΑΒΑΝΑ



Α ἡ ὥρα ποῦ ἡ Μὰ* βγαίνει ἀπὸ τὴν θάλασσαν καὶ ἀναβαίνει πρὸς τὸν οὐρανόν, ποῦ τὸ θεῖον φυτὸν τὸν κονζᾶ σηκωνεται ἐπάνω στὸ βαλσαμῶδες στέλεχός του, καὶ ἡ αὔρα τῆς νυκτός, ἡ δύσια πνέει ἀπὸ τὰ βουνά τῆς δύσεως, ἔρχεται νὰ δροσίσῃ τὴν γῆν.

» Ποία εἶνε αὐτὴ ἡ σκιὰ ποῦ περνᾷ ἀπὸ τὰ ἀνθισμένα δάση, τόσον ἐλαφρά, ὥστε νὰ μὴ ταραχθῇ στὴν φωλιά της ἡ περιστερά; Δὲν εἶνε ἡ πολυαγαπημένη μου, ἡ δύσια ἔρχεται νὰ σβύσῃ τὴν δίψαν τοῦ ἔρωτος ποῦ μὲ κατατρώγει;

» Η πολυαγαπημένη μου εἶνε παρθένος καὶ ἀμόλυντος· κανεὶς δὲν ἔδρεψε τὰ πρῶτα ἄνθη τοῦ ἔρωτός της, κανεὶς δὲν εἶδε τὸ πρόσωπόν της, καὶ εἰς ὅλην τὴν χώραν τῆς Μαρτούρας κανέρα αὐτὶ δὲν ἀνετρίχιασεν ἀπὸ τὸν φίθυρον τῆς φωνῆς της.

» Εκεῖ κάτω στὴς δύζης τῆς λίμνης τῆς σκεπασμένης ἀπὸ τὸν λωτὸν

* Σ. M.: Ἡ Μὰ ἡ Μαίν κατὰ τὴν Μνθολογίαν ἦτο σεληναία καὶ πολεμικὴ θεά. Ὁ περιφημότερος ναός της ἦτο ὁ τῆς Κομάρας, ἔξιπηρετούμενος ὑπὸ ἔξι χιλιάδων λεροδόλων. Εἰς τὰς ἱερίας τῆς θεᾶς προσσκοντο χιλιάδες προσκυνητῶν καὶ ἀπὸ τὰ δύο φῦλα, οἱ ὄποιοι κατὰ τὰς ἔξαλλους ἐκδηλώσεις των κατεσπάρασσον τὴν σάρκα ἢ παρεδόντο σαρκικὰς ὑπερβολάς. Εἴς τινας τῶν ναῶν της ἡ Μὰ ὑπηρετεῖτο ὑπὸ ἐνόπλων παρθένων, αἱ ὄποιαι ἔξετέλοντι στρατιωτικὸς χοροίς. Ἡ παράδοσις τῶν Ἀμαζόνων ἔλκει τὴν καταγωγὴν ἐπ τῶν ἑθίμων τούτων. Οἱ Ρωμαῖοι τὴν ἀπεκάλουν Μὰ ἡ ἀστικὴ Καλλονή. Ὁ Στράβων τὴν παρομοιάζει πρὸς τὴν Ἀργέαμδα, εἰς δὲ τὸν Αἰσχύλον τὸ ὄνομα τοῦτο ἐφαρμόζεται εἰς τὴν Γῆν, τὴν παγκόσμιον μητέρα. Στέφανος ὁ Βυζαντιακὸς λέγει ὅτι ἡ Μὰ ἦτο τὸ λέδιον ὄνομα τῆς Ρέας· ἄλλοι δὲ ἐκλαμβάνουν αὐτὴν ὡς νύμφην ἐπιφορτισμένην ὑπὸ τοῦ Διός ν' ἀναθρόψῃ τὸν Διόνυσον.





είνε τὸ σπίτι τῆς πολυαγαπημένης μου· ὅταν δὲ λύῃ τὸ περικάλυμμα τῆς γιὰ τὴν πρωῖην καὶ βραδυῆν πλόσιν, τὰ πνεύματα τῶν ὑδάτων ζηλεύονταν τὸ κάλλος τῆς.

»Τὰ μάτια τῆς εἶνε γλυκύτερα ἀπὸ τὰ μάτια τῆς δαμαλίδος, τὰ δποῖα ἀντανακλοῦν τὴν θάλασσαν καὶ τὸν οὐρανόν, τὸ στόμα τῆς εἶνε εὐωδέστερον ἀπὸ τὸ ἄρωμα τῆς Οὐπακάρμας καὶ τὸ μέλι τοῦ Ἰσμαῖς εἶνε διηγώτερον βαλσαμῶδες ἀπὸ τὴν πνοὴν ποῦ ἐκφεύγει ἀπὸ τὰ χεῖλα τῆς.

»Τὸ κορμί τῆς εἶνε λιγυρόν, καθὼς τὸ κοίνον ποῦ σηκώνεται ἀπὸ ἐπάρω ἀπὸ τοὺς ἀκαλλιεργήτους θάμυρους, τὸ βάδισμά της ἔχει τὴν χάριν τῆς νεαρᾶς ἐλάφου, ἡ δποία ἀναπηδᾷ γύρω ἀπὸ τὴν μητέρα τῆς, καὶ ἡ φωνή τῆς διμοιάζει πρὸς τὴν θεσπεσίαν μονομικὴν τοῦ οὐρανοῦ τοῦ Ἰνδρα ποῦ ἀκούομεν, ὅταν ὀνειρευόμεθα.

»Μὲ τὸν φίθυρον τοῦ ρύακος, μὲ τὸ ἄσμα τῆς κίσσας καὶ μὲ τὸ παράπονον τῆς φάσσας, μοῦ εἴπεν: — Απόφε θ' ἀφήσω τὸ σπίτι τοῦ πατέρα μου, γιὰ τὰλθω ν' ἀναπαυθῶ στὴν ἀγκαλιά σου.

»Ποῦ λοιπὸν εἶνε αὐτὴ; Εσκέπασα τὴν φάθαν μου μὲ λοιλούδια γιὰ νὰ δεχθῶ τὸ ἀσπρο περικάλυμμα τῆς παρθένου, ἡ Μὰ ἀναβαίνει γρήγωρα στὸν οὐρανόν, ἡ σκιὰ τῶν ἐλεφάντων πέφτει πρὸς τὴν ἀνατολήν, καὶ ἀκόμη δὲν ἀκούω τὸν θόρυβον τῶν βημάτων τῆς.

»Ἀνεμοὶ ποῦ διέρχεσθε τὰς θαλάσσας, βιορῆ ποῦ φυσᾶς στὴς ἀμμώδεις πεδιάδες, γλυκειὲς αὔρες τῆς νυκτὸς ποῦ κάνετε νὰ λαλοῦν τὰ φύλλα τῶν δασῶν, πέτε μου: Δὲν εἴδατε τὴν πολυαγαπημένην μου; Ποιὸς μπορεῖ νὰ τὴν κρατῆ μακράν μου;

»Ποιὰ εἶνε αὐτὴ ἡ σκιὰ ποῦ περγᾶ ἀπὸ τὰ ἀνθισμένα δάση, τόσον ἐλαφρόα, ὥστε νὰ μὴ ταραχθῇ στὴν φωλιά της ἡ περιστερά; Δὲν εἶνε ἡ πολυαγαπημένη μου, ἡ δποία ἔρχεται νὰ σβύσῃ τὴν δίψαν τοῦ ἔρωτος ποῦ μὲ κατατρώγει;

ΝΟΥΡΒΑΛΥ

»Νὰ ἡ ὥρα ποῦ ἡ Μὰ βγαίνει ἀπὸ τὴν θάλασσαν καὶ ἀναβαίνει πρὸς τὸν οὐρανόν, ποῦ τὸ θεῖον φυτὸν τοῦ κούζα σηκώνεται ἐπάνω στὸ βαλσαμῶδες στέλεχός του, καὶ ἡ αὔρα τῆς νυκτός, ἡ δποία πνέει ἀπὸ τὰ βουνά τῆς δύσεως, ἔρχεται νὰ δροσίσῃ τὴν γῆν.

»Ποιὸς εἶνε αὐτὸς ὁ θόρυβος ποῦ



* ΔΥΩΔΙΑ *



περνᾶ ἀπὸ τὰ ἀνθισμένα δάση, τόσον ἐλαφρά, ὥστε νὰ μὴ ταραχθῇ στὴν φωλιά της ἡ περιστερά; "Α! εἶνε ἡ φωνὴ τοῦ πολυαγαπημένου μου ποῦ μὲ προσκαλεῖ κοντά του.

» Θὰ ὑπάγω καὶ θὰ πέσω στὸ πλευρό του, ἐπάνω στὸ στρῶμά του τὸ σκεπασμένον μὲ ἄνθη, γιατὶ τὰ χεῖλη μου διψοῦν τὰ φιλήματά τουν αὐτὸς πρώτος θὰ λύσῃ τὸ περικάλυμμα τῆς παρθενίας, καὶ τὸ κορμί μου θὰ λυγίσῃ μὲ τὸ σφικταγκάλισμα τοῦ δρωμαλέον μπράτσου του. Σὲ ἀγαπῶ, ὡς πολυαγαπημένε μου, καὶ τρέχω νάρθω κοντά σου σὰν τὴ πιστὴ φάσσα ποῦ ξανάρχεται στὸν οἰλάδον ποῦ φέρει τὸν ἔρωτά της καὶ τὰ μικρά της.

» Ἐκομώμονυ, καὶ ἡ φωνὴ τοῦ πολυαγαπημένου μου ἥλθε νὰ κτυπήσῃ τὴν πόρτα μουν εἶνε ἡ κατάλληλος ὥρα καὶ ἀρωμάτισα τὸν χιτῶνά μουν, τὰ μαλλιά μουν καὶ τὸ σῶμά μουν καὶ ἀνεκώρησα στὸ πεῖσμα τῶν ἀπαισίων θορύβων, οἱ δόποιοι ἔφριττον στὸν ἀέρα καὶ ἐψιθύριζαν στὰ νερά, παρ' ὅλην τὴν δρόσον τῆς ρυκτός . . .

» Πέτε μουν, νεαραὶ παρθένοι τοῦ Πινδαχαβάρ, καὶ σεῖς, γυναικεῖς τοῦ Βαλταχώρ, πέτε μουν, ἀν γνωρίζετε τὸν πολυαγαπημένο μουν τὸ κορμί τουν εἶνε πιὸ ἵσο ἀπὸ τὸν κορμὸν τοῦ φοίνικος καὶ τὰ μαλλιά του πιὸ ἄφθονα ἀπὸ τὰ στελέχη τοῦ ουζιοῦ στὸνσ ρυζῶνας.

» Ή ματιά του εἶνε ἔρωτική, καθὼς ἡ ματιά τῆς ἐλάφουν, καὶ τὰ χεῖλη του καίοντα, ὅταν ἀκούμπον στὸ στῆθός μουν πόσον εἶνε ὥραῖος καὶ πόσον δ ἔρως του μὲ μεθύσκει. Θὰ ὑπάγω στοὺς κήπους καὶ θὰ πλέξω στεφάνια ἀπὸ λουλούδια γιὰ νὰ στολίσω τὴν κόμην τουν.

» Τὰ χεῖλη του στάζοντα βάλσαμον πιὸ καθαρὸν ἀπὸ τὸ βάλσαμον τοῦ ἀμρούτα, ἡ ματιά του μὲ ἐπλήγωσε στὴν καρδιά, καὶ ἡ φωνή του εἶνε γλυκεὶα καὶ ἡγηρά, καθὼς ἡ φωνὴ τοῦ νεαροῦ ἐλέφαντος. Πάσχω ἀπὸ τὴν ἡμέραν ποῦ, βλέποντα αὐτὸν νὰ διέρχεται, τὸν διέκοινα ἀνάμεσα εἰς ὅλους τοὺς νέους καὶ τὸν ἔφωναξα μὲ τὸ ὅνομά τουν. Καὶ μιὰ φωνὴ ἥρχισε νὰ ψάλλῃ στὴν καρδιά μουν, τὰ νεφρά μουν ἀνατοίχισαν ἀπὸ εὐχαρίστησιν, τὸ στῆθός μουν ἀνεσκίρησε καὶ ἡ νέα παρθένος εἶδε νὰ ρέοντα πρῶτα δάκρυα τοῦ ἔρωτος καὶ τῆς γονιμοποιήσεως!

» Καὶ εἶπα στὸν πολυαγαπημένο μου: θᾶλθω ἀπόψε κοντά σου, καὶ τὸ ἀσπρό περικάλυμμα τῆς παρθένου θὰ πέσῃ στὴν ἀνθισμένη ψάθα σουν θὰ μὲ περιμένη καὶ ἡ θέα του θὰ χαροποιήσῃ τὴν ψυχήν μουν, τὰ δὲ φιλήματά του θὰ καθησυχάσουν τὴν μανίαν τῆς καρδίας μουν.

» Σεῖς, ποὺ μὲ βλέπετε νὰ τρέχω τὴν ρύκτα, πνεύματα τῶν ὑδάτων, ποῦ προϊστασθε τῆς ἀγαθοεργοῦ δρόσουν, μὴ μὲ ωτᾶτε ποῦ πηγαίνει ἡ σκέψις μουν, ποῦ κατευθύνονται τὰ βήματά μουν, ποιὸς εἶνε δ σκοπὸς τῶν ἐπιθυμιῶν μουν!

» Άκούετε τὸν θόρυβον ποῦ περνᾶ ἀπὸ τὰ ἀνθισμένα δάση, τόσον



έλαφρά, ώστε νὰ μὴ ταραχθῇ στὴν φωλιά της ἥ περιστερά; „Α! αὐτή εἶνε ἥ φωνὴ τοῦ πολυαγαπημένου μου, δ ὅποιος μὲ καλεῖ κοντά του!...

GIABANA

» Σὺ εἶσαι, Νουρβαδύ, ἥ δποία πιστὴ στὴν ὑπόσχεσίν σου ἔρχεσαι νὰ μὲ ἐπισκεφθῆς ἀπόψε, καὶ ν' ἀναπαυθῆς στὴν μὲ ἄνθη σκεπασμένην φάθαν μου, μὲ τὸ στόμα σου στὸ στόμα μου καὶ τὴν καρδιά σου στὴν καρδιά μου;

NOYRBAΛΥ

» Εἶνε ἥ παρθένος τῆς λίμνης τοῦ Πινδαβάρ, ἥ δποία, πιστὴ στὴν ὑπόσχεσίν της ἔρχεται ἀπόψε νὰ σ' ἐπισκεφθῇ καὶ στὴν μὲ ἄνθη σκεπασμένην φάθαν σου ν' ἀναπαυθῇ, μὲ τὸ στόμα της στὸ στόμα σου καὶ τὴν καρδιά της στὴν καρδιά σου.

GIABANA

» Πόσον εἶσαι ωραία, ὡς πολυαγαπημένη μου! Πόσον εἶσαι ωραία! Πόσον τὸ κορμί σου εἶνε μαλακὸν καὶ εὐλύγιστον, οἱ δὲ μαστοί σου, ποὺ σκιρτοῦν ἀπὸ ἔρωτα, εἶνε σὰν δυὸ ἄσπρα περιστέρια ποὺ κτυποῦν μὲ τὴν πτέρυγα στὴν φωλιά τους.

NOYRBAΛΥ

» Πόσον εἶσαι ωραῖος καὶ πόσον δυνατός, ὡς πολυαγαπημένε μου! Τὸ πᾶν εἰς σὲ εἶνε μαλακὸν καὶ όωμαλέον, ἐγὼ δ' εἴμαι σὰν τὴν κλιματίδα ποὺ περιτυλίσσομαι γύρω στὸ δυνατὸν σαντάλ καὶ ἀπορροφᾷ τὸ ἀρωμά του.

GIABANA

» Τὸ στόμα σου εἶνε ἔνα νέκταρ, τὸ δποῖον τὰ χείλη μου μεθάει, καθὼς κάμνει ἥ μέλισσα ἀπὸ ἔνα ἄνθος. Πῶς τὸ ωραῖον σῶμά σου σπαράσσει μὲ τὸ σφίξιμόν μου, πόσον δ ἔρως σου εἶνε ἀπολαυστικός!

NOYRBAΛΥ

» Τὰ αὐτιά μου δὲν ἀκούονται πλέον τοὺς θορύβους τῆς γῆς καὶ τὸ σκότος τῶν ματιῶν μου εἶνε πλῆρες· τί νὰ μοῦ κάμη τὸ φῶς, τί νὰ μοῦ κάμη ἥ ζωή, τί νὰ μοῦ κάμουν τ' ἄνθη, τί νὰ μοῦ κάμουν οἱ καρποί!

» Τί νὰ μοῦ κάμη ὁ ἥλιος, τί νὰ μοῦ κάμουν τὰ πουλιά ποὺ φάλλουν στὰ δάση καὶ οἱ μεγάλοι ποταμοὶ ποὺ κυλίουν τὰ ζεύματά τους πρὸς τὴν θάλασσαν, τί νὰ μοῦ κάμη δλόκληρος ἥ φύσις! Άγαπῶ καὶ πεθαίρω ἀπὸ ἔρωτα στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ πολυαγαπημένου μου!

GIABANA

» Άκουσε, Νουρβαδύ, ὡς πολυαγαπημένη μου σύντροφε, ἄφησε τὴν κεφαλήν σου ν' ἀναπαυθῇ ἐπάνω στὸ μπράτσο μου, μέθυσέ με ἀπὸ



ἔρωτα καὶ μὴ λυπῆσαι γιὰ τὴν στέρωσιν τοῦ σπιτιοῦ σου καὶ τῶν ἀδελφῶν σου, στὸ ἄτομόν σου ἐγενήθη τώρα μιὰ νέα ζωή... Πόσον εἶσαι ώραία, ὡς πολυαγαπημένη μου!

ΝΟΥΡΒΑΛΥ

» Δὲν ἥκουα διόλου καὶ ἀνοιξεῖς τὰ αὐτιά μου, δὲν ἔβλεπα διόλου καὶ ἀνοιξεῖς τὰ μάτια μου, ή καρδιά μου ἡτο βωβή καὶ τὴν ἔκαμες νὰ διμιλῇ. «Ω πολυαγαπημένε μου σύζυγε, τώρα εἶμαι ἴδική σου καὶ θὰ σοῦ δώσω ἀφειδῶς τὸν ἔρωτά μου ἐφ' ὅσον θὰ βελάζουν τὰ πρόβατα, ἐφ' ὅσον τὰ δένδρα θὰ κάμυον καρπούς!

» 'Εφ' ὅσον δὲ Γάγγης θὰ κυλίῃ πρὸς τὴν θάλασσαν τ' ἀργυρᾶ κύματά του καὶ ἐφ' ὅσον δὲ Σούρωνα θὰ φωτίζῃ τὸν κόσμον καὶ δὲ Βράχμας θὰ βασιλεύῃ στοὺς οὐρανούς!

ΝΙΚΑΡΑ (Τύμνοι)



ΑΒΡΙΤΑ ΚΑΙ ΑΒΑΝΥ

ΒΟΥΚΟΛΙΚΟΝ ΤΟΥ ΙΝΔΟΥ ΠΟΙΗΤΟΥ ΒΙΡΑΔΖ - ΣΝΑΤΑ

(Μεταφρασθὲν ἐκ τοῦ σανσκριτικοῦ)

ABRITA



ΛΛΑ μαζύ μου, ἀγαπητή μουν Ἀβανύ, στὴς σκιερὲς ὅχθες τοῦ Γάγγουν θὰ λονσθοῦμε καὶ οἱ δύο εἰς αὐτόν.

ABANY

» Τολμᾶς λοιπὸν νὰ μοῦ μιλῆις ἔτσι, ἐνῷ μόλις δεκατέσσαρες ἀνοίξεις ἔχουν ἀνθήσει ἐπὶ τῆς κεφαλῆς μου! ...

ABRITA

» Αὐτὴ εἶνε ή ἡ λικία τοῦ ἔρωτος.

ABANY

» "Οχι, θέλω νὰ στολισθῶ μιὰ φορὰν ἀκόμη κατὰ τὴν ἐρχομένην ἔορτὴν τῶν στεφάνων ποῦ πλέκονται μὲ τὴν θείαν χλόην καὶ τὰ μισοανθισμένα λουλούδια τοῦ λωτοῦ, τῶν συμβόλων τῶν παρθένων. Τί θὰ ἔλεγαν αἱ σύντροφοί μου, ἂν ἐπήγαινα νὰ λονσθῶ μόνη μ' ἔνα βοσκόν!"

ABRITA

» "Ελα κοντά μου, στὰ σκιερὰ αὐτὰ δάση καὶ θὰ σοῦ ψάλω ἕναν ὕμνον ποῦ συνέθεσα πρὸς τιμὴν τῶν ἀγαθοποιῶν πνευμάτων τοῦ θεοισμοῦ.



ABANY

» Παῦσε νὰ μὲ κάμνης ν' ἀκούω τὴν γόησσαν φωνήν σου, θέλω νὰ μείνω παρθένος στὸ σπίτι τοῦ πατέρα μου καὶ νὰ μπῶ παρθένος στὸ σπίτι τοῦ συζύγου μου.

ABPITA

» Δὲν ἄκουσες λοιπὸν ποτέ, κατὰ τὴν ἡρεμίαν τῆς νυκτός, τὸν θαλπεροὺς ἀνέμους τῶν κοιλάδων τοῦ Χαρραμβάρ νὰ σοῦ ψιθυρίσουν λόγους ἐρωτικούς;

ABANY

» Τὸν ἄκουσα.

ABPITA

» Δὲν εἶδες λοιπὸν ποτὲ κατὰ τὰ ὅνειρα τὸ πρόσωπον ἐκείνου ποῦ πρέπει νὰ ἀγαπᾶς;

ABANY

» Ἐκαμα τὴν καθιερωμένην παράκλησιν, καὶ τὸ εἶδα.

ABPITA

» Ποῦ εἶνε λοιπὸν ἐκεῖνος τὸν δόποντον ἔξελεξεν ἢ καρδιά σου; Γιατὶ δὲν ἔρχεται νὰ σοῦ μιλήσῃ τὴν γλῶσσαν τοῦ πολυαγαπημένου;

ABANY

» Ποιὸς σοῦ εἶπεν ὅτι δὲν μοῦ μίλησεν ἀκόμη αὐτὴν τὴν γλῶσσαν;

ABPITA

» Ἐπαγρυπνῶ τὰ βήματά σου, μόνος δ' ἐγὼ ἔως τώρα σοῦ εἶπα ὅτι εἰσαι ώραία ἢ καρδιά σου λοιπὸν εἶδε κατὰ τὰ ὅνειρα τὴν εἰκόνα μου;

ABANY

» Δὲν μπορῶ νὰ σοῦ ἀπαντήσω.

ABPITA

» Δὲν εἶνε μὰ ἀπὸ τὰς συντρόφους σου ποῦ νὰ μὴν ἔξήλευσε νὰ πάρῃ ἀπὸ τὰ χέρια μου τὸ τάλυ* καὶ νὰ φάγη τὸ ψημέρο ωύζι κάτω ἀπὸ τὴν ταράτσαν τοῦ σπιτιοῦ μου.

ABANY

» Ιδέ, ἡ τύχτα προχωρεῖ, ἀφησέ με νὰ φύγω, γιατὶ τὰ πνεύματα τῶν δασῶν βλέποντά μας μόνους μαζὶ θὰ μᾶς ἔξαποστείλουν χίλια χλευαστικὰ λόγια.

* Σ. Μ. Τὸ τάλυ, τὸ ὑπὸ τοῦ Βράχμα εὐλογηθέρ, καὶ τὸ δόποντον ὁ νυμφίος ἀναστᾶ εἰς τὸν τράχηλον τῆς νύμφης, εἶνε τὸ παρ' Ἰνδοῖς λίγκαμ, ἥτοι τὸ στητόν, τὸ δόποντον παριστᾶ τὴν ἔνωσιν τοῦ ἐνεργητικοῦ καὶ τοῦ παθητικοῦ ὄργάνου.



ABPITA

»Σὲ δνομάζω Ἀβανὺ ἡ ώδαιά, τοῦ λοιποῦ δμως θὰ σὲ ἀποκαλῶ Ἀβανὺ ἡ σκληρά... Γιατί ἀπωθεῖς τὸν ἔρωτά μου; Στὸ ἄκοντα αὐτοῦ τοῦ μονοπατιοῦ εἶνε τὸ σπίτι μου, φκιαγμένο στῆς δχθες μᾶς δεξαμενῆς ποῦ στὰ νερά της παίζει ἔνα ζευγάρι μαύρων κύκνων ἔλα, θέλω νὰ σοῦ τοὺς χαρίσω...

ABANY

»Πῶς! φέρεις τὸ βέβηλον χέρι σου στὸ περικάλυμμα μου! Φοβήσου τὴν δργήν μου! Ἄλλ' ὅχι! νὰ ἐγὼ στὰ πόδια σουν ἀκούσεις τῆς ἴνεσίες μου... ἡ νύκτα φέρει σύγχυσιν στὰς αἰσθήσεις μου, φοβοῦμαι... συνόδευσέ με ἔως τὸ σπίτι μου καὶ θὰ πιστεύσω στὸν ἔρωτά σου.

ABPITA

»Πάμε, τὸ ἐπιθυμῶ πολύ, ἄλλως γιὰ τελευταίαν φορὰν ἀκοὺς τὴν φωνήν μου... Εἶμαι μόρος στὸ σπίτι τοῦ πατέρα μου γιὰ νὰ τοῦ κλείσω τὰ μάτια καὶ νὰ κάμω στὸν τάφον του τὰς ἐπικηδείους τελετάς. Ἐντὸς δλίγον θ' ἀκούσονταν μιὰ φωνὴν ἀπηλπισμένου καὶ δ πατέρας μου, ὅμοιος πρὸς τὸν ἐλέφαντα ποῦ ἔχασε τὸ νεογνόν του, θὰ θρηνολογῇ κοντά στὴν πυράν τοῦ παιδιοῦ του...

ABANY

»Καὶ λοιπὸν θέλεις ν' ἀποθάργῃς;

ABPITA

»Θὰ στύψω ἐπάνω στὰ χεῖλη μου τὸ ἄνθος τοῦ κάλπα καὶ θ' ἀρχίσῃ γιὰ μὲ ἡ νύκτα ἡ χωρὶς αὐγήν...

ABANY

»Αὐτὸ δὲν θὰ τὸ κάμης ποτέ.

ABPITA

»Ἀπὸ ἀπόγε, κατὰ τὴν ὥραν ποῦ ἡ Μὰ θὰ ἀνέβῃ σιωπηλὰ στὸ μέσον τοῦ οἰχαροῦ, θὰ ἵπαγω νὰ συλλέξω τὰ ἄνθη.

ABANY

»Σὲ ἀγαπῶ, θὰ δεχθῶ τὸ τάλν ἀπὸ τὰ χέρια σου καὶ θὰ φάγω τὸ



※ Η ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΠΟΠΟΜΠΗ ※



ψημένο ρύζι κάτω ἀπὸ τὴν ταράτσαν τοῦ σπιτιοῦ σου. Δὲν θέλω
ν' ἀποθάνης.

ABPITA

» Κλαῖς, Ἀβανύ, ἀφησέ με νὰ πιῶ εἰς ἔνα φίλημα τὰ μαργαριτάρια
ποῦ πέφτουν ἀπὸ τὰ μακρὰ βλέφαρά σου . . .

ABANY

» Φοβοῦμαι ! . . .

ABPITA

» Γιατὶ τρέμεις στὴν ἀγκαλιά μου ;

ABANY

» Δυπήσον με, ἀφησέ με !

ABPITA

» Νά, λάβε αὐτὰ τὰ χάιδια καὶ αὐτὰ τὰ θερμὰ φιλήματα στὴν καρ-
διά σου.

ABANY

» Ποῦ νὰ κρυφθῶ ! . . .

ABPITA

» Μὴ φοβεῖσαι τίποτε, τὸ πᾶν εἶνε σιωπηλὸν γύρω μας.

ABANY

» Συλλογίσου, συλλογίσου τὸν πατέρα μου . . . Δὲν μὲ ἀκούει πλέον !

ABPITA

» "Αφησε, πολυαγαπημένη μου, τὸ ὀραῖον σῶμά σου νὰ κλίνῃ ὑπὸ
τὸ σφικταγκάλιασμά μου . . .

ABANY

» "Εσπασε τὴν ζώνην μου !

ABPITA

» "Ελεύθερη ἀπὸ τὰ ἐνοχλητικὰ αὐτὰ περικαλύμματα, λάβε τώρα
ἀγαπητή μου Ἀβανύ, τὸ πρῶτον φίλημα τοῦ συζύγου σου".

