

ΤΩΣ ΚΥΡΙΩΣ ΓΟΥΣΤΑΥΩΣ ΛΑΦΦΟΝ<sup>1</sup>

Λαφφόν ! ναι ! ἔχει ή μάννα μας πολλή στοργή στὰ στήθη,  
καὶ ὅποιος πιστὰ τὴν ἀγαπᾷ δέν τον σκεπάζει λήθη !  
Εἰν' ἡ γλυκειά της ἀγκαλιά, Λαφφόν, πολὺ μεγάλη,  
καὶ δλόχληρον τὸν οὐρανὸν 'μπορεῖ νὰ περιβάλῃ'  
μὰ πόσο μᾶλλον λούλουδο 'σὰν τὴν γλυκειά σου λύρα,  
ποὺ πάντα χύνει μελῳδιά, ποτὲ δέν μνήσκει στείρα.  
Λαφφόν ! πατρίδος μου παιδί, ἀηδόνι τοῦ αἰθέρα,  
δησι γιὰ 'μένα ή 'Ελλάς, εἰν' καὶ γιὰ σὲ μητέρα !...

Δὲν εἶν' ἀγγώμων ή 'Ελλάς, καὶ ή ἀχριστία  
εἶναι τοῦ Σλάβου ἀρετὴ καὶ μόνη του θρησκεία !...  
Γιὰ 'κεῖνον ποὺ τὴν ἀγαπᾷ αἰώνιο στυλοβάτη  
στήνει, κ' ἐπάν' ἀθάνατη τὴν μνήμη του χαράττει...  
Ναὶ ! μόνο κάμπου λούλουδη καὶ δάκρυα δὲν σκορπίζει,  
σὲ μνῆμ' ἀγαπημένου γυιοῦ μὲ δόξα τὸ στολίζει,  
μὲ δόξα ποὺ δὲν σθήνεται ἀπ' τὸ χαρτὶ τῆς Μοίρας.  
Γνωρίζει πῶς πληρῶν' αὐτὴ ἔνα παιδὶ τῆς λύρας,  
μὲ πόνον ποὺ τῆς ἔψαλλε μὲ γλῶσσα ἴδική της,  
τῆς δροσεραίς της εύμορφιαίς, καὶ 'πῆρε τὴν εὔχή της.

"Αν ἤσαι ἄγνωστος γιὰ μέ, Λαφφόν, δχι καὶ ξένος,  
ἀφ' οὐ εἰσαι τῆς μάννας μου υἱὸς ἀγαπημένος.  
Εἴμαστ' ἀδέλφια, εἴμαστε παιδιά τοῖς μητέρας.  
Ϊδιος Θεὸς μᾶς εὐλογεῖ, δὲν ιδιος αἰθέρας  
μᾶς στέλνει μόσχους τῆς ζωῆς ἀπὸ τὸν Παρθενῶνα...  
"Ω ! Θὰ σὲ δώσῃ πρώτη αὐτῇ τὴν δάφνινη κορώνα !...  
Εἶναι ἀδέλφι 'ἀγαπητὰ 'Ελλάδα καὶ Γαλλία  
τὸ ίδιο γάλα πίνουνε, μιὰ ἔχουνε λατρεία,

**\*Ελευθερία !**

'Εν Διδυμοτείχῳ.

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΙΙ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ

<sup>1</sup> Ανταπάντησις τοῦ εἰς τὸν κ. Μαραγγέλην ποιήματος τοῦ κ. Γουσταύου Λαφφόν.

## ΜΕΤΑΞΥ ΤΡΙΩΝ



ΣΥΡΕ χαμηλήν τινα καθέδραν πρὸ τοῦ ὑψηλοῦ  
καὶ πλουσίου ἐνετικοῦ καθρέπτου, ὅστις ἀπιγ-  
δαλμάτιζε τὸ κομψὸν ἀνάστημά της καὶ ἔπε-  
σεν ἐπ' αὐτῆς μετὰ μαλθακότητος κλείσασα  
τοὺς ὄφθαλμούς.

"Ήτον ὁ μὴν τοῦ Μαΐου. Τὸ γαλήνιον τοῦ  
οὐρανοῦ καὶ ἡ θερμότης τοῦ ὥλιου ἀνέπτυσσον τὴν πολυτέλειαν τοῦ