

Τὸ Ἡλιοτρόπιον στρέφει ἔτι τὴν μορφήν του ἀεννάως πρὸς τὸν "Ἡλιον, ώσει αἰσθανόμενον ἐν ἑκυτῷ τὴν ψυχὴν τῆς Κλυτίας, ἐρῶσαν καὶ παρακαλοῦσαν τὸν "Ἡλιον νὰ τὴν συγχωρήσῃ.

Αὔγουστος 1886.

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΠΟΛΕΜΗΣ



ΕΚΕΙΝΗ



Ε λα ν' ἀφήσουμε σκληροὺς ἀνθρώπους
Νὰ πᾶντα ζήσουμε μακριὰ, μακριὰ
'Σὲ ξένα μέρη σ' ἐρήμους τόπους
Μακριὰ ἀπὸ τέτοια πλεκτὴ σκλαβίᾳ.



Πᾶμε νὰ στήσουμε τὸ σπητικό μας
Μέσ' στὰ λειβάδια, μεσ' στὰ βουνά,
Νᾶνε ὁ κόσμος ὅλος δικός μας
Νὰ ζοῦμε όλεύθεροι: σὰν τὰ πτηνά.



Στολίδια θάχης τόσα λουλούδια,
Διαμάντια θάχης τόση δροσιά
Καὶ μουσική σου πουλιῶν τραγούδια
Κ' ὅλη τὴ φύσι γιὰ Ἐκκλησιά.



Θάχης ριπίδι σου τόσους Ζεψύρους,
Θάχης καθρέφτη σου τόσα νερά
Καὶ σύντροφούς σου κόσμους ἀπείρους
Καὶ ἐργασία σου τὴ χαρά.



Ἐκεῖ ὁ κόρος δὲν θάχη μέρος,
Μακρὰν ἡ πίστις θὰ τὸν κρατῇ,
Θὰ τὸν διώχῃ αἰώνιος ἔρως
Κ' ἐλπίς ἀκόρεστος θὰ τὸν πατῇ.



Φύγε ἀπ' ἀνθρώπους χωρὶς καρδίαν
Ποῦ τὸ Συμφέρον τοῦ κυθερῶν
Π' αὐτὸ δέχουν πίστιν, αὐτὸ λατρεῖαν
Καὶ σ' αὐτὸ θύουν παντοτεινά.



Ἐδ' ὅλα αὐτοῦ εἶνε ἡ προτωπίδα,
Καὶ ἡ κακία κι' ἡ ἀρετή,
Κανένα ἄνθρωπον ἐδῶ δὲν εἶδα
Χωρὶς συμφέρον νὰ πράττῃ τι.



Φύγε τὴν Τύρβην τὴν καινωνίαν,
Ποῦ βασιλεύει μόνον χρυσός,
Κ' ἔλθε νὰ ζήσουμεν εἰς ἐρημίαν
Ἐγὼ σημύδα καὶ σὺ κισσός.



Πλέξε τοὺς κλώνους σου μεσ' ὅτα κλαδιά μου
Κι' ἀγκάλιαζέ με σφικτὰ ὅσο πᾶς,
Νὰ μέχης στήριγμα κ' ἐγὼ σκιά μου
Νὰ σὲ ὑψώνω νὰ μ' ἀγαπᾶς.



Θὰ φέγγη πρῶτα ἐσὲ ἡ Αὔγοστα
Καὶ μένα ἔπειτα σὺ θὰ φωτίζῃς
Θὰ βρέχῃ πρῶτα ἐσὲ ἡ Δροσοῦλα
Καὶ μένα ἔπειτα σὺ θὰ δροσίζῃς.



Πρῶτα οἱ Ζέφυροι σὲ θὰ φιλοῦνε
Νὰ γέρνης ἔπειτα νὰ μὲ φιλᾶς,
Γιὰ σὲ τ' ἀγδόνια θὰ κελαΐδοῦνε
Καὶ σὺ γιὰ μένανε σὲ σὲν μοῦ μιλᾶς



Φυτὸ θὰ εἴμαστε χαριτωμένο
Μέσα σὲ δῆλη τὴν ἐρημιὰ
Δένδρο καὶ λούλουδο ζευγαρωμένο,
Ταπερᾶς μία σὲ δυὸ κορμιά.

1886.

ΔΗΜ. ΜΠΕΝΗ ΨΑΛΤΗΣ

