

Ο ΝΟΥΜΑΣ

ΧΡΟΝΙΑ Ι.

ΑΘΗΝΑ, ΚΕΡΙΑΚΗ, 1 ΤΟΥ ΓΕΝΝΑΡΗ 1912

ΑΡΙΘΜΟΣ 461

ΕΝΑΣ ΛΑΟΣ ΥΨΩΝΕΤΑΙ ΑΜΑ ΔΕΙΞΗ
ΠΩΣ ΔΕ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ
ΨΥΧΑΡΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΡΗΓΑΣ ΓΚΟΛΦΗΣ. 'Ο δρόμος τοῦ «Νουμᾶ». ΛΑΡΓΥΡΗΣ ΕΦΤΑΛΙΩΤΗΣ. 'Η δεκαετηρίδα τοῦ «Νουμᾶ». ΙΔΑΣ. «Νουμᾶς» καὶ Δημοτικισμός. ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. 'Απάνου στὰ δέκα χρόνια τοῦ «Νουμᾶ». ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΠΟΛΙΤΗΣ. 'Ο «Νουμᾶς». ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ. Πολιτικὴ Επιθεώριση. Δ. Π. ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ. Γιατί δὲ «Νουμᾶ» καὶ γιατί «Νουμᾶς». Α. ΤΡΑΝΟΣ. Τὸ μέλλον. ΦΗΜΙΟΣ. Μουσικοχριτικά. ΨΥΧΑΡΗΣ. 'Η φοράδα τοῦ Ρολάντου. ΟΤΙ ΘΕΛΕΤΕ. — ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ.

Η ΦΟΡΑΔΑ ΤΟΥ ΡΟΛΑΝΤΟΥ

Βέβαια θὰ τὴν ἔχῃ δὲ ἀναγνώστης μας ἀκούστα, τὴν νόστιμη ἔκεινη τὴν λαϊκὴν παράδοσην τῆς μεσαιωνικῆς Γαλλίας, γιὰ τοῦ 'Ρολάντου τὴν φοράδα, τὴν φοράδα τοῦ περίφημου, τοῦ ἐπικοῦ τοῦ ἥρωα, παύως κ' ἔνα του ζῶο ἐπρεπε φαίνεται νὰ εἰναι θάμα μονάχο. 'Εται κιόλας μᾶς τὴν περιγράφουνε εἰναι, λέει, μιὰ φοράδα ποὺ τὸ ταῖρι τῆς δὲ βρίσκεις. Τρέχει, ἀνεμος δὲν τὴν πιάνει. Σοῦ ἔχει κ' ἔνα τέτοιο ἀφτί, ποὺ νὰ είσαι τοῦ λόγου σου στὴν 'Ανατολὴ καὶ κείνη στὴ Δύση, τὸ βῆμα σου θὰ καταλάθῃ, τὸν ἀνασασμό σου θὰ πάρῃ, ὡς καὶ τὸ λογισμό, στὸ κεφάλι σου μέσα, θάφουκραστή. 'Απὸ μίλια καὶ μίλια μακριά, μυρίζεται τὸν ἔχτρος ἢ τὸν κίντυνο. Εἴδηση σου δίνει ἀμέσως. 'Επειδὴ μιλᾶ, τοῦ 'Ρολάντου ἡ φοράδα. Κουβεντιάζει ώρες μὲ τὸν καθαλλόρη τῆς, δπως δὰ καὶ τὰ ρωμαϊκὰ τὰ δημοτικὰ τάλογάκα. Μὰ ἡ φοράδα τοῦ 'Ρολάντου, τί δὲν κάνει; Γράφει, διαβάζει, παίζει σκάκι. Καὶ ἡ διμορφιά της πιὰ δὲ λέγεται. Μοναδικὴ στὸ εἶδος της, ποὺ καὶ τοῦτο εἰναι μοναδικό. Παινέδι δὲν τῆς λείπει. "Ολα τὰ καλὰ τοῦ κόσμου τάχει τοῦ 'Ρολάντου ἡ φοράδα. Τὸ μόνο της ἐλάττωμα, λέει δνα παλιὸ τραγούδι, ποὺ ἡ φοράδα φόφησε, πάει.

'Ο Νουμᾶς ποὺ μπορεῖ, σὰ θέλετε, νὰχη ψεγάδια χίλια καὶ δυό, ἔχει τουλάχιστο ἔνα σίγουρο, ἀρχισίγουρο προτέρημα, καὶ τὸ προτέρημά του είναι, ὅχι μόνο ποὺ ζῇ, μὰ ποὺ εἰναι καὶ ζωντανός. Σ' ἀρχή λοιπὸν δὲ Νουμᾶς βάζει κάτω, θὰ μου πήγε, τὴ φοράδα τοῦ 'Ρολάντου. 'Ελατε ζμως ποὺ στὸ παινεμένο μιὰς τὴν ρωμαϊκό, γιὰ τοὺς παινεμένους μας τοὺς 'Ρωμαιούς, δὲ τὶς ἀλλοὺ περνὰ γιὰ προτέρημα, τὸ πιάνουνε γιὰ ἐλάττωμα, κι δὲ τὶς πάλε ἀλλοὺ περνὰ γιὰ ἐλάττωμα, βγαίνει γιὰ προτέρημα. Τώρα θὰ μπήκατε στὸ νόημα, δὲ γίνεται. 'Ἄς ἔχῃ δὲ Νουμᾶς, σὰν περιοδικὸ ποὺ εἰναι, δσα προτερήματα χρειάζουνται σ' ἔνα περιοδικό, καθὼς κ' ἡ φοράδα τοῦ 'Ρολάντου είχε, σὰ φοράδα ποὺ είτανε, δσα προτερήματα χρειάζουνται καὶ δὲ χρειάζουνται σ' ἔνα ζῶο ἥρωϊκό. Καὶ περσότερα νὰ είχε δὲ Νουμᾶς, δὲ θὰ φελοῦσε, ἀφοῦ τὸ ἐλάττωμά του τὸ ἀσυχώρητο, ξέρετε ποιὸ εἰναι; Είναι ποὺ ζῇ.

Φέτο ἀδγάτισε μάλιστα τὸ κακό. Νά σας δέκα χρόνια σωτούτοικα ποὺ ζῇ δὲ φίλος. Γιὰ τοῦτο κιόλας σὰ νὰ μυρίζουμαι πώς βγαίνει σύμερα στὴ μέση ἔνας καινούργιος Νουμᾶς. 'Ο Νουμᾶς ἀφτός, παιδιά, είναι περιοδικὸ τόσο τέλειο, ποὺ σὲ δλη ἀλάκαιρη τὴν 'Εβρώπη νὰ ψάξετε, στὴν 'Αμερική, στὴν 'Ασία, στὴν 'Αφρική, στὴν 'Ωκεανία, παρέμοιο δὲ θὰ βρήτε. Δὲ μὲ πιστέβετε; Σταθῆτε μιὰ στιγμούλα καὶ θὰ τοῦ φάλετε όμνο μαζί μου, ἐπειδὴ ἀκούστε δὲ Νουμᾶς ποὺ σᾶς λέω, βγαίνοντας στὸ ρωμαϊκό, κατώρθωσε νὰ μὴν πειράζῃ, νὰ μὴν ἀδικήσῃ, τὲ λοιπὸν καὶ νὰ μὴ θυμώσῃ κανέναν ποτέ του. 'Ο καινούργιος δὲ Νουμᾶς, ἔχτρο δὲν ἔχει, δὲν ἔχει ἀντίπαλο. Φτάνει τὸ στόμα του νάνολη, φτάνει λέξη νὰ πῇ, κι δλοι ἀμέσως σύφωνοι μαζί του. Καλέ, ἀφήστε, καὶ θὰ διητε τί μπερμπάντης, τί ἀχρεῖος, τί ἀσυνείδητος, τί ἐλεεινὸς ποὺ εἰναι δ σημερνός μας δὲ Νουμᾶς, δταν τοὺς συγχρίνετε μὲ τὸ Νουμᾶ τὸν καινούργιο, τὸ Νουμᾶ ποὺ μερικοὶ δικοὶ μας τοὺς συλλογιοῦνται μέρα νύχτα, μὲ ἀφοσίωση, μὲ στεργή, μὲ ἔρωτη, μὲ φλόγα, τὸ Νουμᾶ ποὺ τὸ μεγάλο του, τὸ μοναδικό του, τὸ ἀφάνταστο προτέρημά του εἰναι ποὺ δὲν ὑπάρχει!

'Έγώ ποὺ τὶ νὰ σᾶς τὸ κρύφτω; μοῦ ἀρέσει πιὸ πολὺ ἀπὸ χίλιους ἀνύπαρχτους θησαυρούς, ἔνας παρὰς ὑπαρχτός, ἔγὼ λοιπὸν είμαι φίλος τοῦ Νουμᾶ ποὺ ὑπάρχει, τοῦ Νουμᾶ ποὺ τοὺς διεφύνει δ Ταγκόπουλος, δ Ταγκόπουλος ποὺ μὲ τόση κουράγιο, μὲ