

ματίσει και για τὴν τύχη αὐτούνοῦ τοῦ γέρου.

“Ενα βράδι πέρναγα πάλι ἀπὸ μπροστά του. Ἐλαφρὰ και γλήγορα ἔπαιζε τὸ σκοπὸ τοῦ τραγουδιοῦ τῆς ἐποχῆς:

«Ἐλα, πουλάκι μου, ἔλα σὲ δέ πάρκο.....»

Τοῦ ἔρριξα κ' ἐγὼ τὴν πεντάρα μου και προχώρησα. Αὐτοκίνητα, ἰδιωτικὰ ἡμέραι και μόνιππα, περνάγανε ἐδῶ και κεῖ, και στὴ βιασύνη τῆς μεγαλούπολης ὅπου δ ἔνας σκούνταγε κ' ἐσπρωχνε τὸν ἄλλον, ἀκούονταν οἱ σκοποὶ τοῦ γέρου, ποὺ κανείς, δπως και τὸν Ἰδιο, δὲν τοὺς πρόσεχε.

Ἐγὼ σὰ γάθελκ νὰ μάθω τὴν τύχη τοῦ στραβοῦ. Κάτι διμως μέσω μου μ' ἐμπόδιζε νὰν τονὲ ρωτήσω γιὰ τὰ περασμένα του. Πιθανὸ νάκουγα τὴ στερεότυπη παλιὰ ἴστορία γιὰ τὴν ἐποίᾳ τόσες φορὲς μαθαίναμε λίγα λόγια ἀπὸ τὶς ἐφημερίδες. Ἐπειτα πάλι σκέφτηκα, ποιό δικαίωμα είχα νὰ ρωτήσω τὸ στραβὸ γι' αὐτά; και ἄλλες τέτοιες ἀμφιδολίες μου βασανίζανε τὸ κεφάλι. Ἐπιτέλους τὶς πρόσλλες τονὲ ρώτησα και δ γέρος μου εἶπε:

— «Καλὲ κύριε, δὲν ἔτρωγα πάντα αὐτὸ τὸ βαρὺ ψωμὶ ποὺ μοῦ χαρίζει τὶς συμπόνια τοῦ κόσμου. Στὰ νιάτα μου δὲ φαντάστηκα ποτέ, πώς στὰ γερατεία μου θᾶσειχνα στὸν κόσμο μὲ τὸ παῖδιμό μου τὰ πάθη μου, τὶς φροντίδες μου και τὴν ταλαιπωρημένη μου ζωὴ».

Βήματα ἀκουστήκανε, δ γέρος ἔκοψε τὴν κουδέντα και ἀρχισε τὸ τραγούδι του, Ἰωσὶ γιὰ ἐκαστοστὴ φορὰ τὴν Ἰδια ἡμέρα τὸ τραγούδι γιὰ τὸ ψωμὶ. Οἱ διαβάτες μᾶς κοιτάζανε μὲ περιέργεια και δώσανε. Δώσανε, δπι θέλανε, δτι μπορούσανε. Μὰ δηση ὥρα στεκόμουνα κοντὰ στὸ στραβό, δὲν τοῦ φέρανε παρὰ κουμπιά. Ὑπάρχουνε, βλέπετε, και τέτοιοι εὔεργέτες.....

«Ἐλα, πουλάκι μου, δλα σὲ δέ πάρκο.....»

«Εἴμουνα νοσοκόμος στὸ τμῆμα τοῦ καθηγητῆ στὸ I. νοσοκομεῖο τοῦ II. και ἐπειδὴ εἴμουνα πολὺ ἐπιτήδειος, μὲ μεταχειρίζόντουςαν σὲ δλες τὶς δύσκολες δουλειές. Ἐγὼ τὰ κατάφερνα δλα καλὰ και πολλὲς φορὲς ἔδινα στοὺς νέους γιατροὺς διάφορες ἐξήγησες γι' αὐτὰ ἢ γιὰ κεῖνα τὰ ἐργαλεῖα, και τοὺς ἔδειχνα πῶς ἔπρεπε γὰ τὰ μεταχειρίζονται. Μὲ τὴ γυναίκα μου ζεῦσα πολὺ εὐτυχισμένα και τὸ κορίτσι ποὺ γεννήθηκε είτανε ἢ μόνη μας χαρά. Μιὰ μέρα δμως, σὰ νὰ ζήλεψε δ διάβολος τὴν εὐτυχία μας, μούρθε ἢ συφορά. Είχα ἔνα φάρμακο νὰ ἐτομάσω και ἀπάνου στὴ δουλειὰ σπάσανε δυὸ θῆκες,

και τὸ καυτικό τους περιεχόμενο χύθηκε γύρω και μέσα στὰ μάτια μου. Πρὶ νὰ συνέλθω, είχε γίνει ἡ φοβερὴ καταστροφὴ κ' ὑστερα ἀπὸ μιὰ μάταιη θεραπεία κατάντησα δ σακάτης ποὺ βλέπετε σήμερα. Ἐπειτα πέθανε ἡ γυναίκα μου ἀπὸ βαρειὰ ἀρρώστια ποὺ τῇς ἤρθε ἀπὸ τὴ συγκίνηση γιὰ τὸ πάθημά μου. Δὲν μπόρεσα οὔτε στὴν κηδεία τῆς γυναίκας μου νὰ πάω». Ἐπαψε καταχουρασμένος... Τὰ χέρια του πέσανε στὴ φυσαρμένικα, τὰ κλεισμένα μάτια κουνηθήκανε κ' ἔγειρε τὸ κεφάλι του σὰ νᾶθελε νὰ κοιμηθῇ.

— «Και ἡ κόρη σας», ρώτησε, «δὲ φροντίζει γιὰ σᾶς;»

— «Ναι» εἶπε δ γέρος και χαμήλωσε τὸ κεφάλι, «ἡ Ρέζη εἶναι παράλιη και κατάκοιτη. Ἐγὼ φροντίζω και γιὰ τοὺς δύο μιας. Πληρώνω τὸ νεῖκι μας στὴν κυρὰ Κέινεχ και τῆς δύνω και τρία φιορίνια παραπάνου τὸ μήνα γιὰ νὰ μὲ φέρνῃ ἐδῶ και νὰ μὲ παίρνῃ τὸ βράδι πίσω....»

‘Ο κόσμος περνάει δ γέρος παῖδει τὸ τραγούδι γιὰ τὸ ψωμὶ και γιὰ τὴ γεύματα. Γιὰ ὅλα αὐτὰ δὲ τοὺς νοιάζει καθόλου τοὺς διαβάτες. Πεντάρες μαζεύει στὸ καπέλλο, κάποτε και κανένα νίκελ, ἀλλὰ κάθε μέρα μερικὰ κουμπιὰ ἀπὸ τὴν εὐεργετικὴ ἀνθρωπότητα. Ἄλλοι πηγαίνουν, ἄλλοι ἔρχονται, και δ γέρος παῖδει, παῖδει· “Ἐλα πουλάκι μου, ἔλα σὲ πάρκο...” Ἐνας ἀριστοκράτης περνάει, βλέπε: τὸ στραβὸ μὲ καταφρόνια και μουρμουρίζει· «Γεροβλάκα!»

ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΑΙΝΜΕΤΖ

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΙΔΑ — «**“Οσοι ζωντανοί”** δρ. 2 (γιὰ τὸ ἔξωτερικὸ φρ. 2,25).

Γ. Ν. ΑΒΑΖΟΥ (Judas Errant) «**‘Αγκάθεα και τρεβόλωε**» δρ. 1 (γιὰ τὸ ἔξωτερικὸ, φρ. 125).

OSCAR WILDE — «**DE PROFUNDIS**» μετάφρ.

‘Αλεξ. Μαρπουτζόγλου δρ. 2 (γιὰ τὸ ἔξωτερικὸ φρ. 2,25).

VERNON LEE — «**‘Η ‘Αριάδνη στὴ Μάντουα**», δράμα σὲ πέντε πράξεις (μετάφραση Στέφ. Πάργα) δρ. 1 (γιὰ τὸ ἔξωτερ. φρ. 1,25).

ΑΓΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ «**‘Η μουσικὴ διὰ τῶν αἰώνων**» λεφ. 50.