

Ο ΝΟΥΜΑΣ

ΧΡΟΝΙΑ Ι'.

ΑΘΗΝΑ, ΣΑΒΑΤΟ, 17 ΤΟΥ ΜΑΡΤΗ 1912

ΑΡΙΘΜΟΣ 471

ΕΝΑΣ ΛΑΟΣ ΥΨΩΝΕΤΑΙ ΑΜΑ ΔΕΙΞΗ
ΠΩΣ ΔΕ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ
ΨΥΧΑΡΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ. Άρχη πολιτισμοῦ.
ΙΔΑΣ. Νέα πολιτική στήν Τουρκία.
ΑΙΓΑΙΑ ΚΑΡΑΒΙΑ. «Διαλέξεις—Συναυλίαι».
Γ. ΚΟΡΔΑΤΟΣ. Μεσαιωνικές μέρες.
ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ. Τὸ Μπαλσαμωμένο Ἀγάρι.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ. Πολιτική Ἐπιθεώρηση.
ΛΥΔΟΣ ΠΟΔΑΒΡΟΣ. Νεοτουρκική πρόοδο.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ. Κριτικὰ σημειώματα — «Ο γύρος τῶν Ωρῶν».
ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΙΠΗΣ. Μίμηση τραγουδιῶν τοῦ Burns.
ΟΤΙ ΘΕΛΕΤΕ. -- ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ.

‘Η καμαρούλα τοῦ παιδιοῦ. Λίγες μέρες μετὰ τὸ θάνατό του. Τὰ πράματά του όλα στὴ θέση ποὺ τᾶφησε πεθαίνοντας: Δεξιὰ στὴ γωνία τὸ κρεβατάκι του. Στὰ πόδια, καταγῆς, πεσμένο μπρόμυτα ἐν’ ἀκόνισμα. Σ’ ἔνα τραπέζακι χαμηλὸ διάφορα παιγνίδια. Στοὺς τοίχους εἰκόνες παιδιάτικες θημπωμένες, ποὺ χωρὶς νὺ δείχγουνε τίποτα, κάτι λένε. Ἀπέναντι καὶ λίγο πρὸς τάριστερά, ἡ πόρτα τῆς κάμαρας. Στὸ μέσο τῆς δεξιᾶς πλευρᾶς ἔνα παράθυρο μὲ τζάμια. ‘Αψηλὰ κρέμεται τὸ κλουβί, ἄδειο. ‘Ἐνα κίτρινο μονάχι φτεράκι εἶναι περιπλεμένο στὰ σύρματα τοῦ κλουβιοῦ. ‘Αντίκρυ, στήν ἄλλη πλευρὰ δυὸ παράθυρα ποὺ βλέπουνε στὸ δρόμο. Τρία-τέσσερα καθίσματα. ‘Ἐνας μικρὸς καναπὲς ἀριστερὰ καὶ μπροστὰ στὴ σκηνή. Μπροστὰ στὸ κρεβατάκι ἔνα καροτσάκι παιδιάτικο μέσα του φαίνεται ἔνα τζαμωμένο σεντουνάκι — πολὺ ὅμορφο, σὰν κάντρο ἢ σὰν κόσμημα. ‘Εκεῖ μέσα εἶναι μπαλσαμωμένο τὸ νεκρὸ παιδάκι. Καταστολισμένο μὲ λουλούδια — καὶ τόσο πρόσχαρα δλα τὰ πράματα βαλμένα γύρω του ποὺ σοῦ ἀφαιροῦνε τὴν ἰδέα τοῦ θανάτου.

ΤΟ ΜΠΑΛΣΑΜΩΜΕΝΟ ΑΓΩΡΙ

Τῆς ἀδελφῆς μου
τῆς ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΗΣ
καὶ τῆς λευκῆς ψυχούλας
τοῦ ΝΙΚΟΥ της
τ' ἀφιερώνω.

Θυμᾶσαι, ἀσύγκριτη ἀδερφούλα μου; Μιὰ Τρίτη τὸ δεινό, στὸν Κάμπο μας πέρσην ἔγραψα, χωρὶς καὶ ἔγὼ νὰ ἔρω γιατί, τοὺς δχτὸ στίχους ποὺ τώρα στὸν πόνο τῆς Γιούλιας τοὺς ταίριασα: τὴν ἄλλη μέρα τὸ χαριτωμένο ἀγγελούδι σου ἀρρώστησε δξαφνα καὶ μετὰ δέκα ἡμερῶν τευρικὴν ἄγωνα — ἄχ πόνοι, ἄχ πόνοι! — ξεψύχησ... Νά, σήμερα, καλὴ μου, σοῦ ἀφιερώνω τὸ φθινοπωρινὸ τραγούδι — τὸ τραγικό, τὸ ἀνατάληπτο — τῶν ἡμερῶν ἐκείνων.

Αὔγουστος τοῦ 1910.

M.

ΠΡΟΣΩΠΑ

Μάνος
Γιούλια, γυναίκα του.
Κώστας
Τασούλα
Ο γερο-παππούς, βουβό πρόσωπο.
Φωνὴς κόσμου μπό τὸ δρόμο.

(Βουβά καὶ θλιμμένα μπαίνει ὁ Μάνος. Ἀπὸ τὴν πόρτα θεωρεῖ ἐκστατικὰ ὅλο τὸ δωμάτιο καὶ τὰ ἔπιπλα δλα ἔνα-ἔνα. Προχωρεῖ πρὸς τὸ καροτσάκι, καθίζει στήν καρέκλα ποὺ εἰν’ ἔκει δίπλα καὶ πολυώρα κοιτάζει τὸ νεκρὸ παιδί του.)

ΜΑΝΟΣ (ἀργά). Μιὰ φορὰ καὶ ἔναν καιρό....

(Ἐξαφνα πετιέται ἀπάνω, περπατᾶ μὲ ταραχὴ καὶ χτυπᾶ τὸ κουδούνι. Ἐρχονται ἡ Τασούλα κι ὁ Κώστας.)

ΜΑΝΟΣ. Φέρτε τα.

(Ἡ Τασούλα κι ὁ Κώστας φεύγουν. Ὁ Μάνος παίρνει ἀπὸ τὸ τραπέζι τὰ παιγνίδια καὶ τὰ σκορπάει φιλόστοργα κι ἀπαλὰ στὸ κρεβατάκι. Μένει ἔτσι βυθισμένος. Ἐρχονται ἡ Τασούλα κι ὁ Κώστας κρατώντας ἔνα κάνιστρο μὲ λουλούδια καὶ μιὰ πολυτελέστατη λαμπάδα μὲ βάση. Καὶ τὺ δυὸ αὐτὰ εἶναι στολισμένα μὲ τούλια καὶ μὲ κορδέλλες. Τὰ θέτουν.)

ΤΑΣΟΥΛΑ. Ἡρθαμε.

ΚΩΣΤΑΣ. Τὰ φέραμε.

ΜΑΝΟΣ. Σηκώστε τὸν ἐπιτάφιο μὲ τραγούδια.

ΤΑΣΟΥΛΑ. Ποῦ εἶναι ὁ ἐπιτάφιος, Κώστα;

ΚΩΣΤΑΣ. Τὸ τραπέζακι.

(Τὸ φέρονται στὴ μέση. Ὁ Μάνος παίρνει ἥρεμα καὶ ἔλαφρὰ ἀπὸ τὸ καροτσάκι τὴν κασσίτσα ποὺ εἶναι βαλμένο τὸ νεκρὸ παιδί· τὴ θέτει μὲ στοργὴ ἐπάνω στὸ τραπέζακι. Ἡ Τασούλα φέρνει μπροστὰ στὸ τραπέζακι τὴ λαμπάδα. Ὁ Μάνος τὴν ἀνάφτει κατόπι.)

ΜΑΝΟΣ. Τασούλα, Κώστα, πάρτε λουλούδια καὶ στολίστε τὸ παιδί μου.