

τὴ δύναμη νὰ τραβάῃ, τ' ἐπλο νὰ ξεπλανεύῃ, τὸ μέσος γιὰ νὰ σώζεται.

Τὸ ψέμα είναι οὐσία μές στὸ αἷμα της, δπως ἡ τέχνη μέσα στὸ αἷμα τοῦ τεχνίτη.

Γι' αὐτὸ θέλει πιὸ καλὰ γιὰ στόλισμα τὸ φεύτικο μπουκέτο ἀπὸ τ' ἀληθινό.

Ε. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ

## ΣΤΟ ΠΑΤΑΡΙ

Τονὲ βρῆκα πρωὶ, στὶς ἐννάμιση τὴ Δευτέρα, στὴν Ἀγορὰ τὴ Νέα.

— Πάμε νὰ τσιμπήσουμε κάτι;

— Πάμε, Σπύρο!

Καὶ πήγαμε σ' ἔνα χασάπικο καὶ σήραμε μερικὰ παιδάκια καὶ τρία τέσσερα νεφράκια. Καὶ πήγαμε καὶ τὰ δώσαμε σ' ἔνα μαγέρικο νὰ μᾶς τὰ ψήσουνε. Καὶ ὑστερὸ ἀπὸ κάννα τέταρτο πήραμε καὶ τὸ Μίμι τὸν Τσολάκο, τὸ χαρτοπώλη, κι ἀνεβήκαμε πάνου στὸ πατάρι τοῦ μαγεριοῦ κι ἀρχινήσαμε νὰ τρῶμε καὶ νὰ κουτσοπίνουμε.

‘Ο Ματσούκας στὶς δόξες του. Καλὴ παρέα, καλὸς μεζές, ἄλλο ποὺ δὲν ἥθελε. Καὶ μᾶς ἀνοιγε τὴν καρδιά του. Καὶ μᾶς ἔδειχνε τὴν ἀγνὴ καρδιά του, τὴν Ἑλληνικότατη.

— Μὲ θέλουνε βουλευτή!.... Μὰ δὲ βαριέσαι! Νὰ μοῦ δώσουνε σήμερα ἔνα ἀσπρό καὶ νὰ μὲ θάψουν αὔριο κάτου ἀπὸ σωρὸ ἀπαίτησες!....

— Γειά σου, Σπύρο! Ετσι σὲ θέλω.... Πάντα ἀγνός, μὰ κ' ἔξυπνος!....

— “Ωχ, ἀδερφέ! Εγὼ τραγουδιστὴς είμαι.... Ποιητής; Μπά! Δὲ βαριέσαι!.... Τραγουδιστὴ, μοναχά. Μὰ καὶ Ρωμιός! Ισαμε τὸ μεδούλι Ρωμιός!.. ‘Ο «Νουμᾶς» μὲ χτύπησε κάποτε, μὲ πείραξε πικρά. Καὶ γιὰ νὰ μὲ χτυπήσει θὰ πεῖ πώς ἔφταιξα....

— Μπορεῖ καὶ καμιὰ παρεξήγηση....

— “Α, μπά! Θάφταιξα γιὰ νὰ μὲ χτυπήσει ... ‘Ακου με ποὺ σ' τὸ λέω!....

Καὶ δός του κουβέντες καὶ τσουγκρίσματα τῶν ποτηριῶνε. Ο Τσολάκος λιμπίστηκε πορτοκάλι καὶ στείλαμε τὸ παιδί τοῦ ταβερνιάρη νὰ μᾶς πάρει δυὸ τρία.

Μᾶς τάφερε τὰ πορτοκάλια, μὰ ἥρθε μαζί του κ' ἔνας ἀθρωπός τῆς ἀγορᾶς, ἔνας μεσόκοπος, ἵσαμε σιραπέντε πενήντα χρονῶνε.

“Εβγαλε τὸ σκοῦφο του.

— Κὺρ Σπύρο, ἔμαθα ἀπὸ τὸ παιδί ποῦρθε νὰ

πάρει πορτοκάλια στὸ μαγαζί μου, πῶς εἶσαι δῶ πέρα κ' ἥρθα νὰ σοῦ φιλήσω τὸ χέρι....

Κ' ἔσκυψε καὶ τοῦ τὸ φίλησε.

— Κάτσε, ἀδερφέ.... Πάρε καὶ τὸ ποτήρι σου....

— Είμαι μανάβης, Νικόλας Μπούκης τονομά μου, ἀπὸ τὴν Ὑδρα, καὶ είμαι φύλος τοῦ μακαρίτη τοῦ Ἀλέκου τοῦ Παπαδιαμάντη. Μιὰ φορὰ ποὺ δυστυχοῦσε δι μακαρίτης τονὲ σύντρεξα.... Πῆγα πάνου στὴ Δεξαμενὴ καὶ τονὲ βρῆκα.... Μὰ καὶ τοῦ λόγου σου.... Τὸ φωνάζω κάθε μέρα.... “Οπου βρεθῶ τὸ φωνάζω.... Τρεῖς ἀθρώπους ἔστειλε δ Θεός στὴ Ρωμιοσύνη σήμερα. Τὸν Ἰωακεὶμ τὸν Πατριάρχη, τὸ Βενιζέλο καὶ σένανε.... Νὰ μᾶς ζήσετε κ' οἱ τρεῖς γιὰ νὰ μᾶς δοξάσετε τὸ ἔθνος μας....

Τᾶλεγε μὲ τόση εἰλικρίνεια, μὲ τόση ἀγάπη τὰ λόγια του πού, δὲ σᾶς τὸ κρύβω, τὰ μάτια μου νοιστήκανε. Καὶ τοῦ Τσολάκου τὸ ἔδιο. ‘Ο Ματσούκας πιά, τί τὰ θέλετε! Εκανε νὰ μιλήσει, μὰ τὰ λόγια του μὲ τὸ τσιγκέλι τάβγαζε ἀπὸ τὸ στόμα του.

Καὶ τοῦ εἴπα:

— Νῦν ἐδοξάσθης, Σπύρο, ἔδω, σὲ τοῦτο τὸ πατάρι. “Οχι στὸ Παλάτι, ποὺ σὲ καλοδέχτηκε δι Βασιλιάς, δχι στὰ σαλόνια ποὺ σὲ χεροκροτήσανε, μόνο καὶ μόνο γιατὶ ἔγινες ἀθρωπος τῆς μόδας, δχι παντοῦ δπου γύρισες καὶ σὲ ἀγκαλιάσανε καὶ σὲ φιλήσανε καὶ σοῦ ἀνοίξανε τὰ πουγγιά τους, ἵσως γιὰ ν' ἀκουστοῦνε κι αὐτοὶ κοντὰ σὲ σένανε. Σὲ τοῦτο δῶ τὸ πατάρι, τούτη τὴ στιγμὴ τὴν Ἱερή, ἀπὸ τοῦτον ἔδω τὸν ἀθρωπο τοῦ λαοῦ, τὸν ἐργάτη, ποὺ ἀφίνει τὸ μαγαζί του καὶ τὴ δουλιά του κ' ἔρχεται νὰ σεῦ φιλήσει τὸ χέρι, μαθαίνω, πείθουμαι πιά, πῶς εἶσαι ἀγνός καὶ εἰλικρινής, πῶς εἶσαι μιὰ ἀδολη καρδιά, μιὰ ψυχὴ παρθενική, μιὰ Ιδέα σιρκωμένη σ' ἔνα λεβέντικο κορδι — καὶ πίνω στὴν ὑγειά σου! Νὰ μᾶς ζήσεις, Σπύρο!

ΔΗΜΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ

## ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΙΔΑ — «**Οσοι ζωντανοί**» δρ. 2 (γιὰ τὸ ἔξωτερικὸ φρ. 2,25).

Γ. Ν. ΑΒΑΖΟΥ (Judas Errant) «**Ἀγκάθεα καὶ τρεβόλοις**» δρ. 1 (γιὰ τὸ ἔξωτερικὸ, φρ. 125).

OSCAR WILDE — «**DE PROFUNDIS**» μετάφρ.

‘Αλεξ. Μαρπούτζόγλου δρ. 2 (γιὰ τὸ ἔξωτερικὸ φρ. 2,25).

VERNON LEE — «**Η Αρεάδηνη στὴ Μάντουα**», δράμα σὲ πέντε πράξεις (μετάφραση Στέφ. Πάργα) δρ. 1 (γιὰ τὸ ἔξωτερ. φρ. 1,25).

ΑΓΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ «**Η μουσικὴ διετῶν αἰώνων**» λεφ. 50.