

Θαν ἀπ' ὅξω ἔνα μέρος ἀπὸ τὸ ποίημα τοῦ Λουκρητίου καὶ τοῦ εἰπαν πώς ἡταν ἔξοχο. Μόνο, ὅταν ἀργότερα, ἀκολουθώντας τὶς συμβισυλὲς καὶ τὴ μέθεδο ἐνὸς μεγάλου γλωσσολόγου, κατάφερε νὰ τὸ ἀπαγγέλῃ σὰν ἀρχαῖος Λατῖνος, κατάλαβε τὴν διορμιὰ καὶ τὸ πάθος τοῦ στίχου τοῦ χωρίου ποὺ ἀρχίζουνε μὲ τό, «Ἡ ἄγελάδα ποὺ ἔχασε τὸ μοσχάρι της.» — Σὰν πάλι ἔγινε δάσκαλος, εἰδε πώς ὅταν μιλοῦσε στοὺς μαθητές του γιὰ τὴν προφορὰ τῶν Λατινικῶν καὶ τοὺς διάβαζε μερικοὺς στίχους μὲ τὴνέα προφορά, δλα τὰ κεφαλάκια σηκώγουνταν, κι ἔλα τὰ μάτια ἀνοιγαν καὶ τὸν ἀκολουθοῦσαν προσεχτικά. Βέβαια σ' αὐτὸ ἔχει νὰ κάνῃ ἡ φυσικὴ περιέργεια τοῦ παιδιοῦ καὶ τὸ φιλότυμό του σὰν τοῦ διαδόσκουν κάτι ὅξω ἀπὸ τὸ «τετριμμένα», ἀλλὰ ἡ κυριώτερη αἰτία ποὺ κεντᾶ τὸ ἐνδιαφέρο του εἶναι ἡ ἀσυνείδητη χαρὰ ποὺ αἰσθάνεται ζυγώνοντας τὴν ἀλήθεια.

Φοβοῦμαι πώς πολὺ ὥιμὰ παράστησα ὅσα λέει δ Κος Roussel στὴ μελέτη του. Πρέπει νὰ τὴ διαβάσῃ κανεὶς ἀλάκερη γιὰ νὰ χαρῇ τὴν ξυπνητάδα τοῦ θρούς του καὶ τὴν ούσια τῶν ἐπιχειρημάτων του.

Σήμερα ποὺ οἱ γέοι ἐπιστήμονές μας παραδέχουνται δλοι, σὲ γενικὲς γραμμές, τὴ μεταδολὴ τῆς προφορᾶς καὶ ποὺ κανένας του δὲν τὸ θεωρεῖ «καθηκον πατριωτικὸν» νὰ ὑποστηρίξῃ ὅτι οἱ ἀρχαῖοι ἐπρόφεργαν ἀπαράλλαχτα σὰν ἐμάς, ἵσως κάτι μπορεῖ νὰ γίνῃ ἀργότερα — φοβοῦμαι πολὺ ἀργότερα — γιὰ μιὰν ἀναπαράσταση τῆς προφορᾶς τῶν ἀρχαίων μας. Κ' ἔτσι οἱ κατοπινὲς γενεὲς θὰ μπορέσουν νὰ γευθοῦν τὸν ἀπηγορευμένο γιὰ μᾶς καρπὸ δηλ. τὸ ρυθμὸ καὶ τὴ μουσικὴ τῶν ἀρχαίων μιᾶς ποιητῶν (1).

Δ. Π. Π.

ἀπὸ τὸν τότε Βεζύρη, ποὺ εἴταν μαζὶ καὶ ναύαρχος κ' ἔνα Βασιλικὸ φιρμάνι ἀπὸ 1 Ιουν. 1797.

Τὸ πρῶτο προστάζει νὰ διώχνουνται ἀπὸ τὸ Τούρκικο κράτος οἱ Ζακυθινοί, Κεφαλωνίτες, Κερκυραῖοι, Χωρητάτες καὶ Σκλαβοῦνοι, καὶ τὸ δεύτερο, οἱ ἴδιοι αὐτοὶ καὶ γενικὰ οἱ ὑπήκοοι τῆς Βενετίας, οἵσοι καταφύγανε στὴ Ρουσσία ἢ ὑπερετοῦνε σὲ ρούσσικά καράδικ, νὰ μὴν ἀνάγνωρίζουνται γιὰ ὑπήκοοι Ρούσσοι, ἵνα δὲν εἴταν γραμμένοι στὸ δεφτέρι τῆς Καντοελλαρίας. Κι ὅλ' αὐτά, γιατί, κατὰ τὸ φιρμάνι, ὑπήκοοι τῆς Βενετίας στάθηκαν αἰτία τῆς ταραχῆς, πούχε γίνει στὴ Σμύρνη.

Ο Δ. Καλλίμαχος, ποὺ ἔστηκε τὰ φιρμάνια τοῦτα, γράφει ὅτι «δὲν γνωρίζομεν τὴν φύσιν τῆς ἐν Σμύρνη ἀνωμαλίας», πούδωκε ἀφορμὴ στὸ διωγμὸ τῶν ὑπηκόων τῆς Βενετίας. Δὲν ἔχει δίκιος, γιατ' εἶναι γνωστὸ τί εἴταν ἡ ταραχὴ αὐτὴ στὴ Σμύρνη. Εἶναι τὸ γνωστὸ Ρεμπελίδ τῆς Σμύρνης στὸ 1797.

Εἶχαν πάει τότες ἐκεῖ κάπιοι σκηνοθάτες Γερμανοί καὶ σὲ μιὰ παράσταση αὐτούντων δ Γενίτσαρος φύλακας (γιασαζής), θέλοντας νὰ ἐμποδίσῃ ἔναν ὑπήκοο τῆς Βενετίας Ζακυθινὸ καὶ Κεφαλωνίτη, σκοτώθηκε ἀπὸ αὐτὸν καὶ τοὺς συντρόφους. Οἱ Γενίτσαροι ζήτησαν νὰ τοὺς παραδοθῇ δ φονιάς ἀπὸ τὸ προξενεῖο, κ' ἐπειδὴ δὲν τοὺς παραδόθηκε, ἀγρίεψαν καὶ τὸ κακὸ ξέσπασε, δπως πάντα, σὲ τὴ φάγη τῶν ρωμαίων. Ἀρχισε σφαγὴ, ποὺ ἔστειλε στὸν "Αδη" ἵσα μὲ 1500 ἵσως καὶ παραπάνου ρωμαϊκός, ἔβαλαν καὶ φωτιά, ποὺ σάρωσε τὸ καλύτερο μέρος τῆς Σμύρνης. Ἀπὸ τοὺς Εὐρωπαίους δὲν ἔπαθε κανεὶς, γιατὶ πρόφιασαν κ' ἐσώθηκαν στὰ πλοῖα, ποὺ εἴταν ἐκεῖ ἀραγμένα.

Αὐτὰ τὰ δηγέται ἔνας Γάλλος Tricon, ποὺ εἴταν παρὼν στὴν ταραχὴ. Ἄναφέρνουν τὸ πρᾶμα καὶ δ Κ. Οἰκονόμος καὶ δ Φιλήμονας καὶ ἄλλοι. Μάλιστα σώζεται καὶ ποίημα, ἀλλὰ κολοθό, γιὰ τὴν καταστροφὴν αὐτὴν ἐνὸς ποιητὴ Μανιάτη, τοῦ Ν. Νηφάκου, ποὺ τόχει ἀντιγράψει δ κ. Σ. Κουγέας καὶ ἔχει δημοσιευτῆ στὴ μονογραφία ποὺ ἔγραψε γι' αὐτὴ τὴν ὑπόθεση δ Ν. Κ. Χ. Κωστής, Σμυρνίας, στὸ «Δελτίο τῆς Ιστ. καὶ Εθν. Εταιρ. τῆς Ελλάδος».

Αοιπὸν τὰ δυὸ φιρμάνια τῆς Πάτμου διατάζουνε διωγμὸ τῶν ὑπηκόων τῆς Βενετίας, ἐπειδὴ ὑπήκοοι Βενετοὶ ἔγιναν ἀφοριτὴ τῆς σφαγῆς καὶ τῆς πυρκαγιᾶς, καθὼς καὶ τῆς ἀρπαγῆς, ποὺ ἀκολούθησε κατόπι. Δηλ. μ' αὐτὰ ἔνιβε τὰ χέρια του τὸ ἀθώο καὶ ἀκακο Τούρκικο κράτος καὶ γύρευε καὶ ρέστα. Ἀπὸ τὰ δυὸ αὐτὰ φιρμάνια τὸ ἔνα τουλάχιστο, τὸ Σουλτανικό, φαίνεται νάναι δημοσιεμένο ἀπὸ τὸ σύγχρονό μας Τούρκο Ιστορικὸ Τζεντετ πασᾶ, ἵσως καὶ ἀπὸ τὸ Γερμανὸ Zinkeisen.

10.2.1912

ΛΥΔΟΣ ΠΟΔΑΒΡΟΣ

ΤΑ ΦΙΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΡΕΜΠΕΛΙΟ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Στὰ «Παναθήναια» τῆς 30 τοῦ περχομένου Νοέμβρη δημοσιεύτηκαν, ξεσηκωμένα ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο ἐνὸς μοναστηριοῦ τῆς Ηλένης, ἔνα Βεζύρικὸ διάταγμα ἀπὸ 20 Απριλίου 1797, ἐκδομένο Ελληνικὰ

(1) Μ' αὐτὰ δὲν ἔννοω νὰ εἰσαχθῇ στὰ σχολεῖα μας ἡ «μπάσταρδη» προφορὰ ποὺ μεταχειρίζουνται στὴ Δύση. "Ακουσα σὲ Γαλλικὰ καὶ Ἀγγλικὰ σχολεῖα νὰ διαβάζεται δ Ὁμηρος καὶ στὴ Λόνδρα πέρσι είδα νὰ παρασταίνουν ἐρασιτέχνες, καὶ μελετημένοι, στὸ πρωτότυπο τὶς «Τραχινίες» τοῦ Σοφοκλῆ. Καὶ κατάλαβα τί ἔννοει δ Κος Roussel λέγοντας πώς σὲ τέτοια προφορὰ αἰσθάνεται κανεὶς ἔνα ρυθμὸ ἀνύπαρχτο, ψεύτικο (un rhythme inexistant, f a u x).