

ἄλλο ποὺ δὲ θέλει. Εἴπαμε τόντα τέλλο, καὶ σιγά σιγά κι ἀθελα φτάσαμε καὶ στὰ δικά του.

— "Ε, μπαρμπά Τζανή, τοῦ λέω, τὶ δουλειὰ ἔκανες προτοῦ νὰ γίνης καφεντζής; γιατὶ δὲ φαίνεσαι νὰ εἰσουγά ἀπὸ τὰ νειάτα σου σ' αὐτὴ τὴ δουλειά.

— "Ασ' τα παιδί μου, μὴ μ' ἀνοίγεις τὶς παλιές πληγές τῆς καρδιᾶς μου.

— "Ακού, μπαρμπά Τζανή, ἔτοι νὰ χαρεῖς τὸ παιδί σου τὸν καπετάν Νικολό, πές μου τίποτ' ἀπὸ τὴ ζωὴ σου γιὰ νὰ περάσει κ' ἡ ὥρα.

Κι δ μπαρμπά Τζανής καπνίζοντας μερακλίδικα τὸ τσιγαράκι του ἀρχίνησε.

— 'Εγώ, γιέ μου, στὰ νειάτα μου εἰμούνα σφουγγαράς — βουτηχτής — πατρίδα μου είναι τὸ ὥρατο νησάκι ποὺ είνε καταμεσίς τοῦ πελάγου, ή Ἀστροπαλιά, τόμορφο τὸ νησάκι ποὺ είναι 15 μίλια μακρυά ἀπὸ τὴν Ἀνάρη καὶ τὴν Ἀμοργὸ καὶ σαρανταπέντε μίλια ἀπὸ τὸ τούρκικο... αὐτὸ δὰ ποὺ πήρανε τώρα οἱ Ἰταλοί. "Αχ! γλυκό μου νησί, ἐκεῖ πρέπει νὰ πᾶς κάνα καλοκαίρι, θεοῦ χάρισμα εἰν' αὐτὸ τὸ νησί, έλο τὸ νησί μοσκενολάς: ἀπὸ σκίνους, θρούς πι, σ' αὐτὸ τὸ νησί γεννήθηκα καὶ γώ ἐ πατέρας μου — Θεὸς σχωρέστονε — είτανε δ Καπετάν Νικόλας δ Τσιμπιδάρος, καρχηδόνης ἀπὸ τὰ μικρά νου νειάτα καὶ ἀκολούθησα καὶ γώ τὴν τέχνη τοῦ πατέρα μου. Κείνα τὰ χρένια, κατὰ τὸ 1860, εἶχε ρθεῖ ἔνα σφουγγαράδικο γιὰ νὰ πάρῃ ὑποτες ἀπὸ τὸ νησί. 'Εγώ εἰμούνα στὶς φτώχιες μου, τὴ βρατσερίτσα ποὺ ιιούχε ἀφήσει δ μακαρίτης, μου τὴν ἔσπασε ἔνα βράδι τὸ μανικασμένο κῦμα στὰ βράχια — δέχτηκα, πήρα τὴν προστάντια μου, 40 λίρες τούρκικες, τὶς ἀρησι τῆς γριζές μου γιὰ νὰ περάσει μὲ τὰ παιδιά καὶ μπῆκα στὸ σφουγγαράδικο».

Ἐδώ ὁ γέρος σταμάτησε, ἔστρεψε ἄλλο τσιγαράκι, ἔκανε ἔνα καφὲ τοῦ κύρ Μιχαλάκη τοῦ Σποριά ποὺ εἶχε ρθεῖ στὸ μεταξύ κι ἀπὲ ἔκαλούθησε τὴν κουβέντα του.

Τὸ σφουγγαράδικο τράβηξε κατὰ τὰ παράλια τῆς Ἀρικῆς. Κείνο τὸν καιρὸ τὰ σφουγγαράδικα δὲν εἶχανε μηχανὲς ὅπως τώρα. "Η μόνη βοήθεια τοῦ βουτηχτῆ είτανε μιὰ μεγάλη πέτρα ποὺ δενότανε σ' ἔνα σκοινί, κι ἀπὸ αὐτὴν πιανότανε δ βουτηχτής καὶ βούταγε· μέρος νὰ βάζουμε τὰ σφουγγάρια εἶχαμε μιὰν ἀπόχη ποὺ τὴ δέναμε ἀπὸ τὸ λαιμό μας. Βουτήξανε κάμποσοι ἐκεῖ, μὰ σφουγγάρι δὲ βρήκανε· τραβήξαμε λοιπὸν γιὰ τὸ Τσύνεζι. 'Εκεὶ ήρθε ἡ σειρά μου νὰ βουτήξω. Ζώστηκα τὴν ἀπόχη, ἔκανα τὸ σταυρό μου καὶ βούτηξα, πιασμένος ἀπὸ τὴν πέτρα · Θά τανε ίσαμε σαράντα δρυγιές·

μάζεψα γλήγορα γλήγορα δσα σφουγγάρια εῦρισκα — γιατὶ, ἔρεις, αὐτὴ ἡ δουλειὰ ἐπρεπε νὰ γίνεται γλήγορα, γιατὶ ἂν ἔμενες περισσότερο ἀπὸ πέντε λεφτά στὴ θάλασσα θάσκαγες — μὰ ἔφρους βλέπω ἔνα πρᾶμα δίπλα νὰ σκλεύει· κρύος βέρδος μ' ἔκοψε· ἔτρεχα κάτου στὸν πάτο τῆς θάλασσας σὰν τρελὸς καὶ δλο νὰ μὲ κυνηγάει αὐτὸ τὸ θερίο. Γιὰ μιὰ στιγμὴ ἔνοιωσα στὴν ψυχή μου δλη τὴν κρυάδα τοῦ θανάτου· χωρὶς νὰ χάσω τὸ θάρρος μου ξεζώστηκα τὴν ἀπόχη καὶ μισοπεθαμένος ἀνέβηκα ἀπάνου. Οι συντρόφοι μόλις μ' εἶδανε, μοῦ δώσανε τὰ χέρια τους ν' ἀνέδω στὸ σφουγγαράδικο, μὰ πόσ δύναμη νὰ πιαστῶ. Γιὰ μιὰ στιγμὴ ἀρχίνησα νὰ τραβάω πάλι γιὰ τὸν πάτο βούτηξε δ καλός μου πατριώτης, δ Μανωλός, καὶ μ' ἀνέβασε στὸ σφουγγαράδικο.

"Ολο μου τὸ αἷμα εἶχε πήξει, φκινόντουσαν οἱ μελανιές στὸ κορμί μου, ἡ θάλασσα μὲ εἶχε βρέσει κακά. Ἀρχίσανε νὰ μὲ τρίβουνε, μὰ ποῦ νὰ συνέρθω! Μέρες καὶ μέρες μπάλευχ μὲ τὸ χάρο. "Ἔστερα ἀπὸ κάμποσες μέρες πιάσαμε στὴν Ἀστροπαλιά, τὸ θυμᾶμα σὰν τώρα, νύχτα είτανε, τὸ φεγγάρι γιομάτο Αύγουστιάτικο φώτιζε τὸ νησί καὶ τοῦδινε μιὰν δμορφιὰ οὐράνια. Μὲ δέσανε σ' ἔνα ζωντόβολο καὶ μὲ τὸν πατριώτη μου τὸ Μανωλὶδε τραβήξαμε γιὰ τὴ χώρα. Τὸ φεγγαράκι μᾶς φώτιζε τὸ δρόμο· γιὰ μιὰ στιγμὴ αἰσιάντηκα ἔλα τ' ἀρώματα τοῦ νησιοῦ μας νὰ μοῦ ἔσχονται βαριά — βαριά, μὰ ξανὰ ἔπεσα στὴ νάρκη· φτάσαμε κοντὰ τὰ γλυκοχαράματα στὸ σπιτικό μου· ἡ γριά μου μόλις μὲ εἶδε σ' αὐτὴ τὴ κατάσταση πήγε νὰ μείνει. "Ἔστερα ἀπὸ κάμποσες μέρες μὲ τὴν περιποίηση τῆς γριούλας μου ἔγεινα καλά. Καὶ τώρα μάθε τὴν αἵτια δλης μου αὔτης τῆς φασαρίας ποὺ πήγε νὰ μὲ φέρη στὸν τάφο. Τὸ θεριδ δὲν είτανε τίποτ' ἄλλο παρὰ ἡ πέτρα ποὺ εἶχαμε νὰ βουτάμε..."

Καὶ γέλασε μ' ἔκεινο τὸ γλυκό του τὸ κουσταλοτὸ γέλιο δ μπαρμπά Τζανής.

— Παιδί μου συμπάθα με ποὺ σ' ἀφήνω μονάχο, μὰ πρέπει νὰ πάω νὰ φήσω καφέδες γιατὶ περιμένουνε τόση ὥρα οι πελάτες.

Κ' ἔφυγε δ λεβεντόκορμος γέρος, ποὺ τούχε φήσει τὸ κορμὶ ἡ ςλμύρα τῆς θάλασσας, γιὰ νὰ φήσει καφέδες.

ΠΑΝΟΣ Δ. ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Σ' Ὁσους φέλους μᾶς γράφουνε νὰν τοὺς στέλνουμε τὸ «Νουμᾶ», ἀναγκαζόμαστε νὰ παρατηρήσουμε πὼς μᾶς είναι ἀδύνατο νὰν τονὲ στέλνουμε χωρὶς προπλερωμή. 'Ως πρὸς αὐτὸ ἡ ἀπόφασή μας είναι τελεωτική.