

# Ο ΝΟΥΜΑΣ

ΒΓΑΙΝΕΙ ΚΑΘΕ ΣΑΒΑΤΟ

Ίδωχτήτης: Δ. Π. ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΔΡΟΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, άρ. 4, ΑΘΗΝΑ

**Συνδρομή χρονιάτικη:** Για την Ελλάδα και την Κρήτη δρ. 10. Για το εξωτερικό φρ. χρ. 12 50.—Για τις επαρχίες δεχόμαστε και τριμήνες συνδρομές (1 δρ την τριμηνία). — Κανένας δὲ γράφεται συνδρομητής ἂν δὲν προπληρώσει τὴν συνδρομή του.



**20 λεπτά τὸ φύλλο.** — Τὰ περιεμένα φύλλα πουλιούνται στὸ γραφεῖο μα, διπλῆ τιμῆ.



**Βρίσκεται** στὴν Ἀθήνα σ' ὅλα τὰ κιάσκια, καὶ στὶς επαρχίες σ' ὅλα τὰ πραχτορεῖα τῶν Ἐφημερίδων.

## Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΥΣΤΕΡΙΣΜΟΣ

B\*

Τρία μεγάλα τολμήματα ἔχει ἡ πολιτικὴ τοῦ Βενιζέλου:

- α) Τὴν ἀνάμιξή της στὸ Γλωσσικὸ ζήτημα.
- β) Τὴν Ἐργατικὴ Πολιτικὴ. Καὶ
- γ) Τὴν ὁργάνωση τῆς Παραγωγῆς με σοσιαλιστικὴ κατεύθυνση.

Ὅταν κάμποσοι δημοτικισταὶ βουλευταὶ ἀνταμωθήκαμε ἓνα βρ δὺ στὰ Γραφεῖα τοῦ «Ἐκπαιδευτικοῦ Ὁμίλου» (σὶ κ. κ. Δεμερτζῆς, Παπαναστασίου, Ἀραδαντινός, Περικλῆς Καραπάνος, Ἰατρίδης, Πετμεζᾶς, Μαβίλης, Κουτούπης καὶ δύο-τρεῖς ἀκόμη θαρρῶ) καὶ ἀπὸ μᾶς μερικοὶ καὶ ἀπὸ τοὺς μὴ βουλευτὰς (Δραγούμης, Πετροκόλκινος, Μάρκος Τσιριμῶκος), εὔρηξαν σωστὴ τὴ γνώμη τοῦ κ. Μαβίλη νὰ μὴ παρασύρουμε τὸν Βενιζέλο σὲ φανερόν ἀγῶνα, διότι ἦταν κίνδυνος νὰ τὸν χάσουμε ὁλότελα. Ὁργιάζε σὶς ἔφημερίδες ἡ συκοφαντία, ἡ ἀνάμιξη τοῦ Δημοτικισμοῦ με τὴν Ἀθεῖα, ὁ ἀνακατωμένος μαλλιαρισμὸς με τὴν προδοσίαν. Μολτακῦτα ἔγεινε

\* Ἡ ἀρχὴ του στὸν ἀριθ. 489.

μὴ τριμελῆς ἐπιτροπὴ καὶ ἀνετέθη σ' ἐμένα νὰ τοῦ ζητήσω τὴ γνώμη του. Ὁ Βενιζέλος ἀπροκάλυπτα μοῦ εἶπε ὅτι πρέπει στὴ Βουλὴ νὰ γείνη ἕσο τὸ δυνατόν πλατύτερη καὶ δυνατώτερη ὑποστήριξη τῆς Δημοτικῆς, ὅχι πῶς ἠμποροῦμε με τοῦτο νὰ ἐλπίζουμε τίποτε ἄλλο παρὰ τὴν ἐξοδὸ τοῦ ζητήματος ἀπὸ τὴν πολλὴν ἀντιπάθεια καὶ τὴν ἐπιβολὴ του στὴν προσοχὴ τῆς Κοινῆς Γνώμης, ἢ ὅποια σὲ μὴ τόση παρουσίαση δημοτικιστῶν μέσα στὴ Βουλὴ θὰ ἔπαυε νὰ νομίζη τοὺς Δημοτικιστὰς ὡς μισῶνους, ὅργανα τῆς ρωσικῆς προπαγάνδας, προδότες καὶ θὰ ἤθελε νὰ συζητήσῃ τὸ ζήτημα. Καὶ τὸ νὰ ἐπιτύχομε μὴ γενικὴ ἐξέταση τοῦ ζητήματος, δίχως τὴν πέτρινη προκατάληψη ὅτι ἡ Δημοτικὴ εἶναι ὑποულὴ ξενικὴ κατάκτηση, ἦταν τὸ μεγαλύτερο ποῦ εἶχε νὰ ζητήσῃ ὁ γλωσσικὸς ἀγῶν. Τί τὸ ὄφελος νὰ ἔχομε τὸ δίκαιο, νὰ ἔχομε καὶ ἓνα Πρωθυπουργὸ μαζὺ μας, δίχως ἢ ὁλότῃς νὰ ἤλθῃ ν' ἀκούσῃ λόγο γιὰ τὸ ζήτημα αὐτό; Πῶς ἠμποροῦμε νὰ ἐπιβάλομε τὴν θέλησή μας, ἀφοῦ φυσικὰ πέντε-ἕξ χιλιάδες ἄνθρωποι εἶναι ὀλιγώτεροι ἀπὸ πέντε-ἕξ ἑκατομμύρια; Καὶ πῶς εἶναι δυνατόν τὰ ἑκατομμύρια αὐτὰ νὰ γείνουν δημοτικισταί; Μὲ συνταγματικὰς διατάξεις ἢ με διδασκαλία; Μποροῦμε νὰ ὑποθέσουμε πῶς οἱ Βέλγοι σοσιαλισταὶ παίρνουν σήμερον τὴν ἐξουσία στὰ χέρια τους. Ἡφιζούν λοιπὸν ἀμέσως ἓνα νέο Σύνταγμα καὶ καταργοῦν τὸ δικαίωμα τῆς ἰδιοκτησίας. Τί ὅμως ἔχουν νὰ κερδίσουν στὸ Λαὸ ποῦ ἰσχυρὰ συγκροτημένος στοὺς Συλλόγους «Ἁγίος Ἰσίδωρος» καὶ «Παναγία τῶν Χωραφίων» ἀπαγγέλλει κάθε πρωτὸ τὸ πιστεύω στὴν ἱερότητα τῆς ἰδιοκτησίας;

Πόσον δυνατὰ ἐπίστευε καὶ πιστεύει ὁ Βενιζέλος μόνον στὴν τακτικὴ τῆς διδασκαλίας ὡς μόνῃς ἀποτελεσματικῆς διὰ τὴν πρόοδο καὶ νίκη τοῦ ἀγῶνος, μπορεῖ νὰ μαρτυρήσῃ τοῦτο: Ἀμέσως ἄμα ἤλθε στὴν Ἑλλάδα, ἔβαλε σ' ἐνέργεια τὴν ἀνατύπωση τοῦ Βασιλικοῦ Θεάτρου με **πλήρη αὐτονομία**.

Ὁ νοῦς του πρώτα-πρώτα γιὰ τὴν διεύθυνση ἐπήγε στὸν Παλαμᾶ καὶ στὸν κ. Κώστα Χαντζόπουλο. Ἐβουλοδοσκοπήσαμε τὸν δεύτερον με τὸν κ. Νιρβάνα καὶ τὸν πρώτον θαρρῶ με τὸν κ. Παπαναστασίου καὶ με τοὺς κ. κ. Ποριώτη καὶ Καζαντζάκη ἂν δὲν με ἀπατᾶ ἡ μνήμη. Ἄτυχες καὶ οἱ δύο προσπάθειαι γιὰ λόγους τοὺς ὁποίους αὐτοὶ μποροῦν νὰ εἰποῦν. Ὅμως ὁ Βενιζέλος γυρίζει ἀλόμα στὸ σχέδιό του ἐκεῖνο, τὸ μόνο ποῦ μπορεῖ νὰ πείσῃ τὸν κόσμον ὅτι ἡ Δημοτικὴ δὲν εἶνε κάτι ξένο, ρωσικόν, ἄθεο, ἀλλὰ ἡ δική του γλώσσα, τὸ γάλα του, ἡ ἀναπνοὴ του, ἡ ζωὴ του. Τί κερδίζομε νὰ φωνάζομε πῶς εἴμαστε Δημοτικισταὶ καὶ