

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Τὴν τρίτη δεκαετία τοῦ αιώνα μας, αὐτὴν ἀκριβῶς ποὺ ἔκλεισε προχετές 31 Δεκεμβρίου 1930, τὰ ἐλληνικὰ γράμματα, δῆπος ἡταν ἐπόμενο, κλονίστηκαν πολὺ δυνατά ἀπὸ τοὺς ἀντίκτυπους τῶν πολέμων καὶ τῆς καταστοφῆς. Γιὰ κάμποσο καιρὸν ἡ σύγχιση καὶ ἡ ἀνακατοσύρα τῶν πάντων βασίλεψαν στὴν πνευματικὴν ζωὴν μας καὶ κανεὶς δὲν ἤξερε τὶ μᾶς γίνεται καὶ ποὺ πάμε. Καὶ σήμερα ἀκόμα οἱ ἀτμοὶ αὐτῆς τῆς θιλῆς μεταβατικῆς περιόδου δὲν ἔχουν διαλυθεῖ ὀλότελα, μὰ μπορούμες ὅστόσο νὰ διακρίνουμε μερικὲς κατευθύνσεις, ποὺ χαράζουνται κιόλας κάπως καθαρά.

Δὲ μιλῶ καθόδου γιὰ τὴν ποίηση, ποὺ τὴ σκεπάζει, μαρροῖς, μετὰ τὸ πέρασμα τοῦ Καβάφη καὶ τοῦ Καρυωτάκη, μὰ νοστρῷ καὶ ἀποτυχικὴν ἀτμόσφαιραν θανάτου. Ἐδῶ χρειάζεται ἔνα ἥρωϊκὸν καὶ φιλικὸν ἔκπαθοισμα καὶ δὲ βλέπουμε ἀκόμα τοὺς ἀνθρώπους ποὺ θὰ τὸ πραγματοποιήσουν. Στὴν πεζογραφία ὅμως γίνουνται σηματικές ζυμώσεις καὶ ξανοίγουνται νέοι δρόμοι. Μπορεῖ οἱ συγγραφεῖς ποὺ προπορεύονται νὰ παραπατοῦν συχνὰ καὶ κάποτε νὰ πέφτουν ἔξω, μὰ ἄλλη μὲν βιαζόμαστε νὰ καταδικάζουμε αὐτοὺς τοὺς τολμηρούς σκαπανεῖς. Ὁ ρόλος τους εἶναι δύσκολος καὶ δὲν οὐλειά τους πάντα χρήσιμη, δταν οἱ προθέσεις τους εἶναι σοβαρὲς καὶ εἰλικρινεῖς.

Τρεῖς νέες κατευθύνσεις νομίζω πὼς χαράζουνται στὴν ἐλληνικὴ πεζογραφία. Ἡ μιὰ εἶναι ἡ τάση πρὸς τὸ ἐπικὸ μυδιστόρημα, ποὺ τὴν ἀντιπροσωπεύει ἔνας συγγραφέας πρώτης γραμμῆς, ἔνας νέος ἀνθρώπος, δυνατὸς καὶ γενναῖος, μὲ ἔξαιρετην πνοή, δ. Στρατής Μυριβῆλης. Ἡ ἀλλή εἶναι ἡ τάση πρὸς τὸν κοσμοπολιτισμό, πρὸς τὰ μεγάλα εἰδρυπαῖκα κέντρα, πρὸς τὸ ιδρυθῶδες καὶ παρδαλὸν ἀνακάτωμα τῶν ἑθνῶν, στοὺς νευρικοὺς ρυθμοὺς τῆς ταχύτητας καὶ τῆς τελέας. Ὁ πρῶτος εἰσηγητής καὶ κυριώτερος ἀντιπρόσωπος αὐτῆς τῆς τεχνοτροπίας εἶναι ὁ Θράσος Καστανάκης. Τέλος ἡ τρίτη τάση εἶναι ἡ ἀμεση στροφὴ πρὸς τὰ προβλήματα τοῦ ἔσωτερικοῦ ἀνθρώπου. Αὐτὴν εἶναι ἵσως ἡ πιὸ ἐπικίνδυνη γιατὶ ἐδῶ τὸ ἔδαφος εἶναι πιὸ γλυτερὸν ἀπὸ παντοῦ καὶ ἐπίσης γιατὶ (πρέπει νὰ τὸ διμολογήσουμε) δὲν εἴμαστε καλὸ προετοιμασμένοι, οἵτε ἀπὸ τὴν ἐκπαίδεψη μας οὕτε ἀπὸ τὴν παλαιότερη λογοτεχνία μας, γιὰ τέτοιουν εἶδους προσπάθειες. Μὰ πρέπει βέβαιο νὰ γίνει μιὰ ἀρχή.

Κανεὶς δὲν ὑποστηρίζει σοβαρὰ πὼς ἡ στροφὴ τῆς σκέψης πρὸς τὰ μέσα εἶναι μιὰ τάση χαραχτηριστικὴ τῆς σύγχρονης ἐποχῆς, καὶ δὰ φαινότανε παράλογο νὰ θεωρηθεῖ καὶ αὐτὴ μοντερισμός. Ἡ ἐνδοσκόπηση, ἡ αὐτοανάλυση, ἡ ἔξεταση τῆς συνειδησης, ἐκδηλώνονται στὰ γράμματα ἀπὸ τότε ποὺ ἡ Ἀρχαιότητα ἀνακάλυψε τὸν ἀτομικισμό, καὶ ἀπασχολοῦν ὅλες τίς ἀληθινὰ ἀναπτυγμένες κοι-

νωνίες. Ἡν φανερώνεται ἐδῶ ἡ τάση αὐτὴ ὡς μεταπόλεις μικρὴ τοῦτο εἶναι ἔνα ἀπλὸ σύμπτωμα. Ὁφείλεται ἵσως στὸ γεγονός ὅτι οἱ κλονίσμοι τοῦ πολέμου ἔδωσαν στὸ ἑθνος περισσότερη ὑδρούτητα ψυχῆς. Ἰσαὶ πάλι, ἡ τάση αὐτὴ ἀποτελεῖ ἀπλῶς μιὰ φυσικὴ ἔξελιξη τοῦ νεοελληνικοῦ πνεύματος, ἐντελῶς ἀνεξάρτητη ἀπὸ τὸν πόλεμο. Ὅπως καὶ ἀντίστηση, ἡ ἐσωτερικὴ ἔρευνα εἶναι μιὰ προαιώνια ἀπασχόληση τοῦ ἀνθρώπουν μυαλοῦ, ποὺ δὲ συνδέεται ίδιατερα μὲ τὶς μεταπολεμικὲς συνθῆκες, ντόπιες ἢ ξένες. Τὸ τονίζω γιατὶ πρέπει ἀπὸ μιᾶς ἀρχῆς νὰ λείψουν οἱ παρεξηγήσεις τῶν ζητημάτων.

Τοὺς τελευταίους καιροὺς εἴδαμε ἀρκετὰ βιβλία νέων συγγραφέων, κυθερηνημένα ἀπὸ τὴν ἴδια ψυχογραφικὴ διάθεση, μαλονότι πολὺ διαφορετικὰ ἀναμεταξύ τους. Τὰ βιβλία αὐτὰ εἶναι συνήθως ἀνώριμα, ἀκανθόριστα, συννεφιασμένα, μὰ τολμηρά. Δὲν κατορθώνουν νὰ ἀδράζουν γερά τὰ προβλήματα καὶ νὰ τὰ θέσσονται καθαρὰ καὶ ξάστερα στὸ φῶς τῆς σκέψης. Αἰσθάνεται δῆμως κανεὶς πώς οἱ συγγραφεῖς τους σκάβουν μέσα τους ἀπὸ ἀνάγκη τῆς ψυχῆς καὶ τυφανοῦν ἀληθινὰ τὸν ἔαυτον τους.

Ἐνας νέος συγγραφέας ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη, δ. Στέλιος Ξεφλούδας, ἔρχεται σήμερα νὰ προσθέσει ὅτι αὐτὲς τίς ἀναζητήσεις ἔνα πείραμα πολὺ ἐνδιαφέρον. Τὸ βιβλίο του, ποὺ τιτλοφορεῖται «Τὰ τετράδια τοῦ Παύλου Φωτεινοῦ», σχολιάστηκε ἥδη ἀρκετὰ καὶ σοβαρά, στὴν Ἀθήνα καὶ στὴ Βεργίνη. Ἐδῶ θὰ σημειώω μὲ λίγα λόγια, τὶς διατίθεσις του καὶ τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐργασίας του.

Ο. κ. Ξεφλούδας μᾶς προσφέρει στὸ βιβλίο του αὐτού σια κομμάτια τῆς ψυχικῆς ζωῆς του. Δὲ θέλησε νὰ ἐκφάσει τὶς διαθέσεις του κατασταλαγμένες, μὲ τὴ μορφὴ τῆς ἔκθεσης ἰδεῶν ἡ τῆς ἀφήγησης. Μᾶς ἀφήνει νὰ παραστοῦμε στὸ θέαμα τῆς γέννησης καὶ τῶν ποικίλων μετασχηματισμῶν τῶν συναισθημάτων του καὶ τῶν λογισμῶν του. Ἐτσι, παρακολούθομοῦμε λεπτομερειακά, σὰ μὲ τὸ μικροσκόπιο, ὅλους τοὺς ἀντίχτυπους τοῦ ἔσωτερικοῦ κόσμου στὴν ψυχὴ του, ὅλες τὶς ἀντιδράσεις καὶ τὶς μετατροπές τῆς ἐσωτερικῆς ζωῆς του. Πολλές σελίδες του μᾶς θυμίζουν τοὺς πίνακες τῶν κλινικῶν στοὺς δποίους οἱ νοσοκόμοι σημειώνουν καίθε πρωὶ καὶ κάθε βράδυ τὴν ἀνοδο καὶ τὶς μεταπτώσεις τοῦ πυρετοῦ τῶν ἀρρώστων. Τὸ θέαμα αὐτὸ τῆς ἀρχῆς καὶ τῆς ἔξελιξης τῶν ψυχικῶν κρίσεων εἶναι κάποτε ἀληθινὰ συναρπαστικό.

Νομίζω πὼς δ. Παῦλος Φωτεινὸς (δ. ίδιος δ. συγγραφέας) εἶναι κυρίως μὰ λυρικὴ ίδιοσυγκρασία. Τὰ προβλήματα ποὺ τὸν ἀπασχολοῦν περισσότερο εἶναι τὰ προβλήματα τῆς καρδιᾶς. Ὁ τόνος ποὺ δεσπόζει στὸ βιβλίο του

είναι δέ τόνος τῆς συναισθηματικῆς, τῆς ἐρωτικῆς ἔξομολόγησης. Ἡ στάση του ἐμπρὸς στὴν ζωὴ δὲν εἶναι ἡ στάση τοῦ ψυχοῦ παρατηρητῆ, ποὺ γνωρεῖ ποδὸς παντὸς καὶ καταλάβει καὶ νὰ ἔξηγήσει, οὗτε ἡ στάση τοῦ καταχτητῆ, ποὺ πολεμᾶ νὰ νικήσει τὴν ζωὴν καὶ νὰ τὴν ὑποτάξει στὶς ὄρεξεις του. Εἶναι ἡ στάση τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ἀγαπᾷ, ποὺ παθαίνεται, ποὺ ἔσπειζεται ἀπὸ ἀγάπη, γὰρ τὰ ὅντα, γὰρ τὶς ἰδέες, γιὰ τὰ ἀψυχα πράματα, ποὺ γνωρεῖ σὲ κάθε μέρα τῆς ζωῆς του νὰ δῶσει. Ὁ συναισθηματικός του πλοῦτος εἶναι ἀνεξάντλητος. Ἡ προσθυμία καὶ ἡ καλοσύνη τῆς καρδιᾶς του μὲ γοητεύοντα, μολονότι προτιμᾶ ἐγώ, γὰρ τὴν ἀτομική μονονοματικήν την καρδιᾶν, μιὰ στάση ἐμπρὸς στὴν ζωὴ πιὸ ἀλλυγιστή καὶ πιὸ ἀδιάλλαχτη. Δὲν μπορῶ διμος νὰ παραγγιρίσω τὴν ἀξία καὶ τὴν ὁμορφιὰ αἰτής τῆς σπάνιας γενναιοδωρίας τῆς ἀγάπης.

Μὰ δὲ Παῦλος Φωτεινὸς ἀγαπᾶ τόσο πολὺ, δίνεται τόσο πολὺ στὸ καθετή, ποὺ δὲν κατορθώνει νὰ ἀγαπᾶσιει κάτι σταθερά καὶ διοικιά. Τὸν τυραννεῖ ἵσως τὸ ἀξίωμα τοῦ Gide: «Τὸ νῦ διαλέξεις κάτι σημαινεῖ νῦ στερηθεῖς γιὰ πάντα ὅλα τὰ ἄλλα». Κι' δὲ Παῦλος Φωτεινὸς δὲν μπορεῖ νὰ στερηθεῖ τὴν ἀγάπη του σὲ τίποτα. Μόλις ἀποκτήσει κάτι, ἡ καρδιά του κιόλας πετά ἀλλοῦ. Δὲν κατορθώνει δῆμως ποτὲ (καὶ ἔδω ἐκδηλώνεται πάλι ἡ μεγάλη γενναιοδωρία του) νὰ ἀποσπαστεῖ τελειωτικὰ ἀπὸ τὸ ἀρχικὸ ἀντικείμενο τῆς ἀγάπης του, νῦ φύγει στὴν ἀλήθεια, νῦ δεχτεῖ τὸ διαζύγιο. Τρομάζει τὸ διαζύγιο. Φεύγει καὶ κοιτάζει πίσω, λυπάται, νοσταλγεῖ, εἶναι πάντα ἔτοιμος νὰ ἐπιστρέψει, νῦ δοθεῖ ἔανστα.

Μιὰ βαθιὰ νοσταλγία γεμίζει αἰτής τίς σελίδες, μαζὶ μὲ τὴν πιὸ πρόθυμη ἀφοσίωση, μὲ τὴν πιὸ εἰλικρινῆ συμπόνια. Ὁ Παῦλος Φωτεινὸς εἶναι ἀσφαλῶς φίλος τῶν ἀνθρώπων καὶ τῆς ζωῆς, παρὰ τὴν ἔμφυτη μελαγχολία του. Ἄν ποφέρει συχνά, δὲν ὑποφέρει οὕτε ἀπὸ μῖσος, οὕτε ἀπὸ ἀπογοήτεψη, οὕτε ἀπὸ ἀνία. Ὅποφέρει ἐπειδὴ ἀγαπᾶ περισσότερο ἀπὸ τὶς δυνάμεις του, ἐπειδὴ δὲν μπόρεσε ποτὲ νὰ προσφέρει στοὺς ἄλλους ὅλα ὅσα θὰ ἥθελε νὰ προσφέρει. Ἰδιαίτερη ἐντύπωση μοῦ ἔκανε τὸ κομμάτι ποὺ ἀφορᾷ τὴν Φόσκα (σελ. 32-35) ποὺ περιέχει, νομίζω, τὶς πιὸ βαθιές καὶ πιὸ χαραχτηριστικές ἔξομολογήσεις τοῦ νέου συγγραφέα.

Βέβαια δέ ο Ξεφλούδας δὲν ἀρνεῖται τὶς ἐπιδράσεις τοῦ: Gide, Προσύτ, Ρίλκε... Ἐπικαλεῖται συχνά καὶ τὸν Πώλο Βαλερύ, μὰ δὲ νονιμίζω πώς ἔχει πολλὴ συγγένεια δὲ μοράτητος συναισθηματισμὸς τοῦ Παύλου Φωτεινοῦ μὲ τὸν ψυχὸν καρτεσιανισμὸν τοῦ μεγάλου ποιητῆ τῆς Γαλλίας. Ἡ παρουσία τοῦ Βαλερύ μέσα σ' αὐτὸν τὸ βιβλίο μοῦ δίνει τὴν ἐντύπωση μᾶς ἀνομαλίας. Ὁπωδήποτε, παρὰ τὶς ποικίλες αἰτής ἐπιδράσεις, τὸ βιβλίο τοῦ κ. Ξεφλούδα εἶναι ἐντελῶς προσωπικὸ καὶ δὲ μοιάζει μὲ κανένα ἄλλο βιβλίο. Εἶναι κάτι πρωτότυπο,

χωρὶς καμμιὰ ἐκζήτηση καὶ κανένα τέχνασμα, γιατὶ πρωτότυπη εἶναι καὶ ψυχὴ τοῦ συγγραφέα.

Ως τεχνίτης δέ ο κ. Ξεφλούδας ἔχει τὰ προσόντα του καὶ τὰ ἐλαττώματά του. ἔχει ὑφος δικό του καὶ αὐτὸν εἶναι ἡδη πολὺ σημαντικό. Χειρίζεται τὴ γλώσσα μὲ πολλὴ εὐστροφία καὶ κατορθώνει νὰ ἐκφράσει ἡ νὰ ὑποβάλει λεπτότατες ἀποχρώσεις τῶν πραγμάτων. Συλλαμβάνει εἰκόνες σπάνιες καὶ ἐπιβλητικές, σὰν καὶ αὐτὴν λ. χ. ποὺ τὴ βρίσκω πάρα πολὺ ὡραία: «Μεγάλες λίμνες ἀκινητοῦνταν μέσα στὸ φῶς, ὅπως μιὰ σκέψη μέσα στὴ ἴδια τῆς δρια, ἐνῶ ἐπάνω τῆς ἀπλώνεται εἰρωνικὴ τὸ ἀπειρο» (σελ. 15).

Μὰ εἶναι ἀκόμα θολός, κάποτε καὶ συγκεχυμένος. Υπάρχουν ἀρκετὲς διάληκες μέσος στὶς σερλίδες του, ποὺ δὲ νοῦς δὲν κατώρθωσε ἀκόμα νὰ τὶς ἔκειαδρασίει καλά. Χρειάζεται νὰ ἐντείνει τὴ σκέψη του περισσότερο, νὰ σκάψει βαθύτερα, νὰ ὑποτάξει καὶ νὰ κατευθύνει τὶς δρμὲς τῆς ψυχῆς του. Τότε θὰ φτάσει στὴ διαίρεια, ποὺ εἶναι πολὺ εἶναι, παρ' ὅλα ὅσα καὶ ἀνέγονται ἀπὸ πολλοὺς μοντέρνους, τὸ κυριώτερο γνώσιμα τῆς μεστῆς καὶ ὠδιμῆς λογοτεχνίας.

Ἡ γλώσσα τοῦ κ. Ξεφλούδα εἶναι κάπως ἀχέντιστη καὶ κάνει στὴν καθηρεύοντα παραχωρήσεις ἐντελῶς περιττές. Αὐτὸν εἶναι ἔνα ἀδικαιολόγητο ἐλάττωμα τοῦ νέου συγγραφέα, ποὺ πρέπει νὰ φροντίσει νὰ τὸ γιατρέψει. Πρέπει πάντα νὰ ἐπιδιώκουμε μιὰ σχετικὴ γλωσσικὴ διμοιομορφία καὶ νὰ ἀποφεύγουμε τὶς περιττὲς ἀνομαλίες. Τὸ ζήτημα τῆς γλώσσας εἶναι γιὰ τὰ ἐλληνικὰ γράμματα ζήτημα ζωῆς η θανάτου. Η δὲ κάνουμε μιὰ γλώσσα στρωτή, πειθαρχημένη καὶ καθαρή ἢ δὲ θὰ κάνουμε τίποτα.

Ὀπωδήποτε δέ ο κ. Ξεφλούδας ἔχει ἔνα πηγαῖο, αὐθόριμητο τάλαντο λογοτέχνη, ᔹχει ἔνα σπάνιο πλοῦτο συναισθημάτων καὶ μιὰ γερὴ μόρφωση (εἶναι καθηγητής τῆς φιλολογίας καὶ συμπλήρωσε τὶς σπουδές του στὴ Σοφβόνη). Μὲ τέτοια ἐφόδια μπορεῖ καὶ δφείλει νὰ κάνει σημαντικὰ πράματα. Τὸ πρῶτο βιβλίο του εἶναι κιόλας μιὰ πολὺ καλὴ δουλειά, ποὺ τοῦ δίνει ἀμέσως μιὰ ζηλευτὴ θέση στὶς τάξεις τῶν νέων συγγραφέων μας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΣ

—Δὲν ἔχει κανένα θέλγητρο ή ζωὴ δίχως διάγωνα, καὶ ἀνύμεσα στοὺς χειρότερους κακούργους μπορεῖ κανεὶς νὰ ζεῖ εύχαριστα καὶ ν' ἀνασπάνει λεύτερα, φτάνει νάχει κανένα μεγάλο ιδιανικό μέσα του καὶ νὰ ζεῖ μ' αὐτό, μὴ βλέποντας καὶ μὴ λογαριάζοντας τοὺς γύρω του.

—Ο "Ἐφωτας" εἶναι αἴστημα ποὺ θέλει ν' ἀνασπάνει λεύτερα καὶ κάιτον ἀπὸ τὸ Νόμο τίποτε λεύτερο δὲν μπορεῖ νὰ ζήσει.

—Οταν κανεὶς βρίσκεται στὴν ἀνοιξη τῆς ζωῆς του, μόνο φῶς πρέπει νὰ βλέπει, μόνο φῶς!