

Ο ΝΟΥΜΑΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΤΕΥΧΟΣ 6 (791) ΜΑΡΤΗΣ 1930

ΔΗΜ. Π. ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ (1867 - 1926)

“Η πρόσκληση τοῦ «Νουμᾶ», νὰ γράψω μερικὴ λόγια γιὰ τὸν ἀτίμητο φίλο μου καὶ σπάνιον ἄνθρωπο Δημήτριο Ταγκόπουλο, μὲ δύνει σὲ μεγάλῃ συγκίνηση. Νιώθω τὸ χέρι μου ἀδύναμο, καὶ τὴν καρδιὰ μου πιὸ γεμάτη παρὸ” ὥστε νὰ μπορῶ νάφρισω τὸ γού μου νὰ δουνέψει ὅπως θὰ τὸ γύρευε μιὰ τέτοια ἐργασία. Καὶ βρίσκομαι σὲ δύσκολη θέση σὰν ἔνας ποὺ θὰ ἡτεῖε νὰ γράψει γιὰ τὸν ἴδιο τοὺν πατέρα ή τὸν ἀδερφό του ή τὸ παιδί του. Γιατὶ ἡ φυσιογνωμία τοῦ Ταγκόπουλου εἶναι μιὰ ἀπὸ τὶς λίγες καὶ μετρημένες ποὺ ἔχουν φτάσει ἵσαμε τὸν βαθύτερο πυρήνα τῆς ζωῆς μου καὶ τὸν ἔχουν πλουτίσει καὶ διμοφήνει, καὶ ἔχει πάρει μιὰ ἀπὸ τὶς καλύτερες θέσες στὴν πινακοθήκη τῆς μνήμης μου. Καὶ πολλές φορές, τὸ ἀπόβραδο, ἀνάμεσα στοὺς διαβάτες, μοῦ φαίνεται πῶς τὰ ἔξαφνα θὰ ἰδῶ νὰ ξεπροβάλει τὸ ἀψηλό του τάναστημα. Φαντάζομαι πῶς λίγοι θὰ τὸν είχαν καταλάβει τὸν Ταγκόπουλο, δσον ἐγώ. Γιατὶ κάποια ντροπὴ καὶ μιὰ εἴκολα συγκινούμενη ψυχὴ δὲν τὸν ἀφηναν νὰ φανερώνεται ἔως τὸ βάθος του παρὰ μὲ μεγάλη δυσκολία.

Ἄντον τὸ ντροπαλὸ καὶ εἴκολα συγκινούμενον ἄνθρωπο, ἐγὼ τὸν βλέπω σὲ κίθε ἀπὸ τὴν φανερώματά του: καὶ μάλιστα στὸν ἰδεολόγο καὶ στὸ λογοτέχνη. Ἀπὸ ἐκεῖνον ἔβγαιναν ὅλες οἱ ἀρετές του καὶ ὅλες οἱ ἀδυναμίες. Ἡταν σοσιαλιστὴς ἀπὸ τὴν ἀμετρητὴν ἀγάπην καὶ πίστη του στὸν ἄνθρωπο καὶ στὴ ζωὴ μὴν πιὸ πέρα ἀπὸ τὴν κτυπήματα τῆς πένας του — κτυπήματα τρομερά, εἶναι ή ἀλήθεια, πολλές φορές — ἡ ἀγάπη του δὲν τὸν ἀφηνει νὰ προχωρήσει μήτε μὲ τὴ σκέψη. Ὁ λογοτέχνης, πολὺ σιγχάν, ἀπὸ ἀφοσίωση σὲ κάποιαν ἰδέα ή ἀπὸ ἀγάπη γιὰ κάποιον ἀπὸ τοὺς ἥρωές του, κάνει τὴν ἀμεροληφία του ἀπέναντι στὸ θέμα του καὶ στὰ πρό-

σωπά του, καὶ παρασέρνεται ἔξω ἀπὸ τὰ αὐτηρὰν ὅρια τῆς τέχνης. Ὁ κριτικὸς — συχνὰ μοῦ δόθηκε ἀφορμὴ νὰ θαυμάσω τὸ διαπεραστικὸ καὶ γρήγορο κριτικὸ του μάτι — ὁ κριτικὸς πολλὲς φορὲς παρασέρνεται ἀπὸ τὴν ἰδέα ή ἀπὸ τὰ ὡραῖα ή τίμια συναισθήματα τοῦ συγραφέα καὶ λησμονεῖ νὰ κρίνει τοῦ συγραφέα τὴν μπρόστη καὶ τὴν τέχνη.

Σ’ ἔνα πράγμα δμως ὁ Ταγκόπουλος δὲν ἡξερε τὶ θὰ πεῖ ἀδυναμία σ’ ἔνα πράγμα ἡ ἀγάπη εἰχε γίνει ἔνα μὲ τὴ ζωὴ του, δπον δὲν ἐγεννιόταν οὔτε ἀντίθεση, οὔτε σύγκρουση, οὔτε ἀντινομία: στὸν δημοτικισμό. Σ’ αὐτὸν εἰχεν δρκιστεῖ αιώνια πίστη. Οὔτε δισταγμός, οὔτε ἀνησυχία, οὔτε δείλιασμα. Σ’ αὐτὸν ἔδωσε τὴν ψυχὴ του καὶ τὴ ζωὴ του. Ὁ ορθιος ἐστάθηκε στὰ προχώματα τοῦ ἀγώνα θυσιάζοντας γ’ αὐτὸν καὶ τὸν ἑαυτό του καὶ τοὺς δικούς του. Μά κ’ ἔδω ὁ θάνατος τῆς Μυριέλλας μπήζοντας τὸ μαχαίρι στὴν καρδιὰ τοῦ πατέρα Ταγκόπουλου, ἐσώ-

(Σκίτσο Δ. Καφετζιδάκη) οιασε κάτω καὶ τὸν Ἄγιον Ιωάννην:

νὰ νικήσει, στὸ τέλος τέλος, πάλι δ αἰσθαντικὸς ἄνθρωπος καὶ αὐτὸν τὸν ἀτρόμητο πολεμιστή: τὸν πολεμιστή, τὸν ἀγωνιστή, τὸ πρωτοπαλίκαρο καὶ, ἄχ, ἵσως τὸ τελευταῖο παλικάρι τοῦ μεγάλου μας ἀρχηγοῦ Ψυχάρη.

Ἡ Ἐλλάδα χωστεῖ νὰ στήσει δυὸ ἀγάλματα σ’ ὅλες τὶς μεγαλύτερες πολιτεῖες τῆς. Τοῦ Ψυχάρη καὶ, δίπλα, τοῦ Ταγκόπουλου! “Ἴσως ἔνα σύμπλεγμα τῶν δύο σὲ ὑπερφυσικὸ μέγεθος. Ὁχι μὲ πένα στὸ χέρι ή μὲ βιβλίο ή μὲ τὸ δάχτυλο στὸν κρόταφο: παρὰ μὲ τόξα καὶ φαρέτρες! Οἱ παλλιτέχνες μας δὲς τὸ μελετήσουν. Ἐμεῖς δὲς ἀνοίξουμε ἔσανον γιὰ νὰ σινάξουμε τὰ ἀναγκαῖα χρήματα. Γιατὶ, ὅταν λέω Ἐλλάδα δὲν ἔνιοτ τὸ ἔλληνικὸ κράτος.

Κ. ΚΑΡΘΑΙΟΣ



Λίγες μέρες πρὶν πεθάνει.