

ΕΝΑ ΣΑΚΚΟΥΛΙ ΚΟΚΚΑΛΑ

Είχε φθῇ ἀπὸ τὴν ἐπαρχία.

“Απόγιομα ξεκίνησε γιὰ τὸ νεκροταφεῖο. Ο δρόμος τῆς φαινόταν ἀτέλειωτος καὶ τὰ πόδια της τάνιωθε βαριά. Θυμάται... Εἶναι τώρα κοντά τρία χρόνια... Τέτοια ὥρα εἴτανε... ἀπόγιομα... ἔνας θολός, βαρής οὐφανός, δύπως σήμερα,... δλα εἴτανε μελαχολικά, κρύα, βαριά... Μπρόστις πήγαινε ἔνα ἄμαξι μ' ἔναν παπά μέσα καὶ μὲ μιὰ κάσσα περασμένη λοξά... δλα φτωχικά, μελαχολικά, βαριά, κρύα... Καὶ πίσω ἐρχότανε αὐτή μονάχη καὶ τότε, ξένη, ἀγνωστή... Λαχάνιαζε γιὰ νὰ φτάσῃ τὴν ἄμαξα... Μὰ σὰ βγήκανε στὸν ἀνήφορο, δὲν μποροῦσε πιὰ νὰ τὴν παρακολουθῇ... ἔχασε τὴν ἄμαξα ἀπὸ τὰ μάτια της... τὸ καλὸ ποὺ τὴν περιμένανε καὶ δὲ βιαστήκανε νὰ τονὲ χώσουνε βιαστικὰ βιαστικά... Γιατὶ καὶ τὸ ἀνάγκη εἴχανε;... Σὲ ποιόνε ότι δίνανε λόγο;... Ἡ νεκροφόρα τοῦ νοσοκομείου εἴτονε, δι παπᾶς δὲ ότι πλερωνότανε ἀπὸ τὴν ἴδια. Κάποιος ἄλλος ότι τὸν πλέγωνε γιὰ τὴν καροτσάνα... “Ἐτσι ναι,... σὰ σήμερα... ἔδω καὶ τρία χρόνια... δηλαδὴ δύο χρόνια, ἐφτά μῆνες καὶ τέσσερες μέρες... ότι μποροῦσε καὶ τὴν ὥρα καὶ τὰ λεπτὰ ἀκόμα νὰ λογαριάσῃ... Κι δι οὐφανὸς καὶ σήμερα ἴδιος κι ἀπαράλλαχτος ὅπως κείνη τὴν μέρα... Μολυβένιος. Καὶ φύσαγε κ' ἔνα ψιλὸ ψιλὸ κρύο ποὺ σοῦ τρυποῦσε τὰ κόκκαλα...”

Περνοῦσε μπρόστις ἀπὸ ἔνα μαρμαράδικο. “Ενας μαρμαράς σκυμμένος πελεκοῦσε ἔνα μάρμαρο. Γίνεται σταυροί, γοῦνονες γιὰ τὶς βρῦσες καὶ μάρμαρα χοντρὰ ἀπελέκητα...” Α, δὲν μποροῦσε κι αὐτὴ ν' ἀγόραζε ἔναν ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς μαρμάρενιους σταυρούς... Νὰ τὸν ἀγοράσῃ καὶ νὰ τονὲ στήσῃ πάνω στὸ μνῆμα του. Κι ἀπάνω νὰ γράψῃ τὸνομά του, τὴν ἡλικία του, πότε γεννήθηκε καὶ πότε πέθανε... Μὲ χρυσὰ γράμματα βέβαια. Καὶ νᾶχη καὶ τὴ φωτογραφία του, ἔτσι δπως εἴτανε, ὅμορφος, νέος λεβέντης, καὶ γίρω γύρω κάγκελα καὶ τὸ χῶμα στρωμμένο μὲ πετραδάκια καὶ καμπόσα γλαστράκια ἀπάνω μὲ ὅμορφα λουλούδια...”

Μὰ ὑστερεὰ συλλογίστηκε πῶς αὐτὰ εἴτανε γι αὐτὴ ὄνειρο. Σάμπως είχε τὸν τάφο δικό της, σάμπως είχε ἀγοράσει τὸ μνῆμα...

“Εφτασε, πέρασε τὴν μεγάλη σιδερόπορτα.... Δίπλα τῆς πέρασε μιὰ νεκρικὴ συνοδεία. ”Ακούσε τὸν παπᾶ κάτι νὰ μουσιμούζῃ σὰ βαριεστημένος, μ' ἔνα λιγδιασμένο πετραχεῖλι κρεμασμένο στὸ στήθος του.

Εἰδε ἔνα νεκροθύάφτη ποὺ δι τι είχε χώσει κάποιον πεθαμένο καὶ γύριζε μὲ τὴν τσάπα καὶ τὸ φτυάρι στὸν δικό του.

“Ερχεσαι νὰ μοῦ ἀνοίξης ἔνα μνῆμα;

— Γιατὶ δὲν ἔχομαι; ή δυσλειά μου...

Βαδίζανε καὶ οἱ δύο πλαΐ πλάι ἀνάμεσα σὲ

μνῆματα. Σιγαλιά, παγωνιά. Πάνω σ' ἔναν τάφο φαινότανε ἔνα μεγάλο μπουκέτο ἀπὸ χρυσάνθεμα, ποὺ είχανε πιὰ μαραθῆ.

— Εἶναι μακριά ἀπὸ δῶ; ζώτησε δι νεκροθύάφτης.

Κείνη κοίταξε γύρω γιὰ νὰ θυμηθῇ καλήτερα. Είχανε βγῆ τώρα δέω ἀπὸ τὴ μάντρα. “Ο νεκροθύάφτης προχωροῦσε πρὸς τὰ χωράφια δίχως νὰ φωτήσῃ. Τί νὰ φωτήσῃ. Χρειαζότανε νὰ φωτήσῃ γιὰ νὰ καταλάβῃ πώς τὸ μνῆμα ποὺ ζητούσε αὐτή ἡ γριὰ δὲν μποροῦσε νὰ βρίσκεται ἀνάμεσα στὰ πλούσια αὐτὰ μνῆματα;

— Δοιπόν; ξαναρωτήσε δι νεκροθύάφτης. Σταθήκανε. Ἡ γριὰ κοίταξε γύρω της, προσπαθοῦσε νὰ θυμηθῇ, νὰ ξαναφέρῃ τὶς εἰκόνες στὴ μνήμη της... Πῶς ἄλλαξε τὸ μέρος... Τότε εἴτανε δλο χωράφια, γιομάτα πέτρες κι ἀγριόχορτα καὶ ποὺ καὶ ποὺ κανένας ξύλινος σταυρός. Τώρα γιόμισε δλος δι τόπος ἀπὸ σταυρούς....

— Δὲν ἔχει σταυρὸ ἀπάνω;

— Πῶς δὲν ἔχει; Γράφει καὶ τόνομά του. “Εγὼ μοναχὴ μου τὸν κουβάλησα καὶ τὸν ἐστησα πάνω στὸ χῶμα. Στράτης Στεργίδης, ἐτῶν εἰκοσιεξῆν.

— Μμ, Στράτης, Στράτης, Στεργίδης... τρέχι γιόρευε... δὲ θυμᾶσαι κατὰ ποὺ πάνω κάτω ἔπεφτε....

— Μά πῶς δὲ θυμᾶμαι; Τὸ ἔχω μέσα στὸ νοῦ μου. Είτανε δίπλα σ' ἔναν ἄλλον τάφο μὲ ξύλινα κάγκελα. Πάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι του ἔγενε ἔνα κυπαρισσάκι... Μὰ πούντο; τώρα δὲν τὸ βλέπω, εἰπε ἡ γριὰ στενοχωρεμένη γυρίζοντας τὸ κεφάλι της γύρω πρὸς δλες τὶς μεοιές.

— Μὰ περίεργο, πῶς ἄλλαξε αὐτὸς τὸ μέρος....

Καὶ πάλε ἡ ματιά της πλαινήθηκε ἀνήσυχη, ἐρευνητικὴ πάνω σ' ὅλους τοὺς τάφους. Σὰ νὰ περίμενε ν' ἀκούσῃ ἀπὸ κανέναν τάφο καμιὰ φωνή νὰ τῆς λέη «ἔδω είμαι».

“Ο νεκροθύάφτης σὰ νάρχισε νὰ στενοχωρεύεται ποὺ ἔβλεπε νὰ περνάῃ ἡ ώρα.

— “Αντρας σου εἴτανε;

— “Οχι, παιδί μου.

— “Α, παιδί σου; πόσο χρονῶν;

— Είκοσιεξῆν.

— Η γριὰ περπατοῦσε ψαχτὰ ἀπὸ τὸ ἔνα μέρος στὸ ἄλλο. Τὰ πόδια της μπερδεύοντανε μέσα στ' ἀγκάθια καὶ στ' ἀγριόχορτα. Καθὼς περπατοῦσε, τὰ πόδια της βουτήξανε μέσα σ' ἔνδι σωρὸ χῶμα, ύψωμένο στὰ κείλια ἐνὸς ἀνοιχτοῦ λάκκου.... Δοκίμασε ἔνα παράξενο αἴστημα σὰ νὰ πάτησε πάνω σὲ σάρκα ἀνθρώπινη, ποὺ μπορεῖ καὶ νὰ πόνεσε. Άναμεσα στὸ χῶμα, εί-