



## Ο ΠΑΔΑΜΑΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ

(ΣΚΙΤΣΟ Φ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ)

## Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

Ἐνα ἀπὸ τὰ συνηθισμένα καὶ τὰ πιὸ πρόχειρα πράματα σὰν πρόκειται γιὰ ποιητὴ ποὺ ἔχει κάποιο ὄνομα ἀνάμεσσα στοὺς διοεἰδεῖς του, δῆλως τυχάνει μὲ τὸν Παλαμᾶ, εἶναι νὰ φωτήσῃ κανεὶς καὶ νὰ θελήσῃ νὰ μάθῃ πόσο τὸν ἔρευνον οἱ συμπατριώτες του καὶ πόσο τοὺς ἀρέσει, κι ὑστερα μιὰ παρόμοια ἐρώτηση νὰ τὴν κάμῃ γιὰ τοὺς ἔζενους, ποὺ κι αὐτοὶ ἀξίζει τὸν κόπο νὰ μάθῃ κανεὶς ἀν τὸν ἔρευνον τὸν ποιητὴ καὶ πόσο, ὅχι μόνο ἀπὸ τὸνομά του ἕξοδον ἔρευνε παρὰ κι ἀπὸ τὰ ἔργα του.

Κι είν<sup>τ</sup> ἀλήθεια πώς μὲ δόση δουλειά γίνηκε σὲ ξένες γλώσσες ὡς τὰ σήμερα μὲ τὴν ποίηση τοῦ Παλαμᾶ καὶ τὸ πρόσωπό του, μπόρεσαν οἱ ξένοι νά τὸν γνωρίσουν τὸν ποιητὴν ἀρκετὰ καλά, ἵσως μάλιστα μερικοὶ κύκλοι πολὺ περισσότερο ἀπ' δόση τὸν ξέρουν πολλοὶ συικατοιδῶτες τού. Κι ἀγγικὰ καὶ γερμανικὰ καὶ γαλλικὰ καὶ Ἰταλικὰ γραψίματα βρίσκει κανεὶς γιὰ τὸν Παλαμᾶ. Καὶ μετάφρασες σὲ πολλὰ ποιήματά του καὶ γραμματολογικὲς σημειώσεις ἔχουμε σ' ὅλες αὐτὲς τὶς γλῶσσες, κι ἐτοι δὲν μποροῦμε νὰ ποῦμε πώς οἱ ξένοι ξέρουν τὸν Παλαμᾶ δόσο λίγο ξέρουμε ἐμεῖς οἱ Ἑλληνες πολλοὺς ἀπ' τοὺς νεώτερους ξένους ποιητὲς τοὺς σύγχρονους, μὰ καὶ τοὺς κλασικοὺς ἀκόμη. Καὶ ἡ κινητη αὐτὴ δλόγυρα στὸν Παλαμᾶ δλο καὶ περισσεύει, μὰ μᾶς κάνει καὶ μᾶς ἔκαμε μάλιστα πολλοὺς συμπατριῶτες του νὰ προσέξουμε κι αὐτὸν καὶ τὸ ἔργο του κάπως περισσότερο, γ.ατὶ δὲν μποροῦμε νὰ ποῦμε πώς ἡ προσοχὴ ποὺ δίνουν οἱ ξένοι στὸν Παλαμᾶ δὲν ἔχει νά πη τίποτα ἡ δὲν μᾶς κάνει καμιάν ἐντύπωση ἡ πώς δὲν κολακεύει τὴν ἐθνική μας φιλοτιμία.

Μὰ τὶ γίνεται μὲ τὸν ποιητὴν ἐδῶ στήγη  
‘Ἐλλάδα ; Ποιὰ εἰν’ ἡ θέση του στὴ συνεί-  
δηση τοῦ ‘Ἐθνους ; Ποιοὶ καὶ πόσοι τὸν ἔ-  
ρουν ; Ποιοὶ καὶ πόσοι τὸν διάβασαν ἢ τὸν  
διαβάζουν ; Ποιοὶ καὶ πόσοι παραδέχουνται  
αὐτὸν ποὺ λέν πολλοὶ ποὺ τὸν θαυμάζουν πώς  
εἰν’ ἔνας μεγάλος ποιητὴς μέσα στὴν παγκό-  
σμια ποιητικὴ παραγωγὴ τοῦ αἰῶνα ποὺ ξοῦ-  
με καὶ πώς είναι ὁ ἐθνικός μας ποιητής ; ‘Αν  
σκεφτούμε πώς πολλοὶ ἐδῶ στὴν ‘Ἐλλάδα λίγο  
τὸν ἔρουν, κι ὃ λαὸς ὅσο τὸν ἔρει τὸν ἔρει  
μόνο σὰ μαλλιαρό καὶ σὰν ἀντίχριστο καὶ τώρα  
τελευταῖα σὰν ἄνθρωπο, ποὺ βγάζει λόγους  
στὴν ‘Ακαδημία, τότες δὲ θάναι δύσκολο νὰ  
παραδεχτούμε ἐκεῖνο ποὺ λὲν πολλοὶ ποὺ τὸν  
πολέμησαν τὸν Παλαμᾶ καὶ τὸν ἔχριναν κι  
εἴπανε πώς δὲν εἶναι οὔτε ποιητής . ‘Ετσι ὁ  
Παλαμᾶς ἔχει ἐδῶ στὴν ‘Ἐλλάδα τοὺς περισσό-  
τερους θαυμαστές, ποὺ μπόρεσε νᾶχη ἔνας ποι-  
ητής, μὰ ἔχει, ὅσο λίγοι ἢ ἀσήμαντοι καὶ νᾶ-  
ναι αὐτοί, ἀσπονδους ἔχτροις, ἔχτρους ποὺ  
δὲν τοῦ βρίσκουν καμίαν ἀρετὴ καὶ σ<sup>ο</sup> ὅσα  
γράφει δὲ βρίσκουν τίποτα, ποὺ νὰ μοιάῃ  
ποιήση. ‘Επειτα, λὲν μερικοί, τὶ ποιητής καὶ  
μάλιστα ἐθνικός, μπορεῖ νᾶναι ὁ ποιητής, ποὺ  
δέν ἔγιναν κοινοὶ στύχοι του, ἢ ποὺ δὲν ἔχει δρεκη  
κανεὶς νὰ τὸν διαβάσῃ, ἀφοῦ τῇ γλώσσα του  
καὶ ὅτι γράφει δὲν μπορεῖ νὰ τὰ καταλάβῃ  
ὅποις ἀποφασίσῃ νῦ τὸν διαβάσῃ τὸν Παλα-  
μᾶ ; Καὶ νὰ λοιπὸν ἔνα κάτι, ποὺ πολὺ θέλω  
νὰ τὸ ξετάσω, γιατὶ ἀπ’ αὐτὸν θὰ βγῆ μιὰ τρα-  
νῆ ἀλήθεια, πώς. στὸ πρόσωπο τοῦ Παλαμᾶ  
ἔχουμ<sup>ο</sup>ι ‘Ἐλληνες έναν ποιητή, ποὺ εἰν’  
δίος δικός μας καὶ μάλιστα ένα μεγάλο ποι-  
ητή. Λίγ<sup>ο</sup> υπομονὴ καὶ θὰ τὸ δοῦμε.

Τὸ ἔρευον μὲν δῆλοι πώς τὸ μέσο, ποὺ μᾶς μπάζει στὰ νοήματα καὶ στὴν ψυχὴν κάθε ποιητῆ, εἰν' ἡ γλῶσσα, ποὺ γράφει. Καὶ γιὰ τὸν Παλαμᾶ ἔχουμε νὰ πούμε πῶς βρέθηκε σὲ μιὰ ἐποχὴ κρίσιμη γιὰ τὸ "Ἐθνος" καὶ τὴν αἰσθητικὴν του κρίσιμη, γιατὶ ἡ ποίηση, ἀφίνοντας κατὰ μέρος τὸ Σολωμὸν καὶ ὑστερώτερα τὸ Βαλαωρίτη, ποὺ καὶ αὐτοὺς λίγο τοὺς πρόσεχε δικόσμος καὶ λίγο ζήταγε νὰ τοὺς καταλάβῃ, εἶχε γιὰ γλῶσσα της τὴν λόγια γλῶσσα, τὴν καθαρεύουσα, καὶ δικόσμος ἤθελε νὰ διαβάζῃ, ἀδιάφορο ἀν λίγ' ἀπ' δύσα διάβαζε τὸν καταλάβαινε, καὶ στὴν ποίηση δύπως καὶ στὸν πεζὸν λόγο, μόνο διτι τὴν γραμμένο στὴν καθαρεύουσα. Μὲ τὸν Παλαμᾶ ἡ γλῶσσα ἡ ποιητικὴ πῆγε ἄλλη στροφὴ καὶ γύρισε στὸ Σολωμὸν καὶ στὴ δημοτικὴ, καὶ τὴ στροφὴ αὐτὴ τὴν ἔκαμε, δύπως ἔρευομε, δῆλη ἡ λογοτεχνία μας δῆλη μονάχα ἡ ποίηση. Στὴ στροφὴ αὐτὴ ἀκολούθησαν τὸν Παλαμᾶ δῆλοι οἱ νέοι, ἀς τοὺς πούμε νέους, κι ἔτσι τίποτα πιὰ δὲν γράφεται στὴν καθαρεύουσα ἀπὸ ποιήματα, κι εἴναι πολὺ λίγα κι ἀνόητα δυσα ἕδω κι ἔκει γράφουν οἱ λίγοι κοιντεντέδες, ποὺ ἀπόμειναν. Κι ἡ γενιά, ποὺ θράψηκε μὲ τὴ γλῶσσα τῶν Σουύτων καὶ Σία ποτὲ δὲ χώνεψε κι οὕτε κατάλαβε, μὰ οὔτε καὶ διάβασε τὸν Παλαμᾶ, κι ἀπ' τὴ γενιά αὐτὴ ζοῦν ἀκόμη πολλοί, κ' ἕδω κι ἔκει ἀκούνται ἡ φωνὴ τους κι ἡ γνώμη τους καὶ γιὰ ποίηση καὶ γιὰ γλῶσσα. Μὰ κοντά σ' αὐτοὺς χιλιάδες ἀνθρώποι ονυγχονισμένοι, οἱ νέοι, ποὺ εἴναι ἡ σημερινὴ élite τοῦ τόπου, καὶ θαυμάζουν τὸν Παλαμᾶ καὶ τὸν μελετοῦν καὶ τὸν γοντσάρουν, δεσες κι ἀν εἰν' οἱ δυσκολίες, ποὺ παρουσιάζει ἡ γλῶσσα ποὺ μεταχειρίζεται. Κι οἱ δυσκολίες αὐτὲς εἴναι δυὸς λογιῶν· δυσκολίες ποὺ παρουσιάζει γιὰ δύσους τοὺς "Ἐλληγες" ἡ γλῶσσα τους νὰ τὴν ξέρουν καὶ νὰ τὴν καταλαβαίνουν ἀφοῦ δῆλοι ὅλογρά τους ζητοῦνταν ὁς τῶρα νὰ τοὺς ἀποξενώσουν ἀπὸ τὴν γλῶσσα τους καὶ ἀρχίζοντας ἀπ' τὸ δημοτικὸν σχολεῖο ὁς τὸ Πανεπιστήμιο, τὸ Πολυτεχνεῖο καὶ τὶς ἀνώτατες σχολεῖς δῆλα τὰ σχολεῖα, δύπως ἔγραψα κάποιον ἀλλοῦ, δουλεύουν χρόνια τῶρα γιὰ νὰ ξεράθουν δύσους θὰ πᾶν στὰ λογίς-λογίς σχολεῖα τὴ γλῶσσα τους, καὶ νὰ τοὺς μάθουν μιὰν ἄλλη γλῶσσα ποὺ οὕτε μιλήθηκε ποτέ, οὕτε μιλέται, οὕτε μπορεῖ ποτὲ νὰ μιληθεῖ. Λίγο ἀκόμη, κι ἀν ἔλειπε ἡ γλωσσοπλαστικὴ ἱκανότητα ἀπὸ τὸ λαό μας, θάσθηνε γιὰ πάντα καὶ θὰ ξεγνύσταν ἀπὸ μᾶς τοὺς ἵδιους ἡ γλῶσσα μας. "Ἐτσι καὶ τὸ κάθε τι ποὺ γράφεται στὴ δημοτικὴ θὰ μᾶς ἔμενε ξένο καὶ δὲ θὰ διαβάζοταν καὶ δὲ θὰ δρεσε καὶ δὲ θὰ τὸ καταλαβαίναμε, ἀν δὲν κάναμε κι δύσοι διαβάζουμε στὴν "Ἐλλάδα" στὴ γλῶσσα τὴν ἴδια στροφὴν κούκαμαν κι δύσοι γράφουν, θέλω νὰ πᾶ, οἱ ποιητὲς κι οἱ λογοτέχνες. Κι ἔτσι δῆλοι ἀρχίσαμε λίγα χρόνια τῶρα νὰ προσέχουμε τὴ δημοτικὴ καὶ μαζὶ κι διτι γράφεται στὴ δημο-

τική, καὶ λοιπὸν καὶ τὴν ποίηση τοῦ Παλαμᾶ.

Μὰ ἔχτὸς ἀπ' αὐτὴ τὴ δυσκολία πούπαμε ἔχουμε ἔνα ἄλλο εἶδος δυσκολίας ποὺ ἔχειριζει τὸν Παλαμᾶ καὶ τὴ γλῶσσα του. Κι αὐτὸδειναι ἡ ποιητικὴ ἰδιοσυγκρασία του. "Ο Παλαμᾶς δὲν είναι δικῶτος ποιητῆς ποὺ τυχαίνει νὰ μὴν τὸν σερβίρει ἡ γλῶσσα, νὰ μὴν τοῦ φτάνει γιὰ νὰ ντύσῃ τὰ συναίσθηματα του καὶ τὰ νοήματα του σὲ λέξεις. Κι ἔτσι ἔχτὸς ἀπ' τὶς λέξεις τὶς πιὸ σπάνιες τῆς γλώσσας μας καὶ ποὺ πολλοὶ δὲν τὶς ξαίρουν, παρουσιάζονται στὰ ποιήματα τοῦ Παλαμᾶ καὶ λέξεις ποὺ τὶς φτιάχνει διδιος, γιατὶ δι Παλαπᾶς δύπως κάθε μεγάλος ποιητῆς είναι καὶ γλωσσοπλάστης, γλωσσοπλάστης δῆλη μονάχα σὲ λέξεις μὰ καὶ σ' ἄλλα πράματα τῆς γλώσσας. Αὐτὸδεινοὶ τὸν καταλαβαίνουμε ἀν κοιτάζονται δικό μόνο στὴ φιλολογία τὴ δική μας σὲ κάθε της περίοδο μὰ καὶ στὶς ξένες. Τότε θὰ δοῦμε πῶς ἔνας ἀληθινὸς ποιητής δὲν τὸν φτάνει πολλές φρασές τὸ ὄλικο ποὺ φύσικει στὴ γλῶσσα του καὶ τότε φτιάχνει λέξεις ποὺ πρώτος αὐτὸδειν τὶς μεταχειρίζεται. Αὐτὸδεινοὶ είναι φυσικὸ νὰ γίνῃ σὲ πολὺ μεγαλύτερο βαθύδο μὲ μιὰ γλῶσσα σὰν τὴ δική μας, μιὰ γλῶσσα ποὺ δὲ δουλεύεται δρκετά. "Ἐτσι διαβάζοντας τὸν Παλαμᾶ οἱ διοιδεύεις του ἔχτὸς ἀπὸ πολλές λέξεις τῆς γλώσσας τοῦ λαοῦ, ποὺ ἡ ἐκπαίδευση καὶ ἡ ἀνατροφὴ τους δὲν τοὺς ἀφήσεις ὡς τὰ τώρα καλά νὰ τὴ σπουδάσουν καὶ νὰ τὴ μάθουν, φύσικον καὶ λέξεις, ποὺ τὶς φτιάχνει δι ποιητῆς. Γι' αὐτὸδεινοὶ οἱ πιὸ γέροι, ἔκεινοι ποὺ ἀνατράφηκαν ἀποκλειστικῶς μὲ τὴν καθαρεύουσα καὶ ποὺ ξέρουν μὲ τὴν ἴδεα πῶς σιγὰ-σιγὰ θὰ γράψουμε στὴν δοχαία γλῶσσα δὲν τὸν χωνεύουν τὸν Παλαμᾶ κι οὕτε τὸν παραδίχονται γιὰ ποιητή. "Οσοι δημως δέχτηκαν τὶς νέες ιδέες καὶ τὶς άζησαν αὐτὰ τὰ δυὸ πράματα τὸ ἔπιπλωμα καὶ τὴν ἐπικράτηση τῆς δημοτικῆς στὴν ποίηση καὶ στὴ λογοτεχνία κι ἀκόμα σ' ἄλλες πολλές ἐνδήλωσες τῆς ἔθνικῆς ζωῆς, δοσοι καταλαβαίνουν πῶς πῆρε τὸ ἔθνος ἀλλο δρόμο γιὰ τὴ γλῶσσα ποὺ θὰ γράψῃ καὶ πῶς ἡ δημοτικὴ παραμέρισε τὴν καθαρεύουσα, δῆλοι αὐτοὶ τὸν διαβάζουν, τὸν ἀγαποῦν καὶ τὸν θαυμάζουν τὸν Παλαμᾶ σὰν ποιητή ποὺ ἀγάπησε τὸ ἔθνος καὶ τού δειξε τὸ δρόμο τὸ σωστὸ καὶ τοῦ τραγούδησε τὸ πεπρωμένα του.

Κι ἀλήθεια, διαβάζοντας κανεὶς τὸν Παλαμᾶ φύσικει μέσα στὴν ποίηση του τὸν δυὸ καραχτήρες ποὺ κάνουν τὸν κάθε ἀληθινὸ μεγάλο ποιητή δι πρώτος είναι πῶς τὴ γλῶσσα τὴν ἔθνικὴ τὴ δουλεύει καὶ μὲ τὴ δική του τὴ γλωσσοπλαστικὴ του δύναμη τὴν κάνει πιὸ πλούσια, καὶ γιγίζει μ' αἵτη τὴν ἔθνικὴ ψυχή, κι δ' ἄλλος πῶς σωστὸς προφήτης δι ποιητῆς προφητεύει. Κι ἀληθινὰ μέσα στὴν ποίηση τοῦ Παλαμᾶ πόσα καὶ πόσα είναι τὰ λόγια ποὺ μόνο ἔνας προφήτης κι ἔνας ἀληθινὸς Vates μπορούσε νὰ πει στὸ ἔθνος;