

## ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ

### ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΛΑΚΑΣΗ

(«Συντριβή ματαίων» 1899. Νέα έκδοση 1922).

“Υστερό” από τὸν πόλεμο τοῦ 1897, ποὺ ἔδωσε σκληρὸ μάθημα στὴ γενεὰ τὴ θρεμμῆνη μὲ τὶς λυρικὲς οργητορεῖς τοῦ πολιτικοῦ καὶ δημοσιογραφικοῦ κόσμου τῆς ἐποχῆς, ἥρθε ἀμέσως μιὰ κάποια ἀντίδραση, ἓνα συμάζεμα στὴ λογικὴ τῆς πραματικότητας, ποὺ ὅδηγοῦσε τὴ νεοελληνικὴ σκύψη, στὴν ἀναθεώρηση κάθε παλιᾶς τριμένης ἀξίας. Τοῦτο, ὃσο κι ἡ γινότανε περιωρισμένα στὴν ἀρχή, δὲν ἔχανε διμος τὴν ξεχωριστή τὸν σημασία.

‘Απὸ τὴν ἐπίδραση τῆς νεώτερης αὐτῆς τάσης, δὲν μποροῦσε νὰ ξεφύγῃ καὶ ἡ ποιητικὴ μας τέχνη, ὃσο κι ἀν’ περιπατοῦσε δειλά. Οἱ παρασκικὲς μεγαλοστομίες, δὲν εἶχανε πιὰ πέραση στοὺς νέους λογότεχνες τῆς ἐποχῆς. Ο κύκλος τους, στενὸς στὴν ἀρχή, κάπου ἀλλοῦ εἰχε στραμένα τὰ μάτια. Χωρὶς νὰ ξεφεύγῃ τὸν ἐπηρεασμὸ τῆς ξένης σύγχρονης φιλολογίας, καὶ περισσότερο τῆς γαλλικῆς, ἔπαιρνε σιγὰ σιγὰ συνείδηση τῆς δικῆς του διντήτητας, γιὰ τὰ νεοελληνικὰ γράμματα. Τονὲ τραβιοῦσε ἡ Σολωμικὴ διδασκαλία, καὶ τὸ γλωσσικὸ κήρυγμα δὲν τὸν ἀφινε ἀσυγκίνητο. Στὶς ψυχὲς τῶν νέων ἐκείνων ἀστραφτε τὸ πρῶτο φῶς, ποὺ θὰ τοὺς ἔφερνε στὴ γνωριμὰ τοῦ πνευματικοῦ τους ἑαυτοῦ. Ό Γιάννης Καμπύλης, ο Κώστας Χατζόπουλος, ο Ιω. Γρυπάρης, ο Γιάννης Βλαχογιάννης, ο Κώστας Πασαγιάνης, ο Στέφανος Ραμάς, ο Λάμπρος Πορφύρας, ο Μίλτ. Μαλακάσης, κόσο ἀλιώτικοι φανερωθήκανε ἀπὸ τοὺς πρωτητερινοὺς τους ποιητὲς καὶ πεζογράφους!

Βέβαια, εἶχανε τὸ δρόμο ἀνοίξει ο Ψυχάρης, ο Παλαμάς, ο Ἐφταλιώτης, ο Πάλλης, ἀκόμα μπορεῖ νὰ πῇ κανεὶς κι ο Δροσίνης σὲ μεριά,— μὰ πολὶ σημαίνει γιατὶ ο κύκλος τους ἵστα ἵστα αὐτοὺς πρόσεξε, καὶ τὴ στράτα τους ἀκολούθησε, κι ὅχι τοὺς ἀλλοὺς σύγχρονους, ἀναγνωρισμένους τότε καὶ μ’ ἐπιβολὴ στὴν κοινὴ γνώμη. (Βλάχος, Παγανέλης, “Αννινος, Σουρής κι ἄλλοι). Ή φιλολογικὴ αὐτὴ συντροφιὰ ἔκδηλωθηκε μὲ τὸ περιοδικὸ «Τέχνη», ποὺ τόλμησε νὰ ἔκδώσῃ τὰ χρόνια ἐκεῖνα (1898), ο ποιητὴς Κ. Χατζόπουλος, τὸ πρῶτο δημοτικιστικὸ φύλλο, ποὺ οικληρὰ χτυπήθηκε ἀπὸ τοὺς δημοσιογράφους καὶ τοὺς σοβαροὺς (!) λογίους, καὶ χαραχτηρίστηκε σὰν καταστροφὴ ποὺ ἔπεισε στὰ

νεοελληνικὰ γράμματα, μὰ ποὺ δὲν μπόρεσε νὰ κρατήσῃ τὴν ἔκδοσή του παρὰ μιὰ χρονιά.

Τοῦ κύκλου τούτου ἀνάδωμα, μποροῦμε νὰ ποῦμε, πῶς εἴτανε ἡ ποίηση τοῦ Μαλακάση. ‘Ο νέος μεσολογγίτης μὲ τὸ θεομό του, μὰ νόμιμα συγκρατημένο λυρισμό, φανερώθηκε μὲ τὰ «Συντρίματα» (1899) τεχνίτης ἐνδὸς ἀξιόλογου, ἀδροῦ μαζὶ καὶ λιγεροῦ στίχου. Λαχτάριζε νὰ ξυπνήσῃ τοὺς κοιμισμένους ρυθμούς, τὴν ποίηση ποὺ εἶχε βουβαθῆ μέσα στὰ λιμνιασμένα νερά τῆς καθαρεύουσας.

Ξυπνήσετε ὅλοι, μάγισες καὶ μάγοι,  
καὶ θέλω τώρα κάτι νὰ σᾶς πῶ.

Νὰ βγῆτε ἀπὸ τὰ μνήματα χτυπῶ,  
νὰ ζητήσετε πάλι στὸ δικό μου πλάγι,  
ξυπνήσετε ὅλοι μάγισες καὶ μάγοι,  
καὶ θέλω τώρα κάτι νὰ σᾶς πῶ.

Τὸ μικρὸ τραγούδι, ἀνθος τοῦ ποιητικοῦ αήπου ἀπὸ τὰ πιὸ διαλεγτά, εἶχε περιφρονηθῆ ὡς τότε, ἔξὸν ἀπὸ τὸ Δροσίνη, ποὺ πρωτήτερα (1889) εἶχ’ ἐπηρεαστεῖ ἀπὸ λαμπρὸ παραδείγματα τῆς γερμανικῆς ποίησης. Μὰ τὰ σύντομα τραγούδια τοῦ Δροσίνη, δσο κι ὑ φέρνανε τὴ χάρη τῆς ζωντανῆς λαλίδης, καὶ κάποια δροσιά ζωηρότητας στὸ αιστήμα, δὲν εἶχανε τοῦ στίχου τὸ μέστωμα καὶ τὴ λιγερή του κίνηση.

‘Ο Μαλακάσης ἐπειδὴ κ’ εἶχε καινούριο τρόπο δικό του νὰ ζουγραφίσῃ μὲ τὴ λύρα του, ἐπιμελήθηκε ἀμέσως τὴ μορφὴ τῆς ἔκφραστής του.

Τὴ νύχτα, τὰ μεσάνυχτα,  
ποὺ τάστρα χαμηλώνουν,  
ἄλλα, ἀπ’ τὰ μάτια τ’ ἀγρυπνα  
μεθοῦν κι ἀναλιγώνουν  
κι ἄλλα στὰ δάκρια λυώνουν..  
Τὴ νύχτα, τὰ μεσάνυχτα  
ποὺ τάστρα χαμηλώνουν.

‘Η προσπάθειά του αὐτὴ ἔφτασε ὡς τὰ σύνορα τῆς μπόρεσής του. ‘Η δημοτική μας δὲν εἶχε ἀπόμα καλλιεργηθῆ ἄξια, δὲν εἶχε περάσει ἀπὸ τὸ καθαρτήριο τῆς φιλολογικῆς ἐπιστήμης, ἀπὸ τὸν κανόνα τῆς γραμματικῆς, γιὰ νὰ ξεπεταχεῖ πλούσια, ξεσκλαβωμένη, λεύτερη, χωρὶς νὰ παραπατᾷ δῶθε κεῖθε, μὴ βρίσκοντας στέρεα γις νὰ πατήσῃ καὶ νὰ σταθῇ. Τὸ παράδειγμα τοῦ Ψυχάρη, δὲν εἶχε προσεχτεῖ ἀπὸ τὴν

έρχη του, δπως τοῦ ἄξιζε. Ή ποιητικὴ γλώσσα, ἀπλωνὲ τὸ ἔνα πόδι πρὸς τὸ δημοτικισμό, μὰ τὸ ἄλλο, πρὶν κάμει τὸ τελειωτικό βῆμα, τὸ στήριζε στὴν καθαρεύουσα, κάτι χειρότερο, — ἀπὸ τὴ μιξοκαθαρεύουσα ἔσκινοῦσε πρὸς τὴ μιξοδημοτική. Σήμερ' ἀκόμα, ὑστερ' ἀπὸ τὸ πέρασμα τόσου καιροῦ, ἡ τάση αὐτὴ πρὸς τὴ μιξοδημοτική, ὑπάρχει ἀνάμεσα σὲ μερικοὺς νέους, μὰ καθυστερημένους λογοτέχνες, ποὺ πλάθουνε διάφορες θεωρίες, γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὴν ἔλλειψή τους.

Ἡ καθαρεύουσιάνικη ποίηση, μὲ τὸ νὰ μὴν εἶναι ποίηση, παρὰ μὰ καθαρὴ μίμηση ἀπὸ τὰ ἔνα δημιουργήματα, κατάντησε μιὰ ψευτορητορικὴ στιχοχυσία. Παραμέλησε τὸ αἴστημα καὶ τὴ ζωή, τὴ θέρμη τῆς καρδιᾶς, στὴν οὐσία, στὸ περιεχόμενο,—εἴτανε φυσικὸ νὰ παραμελήσῃ καὶ νὰ μὴν καλλιεργήσῃ τὴ μορφὴ καὶ τὴν τέχνη τῆς ἔκφρασης. Ὁ κατάψυχρος στίχος εἴτανε γεμάτος ἀπὸ ἀκαλαίστητες ἡχερότητες, ἀπὸ κορῶνες ἀποθεωτικές, ἀπὸ χασμωδίες ἀκόμα, ποὺ τὶς κληρονόμησε ὡς τὰ σήμερα καὶ ὁ σύχρονος δημοτικιστικὸς στίχος. Ὁ ποιητὴς θέλοντας νὰ ἔκφράσῃ διὰ τὸ αἴστημα, μὲ τὸ δργανὸ τοῦ Λόγου, πρέπει νὰ κατέχῃ τὴν τέχνη αὐτῆς τῆς ἔκφρασης. Ζητᾶ τὴ μορφὴ τὴν ἀψεγάδιαστη, τὴν τέλεια πλαστικότητα, θέλει νὰ χαράξῃ τὴ φράση του σὰν αἰώνια κτῖσταλντη ποὺ ν' ἀψηφᾷ τὴν ἀδιαφορία τοῦ καθενὸς, σὰν κάτι τὸ χιλιοπατημένο, καὶ τὴν περιφρόνηση σὰν κάτι τὸ συνειδισμένο. Μὰ τοῦτο, τὸ ἀψεγάδιαστο, τὸ πλαστικό, γίνεται στὸν καλλιτέχνη αὐτόχυτα, σὰ νάναδίνεται μέσ' ἀπὸ τὴν ποιητικὴ του ψυχὴ φυσικά, χωρὶς καταπιεστικὴ ζήτηση, μὰ μὲ τὴ θεία ἐκείνη πνοή, ποὺ σφραγίζει τὸ φυσικὸ πνεματικὸ δημιουργῆμα. Ν' ἀστράφτῃ λοιπὸν ἡ φράση σὰν ἀτόφιο χρυσάφι, νὰ λαμπυρεύῃ σὰν ἀληθινὸ διαμάντι, στοῦ Λόγου τὸ δαχτυλίδι, κι ὅχι νὰ θαμπώνῃ σὰν ψεύτικο μέταλλο ἢ γιαλί.

Γιὰ τοῦτο ἀπὸ τὰ πρῶτα γνωρίσματα τῆς οὐσίας μιᾶς ποίησης, εἶναι ἡ κανονικὴ τῆς ὑποταγὴ στὸ νόμο, στὸ ρυθμό, στὸ μέτρο, (λυτὸ ἢ δεμένο, ἀδιάφορα, μὰ πάντα μέτρο), μὲ ἔνα λόγο στὴ μουσικότητα. Γιατὶ ἡ μουσικότητα εἰν' ἐκείνη ποὺ ἔχειριζει τὸν πεζὸ ἀπὸ τὸν ποιητικὸ λόγο. «Ἄν καὶ διὰ τὸν πεζὸ λόγος τὴ μεταχειρίζεται πολλὲς φορὲς αὐτὴ τὴ μουσικότητα, ὅχι δημος μὲ τὰ ἔντεχνα μέσα τοῦ στίχου. «Τὴν ποίηση» γράφει ὁ Θαμάς Κάρλαϋλ, «θὰ τὴν ποῦμε μουσικὴ σκέψη, καὶ ποιητὴ θὰ ποῦμε ἐκείνον ποὺ στοχάζεται μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο. Συλλογιστεῖτε, δηλαδὴ κοιτάξτε ἀρκετὰ βαθιά, καὶ βλέπετε μουσικά. Ἡ καρδιὰ τῆς Πλάσης, εἶναι παντοῦ μουσική, φτάνει μόναχα νὰ τὴ νοιώσετε».

«Οταν λοιπὸν θυσιάσει διὰ τεχνίτης τὴ μορφὴ τοῦ στίχου του, ὑπογω-

φήση λίγο μπό τὸ αὐστηρὸν νόημα τῆς τέχνης, στὴν ἔξωτερικὴν διατύπωσιν, τοῦ κάθε τὶ ποὺ θέλει νὰ ἐκφράσῃ ή ἔσωτερική του ποιητικὴ συγχένηση,—θυσιάζει ἀμέσως ἀμέσως αὐτῇ τὴν ἔννοια τῆς ποίησης, ὑποχωρεῖ μᾶζη καὶ ή ἀνάγκη ποὺ κάνει τὸ δημιουργὸν νὰ ἐκφραστῇ στὸν ἔμμετρο, κι ὅχι στὸν πεζὸν λόγο, κ' ἔτσι δὲν μπορεῖ, παρὸν τὸ ποιητικὸ διανόημα νὰ γείρῃ ἀθέλιτα, τραβηγμένο πρὸς τὴν πεζολογία. Καὶ τότες ὁ ἀρχικὸς σκοπὸς τοῦ ποιητῆ ἔσβηστος ἀναγκαστικά. «Ἄς θυμηθοῦμ' ἔδω τὸ λόγο τοῦ Σολωμοῦ: <‘Η δυσκολία ποὺ αἰσθάνεται ὁ συγγραφέας (δημιῶ γιὰ τὸ μεγάλο συγγραφέα) δὲ στέκει εἰς τὸ νὰ δεῖξῃ φαντασία καὶ πάθος, ἀλλὰ εἰς τὸ νὰ ὑποτάξῃ αὐτὰ τὰ δυὸ πράγματα, μὲ καιρὸ καὶ μὲ κόπο, εἰς τὸ νόημα τῆς Τέχνης».

Κι ὅμως δταν ὁ ποιητὴς ἔταιρος τῆς μορφῆς, δτα νοιώθει τὴ σημασία τοῦ ἄρτιου, τοῦ ἀψεγάδιαστου στίχου, — κάνει μιὰ θυσία. Τὴ θυσία τοῦ νὰ μετουσιώνῃ πρῶτα τὴν ἔμπνευψή του, τοῦ νὰ γίνεται ὀλάκερος ὁ ἔσωτος του ἔνα μ' αὐτή, γιὰ νὰ μπορέσῃ ὕστερα νὰ τὴν ἀποδώσῃ ποιητικά, — μόνο ποιητικά. Μὰ πόσο μπορεῖ νὰ κρατήσῃ ἡ τέτοια ἔνταση; Γιὰ τοῦτο βλέπουμε καὶ σὲ μεγάλους ποιητὲς ἀκόμα, κατόπι ἀπὸ ἀψηλῆς δημιουργίας ποιητικὲς λάμψες, ν" ἀκολουθοῦντες κομάτια κατώτερα, γεμισμένα συχνὰ μὲ πεζολογία. Ἀπὸ τὴν ἀντίληψη αὐτή κινημένοι, προσπαθήσαντες κάποιοι καλλιτέχνες ποιητές, καὶ παλιότερα, καὶ στὰ τελευταῖα χρόνια, νὰ σταθοῦντες στὴν ἔνταση αὐτή μόνο, δσο τοὺς εἴτανε βολετό, καὶ νὰ μὴν προχωρήσουνε. «Ἐτσι γεννήθηκε τὸ σύντομο ποίημα.

«Ο Μαλακάσης προσπάθησε μὲ τὰ «Συντρίματα» νὰ καλλιεργήσῃ τὸ είδος αὐτό. Τὸ ταλέντο του τὸν δημηγοῦντες στὸ σωστὸ δρόμο. Νέος, ἄνοιγε τὰ μάτια του στὸν κόσμο τὸ φυσικό, γύρω του γελοῦσε ἡ δημιουργία. Τονὲ μέθησε ἡ χάρη τῆς κ' ἡ βαθιά τῆς ἀπλότητα. Καὶ δόθηκε μὲ τὴ πρώτη του ἐκείνη προσπάθεια νὰ τὴ ζουγραφίσῃ. Τὰ «Συντρίματα» δὲν είναι τίποτ' ἄλλο ἀπὸ μιὰ ζουγραφία. Μὰ ὁ ποιητὴς ἔηγώντας μὲ τὴ λύρα του τὸν τριγυρινό του κόσμο, μᾶς δίνει τοῦ ἔσωτερικοῦ του ἔσωτοῦ τὴν εἰκόνα. «Ἡ ψυχὴ του χύνει τὴ γλυκειά της μελαγχολίας, στενάζει παρηγορητικά, κι ὁ στεναγμός της μᾶς ἀνακουφίζει τὸν πόνο, τὸν ἀνθρώπινο πόνο μας, μέσα μας φυτρωμένο ἀπὸ τῆς ζωῆς μας γύρω τὶς βαλμένες συνθῆκες. «Ἐνας λυτρωμός, ποὺ ἀπὸ μέσα μας πάλι θὰ ἔσφυερώσῃ, μᾶς χαμογελᾶ προφητικά.

"Ἐνα θαμπό ἀντιλάρισμα  
μὲς στὴν ψυχὴ μου πέφτει,

καὶ τὴν ψυχή μου νοιάθω ἔγα  
σὰ μαγικὸ καθρέφτη.

Καὶ βλέπω στ' ἀργοφώτισμα  
τοῦ μακρυσμένου ἀπείρου,  
τοῦ νοῦ τὸ νυχτοπάλεμα  
καὶ τὸ χαμό τοῦ ὄνείρου.

Τὰ πρῶτα βήματα τοῦ ποιητῆ, δὲν εἶναι βέβαια μεγάλα, κ' ἡ πνοή του δὲν ἀνασαίνει βαθιά. Ξαναδιαβάζοντας τώρα τὰ «Συντρίματα», στὸ δεύτερό τους τύπωμα, αἰστανόμαστε τὴν εἰλικρίνεια καὶ τῇ σταθερότητα ποὺ τὰ σημαδεύει. Γιὰ τὴν ἐποχὴν ἐκείνη (1899) τὰ χαρίσματα τοῦτα είτανε κάτι τὸ ξεχωριστό.

ΡΗΓΑΣ ΓΚΟΛΦΗΣ

## ΔΥΟ ΔΩΡΑ

Μ. Κ.

“Ενα βράδυ σὲ συνάντησα ύστερ’ ἀπὸ τόσα χρόνια, τόσα χρόνια ποὺ είχα νὰ σὲ ὤδω.

Μεγάλη Πέμπτη βράδυ.

Ορθια, στὰ μιομαρένια σκαλοπάτια κάποιας ἐκκλησιᾶς τοῦ Σταυροδρομοῦ σύναξες ἐράνους γιὰ τοὺς πληγωμένους.

— Γιὰ τοὺς τραυματίες, μοῦ εἶπες καὶ μὲ φύναξες μὲ τὸ παλιὸ ἐκεῖνο τὸ χαϊδευτικὸ μου ὄνομα, ποὺ πάω νὰ τὸ ξεχάσω γιατὶ βάλθηκαν νὰ μοῦ τὸ κλέψουν ἢ ξενητειὰ κι ὁ θάνατος.

— Γιὰ τοὺς τραυματίες!

Κ' εἴταν ἡ φωνή σου ἡ ὥδια ἀκόμα ἡ ὀλόγλυκεια ποὺ μὲ τρέλαινε καὶ ποὺ θὰ μποροῦσα νὰ τὴν ξεχωρίσω ἀνάμεσα σὲ χιλιάδες ἀπὸ τὶς πιὸ ἀρμονικές...

“Ἐργαλα τὸ φτωχικὸ μου πορτοφόλι κ' ἔρρηξα ἔνα χαρτονόμισμα στὸ κλειστὸ κιβώτιο ποὺ κρατοῦσες.

— Εὐχαριστῶ.

· Απομακρύθηκα ἀργά ἀργά.

Μὲ ξαναφώναξες.

— Τὴ «Ματωμένη Καρδιὰ», μοῦ εἶπες ζητῶντας τὸ τελευταῖο μυ-