

Νευρικά περπατᾶς,
καὶ δειλὰ μὲ κοιτᾶς
πάντ' ἀμύλητη.. Πρῶτα
ὅ, μὴ ἐμένα ρωτᾶς,
μὰ τὰ νιάτα σου ρώτα.

Εύθωδιάζει ή ἔξογή...
Μιὰ γλυκειά ἀπαντοχή
καὶ τοὺς δυό μας τυλίγει...
—Περασμένη ἐποχή,
ποὺ γιὰ πάντες ἔχει φύγει! —

Μὰ τὸ τραῖνο σιμώνει.
Σὰν ἀθέλητα, νά,
στὸ ἵδιο πᾶμε βαγόνι.
Καὶ μιὰ μπόρα ἀρχινᾶ,
ποὺ δλα γύρω θαμπώνει. .

ΡΗΓΑΣ ΓΚΟΛΦΗΣ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Θάναι βουρκωμένοι οἱ οὐρανοὶ¹
καὶ θὰ στάξῃ κάτι σὰν ἀνατριχίλα,
καὶ θὰ πέσουν τοῦ χυνόπωρου στὴ γῆ
κι ἄλλη μιὰ φορὰ τὰ φύλλα;

Καὶ τὸν ἥλιο τὸ χλωμὸ τῆς αὐγῆς
θάρμη ἡ συννεφιά νὰ τὸν σκεπάσῃ,
καὶ τ' ἀστέρια θάναι τ' οὐρανοῦ
σὰ βασιλεμένα μέσ' στὴν πλάση;

Καὶ στὸν ὅμορφο τὸ γιαλό, τὸ συρτό,
τὸ μακρὺ τὸ κῦμα θὰ ξεσπάσῃ,
καὶ τὰ χόρτα τοῦ βυθοῦ τὰ πικρά
στὸ λιμάνι ἀπάνω θ' ἀνεβάσῃ;

Θᾶναι βουρκωμένοι οἱ οὐρανοὶ¹
καὶ σὰ σκέλευθρα τὰ δέντρα θὰ ύψωθοῦνε,
καὶ στὰ οὐλώνια τὰ γυμνὰ δὲ θὰ λαλοῦν
τὰ πουλιὰ ποῦ τὴν ἄνοιξη ἀγαποῦνε;

Καὶ σὺ τὴν τρελλὴ σου τὴν χαρὰ
σ' ἔνα λάγγεμα γλυκὸ θὰ τὴν σβύσῃς,
τὴν χαρὰ σου, ἀγέραστο παιδί,
στὸν ἀφάνταστο τὸ χαρὸ τῆς φύσης;

Η ΠΥΓΟΛΑΜΠΙΔΑ

Μέσα στὸ λόγγο ἐνὸς βουνοῦ μιὰ νύχτα μόνος πέρασα
κ' οἵ στοχασμοί μου ἀναμετροῦσαν
τὰ χίλια ἀστέρια τ' οὐρανοῦ ποὺ ἀπὸ κορφούλα σὲ κορφὴ
πάνω ἀπ' τὴν γῆ κυλοῦσαν.

Ξάφνου στὸ χῶμα ἀντίκρυσα, κι ἔσκυψα καὶ τὸ σήκωσα,
ἀργυροπράσινο ἔνα ἀστέρι.
“Α ! δίχως ἄλλο τ' ἄστρο αὐτὸ στὸ χῶμα εἴπα πωςθάπεσε
ἀπ' τούρανοῦ τὰ μέρη !

Κι ἔτοι ἔνα ἀστέρι κράτησα μιὰ νύχτα μέσ' στὰ χέρια μου
ώς ποὺ τὸ χάραμα νὰ φτάσῃ,
μὰ δταν ἔημέρωσε στὴ γῆ κι ἀσπρισε ἀπάνω στὶς κορφὲς
τὸ φέγγος του εἶχε χάσι.

Τὸ φῶς αὐτὸ τὸ ἀξήγητο, ποὺ ἔτοι μὲ θάμπωσε, ἥτανε
μονάχα μιὰ πυγολαμπίδα,
ἔνα σκουλήκι ποὺ ἔλαμπε σ' ἐνὸς ἔλατου τὸν κορμὸ
κι ἐγὼ γιὰ ἀστέρι τὸ εἶδα ;

Καὶ τώρα ποὺ ἀπ' τὰ χέρια μου τὴν μαγικὴ κι ἀπόκοσμη
τὴ φλόγα αὐτὴ νὰ σβύνεται εἶδα,
κάτου ἀπ' τὴ μέρα κάθομαι κι ἀναμετρῶ πὼς ἔχασα
ἐνὸς ἄστρου τὴν ἔλπίδα.

Τάχα θάρυψή κι ἄλλη νυχτιὰ κι ὀλόβιασθα θὰ σκεπαστοῦν
στὴ φύση τὰ βουνὰ καὶ οἱ κάμποι

κι ἔτσι θὰ δῶ στοὺς οὐρανοὺς τὸ φῶς ἐκεῖνο ποὺ ἀγαπῶ
πέρα ἀπ' τὴ γῆ νὰ λάμπῃ;

ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΓΙΑΠΩΝΕΖΑ

Μέσα στὸν κόσμο ἔνα κορέτσι συναντῶ
ποὺ ἀπὸ καιρὸν ἡ ψυχή μου τὸ ποθοῦσε.
"Α ! τί παράξενο λουλούδι ἥταν αὐτὸ
κι ἀπό ναν τόπο ἔνο πῶς κρατοῦσε !

Τότε φιλῶ τὰ μάτια του τὰ δυό,
φιλῶ τὸ γύρο ἀπ' τά μαλλιά σου,
μικρή μου γιαπωνέζα, ποὺ ἀγαπῶ
ἀπ' τὰ μικρὰ παιδιάτικά σου.

Πῶς ἥταν κι ἔμεινε τὸ ἵδιο φῶς
τριγύρω στὰ μελίγλωρα μαλλιά σου ;
Κι δη μάγαπῶ τὸ ἵδιο είναι τὸ φῶς
ἡ τὰ λακάκια ἐκεῖνα τὰ τρελλά σου

τὶς μικρὲς τοῦ προσώπου τὶς γραμμὲς
ποὺ μὲ τὰ μάτια παίζουν τὰ μαργιόλα
καὶ λὲν γιὰ τὶς ἀγάπες τὶς παλιὲς
καὶ τὰ μικρὰ τὰ βάσανα δλα ;

Καὶ λέω : μέσα στοῦ χρόνου τὴ ροὴ
μεγάλωσες ἀγάπη μου, στοχάσου,
ποὺ φεύγουν μὲ μιὰ χάρη σαρκικὴ
ἀπ' τὸν κορμὸ τὰ χέρια τὰ δικά σου.

Καὶ λέω : ἀγάπη τοῦ ἀπαλοῦ καιροῦ
ἔνα φιλὶ στὸ γύρο ἀπ' τὰ μαλλιά σου,
κι ἀκόμα ἀκόμα, ἀγάπη τοῦ καιροῦ,
καὶ στὴν καινούργια ἔνα φιλὶ τὴν ὅμορφιά σου..