

ένθυμησι, γνώση, νάνε, ή ράχες, στὴ τέχνη, εἴταν). Περίεργο. "Όταν κάποτε δ. κ. Π. είχε παρουσιαστῇ καὶ γιὰ συγγριφέας διδαχτικοῦ βιβλίου, μᾶς παρουσίασε ἀλιώτικη γλώσσαι. Τί συνέβηκε; 'Απαρνήθηκε τώρα τὶς γνῶμες ποὺ είχε τότε; Ποιὸν πρέπει νὰ πιστέψουμε; Τὸν Παπαντωνίου τῶν Ψηλῶν Βουνῶν ἢ τὸν Παπαντωνίου τῶν Πεζῶν Ρυθμῶν;

"Είσι οὕτε στὴ γλώσσα οὕτε στὴν ίδεολογία κατέρρθωσε δ. κ. Π. νὶ ἀποχήσῃ δρισμένες, σταθερὲς πεποίθησες. "Οπως ή γλώσσα του κυμαίνεται ἀνάμεσα σὲ δημοτικὴ καὶ καθαρεύουσα, ἔτσι καὶ ή ίδεολογία του παραδέρνει ἀνάμεσα σὲ Νεοχριστιανισμό, 'Αθεϊσμό, Βυζαντινισμό, Μυστικισμό, Πανθεϊσμό, ἀκόμα καὶ Σοσιαλισμό. "Ενα βιβλίο ποὺ ἦ κάθε του σελίδα συγχρούεται ίδεολογικὰ μὲ τὴν ἄλλη, ἔνα βιβλίο δίχως σταθερὴ καὶ ἐνιαία ίδεολογικὴ βάση ποὺ ὅλη ή προσπάθεια τοῦ συγγραφέα καταναλίσκεται οὲ μιὰν ἀσκοπῇ ἐφεύρεση καὶ παράταξη ἀποσδόκητης καὶ παράξενης φρασεολογίας, δὲν είναι διόλου παράδοξο γιατὶ ἐνθυνσίασε τόσο τοὺς Ρωμιοὺς δημοσιευγράφους.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΟΡΙΤΗΣ

OSCAR WILDE

«ΠΕΖΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ»

Ο ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ

Εἴτανε νύχτα καὶ ἔκεινος εἴτανε μόνος.

Καὶ ἀπὸ μακρὰ εἶδε τὰ τείχη μιᾶς πλατειᾶς πολιτείας, καὶ ἐπορεύτη πρὸς τὴν πολιτεία.

Καὶ ὅταν ἔφτασε κοντά, ἀκούσεις ἀπὸ μέσα ἀπὸ τὴν πολιτεία τὰ ποδοβολητὰ τῆς χαρᾶς καὶ τὰ γέλια τῆς εὐθυμίας καὶ τὸ μεγάλο θάρυβο ἀπὸ μύρια λαγοῦτα. Καὶ ἔκρουσε στὴν πύλη, καὶ ἔνας ἀπὸ τοὺς φύλακες τοῦ ἄνοιξε.

Καὶ εἶδε ἔνα σπίτι καμωμένο ἀπὸ μάρμαρο καὶ ποὺ είχε μπροστὰ κάτι ὠραῖες μαρμάρινες κολῶνες. Οἱ κολῶνες εἴτανε στολισμένες μὲ γιορλάντες ἀπὸ λουλούδια, καὶ μέσα κ' ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι ἔκαιγαν πυρσοὶ ἀπὸ κέδρῳ. Καὶ ἐμπῆκε μέσα στὸ σπίτι.

Καὶ ὅταν ἐπέρασε τὴ στοὰ ποὺ εἴταν ὅλη ἀπὸ ἀχάτη, καὶ τὴ στοὰ ποὺ εἴταν ἀπὸ σομακή, κ' ἔφτασε στὴ μεγάλη αἰθουσα τῶν ἔδρων, εἶδε, ξαπλωμένον ἀπάνω σ' ἔνα κλίναρι, στρωμένο μὲ πορφύρα, κά-

ποιον ποὺ τὰ μαλλιά του εἴταν στεφανωμένα μὲ κύκκινα τριαντάφυλλα καὶ ποὺ τὰ χεῖλια του εἴτανε κόκκινα ἀπὸ κρασί.

Καὶ τὸν ἔζυγωσε ἀπὸ πίσω καὶ τοῦ ἀκούμπησε τὸ χέρι στὸν δόμο, καὶ τοῦ εἶπε : «Γιατὶ ζεῖς καὶ αὐτὸ τὸν τρόπο ;»

Καὶ ὁ νέος ἐστράφηκε πίσω καὶ Τὸν ἀναγνώρισε, καὶ Τοῦ ἀποκρίθηκε καὶ εἶπε : «Μὰ εἰμούννα λεπρὸς μιὰ φορά, καὶ Σὺ μὲ ἔκανες νὰ γειάνω. Πῶς ἀλλιῶς θὰ ἔπρεπε νὰ ζῶ ;»

Καὶ ἐκεῖνος ἐβήγηκε ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ πῆρε πάλι τὸ δρόμο.

Καὶ ὑστερός ἀπὸ λίγο εἶδε μιὰ γυναίκα ποὺ εἶχε βαμμένο τὸ πρόσωπό της καὶ εἴταν ντυμένη μὲ χρωματιστὰ φορέματα, καὶ ποὺ φοροῦσε στὰ πόδια της παπούντσια κεντημένα μὲ μαργαριτάρι. Καὶ πίσωθε της ἀκολουθοῦσε, σιγὰ μὲ βῆμα κυνηγοῦ, ἔνα νέο παλληράρι ποὺ φοροῦσε ἔνα ἐπανωφόρι ἀπὸ δυὸ δρύματα. Δοιπὸν τὸ πρόσωπο τῆς γυναικὸς εἴταν ὡραῖο σὰν ἐνὸς εἰδώλου, καὶ τὰ μάτια τοῦ νέου ἐλαμποκοπούσαν ἀπὸ ἐπιθυμία.

Καὶ Ἐκεῖνος ἐπῆγε γρήγορα κοντὰ καὶ ἐπιασε τὸ χέρι τοῦ νέου καὶ τοῦ εἶπε : «Γιατὶ κοιτάζεις αὐτὴ τὴ γυναικα μ' αὐτὸ τὸν τρόπο ;»

Καὶ ὁ νέος ἐστράφηκε πίσω καὶ Τὸν ἀναγνώρισε καὶ εἶπε : «Μὰ εἴμουννα τυφλὸς μιὰ φορὰ, καὶ Σὺ μοῦ ἔδωσες τὸ φῶς μου. Τί ἄλλο θὰ ἔπρεπε νὰ κοιτάζω ;»

Καὶ Ἐκεῖνος ἐτρέξε πιὸ μπρὸς καὶ ἀγγιέσε τά χρωματιστὰ φορέματα τῆς γυναικὸς καὶ τῆς εἶπε : «Δὲν ὑπάρχει ὅλος δρόμος γιὰ νὰ πρευτεῖς ἔξδην ἀπὸ τὸ δρόμο τῆς ἀμαρτίας ;»

Καὶ ἡ γυναικά ἐστράφηκε πίσω καὶ Τὸν ἀναγνώρισε καὶ Τοῦ εἶπε : «Μὰ μοῦ τὶς ἐσυγχώρησες τὶς ἀμαρτίες μου· κι αὐτὸς ὁ δρόμος εἶναι ἔνας πολὺ εὐχάριστος δρόμος.»

Καὶ Ἐκεῖνος ἐτράβηξε καὶ βγῆκε ἔξω ἀπὸ τὴ μεγάλη πολιτεία.

Καὶ καθὼς ἐτραβοῦσε ἔξω ἀπὸ τὴν πολιτεία, εἶδε καθισμένο σὲ μιὰν ἄκρη τοῦ δρόμου ἔνα νέο ποὺ ἔκλαιγε.

Καὶ πήγε κοντά τον κι ἀγγιέσε τὶς μακριές μποῦκλες τῶν μαλλιῶν του καὶ εἶπε : «Γιατὶ κλαῖς ;»

Καὶ ὁ νέος ἐσήκωσε τὰ μάτια καὶ κοίταξε καὶ τὸν ἀνεγνώρισε κι ἀποκρίθηκε : «Μὰ εἴμουννα πεδαμένος μιὰ φορὰ καὶ Σὺ μ' ἀνάστησες ἀπὸ τοὺς νεκρούς. Τί ἄλλο θὰ ἔπρεπε νὰ κάνω παρὰ νὰ κλαίω ;»

Ο ΜΑΘΗΤΗΣ

“Οταν πέθανε 5 Νάρκισσος, ή λίμνη τῆς χαρᾶς του ἀλλαξε κ' ἔγινε, ἀπὸ ἔνα κύπελλο γεμάτο γλυκὸ νερό, ἔνα κύπελλο γεμάτο ἀρμυρὰ δά-

κρια· καὶ οἱ Ὁρεάδες ἥρθαν κλαίγοντας ἀπὸ μέσα ἀπὸ τὰ δάση γιὰ νὰ παρηγορήσουν τὴ λίμνη μὲ τὰ τραγούδια τους.

Κι ἄμα εἶδαν ὅτι ἡ λίμνη εἶχε ἀλλάξει ἀπὸ ἔνα κύπελλο μὲ γλυκὸ νερὸ σ' ἔνα κύπελλο μ' ἀρμυρὰ δάκρυα, ἔλυσαν τοὺς πράσινους πλοκάμιους τῶν μαλλιῶν τους, κι ἀρχίσαν νὰ κλαίνε καὶ νὰ φωνάζουν τῆς λίμνης λέγοντας: «Δὲν ἀποροῦμε ποὺ μὲ τέτοιον τρόπο πενθεῖς γιὰ τὸ Νάρκισσο· εἴτανε τόσο δραδίος!»

«Μὰ εἴταν ἀλήθεια δὲ Νάρκισσος ἔμορφος;» ἐρώτησε ἡ λίμνη.

«Ποιὸς ἄλλος θὰ μποροῦσε νὰ τὸ ἔρει καλύτερα ἀπὸ σένα;» ἀποκρίθηκαν οἱ Ὁρεάδες. «Ἀπὸ μᾶς περνοῦσε πάντοτε διαβατικός· ὅμως ἐσένα ζητοῦσε, καὶ ἐρχότανε νὰ ξαπλώνεται στὶς ὄχθες σου καὶ σὲ κοιτοῦσε· καὶ μέσα στὸν καθρέφτη τῶν ματιῶν του ἔβλεπα κ' ἐγὼ πάντοτε νὰ καθρεφτίζεται τὴν δμορφιὰ του.»

Καὶ ἡ λίμνη ἀποκρίθηκε: «Ομως ἐγὼ ἀγαποῦσα τὸ Νάρκισσο, γιατί, δταν ἔξαπλωνόταν στὶς ὄχθες μου καὶ μὲ κοιτοῦσε, μέσα στὸν καθρέφτη τῶν ματιῶν του ἔβλεπα κ' ἐγὼ πάντοτε νὰ καθρεφτίζεται ἡ δική μου ἡ δμορφιά!»

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ

«Οταν λοιπὸν κατέβηκε τὸ σκοτάδι ἀπάνω στὴ γῆ, δὲ Ἰωσήφ τῆς Ἀριμανέας, ἄναψε ἔναν πυρσὸ ἀπὸ δαδὶ καὶ κατέβηκε ἀπὸ τὸ βουνὸ κάτω στὴν κοιλάδα. Γιατὶ εἶχε νὰ φροντίσει κάποια δουλιὰ στὸ σπίτι του.

Καὶ καθὼς ἔκανε νὰ γονατίσει ἀπάνω στὶς στουρναρόπετρες τῆς Κοιλάδας τῶν Στεναγμῶν, εἶδε ἔνα νέο παλληκάρι ποὺ εἴτανε γυμνὸς κ' ἔκλαιγε. Τὰ μαλλιά του εἴτανε ξανθὰ σὰν τὸ μέλι, καὶ τὸ κορμί του εἴτανε σὰν ἄσπρο λουλούδι· ὅμως τὸ εἶχε πληγωμένο, τὸ κοριτί του, μὲ ἀγκάθια κι ἀπάνω στὸ λεφάλι του εἶχε βαλμένα στάχτες ἀντὶ γιὰ στέμμα.

Καὶ αὐτὸς, ποὺ εἶχε τὰ πολλὰ πλούτη, εἶπε στὸ νέο ποὺ εἴτανε γυμνὸς κ' ἔκλαιγε: Δὲν μοῦ φαίνεται παράξενο ποὺ τόσο μεγάλη εἶναι τῆς καρδιᾶς σου ἡ θλίψη· γιατὶ Ἐκεῖνος εἴτανε ἀλήθεια ἔνας δίκαιος.»

Καὶ ὁ νέος ἀποκρίθηκε: «Δὲν εἶναι γιὰ Ἐκεῖνον ποὺ κάθομαι καὶ κλαίω, παρὰ γιὰ μένα τὸν ἴδιο. Καὶ ἐγὼ ἔχω κάνει τὸ νερὸ νὰ γίνει κρασί, κ' ἔκανα τοὺς λεπροὺς νὰ γειάνονται καὶ τοὺς τυφλοὺς νὰ ἴδουν τὸ φῶς τους. Καὶ ἐγὼ ἐπερπάτησα ἐπάνω στὸ νερό, κ' ἔβγαλα τὰ δαιμό-

νια ἀπὸ τοὺς κατοίκους τῶν τάφων. Ἐδώσα στοὺς πεινασμένους νὰ φᾶνε μέσα στὴν ἔρημο ὅπου δὲν ἔβρίσκουνταν τροφή, κ' ἔκανα νὰ σηκωθοῦν οἱ νεκροὶ ἀπὸ τὶς στενές τους τὶς κατοικίες· καὶ στὴν προσταγῆ μοι, καὶ μπροστὰ σ' ἔνα μεγάλο πλῆθος λαοῦ, ἔξεράθηκε ἀμέσως μιὰ ἄκαρπη συκιά. Ὁλα, ὅσα ἔκανε ἐκεῖνος ὁ ἀνθρωπός, τὰ ἔκανα ἐπίσης κ' ἑγώ. Κι ὅμως ἔμένα δὲ μ' ἔσταύρωσαν».

Κ. ΚΑΡΘΑΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΗ ΤΣΕΧΩΦ**ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΑΝΕ**

Ἐδῶ καὶ λόγο καιρό, ὁ τσιφλικοῦχος καὶ ἔφεδρος ἀνθυπασπιστῆς Βύβερτωφ, ἐφίλενε τὸ μηχανικὸ τῆς συγκοινωνίας Καταβάσωφ, ποὺ περαστικὸς τὸν εἶχε ἐπισκεφθεῖ. Πίνακε, παίρνανε τὸ μεζεδάκι τους καὶ λέγανε τὰ νέα. Ὁ Καταβάσωφ, σὰν ἀνθρωπός ποὺ ζοῦσε στὴν πόλη, ἥξαιρε ἀπ' ὅλα. Γιὰ τὴ χολέρα, γιὰ τὸν πόλεμο, ἀκόμα καὶ γιὰ τὴν αὐξῆση τοῦ φόρου τοῦ οἰνοπνεύματος ἔνα καπίκι στὰ ἑκατό. Μιλοῦσ³ αὐτὸς κι ὁ Βύβερτωφ ἄκουε, ἀναστέναζε καὶ κάθε νέο ποὺ ἔλεγ' ὁ ἄλλος τὸ μποδεχότανε καὶ μ' ἔνα ἐπιφρόνημα : Γιὰ δέτε δωτόσο ; 'Ακοῦτ'
ἔκει ! 'Αχά ! .

— Καὶ γιατὶ δὲ φοράτε τὰ γαλόνια σας Σεμὲν 'Αντύπιτς ; — ἐνδιαφέρθηκε — ὕστερα ἀπὸ πολλὰ, ποὺ εἴταν.

‘Ο μηχανικὸς δὲν ἀπορεῖθηκε ἀμέσως. Σώπασε μιὰ στιγμή, ἦπιε τὴ βότκα του, ἔκανε μιὰ χειρονομία κ' ὕστερα εἴτε :

— Τὰ καταργήσανε !

— 'Ακοῦς ἔκει ! 'Αχά ! ... Ἐγὼ δὲ διαβάζω φημερίδες καὶ δὲν τοῦξαιρα καθόλου. Πάει νὰ πεῖ τώρα οἱ πολιτικοὶ ὑπάλληλοι δὲ φοροῦν γαλόνια ; Γιὰ δέτ' ως τόσο ! 'Αλλὰ είναι καὶ καλὸ αὐτὸ διπὸ μιὰ μεριά. Τὰ φανταράκια δὲ θὰ σᾶς μπερδεύουν μὲ τοὺς κυρίους ἀξιωματούντος καὶ δὲ θὰ σᾶς χαιρετᾶνε. 'Αλλὰ κι ἀπὸ μιὰ μεριά πάλι δὲν είναι καλό. Δὲν ἔχετε πιὰ ἐκείνη τὴν παράσταση. 'Εκείνη τὴν εὐγένεια.

— Δὲ βαρυέσσαι ! — εἰπ³ ὁ Καταβάσωφ κ' ἔκανε μιὰ χειρονομία Τὸ ἔξωτερικὸ κ' ἡ παράσταση δὲν είναι σπουδαία πράματα. Φορᾶς εἴτε δὲ φορᾶς γαλόνια, τὸ ὕδιο κάνει, φτάνει τὸ βαθμό σου νὰ τὸν ἔχεις. 'Εμεῖς δὲν πειραχτήσαμε καθόλου. Μὰ ἔλι ποὺ ἔσᾶς στ' ἀλήθεια σᾶς ἀδικήσανε, Παῦλε Ἰγνάτιτς ! Είναι νὰ σᾶς συλλυπάται κανείς.