

Ο ΚΑΛΟΣ

Ο Σωτήρης, μὲ τὰ ροῦχα τῆς δουλεῖας στὴ μασάλη, γύριζε στὸ φτωχικὸν τὸν τρεχάτος. Εἶχε ποὺ εἶχε φύγει τελευταῖος ἀπὸ τὸ γιατί, ποὺ δούλειε, ἐπειτα, καθὼς πέροναγε ἀπὸ τοῦ κυροῦ· Αλέκου, τὸν εἶχε ἵδει κάποιος ἀπὸ τὴν παρέα καὶ τὸν εἶχαν φωνάζει νὰ πιοῦν κανένα ποτηράμι καὶ νὰ ποῦν καὶ κανέν' ἀστεῖο, ἔτσι γιὰ νὰ διώξουν τὴν κούραση τῆς ήμέρας καὶ νὰ πᾶνε γιὰ φαῖ μὲ περισσότερη δρεξῆ.

Τὸ αὐγονιστιάτικο φεγγάρι ἔκανε τὴν νύχτα μέρα μὲ τὸ γαλατένιο τὸν φώς. Ἡ Ἀθήνα φαινόταν, τὴ βραδυνὰ ἔκεινη, ντυμένη στάστρα τῆς. Κανένα φανάρι δὲ λέκιαζε μὲ τὴν κίτρινη φλόγα του τὸ καθαρό τῆς φόρεμα. "Ἐν" ἀπαλὸ μελτεμάκι πέροναγε καὶ δρούζε τὶς κοτέλες ποὺ καθόνταν στὶς ξώπορτες καὶ στὰ παραθύρα.

Ο Σωτήρης, δοσο πήγαινε, βιαζόταν περισσότερο, ἔτρεχε σχεδόν, λές καὶ κυνήγαγε τὸν ἵσιο τὸν στὸ δρόμο καὶ στὰ πεζοδόρμα. Βιαζόταν νὰ φτάσει στὸ σπίτι του, πρὶν καθήσουν στὸ τραπέζι. Ἡσαιρε ὁ κακομοίρης πώς, ἀν ἥθελε νᾶχει μερικὸν ἀπὸ τὸ φαῖ, ἔπειτε νὰ είναι κεῖ στὴ μοιρασιά. Εἴταν πολὺ μαλακὸς ὁ Σωτήρης καὶ δικοί του τὸν εἶχαν λίγο παραπεταμένο. "Ἀν δὲν ἄφιναν τοῦ Σωτήρη φαῖ, δὲ θὰ χάλαγε ὁ κόσμος. Μὲ μὰ ντοματίτσα καὶ μὲ λίγο τυφλό, μποροῦσε νὰ περάσει τὴ βραδυά του. Δὲ θᾶλεγε τίποτα, δὲ θὰ φωνάξε...

Ἐπιτέλους, ἔφτασε στὴ γειτονιά του καὶ τότε μόνο λιγύστεψε τὴν τρεχάλα του. Ξεκύρισε τὴ μάννα του ἀπὸ μακριὰ νὰ κάθεται στὴν ξώπορτα μ' ἄλλες γειτόνισες καὶ ἥσυχασε. Ἀκίμα δὲ θάχαν ἔρθει τὰ δέρφια του καὶ δὲν εἶχε μπεῖ μέσα νὰ τοὺς σερβίρει.

"Ἐβγαλε τὸ σκούρο τὸν μαντῆλη, σκούπισε τοὺς ίδρωτες ποντέρες ἀπὸ πάνω του, ἀνασήκωσε τὰ ρούχα ποὺ εἶχαν κατέβει λίγο ἀπὸ τὴ μασκόλη του καὶ ἔρχισε νὰ σφυράει ἔναν παλιὸ σκούρο. Ἄ, ὁ Σωτήρης εἶχε ἀνοιχτὴ καρδιά, εἴταν ἀλέγρος ἀνθρωπος!"

— "Ε, κυρά-Σωτηράκη! τοῦ φώναξε μὰ φωνὴ ἀπὸ τὰντικρυνὸ πεζοδόρμιο. Οὔτε μιὰ καλησπέρα δὲ μᾶς λέσ!

Εἴταν ἡ κυρά-Χρυσούλα ἀπὸ τὸ παραθύρι τῆς. Τὸ σπίτι της, ἔτσι ὅπως εἶχε ἀπὸ πίσω τὸ φεγγάρι, δὲν καλφανόταν μέσα στὸν ἵσιο του, καὶ ὁ Σωτήρης δὲν εἶχε ἔδει ἀμέσως τὴ γειτόνισα του.

Σταμάτησε λοιπόν, σήκωσε λίγο τὸ κεφάλι, —ἡ κυρά-Χρυσούλα καθόταν στὸ μεσαιον, — καὶ καλησπέρεις.

— Δὲν ἔρχεσαι καὶ κοντήτερα; τοῦ πρότεινε κείνη.

— Μετὰ χαρᾶς σου, ἀποκρίθηκε πρόθυμα ὁ Σωτήρης.

Καὶ κατέβηκε τὸ πεζοδόρμιο, πέρασε τὸ στενὸ δρομάκι, ἀνέβηκε στὸ ἀντικρυνὸ καὶ στάθηκε κάτω ἀπὸ τὸ παράθυρο τῆς.

— Καλησπέρα καὶ ἀπὸ ὅδῳ!

— Καλησπέρα σου! τοῦ ὀνταπόδωσ ἔκεινη. Μά, μὰ ποὺ ἥρθες ὡς ἔδω, δὲν ἔρχεσαι καὶ ἀπάνω; "Ελα, θέλω νὰ σους ζητήσω καὶ μιὰ χάρη.

Ο Σωτήρης δὲ θὰ τῆς χάλαγε τὸ γατῆρι καὶ θάνεψαι. Μὰ ὁ φόβος μήν, πές τὸ ἔνα, πές τὸ ἄλλο, ξεχαστεῖ, στρογγυλοκαθήσει καὶ στὸ ἀναμεταξύ ἔρθουν τὰ δέρφια του καὶ γίνει ἡ μοιρασιά του φαινοῦ, δὲν τὸν ἀφησε.

— Θάρχόμουνα, κυρά-Χρυσούλα μου, τῆς ἀρνήθηκε, μὰ φοβάμαι μὴ μοῦ κρεμάσουν τὸ κοιτάλι. Πές μου τί θές καὶ σάκουν καὶ ἀπὸ ὅδῳ.

— "Ἄς είναι, συμφώνησ ἔκεινη. Δὲν είναι σπουδαῖο ἔνα σοιριάμι ἥθελα νὰ μοῦ βάλεις, καημένε, σὲ μιὰ πόρτα. Ἐσύ ξέρεις καὶ ἀπ' αὐτοῦ. Δὲν εἰν' ἔτσι;

— Ού! Ἀπ' δλα ξέρω γώ! ἀποκρίθηκε ὁ Σωτήρης περήφανος. Μένε ἡσυχη. Αὔριο πρωΐ - πρωΐ νάσαι ξύπνια νὰ περάσω νὰ τὸ βάλουμε, πρὶν πάω στὴ δουλειά. Είναι τίτοτα ἄλλο:

— "Οχι, κύρι Σωτηράκη μου! Σ' εὐχαριστῶ.

— Νάταν κι ἄλλο! Καληνύχτα καὶ καλήγ όρεξη!

— Παρομοίως!

Στὴν ξώπορτα περίμενε τὸ Σωτήρης ἄλλη γειτονιστική. Αὐτηνῆς είχαν ἀνοίξει οἱ ποντικοὶ κατὶ τρύπες στὴν κουζίνα της, ἀπ' ὅποι εἶβαν τὴ νύχτα καὶ δὲν τὴν ἀφίναν νὰ κλείσει ματι. Τὸν παρακάλεσε λοιπὸν νὰ φέρει λίγη λάσπη ἀπὸ τὸ γιατί καὶ νὰ τὶς τῆς κλείσει.

— Καλά, κυρά-Κατίνα μου! τῆς ἀποκρίθηκε ὁ Σωτήρης. Δὲν είναι σπουδαῖο πράμα γιὰ νὰ μὲ παρακαλᾶς. Αὔριο, τέτια ὥρα, θὰ τὶς κλείσσωνται τὶς τρύπες. Είσι εὐχαριστημένη;

Καὶ στὰ γείλια του ζωγραφίστηκε ἔνα ἀγαθότατο χαμόγελο. "Α, δλα κι' δλα! Ο Σωτήρης δὲ χάλαγε κανενὸς τὴν καρδιά! Τέτιος ἀνθρωπος εἴταν αὐτός...

* * *

Μιὰ φορά, στὰ δεκαεννιά του χρόνια, ἀγάπησε ὁ Σωτήρης ἔνα κορίτσι. Εἴταν γειτονοπούλα του καὶ τὴ λέγανε Λουκία. Τὴν εἶχε ἀγαπήσει πολύ, μά τύσο πολύ, ποὺ μπόρεσε καὶ νὰ ξεστιμίσει τὴν ἀγάπη του. Γιατὶ ὁ Σωτήρης ἀπὸ μικρὸς εἴταν ντροπαλός καὶ ἀκόμα δὲν εἶχε λευτερωθεῖ ἀπὸ τὴν παιδιάτικη αὐτὴν ντροπή. Βάλτε λοιπὸν μὲ τὸ νοῦ σας πόσο πρέπει νὰ τὴν ἀγάπησε τὴ Λουκία, γιὰ νὰ καταφέρει νὰ τὸ πεῖ καὶ τὴ μάννας του. Τὰ χρόνια τοῦ γιὰ παντρεία δὲν είταν βέβαια. Οὔτε ή κατάστασή του: Σήμερα είχε νὰ φάει καὶ αὔριο δὲν εἶχε. Ηροχτές ἀκόμα είχε πετάξει τὸ πιλοφόρι ἀπὸ τὴν πλάτη του. Μὰ ή μάγατη τὰ βλέπει δλα ρόδινα καὶ καλά καὶ ή μάννα τοῦ Σωτήρη δὲ μπόρεσε νάντισται στὴν ὄρμη της.

Πήγε λοιπὸν στὴ μητέρα τῆς Λουκίας, τῆς ιστόρησε τὸν κοιμὸ τοῦ γιοῦ της καὶ τὴς ζήτησε τὴ γνώμη της. Ἐκείνη δὲν είπε οὔτε ναι, οὔτε όχι. Μόνο τὴν δρούσεις νὰ μάθει τίποτα δὲ κόσμος. "Ερεπετεῖ δοῦνε πρῶτα. Τὸν ἀγάπαγε τάχα καὶ Λουκία; Τὸν ήθελε; Ἐδδο είταν!"

— Οταν ἀκούσεις ή Λουκία πώς τὴν εἶχε ἀγαπήσει ὁ Σωτήρης καὶ πώς τὴν εἶχε ζήτησε καίσα, ξεράθηκε ἀπὸ τὰ γέλια. Μπρὲς ἀμάν, μπρὲς καλή μουν. μπρὲς κακή μουν, σιγότερα μὴ τὸ μυριστεῖ δὲ κόσμος Τίποτα!

— Τὴν εἶχε ζήτησει γιὰ γυναίκα του! Ποιές; δὲ Σωτήρης! ἔλεγε καὶ ξανάλεγε ή κοπελιά καὶ ίστου τοῦ γέλια. Χά! χά! χά!

Ο Σωτήρης περισσότερο ἀσκημός εἴταν αρά ὅμορφος. Κοντόχοντρος, μελαχρινός, μὲ μύτη χοντρή καὶ μακριὰ καὶ αὐτιὰ μεγάλα. Σαγόνι μακρὺ καὶ τετραγωνικό, σάνι ἀμόνι. Δόντια πλατά, ξεπεταγμένα λίγο στὸ ἀπάνω χειλί. Τὸ μόνο ωραίο τοῦ προσώπου του είταν τὰ μάτια του. Μεγάλα δὲ μποροῦσες νὰ τὰ πεις, οὔτε βλεφαρίς μα-

πρυνές είχαν. Κι αύτά δάκημα θὰ είταν σάν δλα του τάλλα, ἀν τοὺς ἔλειπε ἡ ἀθώα ἐκείνη γλύκα, ἡ ἀγαθοσύνη τοῦ ματιοῦ τοῦ μικροῦ παιδιοῦ... Ἀλήθεια, τὰ μάτια καὶ τὸ γέλιο των είταν ἡ Ἰδια ἡ καλωσύνη. Τὸ γέλιο του! Ποτὲ δὲ θάκουστηρε πιὸ ἀγαθὸ γέλιο.

Αὕτα δλα είδε μιὰ στιγμὴ ἡ Λουκία καὶ τῆς φάνηκε τόσο ἀστεία ἡ πρόταση τοῦ Σωτήρη. Νά πάρει τὸ Σωτήρη ἀντή, ἡ πιὸ ὅμορφη κοκελιὰ τῆς γειτονιᾶς. "Οὐδὲ δά! Τὸ πολὺ-πολὺ νὰ τὸν παιίνει γιὰ ἀσπριτζῆ στὸ σπίτι της,—γιατὶ ὁ Σωτήρης, μὲν ὅλο ποὺ ἡ τέχνη του είταν γιτίστης, ἔλεγε πῶς ἥξαιρε καὶ τόσες ἄλλες τέγμες, ποὺ μόνος του μικρούσσει νὰ σοῦ φτιάξει δλάκερο σπίτι,—νὰ τὸν παιίνει λοιπὸν γιὰ ἀσπριτζῆ, γιὰ νάκουνε καμιὰ κουταμάρα του καὶ νὰ γελάει. Ὁ Σωτήρης, καλέ; Τὸ φύσαγε καὶ δὲν κρύωνε. Μὰ θὰ γέλαγαν μήνες μὲ τὴν Ἰδέα, ποὺ τοῦ είχε περάσει! Κι ἀκράτητη ἔτρεξε στὶς γειτονισσες νὰ τοὺς ἀναγγεῖλει τὴν μεγάλη τύχη, ποὺ τῆς παρουσιάστηκε. Ἀκόμα καὶ στὴν μητέρα τοῦ Σωτήρη θάθελε νὰ πάει. Μὰ σ' αὐτῆς πρόφρτασε καὶ πήγε ἡ Ιητέρα της.

"Εκείνη, νὰ λέμε τὴν ἀλήθεια, φρασιστήθηκε ποὺ ἱροθεῖται τὸ πράμα καὶ τὸ ὅχι δὲν τάκισε ὁ γιός της ἀπ' αὐτήν. Καλλίτερα. Μὰ τὸ παιδί δὲν ἔπρεπε νὰ μάθει καὶ τὴν αἰτία, μὲν ἄλλα λόγια πῶς δὲν τὸν ἥθελε ἡ κοκελιὰ γιὰ τὴν ἀσκήμια του. "Ἄ, ὅχι! Μποροῦσε νὰ τὸ πάρει κατάκαρδα καὶ νὰ μαραζώσει. Καὶ βασάνιζε τὸ μιναλό της τὶ ψέμα νὰ βρεῖ νὰ τοῦ πεῖ.

Μὰ ὡς τὸ σουρόυπο ἡ Λουκία είχε σκορπίσει τὸ νέο σ' ὅλη τῇ γειτονιά καὶ σ' ὅποιον ἄλλον ἔτυχε νὰ δεῖ καὶ νὰ ἔξαιρε τὸ Σωτήρη. Κ' ἡ κουβέντα τῆς ἡμέρας ἔκεινης είταν τὸ προξενεῖο τοῦ Σωτήρη στὴν Λουκία.

"Ἐτοι, ἀν δὲ μάθαινε ὁ Σωτήρης ἀπὸ τὸ σπίτι του τὸ λόγο, ποὺ ἔκανε τὴν Λουκία ν' ἀρνηθεῖ θὰ τὸν μάθαινε ἀπόξω.

"Οπως κι ἔγινε.

Τὸ βράδυ, γυρίζοντας ὁ Σωτήρης ἀπὸ τὴν δούλειά, βρέθηκε, χωρὶς νὰ τὸ θέλει κι αὐτὸς, πίσω ἀπὸ δύν γειτόνισσέ του. Εἶχαν πάει νὰ πέρσουν τὸ βραδινὸν τους κρασάρι καὶ γύριζαν τώρα μὲ γεμάτα τὰ μισοκαδίσιδα μπουκάλια τους. "Ἐτοι ὅπως είταν γηιές, κούφταλα, βαριάκουνγαν κ' οἱ δινὸ καὶ γιὰ νὰ σινεννοῦνται, ἔπρεπε νὰ φωνάζουν λιγο. Καὶ στὴν κουβέντα τους πήγαιναν κ' ἔρχόντουσαν τὰ δόνόματα τοῦ Σωτήρη καὶ τῆς Λουκίας. Εἶχε πάει, βλέπετε, ὅπως σ' ὅλη τῇ γειτονιά, καὶ σ' αὐτῆς ἡ Λουκία.

Ζύγωσε λοιπὸν ὁ Σωτήρης περισσότερο κ' ἔγινε ὥλος αὐτιά. Καὶ δὲν ἀργήσει νὰ καταλάβει.

"Ωστε ἡ Λουκία δὲν τὸν ἥθελε. "Οὐδὲ γιατὶ είταν φτιωχός, μικρός, ἵσως κι ἀμυναλός. Γιατὶ είχε μητέρα, ποὺ μπορεῖ νὰ γινόταν κακιὰ πεθερά. "Οὐδὲ τίποτ' ἀπ' αὐτά. "Ἀλλὰ δὲν τὸν ἥθελε, γιατὶ είταν ἀσκήμιος! Κι ἀπεκτίστηκε τὸν ἀσκήμιος, γιατὶ ἡ ἀσκήμια είναι πράμα ποὺ δὲ διορθώνεται.

Κι ἀφοῦ ἔπνιξε τὴν ἀγάπη του, δίγκτηκε σὲ συλλογή. Είταν ἀσκήμιος λοιπόν. Κ' ἡ ἀσκήμια του βέβαια ποὺ θὰ είταν βάρος στοὺς ἀνθρώπους. Γι' αὐτὸ ἔπρεπε κι αὐτὸς νὰ είναι πολὺ καλός μαζὶ τους, μὰ παρα-πολὺ καλός. Γιατὶ κι αὐτοὶ θὰ είταν πολὺ καλοί, γιὰ νὰ ὑποφέρουν τὴν ἀσκήμια του, χωρὶς νὰ τούχουν πεῖ λέην ὡς τώρα. Μὴ βλέ-

πεις ποὺ τοῦ τῷπαν σήμερα. Δὲν εἴταν τὸ Ἰδιο ποάμα. Σήμερα τοὺς είχε ζητήσει κάτι ἀδύνατο, κάτι ποὺ δὲ μπορεῖ νὰ τὸ δίστη σε οὔτε ἡ μεγαλύτερη καλοσύνη. Τοὺς είχε ἀναγκάσει νὰ τοῦ τὸ ποῦνε. "Ἐπρεπε λοιπὸν τὴν ὅμορφιά, ποὺ δὲν είχε καθόλου, νὰ τὴν ἀντικαταστήσει μὲ καλὴ καρδιά, ποὺ είχε καὶ παραεῖ.

Κι ἀλήθεια, ἡ ἀγάπη ποὺ είχε ὁ Σωτήρης γιὰ σὸλους τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ φυσικού του, ἔγινε δέκα, ἔκατὸ φορές πιὸ μεγάλη. Δυνάμωσε ἀπὸ τὴν ἀγάπη, ποὺ νόμιζε πῶς είταν ὑποχρεωμένος νάξει γιὰ τοὺς ἀνθρώπους, μεγάλωσε κ' ἔγινε ἀπέραντη, ἀπεριόριστη, ἀγάπη χριστιανική. Κ' ἡ γλύκα, ἡ ἀγαθοσύνη τῶν ματιών του ἔγινε καὶ αὐτὴ πιὸ μεγάλη. Τὸ Ἰδιο καὶ τὸ γέλιο τοι.

"Ἀπὸ τότε ὁ Σωτήρης είταν ὁ πιὸ καλὸς ἀνθρωπὸς τοῦ κόσμου.

"Αλλη μιὰ φορὰ ἀγάπησε ὁ Σωτήρης. "Ἐννιά ὄλακερα χρόνια ὑστεροῦ ἀπὸ τὴν πρώτη του ἀγάπη. Μὰ μέσα στὰ ἐννιά αὐτὰ χρόνια ὁ Σωτήρης είχε ἀλλάξει πολὺ, είχε γίνει ἄλλος ἀνθρωπός. Γιατὶ ἀλλοὶ είχαν ξεχάσει τὴν ιστορία του μὲ τὴν Λουκία, αὐτὸς ὅμως τὴν θυμόταν πάντα. Κι ὅσο τὴν θυμόταν, τόσο πιὸ καλός, πιὸ μαλακός γινόταν. Σκλήριος γινόταν σ' ὅλους, τοσακιζόταν νὰ τοὺς φραστήσει, νὰ μὴν ἀρνηθεῖ σε κανέναν τίποτα. Καὶ χάρη στὴν τέχνη ποὺ ἔξαιρε, μποροῦσε νὰ δείξει στοὺς ἀνθρώπους τὴν καλοσύνη του μὲ χώλιους τρόπους καὶ καθεμέρα. Κύρο-Σωτηράκη, ἀπὸ τὸν ἔδω, κύρο-Σωτηράκη, ἀπὸ τὴν ἄκουγες κάθε πρωΐ, ποὺ ἔφευγε γιὰ τὴν δουλειά, καὶ κάθε σούρουπο, ποὺ γύριζε. Οἱ ἀνθρώποι, βλέπετε, δὲν ἀργησαν νὰ μποῦν στὸ νόμημα. Μὰ δὲν ἀργησαν καὶ νὰ παρατηγήσουν τὸ φτωχὸ τὸ Σωτήρη. Καὶ τὴν μεγάλη του καλοσύνη, τὴν ὑποχρεωτική του, τὴν πήραν γρήγορα γιὰ κουταμάρα, μὰ ἀλαφρομυριά. Κι ὅσο πιὸ καλός τοὺς δειγνύόταν ὁ Σωτήρης, τόσο τὸν παρεκκηγούσαν κι ἔκεινοι περισσότερο.

"Οἱοι τῷρα τὸν είχαν γιὰ ἔνα ἀγαθὸ ἀνθρώπακο, κυνουτόσικο καὶ μὲ σαλεμένο λιγάκι τὸ μναλό, ποὺ μποροῦσε νὰ τὸν παῖξεις στὰ χέρια σου, σὰν τὸ μικρὸ παιδί. Κι ὅπως δὲν ἔξαιρε τότε ὁ Σωτήρης πῶς είταν ἀσκήμιος, ἔτοι καὶ τώρα δὲν ἔξαιρε πῶς είταν κουτός.

"Ἡ Μαριγούλα, ἡ δεύτερη ἀγάπη του Σωτήρη, ἀλλὰ δὲν είταν ἡ πιὸ ἀσκήμιη, τάντα είταν ἀπὸ τὶς ἀσκήμιες τῆς γειτονιᾶς. Είταν σωστὴ ἀντρογυνάκια. "Οὐδὲ μόνο στὸ σῶμα, ἀλλὰ καὶ στὰ φερδιάτα της, στὸ χαροκτήρα της. Πάντα ὅμως είταν ἀσκήμη κι ὁ Σωτήρης σκεφτόταν πῶς μόνο ἔνας σὰν κι αὐτὸν μποροῦσε νὰ τὴν πάρει. "Ἐπειτα, τώρα πιὰ δὲν είταν δεκαννία χρονῶν. Είταν ἀντρας, μὲ πηγμένο τὸ μιναλό, μὲ τοχτικὴ δουλειά καὶ μὲ ἀρκετὸ μεγάλο μεροκάματο. "Ολ' αὐτὰ ταβάζει κατώ, κι ἔβλεπε πῶς μποροῦσε νὰ στείλει τὴν μάννα του στῆς Μαριγούλας, χωρὶς νὰ είναι φόβος γιὰ δεύτερη χυλότητα.

Μὰ πάλι ὁ Σωτήρης δὲν τάχει λογαριάσει καλά. Γιατὶ καὶ πάλι ἡ μάννα του γύρισε στὸ σπίτι σὰν καὶ τὴν πρώτη φορά. Κ' ἡ Μαριγούλα είχε ἀρνηθεῖ σὰν τὴν Λουκία καὶ μὲ τὸν Ἰδιο τρόπο. Μὲ γέλια, μὲ κοροϊδίες, μὲ περιφρόνηση.

—Μὰ γιατὶ; Θέταγε καὶ ξαναρώταγε ὁ φτωχὸς ὁ

Σωτήρης. Γιατί; Καλλίτερα είναι τὰ μοῦτρα της ἀπὸ τὰ δικά μου ἢ ἔχει τὴ μεγάλη προῖκα; Γιατί λοιπόν;

Τὴ φορὰ αὐτὴ ἡ μάννα του δὲ θᾶψινε νὰ μάθει ὁ γιός της τὴν αὐτία ἀπὸ τὸν κόσμο. Θὰ τοῦ τὴν ἔλεγε αὐτῇ, θὰ τὸν διηγέλει καὶ λιγάκι, γιατὶ ἡ μεγάλη του προθυμία στοὺς γειτόνους καὶ στοὺς γνωστοὺς δὲν τῆς εἰχε πολυναψέσι ἀπὸ ἔσαρχης... Ἀκούς ἐκεῖ νὰ δουλεύει αὐτὸς γιὰ τὸν ξένους ἔτοι!

— Ρωτᾶς καὶ τὸ γιατί; τοῦ εἶπε ^{κείνη} ψευτο-θυμωμένη. Γιατί είσαι παραπολὺ βολικός, κακόμοιρε. Ζαίρεις τί εἶπε ἡ Μαριγούλα, δταν τῆς τῶπε ἡ μητέρα της; «Ε, Τί νομίζεις; «Ἄντὸ τὸν κουτεντέ θὰ πάρω, ποὺ τὸν κάνουν δ,τι θέλουν;» **«Ἀκού τα!...**

— Ο Σωτήρης δὲν ἀποκρίθηκε. Μόνο ἔπεσε σὲ συλλογή.

Ο Σωτήρης γυρίζει ἀπόψε στὸ σπίτι του μ' ὅλη του τὴν ήσυχία. Καὶ δὲν είναι καὶ νωρίς. Εἶχε περάσει καὶ ἀπὸ τοῦ κυρό-^{Αλέκου} κ' εἶχε βρεῖ τὴν παρέα. Κι ἀπόψε εἶχε πάρει γυρεύοντας, κανεὶς δὲν εἶχε φωνάξει. Κι ούτε εἶχε φύγει πρῶτος ἀπ' ὅλους καὶ βιαστικός, σὰν πρῶτα. Τώρα πιὰ δὲ βιαζόταν καθόλου. Τώρα ἔκανε ὅπως ἥθελε αὐτός, ἄκουγε καὶ φχαρίσταγε τὴ δικιά του καρδιὰ καὶ μόνο. Τις ὀρέξεις τῶν μᾶλλων, ποὺ τόσο τὶς σεβόταν πρῶτα καὶ μὲ κάθε θυσία ἥθελε νὰ τὶς ίκανοποιεῖ, τώρα δὲν τὶς λογάριαζε, δὲν τὶς ἄκουγε πιά...

Γύριζε λοιπὸν στὸ σπίτι του σιγά-σιγά, μ' ὅλη του τὰν ἄνεση.

— Καλησπέρα, κυρό-Σωτηράκη! τοῦ φώναξε μιὰ γνώριμη φωνή. Σὰν πολὺ βιαστικὸς περνᾶς τὴν πόρτα μας.

Εἶταν ἡ γριὰ-Σταύρωινα, ἀπὸ τὴν ξώπορτά της, ἀνάμεσα σὲ πεντέξη νιές καὶ γριές, ποὺ δὲν τὶς ἥξαιρε ὁ Σωτήρης. Τὴ Σταύρωινα δύμως τὴν εἶχε πάρει τὸ μάτι του ἀπὸ μακριά. Καὶ γ' αὐτὸς ίσαΐσα ἔκανε τὸ βιαστικό. Αὖν εἶχε καμιὰ ὅρεξη νὰ καλησπερίσει. «Ήξαιρε πὼς μὲ τὴν καλησπέρα ἐνενηταννιά φορὲς ναὶ καὶ μιὰ όχι, θὰ τοῦ ζήταγε καὶ κάτι.» Ετσι τὶς εἶχε συνηθίσει, βλέπετε, τὶς γειτονισές του ὁ Σωτήρης, Μά, σύμφωνα μὲ τὴν καινούρια του ταχτική, ἐπρεπε νὰ τῆς ἀρνηθεῖ. Προτίμησε λοιπὸν νὰ περάσει ἀδιάφορος κ' ἔτσι νὰ τάποφγει ὅλ' αὐτά.

Άλλὰ μιὰ ποὺ τὸν καλησπέρισε, δὲ μποροῦσε πιὰ νὰ καμώνεται. Καὶ καλησπέρισε καὶ αὐτός. Μὰ ἡ καλησπέρα τοῦ μεγάλωσε τόσο τὴ βία, ποὺ ἡ Σταύρωινα δὲν πρόφτασε νὰ τοῦ πεῖ τίποτ' ἀλλο. «Ετσι ὁ Σωτήρης ξέφυγε, ἀφίνοντας τὴ γριὰ γειτόνισά του νάπορει καὶ νὰ σταυροκοπιέται γιὰ τὸν τρόπο του.

— «Ελα, Χριστὲ καὶ Παναγιά! ψιθύρισε ἀκολουθώντας τον μὲ τὰ μάτια. Κοίταξε τρεχάλα ποὺ ἔβαλε, γιὰ νὰ μὴ σταματήσει.» Άλλο είδος τρέλα καὶ τοῦτο !...

Λίγες πόρτες παρακάτω, σταμάτησε τὸ Σωτήρη ἄλλη γειτόνισα. Αὐτὴ εἴταν ἡ κυρό-Χρυσούσιλα, ποὺ τῆς εἶχε δειχτεῖ τόσο πρόθυμος τὸ αὐγονυστιάτικο ἐκεῖνο βραδί. Αὐτήν δὲν τὴν εἶχε ^{δεῖ}, γιατὶ τὸν περίμενε πίσω ἀπὸ τὴ γριὰ του παραθυριοῦ της. Κ' ἔτσι δὲ μπόρεσε νὰ τῆς ξεφύγει, δπως τῆς Σταύρωινας.

— Καλησπέρα, κυρό-Σωτηράκη!

— Καλησπέρα, τῆς εἶπε ἀδιάφορα κι ἔτοιμος νὰ ξεκινήσει.

— Δὲν ἔρχεσαι πιὸ κοντά, καπηλένε;

— «Ἀκούω κι ἀπὸ ὅδῳ! Κ' ἡ φωνή του εἴταν τόσο ἐπιταχτική, ποὺ ἡ κυρό-Χρυσούσιλα δὲν τοῦ τὸ ξαναεῖπε.

— Κάτι ηθελε νὰ εσῦ ζητήσω πάλι, κυρό-Σωτηράκη μου.

— Νάξαιρες πόσες δουλειές ἔχω καὶ θύλλεγες....

— Καλά, κυρό-Σωτηρή, δὲ θέλω νὺ σὲ βαρύνω. τοῦ ἀποκρίθηκε ^{κείνη} πειραγμένη.

— Είναι ἡ ἐποχή, βλέπεις. Δουλειές, ἔνα βουνό.

— Καλά, καλά. Κοίτα τὶς δουλειές σου. Δὲ θέλω τίποτα.

Καὶ καλονυχτίστηκαν.

— Καλέ, τοῦτος είναι ὁ Σωτήρης, ποὺ τσακιζόταν γιὰ νὰ σὲ φχαριστήσει; ἀποροῦσε ἡ γυνάκι. Πῶς ἔγινε!

«Οστόσο ὁ Σωτήρης εἶχε φτάσει στὸ σπίτι του. Τάδερφια του εἶχαν ἔρθει ἑδῶ καὶ μισὴ ὥρα. Κι ὅμως ἡ μητέρα του δὲν εἶχε κενώσει ἀκόμη τὸ φαῖ στὰ πάτα. Περίμενε τὸ Σωτήρη. «Υστέρο» ἀπὸ τὴ φασαρία, ποὺ ἔκανε προχτές, — φωνές, βλαστήμιες, σπασίματα πιατιών,— ποὺ νὰ τολμήσουν νὰ ξακανήσουν στὸ τραπέζι, χωρὶς νὰ είναι φερμένος κι αὐτός!»

— Ετοι τὸν εἶχε κάνει ὁ λόγος τῆς Μαριγούλας. Αφοῦ ἡ καλοσύνη του πέρναγε γιὰ κονταμάρα, ἔγινε κι αὐτὸς κακός, σὰν τοὺς ἄλλους ἀνθρώκους...

ΠΕΤΡΩΣ ΧΑΡΗΣ

ΣΕΡΕΝΑΤΑ

(Κατὰ τὸν ἥχο τῆς *Sérénade* τοῦ *Shubert*).

«Οταν νυχτώνει τὰ πουλιά κρύβουνται στὰ κλαριά, καὶ τὸ φεγγάρι σκώνεται στὸν οὐρανὸν ψηλά. Στὰ χόρτα τ' ἀνθισμένα, ξαπλώθητα κοντά σου κ' ἔνιωσα στὸ κεφάλι μου τὰ χάιδι¹ ἀπ' τὰ μαλλιά σου. Σὲ ἀγαπῶ, σ' ἐπιθυμῶ, καὶ σὺ ἀγαπᾶς ἐμένα, κ' είμαστ² οἱ δυού μας μοναχοί στὰ χόρτα τάνθισμένα. (Κατὰ τὴν ἐπανάληψη :)

Σὲ ἀγαπῶ, σὲ λαχταρῶ, καὶ σὺ ποθεῖς ἐμένα, κ' είμαστ³ οἱ δυού μας μοναχοί στὰ χόρτα τ' ἀνθισμένα.

ΣΤΗ ΜΟΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗ

(Κατὰ τὸν ἥχο τῆς μονωδίας : «*D'abord le coedù someille*», τοῦ *Beccace*).

Σ' ἀγάπησα δταν σ' είδα,

κ' ἡ δόλια μου ψυχὴ κρυψήν εἴτρεφ⁴ ἐλπίδα :

νὰ ζήσουμε μαζῆ....

«Ἄχ! διαβαίνει μ' ὀλόγορα φτερά,
κι' ἡ νιότη μου ἡ καπηλένη,
μαζῆ μ' αὐτὸν περᾶ!

Σ' ἀγάπησα ποὺ σ' είδα....

«Ἄγαπά με καὶ σύ....

«Η 'Αγάπη 'ν ἡ 'Ελπίδα,

ἡ 'Αγάπη 'ν ἡ Ζωή....

Κ. Ν. ΚΟΝΕΜΕΝΟΣ