

Ο ΝΟΥΜΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Υποδιευθυντής και Διευθυντής: Δ. Π. ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
 Έκδοτής και Διαχειριστής: ΧΡ. ΓΑΝΙΑΡΗΣ & ΣΙΑ

Ταχυτικοί συντάχτες: ΡΗΓΑΣ ΓΚΟΛΦΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΟΡΙΤΗΣ, Γ. ΦΤΕΡΗΣ, ΚΙΜΩΝ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΟΣ Δ. ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Όσα γράμματα ενδιαφέρουν τη Διαχείριση πρέπει να διευθύνονται:

Χ. ΓΑΝΙΑΡΗΝ & ΣΙΑν Σοφοκλέους 3, ΑΘΗΝΑΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Για την Ελλάδα	δρ. 25	το χρόνο.
	» 13	το εξάμηνο.
	» 7	το τρίμηνο.
Για την Αγγλία και Αίγυπτο	£ 1	το χρόνο
	£ 0,10	το εξάμηνο
Για την Αμερική	\$ 5	το χρόνο
	\$ 3	το εξάμηνο

Και για τα άλλα μέρη ανάλογα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

Θ ΕΩΡΕΙ χρέος του ό «Νουμάς» να διορθώσει όσα έγραψε στο φύλλο 741 (σελ. 18) σχετικά με το συντάχτη της πλαστογραφημένης επιστολής του Gerard Lacaze Duthiers. Την πλαστογραφημένη αυτή επιστολή του κ. Ντυτιέ, την κατασκεύασε στο Παρίσι ένας κάποιος Άλεξαντριανός Άποστολόπουλος, και την έστειλε στο Βάρονλη εδώ, κι ό κημένος ό Βάρονλης, σίαν ποιητής που είναι, πίστεψε άφελέστατα πως δέν κάνει τίποτα κακό, δίνοντας να δημοσιευτεί ένα πλαστό γράμμα. Χαιρόμαστε που στην ταπεινή αυτή ύπόθεση είναι όλοσδιόλου ξένος ό φίλος ποιητής κ. Λέονιας Κοκιούλιας, και λεπόμεστε, γιατί άδικα τον πικράνουμε.

Μ ΠΟΡΟΥΜΕ από τώρα να αναγγείλουμε δυό διαλεχτά δημοσιεύματα που θάν τάρχινήσουμε από το φύλλο της πρώτης του ερχόμενου Όχτώδρη, που θα μπει ό «Νουμάς» στην καινούργια, την καθαρά λογοτεχνική περιόδο του. Το πρώτο δημοσίευμα είναι μια πλατιά κριτική μελέτη του ποιητή Κοκιοτή

άκομα και να ή αγορά. Νά και το σπίτι. Σάν πολλά φώτα έχει. Διασκεδάζουμε, φαίνεται...

Στάθηκε. Τα μάτια του θολώσανε και μόλις διακρινε θαμπά το σπίτι του. Η καρδιά του έσπυγε, τα χέρια του πάλι ξέφυγαν από τον τοίχο, τα πόδια του τσοκίσανε και σωριάστηκε κάτω.

Άχ! δέ θα φτάσω, ψιθύρισε κ' έβλεψε τα μάτια του.

Τα μεσάνυχτα φύσηξε ένα δυνατό ξεροθόρυ. Το πρωί βρήκανε τον Πάνο πεθωμένο. Στα μάτια του εΐτανε κρυσταλλωμένα δυό δάκρια....

Παλαμά για το Δάντη, το δεύτερο, μια σειρά ανέκδοτα γράμματα, που κάστειλε ό μακροχίτης ποιητής Κώστας Χατζόπουλος στον κ. Καρλ Dieterich στη Λειψία, από τα 1902 ίσαμε τα 1910, και που σ' αυτά γίνεται κουθέντα για ζητήματα φιλολογικά, κοινωνικά, πολιτικά κτλ.

Μ Ε όσα κι αν τσιμπουνάνε οι κλάδοι νέοι, ό «Νουμάς» αιστάνεται ξεχωριστή χαρά σάν ανοίγει τις στήλες του σε κανένα καινούργιο, άγνωστο ταλέντο. Έτσι ή χαρά μας είναι μεγάλη σήμερα, που θα σάς παρουσιάσουμε μια παιδούλα δεκαεννιά χρονών, από τη Σάμο, όλοσδιόλου άγνωστή μας, την Μπετίνα, που θάρθει στο ερχόμενο φύλλο του Νουμά με τον «Υμέναιό» της, να μάς δώσει ένα τόσο διαλεχτό κομμάτι ρυθμικής πρόζας. Το «καλάθι» μας, όσο άδυσώπητο κι άχρόταγο κι αν είναι, μερικές φορές δέχεται άγόγγυστα νάν τάφινουμε νηστικό. Δυστυχώς όι φορές αυτές είναι τόσο σπάνιες!...

Β ΡΗΚΕ πάλι την ευκαιρία, που τη ζητεί με το κερί πάντα, ένας πνευματικός γυμνοσάλιαγκας, να βγει και να μάς σαλιαρίσει για «πολοσεβιζόντας και ρωσταντινίζόντας» και να δηλώσει έτσι άγρια, πως μισεί, μπερρρ! τζάνουρ, τη Γερμανία, αν και θέλει να λέγεται... σοσιαλιστής! Το γυμνοσάλιαγκας αυτόν τονέ βάζουμε πάλι στους σεμνοούς γεροντανόους, που τόσο χωραχτηριστικά ήλιψε γι' αυτόν ό χρονογράφος της «Τελευταίας Όρας».

ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ, ΓΛΥΚΕ ΠΑΤΕΡΑ...

Πατέρα μου, γλυκέ πατέρα,
 Της αγωνίας σου την κλίνη,
 Κάποιο γαλήνιο μεγαλείο
 Πώς μυστικά την περιχύνει!
 Το μεγαλείο της καρδιάς σου,
 Που, κι αν τα μάτια σου έχουν κλείσει,
 Μ' άκομή άρογοχτυπά με πόνο,
 Δέν της βαστάει να μάς άφήσει!
 Σωάντζ χρόνια ξάφνου σβήνον,
 Και γίνονται παιδικά πάλι:
 »Γράξε, μικρούλη μου, να παίξεις! κ
 Και μου χιδεύεις το κεφάλι.
 Και κάθε μέρα με τί γλύκα
 Μαθήματα έκανεσ μαζί μου,
 Και των γραμμάτων την άγάπη
 Πώς φύτεψες μες στην ψυχή μου!
 Κι όταν στίς μάτορες ή καρδιά μου,
 Το θάρρος άρχιζε να χάνει,
 Την άνοιχτή πάντ' άγκαλιά σου
 Παρηγοριάς είχε λιμάνι.
 Πατέρα μου, γλυκέ πατέρα,
 Κι αν φεύγεις τώρ' από κοντά μου,
 Μά ή τρισανάπητη μορφή σου
 Πάντζ θα ζεί μες στην καρδιά μου!