

# Ο ΝΟΥΜΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΒΓΑΙΝΕΙ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ

Ίδρυτής και Διευθυντής: Δ. Π. ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ  
Έκδότης και Διαχειριστής: ΧΡ. ΓΑΝΙΑΡΗΣ & ΣΙΑ

Ταχτικοί συντάκτες: ΡΗΓΑΣ ΓΚΟΛΦΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΟΡΙΤΗΣ, Γ. ΦΤΕΡΗΣ, ΚΙΜΩΝ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΟΣ Α. ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Όσα γράμματα ενδιαφέρουν τή Διαχείριση πρέπει να διευθύνονται :

Χ. ΓΑΝΙΑΡΗΝ & Σίαν Σοφοκλέους 3, ΠΟΛΙΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ :	Γιά τήν Έλλάδα	δρ.	25	τό χρόνο.
			13	τό εξάμηνο.
			7	τό τρίμηνο.
	Γιά τήν Άγγλία και Αίγυπτο	£	1	τό χρόνο
		£	0,10	τό εξάμηνο
	Γιά τήν Άμερική	\$	5	τό χρόνο
		\$	3	τό εξάμηνο

Και γιά τά άλλα μέρη ανάλογο

## ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

**Δ** ΕΝ εξαπατήθηκε ό Έλληνικός λαός, σέ τίποτα δέν εξαπατήθηκε. Όπως και σ' όλα άλλα του ζητήματα, έτσι και στο Γλωσσικό. Με τον ψήφο του τον παντοδύναμο ζήτησε αλλαγή, αλλαγή σέ όλα. Δέν είχε στον κ. Γούναρη λ. χ. ή σ' όποιον άλλοι : «Σε ψηφίζω, μά να μη μου πειράξεις τή γλώσσα, να μη βγάλεις τή ζωντανή τή γλώσσα από τά σκολειά ! ». Τέτιο πράμα ούτε καν τό σκέφτηκε. Κι απόδειξη θεότρανη πώς δέν τό σκέφτηκε, είναι και ή απάθεια με τήν όποία άκουσε πώς βγάζουν τή δημοτική γλώσσα από τά σκολειά, πώς τού ρήχνουνε με τό φτιάρι πηχτή λάσπη στην ψυχή και στα μάτια, μ' άλλα λόγια, πώς τελωτικά τον άποστραβώνουνε. Οί αντιπρόσωποι τού λαού μέσα στην Έθνοσυνέλεψη, ό λαός δηλαδή, άποφάσισε ν' αυτοχτονήσει. Δικαίωμα του.

**Δ** ΕΝ έχει τίποτα περισσότερο να πει ό «Νουμάς» πάνω σ' αυτό τό ζήτημα. Λεγασχτά χρόνια τώρα κοπανάμε κι αποδείχνουμε πώς τό Γλωσσικό Ζήτημα είναι Ζήτημα Ζωής για τό Έθνος. Άν τό Έθνος δέ θέλει να μάς ακούσει, τόσο τό χειρότερο γι' αυτό. Δέν μπορεί κανείς να σταματήσει έναν ξεφρενιασμένο τρελό σαν παίρνει τον κατήφορο. Τόν άφίνει και τσακίζεται, και μόνο, αν τύχει κ' είναι πολύ πονόφυχος, βγάζει έναν αναστεναγμό.

== ΕΛΛΑΡΥΓΓΙΑΖΟΝΤΑΙ οί εφημεριδοπώλες μέσ στο καταμεσήμερο φωνάζοντας :

—Ή τάδε εφημερίδα και ή πρόσκληση πέντε νέων ήλικιών εφέδρων !

Κι αγοράζει ό κουτόκοσμος τις εφημερίδες και διαβάζει τσόκλουθα :

«Έν σχέσει με τήν πληροφορίαν ότι ή Κυβέρνησις άποφάσισε να προσκαλέση τάς ήλικίας 1913Α', 1912, 1911, 1903 και 1904, ο ύδ έν άνεκοι ν ώ θ η έπισήμως ».

Άν κλέψεις ένα ψωμί γιατί πεινάνε τά παιδιά σου, είσαι κλέφτης και στέλνεται στη φυλακή. Άν κλέψεις όμως τις δεκάρες τού φτωγόκοσμου και τον τρομοκρατήσεις κιόλας, είσαι έπιδέξιος δημοσιογράφος και περφηανεύεται γι' αυτό.

**Τ** ΡΙΑ τέσσερα καινούρια ύπουργεία ιδρύονται. Άπαραίτητα, φαίνεται, μά, κατά τή γνώμη μας, και δεκατέσσερα καινούργια ύπουργεία να ιδρυθούν, πάλι λίγα θάνατι. Όστόσο, ένα νέο ύπουργείο που κρίθηκε άπαραίτητο, τό Ύπουργείο των δασκαλικών μεταθέσεων, δέν είδαμε πουθενά να γίνεται λόγος πώς πρόκειται να ιδρυθεί. Γιατί αυτό, μά κ' έχοιμε έτοιμο και τον Ύπουργό, τον κύρ Σωτηράκη τό Σακελλαρόπουλο ;

**Δ** ΕΝ απέθανε ό εγγάτης Άλεξανδρής, όπως έγραφε ό «Ρίζοσπάστης» τής Δευτέρας. Η «Άστραπή» τής ίδιας ήμέρας μάς βεβαιώνει πώς ούτος, άρνηθείς να όδηγηθεί εις τό Φρουραρχείον, συνελάκη μετά των στρατιωτών, οίτινες άμυνόμενοι τον έδειραν. νοσηλεύεται δέ εις τό Β' στρατ. νοσοκομείο». Βλέπετε λοιπόν πώς δέν πρόκειται και για τίποτα σπουδαίο. Ένα έλαφρό ξυλόλογημα — σα να λέμε χρυλόλογημα, και λίγες μέρες προφύλαξη από τά ρεύματα.

Μά αυτός ό βλογημένος «Ρίζοσπάστης» τό παρακάνει μερικέσ φορές με τις υπερβολές του !

## ΣΕ ΣΕΝΑ

Τρεις μάγοι ξεκινούν και πάνε να προσκινήσουνε στα πόδια ενός Θεού.

Τόν ίδιον καιρό ξεκινώ και γώ, μονάχη, για πνευματική αποδημία, στον επίγειο ναό, που στεγάζει τον ανθρώπινο θεό μου...

Κ' έρχομαι να σου προσφέρω, Αιώνιε, τό χρυσό τής Άγάπης μου, τό Λίβανο τού θαυμασμού μου, τή Σιμόρνα τής παντοτεινής ευγνωμοσύνης μου.

Δέ φοβάμαι τον άνήφορο τό μακρυνό, κι ούτε να πλανηθώ στο δρόμο....

Τάστέρι τής Άγάπης μου με όδηγεί ίσια στο φώς....

Και τούς άπιστους, όπου σαρκαστικά θά νελάσουνε, τούς συχωρνώ και τούς λυπάμαι....

Ω ! με κάνει τόσο πιο μεγάλη απέναντί τους ή Άγάπη μου !

Πόσο πολύ σ' εύχαριστώ γι' αυτό....