

“Όλες ξανάλεγαν τὰ ἴδια λόγια κι ὅλες ρωτοῦσαν χωρὶς νὰ περιμένουν ἀπάντησιν.

“Ἄξαφρα ἡ Μπουλεντόγκη ἄφισε μιὰ στριγγιὰ φωνὴ καὶ πιάωντας τὸ σκαμνάκι τῆς Σαντιρίνας τὸ χτύπησε κάτω μετ' ἰσχυρὴ δυνάμη, ποὺ τὰ πόδια του στράβωσαν καὶ σωροβολιάσθηκε κατακομματιασμένο.

Καμιὰ δὲν κατάλαβε γιὰ ποιὸν εἶταν ὁ ἴσος θυμὸς ποὺ σήκωσε ὄλων τὰ κεφάλια.

Ἡ Μπερζουνέτια φαίνοταν ἔτοιμη νὰ ριχτεῖ ἐναντίον κάποιου, κ' ἡ μικρὴ Νιυρετόρη παναλάβαινε, σὰν ἓνα παρόμοιο πρὸς τὴ Σαντιρίνα.

— Μὰ, ἀφοῦ εἶχε ξανάθει τὸ Γιάκωβό της...

Ἡ κ. Νταλινιὰκ ἔπαρε ἀμέσως νὰ τρέμει. Τὸ πρόσωπό της τὸ ἴσο γλυκὸ εἶταν ἐπαναστατημένο σὰν ἐμπρὸς σὲ μιὰ ἀδικία. Κ' ἐνῶ ὁ κύριος ἔπαιρνε στὰ χέρια του τὸ γράμμα γιὰ νὰ τὸ διαβάσει, ἐκεῖνη ἔβαλε τὸ καπέλλο της καὶ μούγγνε νὰ τὴ συντροφέρω.

“Όλα εἶτανε συγυρισμένα στὸ δωμάτιο τῆς Σαντιρίνας. Τὸ πάτωμα εἶταν σφουγγαρισμένο καὶ τὸ μικρὸν κατάλευκο κρεββάτι φώτιζε τὴν κάμαρα ὡς κι ὁ ἀπολιλιάντικος ἥλιος.

Ἄς Γιάκωβος εἶτανε μισοξαπλωμένος στὸ πάτωμα. Μὲ πολὺν κόπο σηκώθηκε διὰ νὰ ἴκ. Νταλινιὰκ τὸν ρώτησε γλῆγορα - γλῆγορα.

— Τί συνέβηκε; Ποῦ εἶναι ἡ Σαντιρίνα;

Γύρισε τὸ πρόσωπό του στὸ κρεββάτι κ' εἶπε.

— Ἐκεῖ, ἐκεῖ εἶναι.

Τὰ σκεπάσματα δὲ φούσκωναν πονθενά, οὔτε στὴ θέσῃ τῶν ποδιῶν, μὰ ἡ κ. Νταλινιὰκ εἶχε σκίψει κιόλας καὶ περνοῦσε τὸ χέρι της πάνω στὸ κρεββάτι, σὰ γιὰ νὰ βεβαιωθεῖ πὼς πραγματικὰ ἐκεῖ εἶταν ἡ Σαντιρίνα. Ἐπειτα τῆς ξεσκέπασε τὸ πρόσωπο καὶ τὴν κοίταξε γιὰ πολὺ.

Ἄς Γιάκωβος εἶπε.

— Χιτὸς πέθανε.

Τὰ γελία του ἔτρεμαν καὶ τὰ βλέφαρά του ἔκλεισαν. Ποσοπάθησε νὰ δυναμώσει τὴ φωνή του καὶ ξακολούθησε.

— Σὰν ἦρθα, εἶχε κιόλας ξεράσει ὅλο της τὸ αἷμα.

Μιὰ γειτόνισσα μπῆκε ἀθύρνοθα, ράβοντας ἓνα μπάλωμα σὲ μιὰ ποδίτσα παιδιοῦ.

— Ἄν ἄγορσε νὰ πεθάνει, μὰς εἶπε.

Καὶ μετ' ἴδιαν χαμηλὴ κ' ἤρεμη φωνή, μὰς ξήγησε.

— “Όλη νύχτα τὴν ἄκουα νὰ βῆγει. Τὸ πρωτὶ τὴν ἄκουσα νὰ πνιγνοχογεῖται, κι ἄξαφρα φώναξε.

«Γιάνωθε Γιάκωβε». Ἡ φωνὴ της ἔμοιαζε σὰ νὰ ἔπαιρνε βοήθεια. Μπῆκα ἀμέσως ἐδὸς μέσα καὶ τὴ βοήκα νὰ ξενοῦ πάνω στὸ πάτωμα. Ξενοῦσε αἷμα γωλιὸς νὰ σταματᾷ. Τότε νοβήθηκα καὶ θέλησα νὰ φωνάξω, μὰ ἡ Σαντιρίνα δὲ ἔπαρε. μόνον μετ' ἄκουσα νὰ στεῖλω νὰ φωνάξω τὸ Γιάκωβο.

Καὶ καθὼς ἀποτέλειωσε τὸ μπάλωμα, κάσφωσε τὴ βελόνη πάνω στὸ πονκαμισάκι της κ' ἔφυγε ἰσχυρὰ στὰ πόδια.

Ἄς Γιάκωβος νοβήθηκε πάλι κατάματα καὶ τὸ γεμμένο κεφάλι του ἀκουμποῦσε τώρα πάνω στὸ πρόσωπο τῆς Σαντιρίνας.

Γνωρίζοντας στὸ εργαστήρι, ἡ μεγάλῃ μου ἐπιθυμία νὰ ξανάθω τὴ Σαντιρίνα μ' ἔκανε νὰ κοιτάξω τὴ θέσῃ της. Μὰ δὲν ὑπῆρχε πᾶς ἐκεῖ παρὰ μόνον τὸ

πεσμένο στὰ πλάγια σκαμνάκι, ποῦδειχνε τὰ σπαρμένα ξύλα του. Ἡ κ. Νταλινιὰκ θέλησε νὰ πεῖ στὶς ἄλλες ὅ,τι ἤξαιρε, μὰ ὁ λαϊμὸς της φράχτηκε κι ἀναγκάστηκε νὰ μιλήσω ἐγὼ γιὰ κείνην.

Εἶμουνα κ' ἐγὼ σὰν πνιγμένη καὶ δὲν μπόρεσα νὰ τὰ πῶ μιὰ καὶ καλὴ. “Όταν οἱ ἐργάτισσες ἔμαθαν ὅλες τὶς λεπτομέρειες ποὺ μὰς εἶχε δώσει ἡ γειτόνισσα, ἡ Μπουλεντόγκη εἶπε σκληρὰ στὸν κύριο.

— Τὸ Πάσχα δὲν εἶχε γιορτὴς γιὰ κείνη.

Ἄς κύριος δὲ φάνηκε νᾶκουσε. Πιάστηκε μετ' ἃ δὴν τὸν χέρια στὴ μηχανή του καὶ τὰ ὄμματα ἔτρεχαν ἀπὸ τὸ στόμα του.

Σ' ἓνα γνέψιμο τῆς κ. Νταλινιὰκ, μάζεψα τὸ σπαρμένο σκαμνάκι γιὰ νὰ τὸ φέρω στὴν κουζίνα κ' ὅταν ἔξαγαύρισα ἡ κ. Νιυρετόρη ἔλεγε δυνατὰ.

— Κ' ἡ ἀγάπη τῆς Σαντιρίνας πέθανε μαζὶ.

Καὶ δὲν ξανακούστηκε τίποτε πιά παρὰ ἡ φωνὴ μιᾶς ἀνθοπώλινας στὸ δρόμο καὶ τὸ τί - τὰν τοῦ ρολοιοῦ, ποὺ φαίνεταν πὼς χτυποῦσε πὺρ γλῆγορα καὶ πὺρ δυνατὰ.

Τὸ βράδι γύρισα στὴς Σαντιρίνας μαζὶ μετ' ἃ κ. Νταλινιὰκ.

Ἄς Γιάκωβος εἶταν ἀκόμα γονατισμένος κατάχαμα, εἶχε μόνον σηκώσει τὸ ἓνα του γόνατο καὶ τὸ κρατοῦσε ἀνάμεσα στὰ δάχτυλά του.

Ἡ γειτόνισσα μὰς εἶπε σιγανὰ.

— Ἐτοι κοιμάται ἀπὸ τὸ πρωτὶ.

Ἄς Γιάκωβος τ' ἄκουσε. Σηκώθηκε λοιπὸν καὶ μὰς εἶπε.

— Ἄν κοιμόμουν, εἶμουνα μετ' ἃ Σαντιρίνα μου.

Εἶτανε ζαλισμένος καὶ μετ' ἃ κίνημα ποῦκαρε γιὰ νὰ σηκωθεῖ στὸν τοῖχο. Ἐπρωξέε μιὰ φωτογραφία τῶν παιδιῶν, ποὺ ἔμεινε εἰς σιγαδὰ κρεμασμένη.

ΒΙΒΛΗ ΣΚΟΥΡΑ

ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

Γιὰ νὰ Σε ἰδῶ, ψηλά, κατὰ τὸν ἥλιο
τὰ μάτια τῆς ψυχῆς μου θὰ στηλώσω.
κατάματα, μετ' ἃ δίχως ἓνα ἀντήλιο.

γιατὶ κ' ἂν εἶσαι πύρα, μὰ εἶναι ἴσο,
ἴσο γλυκεῖα εἶν' ἡ φλόγα σου γιὰ μένα,
ποὺ κάθε ποὺ τὴν πίνω θάναδά σου

χαρίτων λούλουδα δοσολοιομένα,
καὶ θενὰ νιώσω κάθε ποὺ τὴν πίνω
τὰ σπλάγγα μου καὶ σάμπως γιαιτρομένα

ἀπ' τὸ φαρμάκι τοῦ ἄδειου ποὺ τοὺς δίνω
σὲ χῶρα στείρα ἀπ' ὄνειρο καὶ σκέψη...
Καὶ κατὰ Σε, πεταλουδοῦλα ἀνοίγω

τὸ πέταμά μου κάθε ποὺ μοῦ γνέψει
νέα σου ἀχτίδα... δὲ μετ' ἃ καιεῖς, καὶ νιώθει
τὸ χᾶδι σου ἡ ψυχὴ ποὺ θὰ τὴ θρέψει.

Θερμμένοι ἀπὸ τὸ φῶς Σου εἶναι μου οἱ πόθοι.

ΒΕΓΑΣ