

μιλᾶνε, τῆς ξαναεῖπα, γὰρ ἀκοῦς καὶ νὰ μὴν κάνεις τοῦ κεφαλίος σου, ἐλεεινή μου!»

* *

Μὰ πάλι τὴν ξανάχασα. Τὴν ὑναξήτησα παντοῦ ὡς ποῦ μοῦ τὴν ἔφεραν ἀξιοθήγητη.

—Τὴν μισερώσανε μὲ τὶς πέτρες τὰ παιδιά, μοῦ εἶπαν τὰ ἰδια παιδιά. Εἶχε ὅμως προχωρήσει κ' ἡ φύρω.

‘Η πλάτη τῆς εἴταν καταπληγωμένη ἀπὸ τὰ χτυπήματα, ἐκαύτσαινε, καὶ τὸ κορμάκι τῆς ἔτρεμε... Τὸ ένα μάγουλο κι' δ λαιμός τῆς κρεμάταν ἀπὸ πρύξιμο οὔτε ἔτρωγε, οὔτε νερὸν ἔπινε...

—Κοκκυγάκι μου, μπρέσα καὶ τῆς εἶπα.

Καὶ μετανόησα γιὰ έσες φορές τὴν εἶχα μαλώσει—τί σεδ κάνανε; σὲ ρημάξανε;...

Μὲ κολτάκε πατάματα μὲ τὴν περίλυπη ματιά τῆς, καὶ μοῦ ἀπάντησε κουνώντας ἀργὰ ἀργὰ τὴν οὐρά...

Κι' ἀπὸ κείνη τὴν ἡμέρα ἥξερα πὼς πιὰ δὲ θάρχεται δταν φεύγω χαρούμενη καὶ τρελλή, στὴν πόρτα νὰ μὲ ξεδράλει, οὔτε στὴ γωνιά θὰ μὲ περιμένει τὴν νύχτα ὡς ποῦ νὰ γυρίσω. Καὶ καθὼς εἰμούνα βιαζτική, μοῦ ἔκλινε τὸ δρόμο μὲ νάζια, καὶ μπερδεύτανε στὸ πόδια μου τριτευτυχισμένη...

Τὴν ἀλλη ὅμως ἡμέρα σὰ νὰ πήγαινε καλλίτερη, τῆς ἔρριξα κάκια λα καὶ τὰ μασούλισε, τῆς ἔβαλλα νερὸν καὶ τὸ ἥπιε. Μὰ κανένας πιὰ στὸ σπίτι, οὔτε στὴ γειτονιά δὲν τὴν ἥθελε. Καὶ ἡ σπιτονοικοκυρά μας, τῆς ἔδεσε ἔνα κόκκινο παλιό ζωνάρι γύρω γύρω στὸ λαιμό,—γιατ' εἴτανε πληγωμένος—κι' ἔνα παλιδ καυρέλι γιὰ νὰ τὴν τραβάσει, καὶ τὴν ἐπήγε μετὰ τὴ δύση τοῦ ‘Ηλιού πέρα ἀπὸ τὰ σπίτια, ἀπάνω στὸ δουνό νὰ τὴν ρίξει...

Τὰ ξεροπήγαδα τίχην σκεπάζει, κ' ἔφερε πίσω τὸν «μπελλά». ‘Ετσι ἡ Κοκκίνη κοιμήθηκε ἀκόμα μὰ νύχτα πίσω ἀπὸ τὴν μάντρα τοῦ σπιτιοῦ, καὶ τὸ πρωτ, σὰν ἥρθε ὁ σκουπιδιάρης, συμφώνησεν νὰν τὴ βιολέψει.

‘Ερριξε ἐις ροῦχο ἀπάνω μοῦ καὶ κατέβηκε στὸ δρόμο. ‘Έκεινος μετὰ τὶς συμφωνίες, τὴν ἔδεσε πίσω ἀπὸ τὸ κάρο του, χωρὶς αὐτὴ νὰ φέρει καμμιὰ ἀντίστασι, καὶ μοῦ φάνηκε συνεσταλμένη κ' ἔρημη...’

Πήγα κοντά της, τὴν χάιδεψή στὸ κεφάλι, καὶ μοῦ κούνησε μὲ ὄποταγὴ τὴν οὐρά.

‘Ως ποῦ ξεκίνησε τὸ κάρο καὶ τὴν παράσυρε μαζί!*

* *

‘Ολο τ' ἀπόγεμα ἔλειπα, καὶ τὴ νύχτα σὰν ἐγύρισα μὲ σταμάτησε ἡ ἀδερφή μου στὴν πόρτα, κι' ἀρχίσεις γλήγορα γλήγορα νὰ μοῦ λέει:

«Ξέρεις, ἡ Κοκκίνη λύθηκε καὶ γύρισε. Μὰ δὲν ξανάρχεται πιὰ! ‘Η σπιτονοικοκυρά τὴν ἔδωσε γάν τὴ σκοτώσει δ μπάρμπα Πέτρος. Τὸν πλήρωσε καὶ τὴν πήρε, καὶ τὴν ἐπήγε μακριά, στὸν ‘Αι Γιάνη, πέρα,

σ' ἔνα ρέμπικ, τῆς ἔδεσε μαζί τὰ δύο μπροστινὰ πόδια, καὶ τ' ἄλλα δύο πάλι μαζί, καὶ τὴν ἔρριξε μέσα! Κι' ἀπὸ πάνω πηγαί πέταξε μιὰ μεγάλη κατρώνα στὸ κεφάλι... κ' ἔπειτα τὴ σκέπασε μὲ ἄλλες πέτρες ὡς ποῦ νὰ μὴ φαίνεται καθόλου!... Νὰ ίσει;... ἥρθε διδύος καὶ τὰ εἶπε ὅλα!»

‘Ανέδηκα στὸ σπίτι μου καὶ κάθισα σὲ μιὰ καρέκλα. Κ' ἔκανα πῶς δὲν ἐνδιαφέρομαι, διαν τὰ ξανάλεγαν, πῶς διάδαξα, διό ποῦ πήγαν οἱ ἄλλοι νὰ κοιμηθοῦν.

“Οταν ἔπεισαν, ξνοιξε σιγὰ σιγὰ τὴν πόρτα, καὶ ογκήκα στὴν ταράτσα. ‘Η νύχτα, εἶταν καὶ ήμέρα, μὲ τὸ φεγγάρι, μέσα στὴ μέση τ' οὐρανοῦ, ἔρημο, χωρὶς νὰ κινεῖται διόλου. Καὶ μένα αὐτὴ τὴν οὐρα τὸ μυαλό μου δὲ καρούστε τίποτ' ξλλο ἀπὸ τὴ σκέψη ἔνδε σκυλιοῦ... Καὶ σφύριζα καὶ σιγοτραγουδούσα, κι' διόσμυς μοῦ φαινότανε γιὰ πάντα ἔρημος ἀπὸ σκυλιά!

ΙΟΥΛΙΑ ΠΕΡΣΑΚΗ

ΕΝΘΥΜΗΣΗ

[Στίς 13 τοῦ περαιωμένου μηνὸς από τὴν Αθήνα μιὰ διαλεκτὴ Ρωμιοπούλα ἀπὸ τὴν Πόλη, η Εύα Θεοδωρίδη—Πίντζα ποὺ εἴταν ἀφοισιμένη στὰ γράμματα καὶ στὶς ώραιες τέχνες καὶ ποὺ δούλιψε μὲ ἀγάπη γιὰ τὴν προκοπὴ τῆς Ιδέας. Σπουδαγμένη γερά στὸ Ζάππειο τῆς Πόλης, καὶ προικισμένη ἀκόμα καὶ μὲ Γαλλικὸ καὶ Ἐγγλέζικο δίπλωμα, ἔγραψε βαθυστόχαστες κοινωνικές μελέτες κι ἄλλα φιλολογικά ὀρθρα ποὺ δημοσιεύτηκαν στὴν «Πρόδοσ» καὶ στὰ «Χρονικά» τῆς Πόλης καθὼς καὶ στὸ «Νουμά» (μιὰ μελέτη τῆς μὲ τὸν τίτλο «Διαβάζοντας τὸ ‘Ηλιοφέγγαρο» ποὺ δημοσιεύτηκε στὸν τόμο τοῦ 1911 τοῦ «Νουμά» σελίδα 83—85, είναι ἡ καλύτερη κριτικὴ ποὺ γράφτηκε γιὰ τὸ ‘Ηλιοφέγγαρο τοῦ κ. Ἀλ. Πάλλη), ἔκαμε διάλεξες στὴ δημοτικὴ γιὰ τὸ γλωσσικὸ ζήτημα, κι διαν ίδρυθηκε τὸ Σκολεὸ τοῦ Βάλου τὴ ζηήσανε νὰ τὸ διευτύνει. Τὸ σάλονι της; σταθήκε τὸ κέντρο τῶν Θραίκων Τεχνῶν.

Δημοσιεύουμε διὸ, γιὰ μηνημόσυνό της, λίγες ἀράδες της, κάπι σὰ δήγημα, ποὺ τὸ τύπωσε στὰ Πολιτικά «Χρόνια» τοῦ 1912, στὸ πρωτοχρονιάτικο φύλλο.

‘Απόφε, σὰν περγοῦσα μέσ' ἀπ' τοὺς χιονισμένους δρόμους, ἔνοιωσα τὸ κρύο πιὸ δριμύ, τὴν ἔριμιὰ τοῦ χειμῶνα πιὸ μεγάλη. Οἱ σπάνιοι διαβάτες μοῦ φάνηκαν πιὸ ξένοι. Σκεπασμένοι μὲ γούνες, κοικουλωμένοι ὡς τὰ μάτια, ἔτρεχε ὁ καθένας τὸ δρόμο του, κοιτάζοντας τὰ βίηματά τουν, συγκεντρωμένος στὸ σκοτύ ποὺ τὸν κινοῦσε. Καμιά βοή. Νέκρα βαθειά.

Πήγανα κ' ἔγω μηχανικὰ πατώντας τὸ βονβό χαλί, ποὺ εἶπε ἀπλώσει ὁ χειμώνας, προσέχοντας μονάχα στὸ σιγανὸ ψιθυρίσμα τῶν ἀναμνήσεών μου.

— Θυμάσαι, δταν τρέχαμε χαρούμενοι μέσα στὰ

