

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ

5

X

Δὲν είμαι γέννημα γλυκειάς στιγμής. Τινάζω καπνίες καὶ θαμπόνω τοὺς ἥλιους. Τραβηγχτήτε μακριά μου σσοι θέλετε νὰ διατηρήσετε τὴν χαρά σας. Φέρνω βροχὴ καὶ ἀέρα. Είμαι σὰν τὸ σκοτεινὸν κέντρο τοῦ κόσμου. Γύρω μου χορεύουν οἱ νύχτες καὶ στὰ πόδια μου κοιμούνται οἱ δυστυχισμένοι. Δὲ φτάνει ἡ θέλησή μου νὰ ξαναπλάσει τοὺς ἀνθρώπους. Φτάνει δσο γιὰ νὰ μοῦ ἔξηγήσει τὸν ἔαυτὸν μου, νὰ μοῦ εἰπεῖ πούθε ἔρχομαι καὶ ποῦ πηγαίνω.

XI

Οἶω ἀπὸ τὴν πόρτα μου κάπειο παιδάκι κλαίει καὶ θαρρῶ πῶς ἀκούω τὴν φωνὴν τεῦ παιδιοῦ μου. Δόστε μου τὸ παιδάκι μου νὰ τὸ ζεστάνω καὶ νὰ ἀλλάξω μαζύ του τὰ μυστικὰ τῆς ἐγκατάλειψης. Θέλω νὰ φιλήσω τὰ μάτια του τὰ ἀφέλγητα καὶ νὰ τὰ νοιώσω νὰ μπαίνουν ως τὴν καρδιά μου. Παιδάκι, δός μου τὰ κρύα χεράκια, νὰ φτιάσουμε ἔτσι οἱ δυό μας τὸ γεφύρι, πὲν τὸ περγάδει ἡ ἐκλεκτὴ ἀνθρωπότητα.

XII

Περνοῦν οἱ ἀνθρωποὶ καὶ φεύγουν. Ἡ κλειστὴ μου πόρτα ἔβγαλε χορτάρι. Βελούδο ἀνεβαίνει ἡ μούχλα ώς τὴν κλειστὴν τὴν σκουριασμένη. Δέχομαι ἐρωμένο ποὺ μπαίνονται ἀπὸ τὶς χαραμάδες καὶ ποὺ κάθεται στὸ φεγγάρι. Ἔχει μάτια θολά, χελιά πικρὰ καὶ χέρια παγωμένα. Ἔχει καρδιὰν ἄδεια καὶ σῶμα γλυστερό. Στὴν ἀγκαλιά του περνώντας δλῃ τὴν νύχτα, σηκώνομαι τὶς αὐγὲς πιὸ χλωμὴ καὶ πιὸ ἀποσταμένη. Μὰ κι' ἀν ἔχασα τὸν ἀνθρώπινον ἔρωτα, οἱ σύρανοι μοῦ ἔτοιμοσαν σὰν ἔνα βάθρο χυτὸν ἀπὸ φῶς, ποὺ πάντα καὶ αἰώνια μὲ περιμένει.

ΕΙΡΗΝΗ Η ΕΘΗΝΑΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΣ "ΙΣΤΟΡΙΕΣ,, ΤΟΥ ΤΡΙΛΟΥΣΣΑ

Ο ΜΑΓΕΡΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ

Μὲ τὶς πρώτες μπόμπες πεύσκασαν στοῦ παλατιοῦ τὸ δῶμα, καὶ μόλις ἀκούσετε τὸν ἀέρα νὰ τραντάζῃ ἀπὸ τοὺς ἥχους τῆς Μασσαλιώτιδας, ποὺ βαροῦνταν τέλος τὰ τύμπανα κ' εἰς σάλπιγγες, δ βασιλιάς χλώμιασε καὶ τόσκασε ἀπὸ τὴν πίσω πόρτα.

'Απὸ τόσους τῆς Αὐλῆς χαραμοφάγηδες δὲ βρέθηκε ἔνας νὰ τοῦ δώσῃ ἐλπίδες,—εὗτε ἔνας σκύλος δὲ βρέθηκε νὰ τοῦ πῆ «κουράγιο!» "Ολοὶ χάθηκαν σὰ νὰ τοὺς κατάπιε ἡ γῆ! ..

Μόνο ὁ Μάγερας ἔμεινε στὴ θέση του, κάτου στὴν κηφιζίνα, δρθὸς ὅμπρὸς στὶς ἀναμμένες φουσδοῦδες. Μόνο κενίνος ἔμεινε:—τί λίγο, ύστερα ἐπὸ τόσο πυκνὸ πρωσπικὸ! ..

Κ' αὐτὸς ὁ πρόεδρος τῆς Νέας Δημοκρατίας ἀπέργησε, καὶ τοῦ λέει, τὸ ἴδιο βράδι:

— Πῶς; Σὺ δὲν ἔφυγες; Αὔτοῦ μ' εὐχαριστεῖ! Θαρροῦσα πῶς καὶ σὺ θὰ τόσκαζες μὲ τοὺς ἄλλους ...

— "Α! ποτέ, τοῦ ἀπάντησε ὁ Μάγερας. Δὲν μποροῦσα νὰ τὸ κάνω αὐτὸ ποτέ. Ἐγὼ μένω στὸ «πεδίο τῆς μάχης», γιατὶ είμαι βέβαιος, σὰν περάσῃ τεύτη ἡ ἀναμπούμπούλα, πὼ. δ, τι ἔτρωγε δ βασιλιάς θὰ τρῶτε καὶ σέλις. Στὸν τύραννο, ποὺ πήρε πόδι, τεύκανα τὸν πετεινὸ μὲ πάστα, σὲ σᾶς θὰ τὸν κάνω μὲ χρομμύδια, γιὰ νὰ μένῃ εὐχαριστημένη ἡ Δημοκρατία. Μὰ κατὰ βάθος ἡ οὐσία εἴναι ἡ ἴδια. Νὰ σᾶς δώσω νὰ καταλάβετε! Αὔριο λογουχάρη, σεῖς θὰ καταργήσετε τὰ γραμματόσημα ποὺ ἔχουνε πάνω τὸ πρόσωπο τοῦ Βασιλικοῦ καὶ θὰ τυπώσετε ἄλλα μὲ ἔνα ἀστρο λαμπτερό, καὶ ἄλλα σύμβολα τῆς Δημοκρατίας, ἀπάνω ἀπὸ μὰ κορφὴ βουγοῦ ... Μὰ ἡ κόλλα διπὸ πίσω θάναι πάντα ἡ ἴδια ποὺ σάλιωνε δ λαός.

Κ. ΤΡΙΚΟΓΛΙΔΗΣ

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. Βιβλία γραμμένα ἀποκλειστικὰ γιὰ παιδιά, βιβλία ποὺ μποροῦνε νὰν τάγαπήσουν τὰ παιδιά, ἀφοῦ διαβάζοντάς τα θέν τὰ νιώσουν δίχως κόπο, είναι τὰ βιβλία ποὺ μᾶς χάρισε τῷρα δ «Ἐκταιδευτικὸς ομιλοῦ», ἀληθινοὺς πρωτοχρονιάτικους μπουναμάδες, τὰ «Παραμύθια καὶ ἄλλα» τῆς κ. Π. Σ. Δέλτα τῆς γνωστῆς συγράφισας, καὶ τὰ «Παραμύθια» τοῦ Κ. "Εβαλτ μεταφρασμένα ἀπὸ τὸ μοναδικὸ μας παιδαγωγὸ 'Αλ. Δελμοῦζο. Μὲ τὸ περασμένο φύλλο τοῦ «Νουμᾶ» μοιράσαμε καὶ μιὰ ἀγγελία τοῦ «Ομιλοῦ». Ἡ ἀγγελία αὐτὴ είχε γιὰ δεῖγμα κι ἀπὸ ἔνα παραμυθάκι ἀπὸ τὸ κάθε βιβλίο. "Ἐτοι δὲ χρειάζεται καμιὰ ἀνάλυση. Μόνο μιὰ σύσταση θερμή: Νὰν τάγοράσουν δλοι τὰ βιβλία καὶ νὰν τὰ προσφέρουνε, γιὰ χρήσιμο μποναμά, στὰ παιδάκια τους. Πιελιούνται καὶ τὰ δυὸ στὸ Βιβλιοπωλεῖο Κουκλάρα ('Ακαδημίας 40) 75 λεφτά τὸ καθένα.

«ΤΑ ΕΡΓΑ». Καινούρια ἐκδοτικὴ ἔταιρίναι μ' αὐτὸ τὸ τίτλο. Ἐπιμελητής δ N. Ποριώτης. Καὶ μόνο τοῦ ορα αὐτὸ δὲν είναι ἀρκετὴ σύσταση κ' ἐγγύηση πὼς ἀποχήσαμε τὴν πρώτη, δχι πιὰ μόνο κεφδοσκοπική, μὰ καὶ φιλολογικὴ ἐκδοτικὴ ἐσειρία; Πρῶτο ἔργο ἡ «Σαλώμη» τοῦ Όσκαρ Ούλιλδ, μετάφραση Ποριώτη, μὲ πρόλογο πολυσέλιδο τοῦ ίδιου γιὰ τὴν κατάντια (αὐτὸς δ χαραχτηρίσμὸς τοῦ ἀξίζει) τοῦ σημερινοῦ Ἑλληνικοῦ θεάτρου. Ἡ «Σαλώμη» πουλέται μιὰ δραχμὴ σ' δλα τὰ βιβλιοπωλεῖα κι ἀξίζει νάγοραστε ἀπὸ δλονς, δχι μόνο γιὰ τὴν ἀριστοτεχνικὴ μετάφρασή της, μὰ καὶ γιὰ τὸ βαθυτόχαστο καὶ εἰλικρινέστατο τὸ πρόλογο. Δεύτερο ἔργο (καὶ θὰ βγαίνει ἔνα κάθε μήνα) θὰ βγει τὸ «Σάν τὰ φύλλα» τοῦ Τζιακόζα καὶ τρίτο ἡ «Τρισεύγενη» τοῦ Παλαμᾶ. Στὸ ἔωφυλλο τῆς «Σαλώμης» ὑπάρχει καὶ ἡ ἀκόλουθη δήλωση: «Δώδεκα διάφορα δράματα τῆς σειρᾶς αὐτῆς, ἡ δέκα δράματα καὶ τὴ «Ροδόπη», θὰ λάβῃ δ φιλαναγνώστης στὸ διάστημα τοῦ 1916, μὲ δρ. δέκα (ταχυδρομικὴ ἐπιταγὴ) «πρόδει τὸν κ. N. Ποριώτη—Γραμμοθυρίδα 29—Αθήνα—Ἑλλάδα».

ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ

κ. Μ.Μ. "Οχι. Πρῶτα νὰ μᾶς εἰδοποιήσεις κι δχι νωρίτερα ἀπὸ τὴν ἔρχομενη Πέμπτη,