

Ο ΝΟΥΜΑΣ

ΒΓΑΙΝΕΙ ΚΑΘΕ ΣΑΒΑΤΟ

Ίδιοχτήτης : Δ. Π. ΤΑΓΚΩΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ : ΔΡΟΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, άρ. 4, ΑΘΗΝΑ

Συντροφή χρονιδική : Δρ. 20.

Βρίσκεται στὴν Ἀθήνα σ' ὅλα τὰ κιόσκια καὶ στὸ βιβλιοπωλεῖο Βασιλείου (όδος Σταδίου 4?)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΑΚΙΑ

ΠΡΩΤΑ πρῶτα τὶς ἐκλογές μας καὶ ὕστερα ἔχει ὁ Θεός. Σὲ περασμένα χρόνια, ποὺ σὲ κάθε κρίσιμη περίσταση ἡ Ἑλλάδα βρισκότανε ἀπρεστοίμαστη, ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς μὲ τὸν τσουχτερὸν σαρκασμὸν ποὺ τοῦ ἔσφεύγει καποτε ἀπὸ τὰ βάθια τῆς φυχῆς του εἶχε πεῖ τὸ ἀθάνατο κείνο :

«Στάσου βρέ Τοῦρκο νὰ τοιμαστοῦμε
νὰ δεῖς οἱ Ἑλληνες πὼς πολεμοῦμε ! ..»

Κάτι παρόμοιο, δὲ γίνεται, θάκουστε καὶ τώρα μὲ τὶς κυριαρχίες μενεῖς ἐκλογές μας. «Ἄς περιμένει μιὰ στιγμούλα ἡ Τουρκιά, ἀς διακοποῦν οἱ διπλωματικὲς συνεννόησες, ἀς συνεμολογηθεῖ ἀκόμη καὶ προσωρινὴ ἀνακωχὴ στὰ διάφορα μέτωπα τοῦ πολέμου, δσο νὰ νοικοκυρευτοῦμε ἐμεῖς ἐδώ, δσο νὰ δοῦμε πάσους βουλευτὲς θὰ φέρει στὴν καινούρια Βουλὴ ὁ Βενιζέλος καὶ πάσους ὁ Γούναρης, καὶ ὕστερα τὰ λέμε ἔνα χεράκι. Τί ; Ἐμεῖς θὰ ψηφίζουμε δύο καὶ κείνοι θὰ πετεσούσουνται ;

Στάπου, μπρέ κυρά Εέρώπη, νὰ ψηφίσουμε
ν' ὕστερα γιὰ ὅ,τι θέλεις θὰ μιλήσουμε.



Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ μπορεῖ νάχει ἀλλη ἰδέα — δὲν τὸ ξέρουμε. Οἱ φυμερίδες δμως ποὺ τὴν ὑποστηρίζουν καὶ κοκρεύουνται πὼς μεταδίνουν τὶς γγώμες τῆς, ἀγωνίζουνται νὰ μᾶς κάνουνε νὰ πιστέψουμε πὼς ἀλλη σκέψη καὶ ἀλλη φροντίδα δὲν ἔχει ἡ Κυβέρνηση παρὰ τὶς ἐκλογές. Οἱ ἐκλογές, λένε, τῆς κρατοῦνε τὰ χέρια δεμένα. «Ἄς γίνουν λοιπὸν κι αὐτὲς γιὰ νὰ λυθοῦνε τὰ χέρια τῆς καὶ νὰ συγάσει τὸ μυσλό τῆς. Δὲ μᾶς βιάζει κανεὶς. «Έχουμε καιρὸν καὶ καιρὸν νὰ δοῦμε τι γίνεται καὶ πέρι ἀπὸ τὴν αὐλή μας.



ΑΝΤΙ! διπλωματικὲς μεταβολὲς ποὺ θὰν τὶς καρτεροῦνται κανεὶς γιὰ ἀπαραίτητες ὕστεροι ἀπὸ μιὰ τέτια πολιτικὴ μεταβολή, θάκουμε νομαρχικὲς μεταβολές, γιατὶ αὐτὲς κριθήκανε ώς πιὸ βιαστικὲς καὶ ἀπαραίτητες.

«Ἐτσις ἡ πολιτικὴ μεταβολὴ δείχνεται γιὰ ἐσωτερική

μόνο ἀνάγκη. Καὶ σὲ τοῦτο συφωνοῦμε καὶ μεῖς πέρα πέρα μὲ τὴν καινούρια Κυβέρνηση.



ΕΝΑΣ Ὅπουργὸς τῆς Βενιζελικῆς Κυβέρνησης, ὁ κ. Μιχαλακόπουλος, ἐγκαινίασε καινούρια πολιτικὰ συνήθια μὲ τὴ διάλεξή του τὴν πολιτικὴ πούκαμε στὴν Πάτρα. Θυμηθεῖτε τώρα καὶ τὸ ἀθάνατο τηλεγράφημα πιόστειλε ἔνας Ὅπουργὸς τῆς καινούριας Κυβέρνησης στὸν κ. Γάτο τῆς Ἀμφισσας, καὶ ὕστερα ἀρνηθεῖτε πὼς δὲν μπήκαμε σ' ἔναν καινούριο δρόμο πολιτικὸ ποὺ ἐπιμένει νὰ μὴ τοὺς βλέπει ὁ κ. Πώπ καὶ τὰ συντρόφια του.



ΜΙΑ διαλεχτὴ Ἐλληνοπούλα, μὲ μιαλὸ τετραγωνικό, μὲ ψυχὴ γιομάτη ποίηση, μὲ χαραχτήρα—ναὶ, μὲ χαραχτήρα ποὺ λείπει καὶ ἀπὸ πολλοὺς ἀντρες ἀκόμα,—ἡ Φλωρεντία Φουντουκλή, πέθανε στὴν Ἰταλία. «Οσοι τὴ γνωρίσανε,—έμεις λίγο μ' ἀρκετὰ γιὰ νὰ ἔχιμησουμε τὴν πλατιὰ μόρφωσή της καὶ τὰ πλούσια ψυχικά της χαρίσματα — λυπηθήκανε κατάκαρδα ποὺ ἀκούσανε τὸ θάνατο τῆς διαλεχτῆς Ἐλληνοπούλας, στὴν ξενιτεά, μακριὰ ἀπὸ τὴν πατρίδα της, ποὺ τόσο τὴν ἀγάπη της στὸν ἄγρια καὶ τόσο καμάρωνε τὴν προκοπή της.

«Η Φουντουκλή εἶχε δημοσιεύσει, σὲ περασμένα χρόνια, ἵνα δυὸ ποιήματά της στὸ «Νουμά». Είταν καὶ δημοτικότρα, δυστυχῶς ὅμως δίχως νὰ λαβαίνει πολὺ ἐνεργητικὸ μέρος στὸν ἄγρια καὶ νὰν τοῦ δώσει δ, τι μποροῦσε νὰν τοῦ δώσει. «Ἡ ἀγάπη της στὸν ἄγρια μας δσο βαθιὰ καὶ ἀν εἰταγε, ἄλλο τόσο στάθηκε καὶ πλατωνική. Κρίμα.



ΓΙΑ τὴ διάλεξη-Συναυλία πούδωσε προχθές, τὴν Πέμπτη τὸ βράδι, στὸ Όδειο Ἀθηνῶν ὁ Καλομοίρης, ἀξίζει νὰ γραφοῦνε πολλά, παραπολλά, στὸ «Νουμά» καὶ τὰ καρτεροῦμε, μὲ τὴν ἐλπίδα καὶ πὼς θὰν τἀχούε, ἀπὸ κανένα συνεργάτη μας, εἰδικὸ στὰ μουσικά. Κεφάλαια ἀπὸ τὴ διάλεξή του «Ἡ τέχνη μου καὶ οἱ πόθοι μου» δημοσιεύτηκαν σὲ περασμένα χρόνια τοῦ «Νουμά», μὰ ἡ τέχνη του καὶ οἱ πόθοι του, σὲ πόθοι του γιὰ τὴ μουσικὴ προκοπή τῆς πατρίδας του καὶ γιὰ τέχνη του, ἡ ἐργασία του πάνυ στὸ μεγάλο αὐτὸ διειρό του, ἀπαιτοῦνε βαθιὰ καὶ πλατιὰ κριτικὴ ἀνάλυση, ποὺ ως τὰ τώρα δὲν τοὺς ἔγινε ἀκόμα. Θαμασμοὶ μόνο ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ καὶ χλευασμοὶ ἀπὸ τὴν ἀλλη. Νά, τι ὡς τώρα ἀκουσει δ Καλομοίρης. Κριτικὴ ὅμως καλοσυνείδητη καμιά. Καὶ ιδοὺ τὶ καρτεροῦμε καὶ τὶ θὰ καρτεράει δίχως ἀλλο καὶ ὁ ἀκούραστος ἐργάτης.