

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΦΛΥΑΡΙΕΣ

Η κ. Γαλάτεια Καζαντζάκη τήγ περασμένη Τρίτη, γιὰ δεύτερη φορὰ φέτος, μάζεψε φιλολογικὸ κόσμο στὸ Δύκειο τῶν Ἑλληνίδων. Στήγη πρώτη διάλεξη μίλησε γιὰ τοὺς ποιητὲς καὶ δραματογράφους καὶ στὴ δεύτερη γιὰ τοὺς διηγηματογράφους. Κι' ἀπὸ τὴ μιὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη διάλεξη ἀκούσα νὰ ἐπιμένει γιὰ τὴν Ἑλληνικότητα πολλῶν ἔργων στὸ ζήτημα τῆς Ἑλληνικῆς μορρῆς δίνει μεγάλη σημασία καὶ δὲν ἔχει ἄδικο.

Εἶπε στήγη πρώτη διτὶ γιὰ τὸ μυθιστόρημα δυὸ θῆρωες ὑπάρχουν ἐκδηλωμένοι, φανεροί. Ὁ Ἐργάτης, σὲ δλεὶς τὶς ἐκδηλώσεις του καὶ ἡ μοδιστρούλα. Τὸν ἐθνικὸ ἀγώνα, ἀπὸ τὸ 1814 ἵσαρε τὸ 1912 δὲν τὸν προσέχει. Ζωὴ καὶ τάφος τοῦ τόπου αὐτοῦ εἰναι τὸ ντουφέκι καὶ διπολιτικός. Ἀπὸ τὴν τυραννισμένη ζωὴ τῶν σκλάβων δὲν ὑπάρχει τὸ νιλικό, τὸ οερὸ αἰσθημα τῆς πατρίδας, ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστιανοῦ πρὸς τὴν Τουρκάλα, τὸ παιδιομάζωμα, ἡ ζωὴ δυὸ φύλων μὲ τὴ ἀγάπη καὶ τὴν ἔχθρητα; Ὁ πολιτικὸς ποὺ ἀφάνισε τὸν τόπο, ποὺ ρούψηε τὸ αἷμα καὶ τὸ κρέας του, χρόνια πολλὰ τοῦ παρεσούσας τὸν σκελετό, φωνάζοντας πάντα γιὰ τὰ Μεγάλα Δικαιώματα; Μιὰ μορφὴ τοῦ Νεκέλληνα, ποὺ βγῆκε ἀπὸ τὸ σκελετωμένο τόπο, τὸν ἀγκαθιάρικο καὶ βρωμερό, μᾶς δίνει δι τοῦ Ταχυόπουλος στὶς «Ἀλυσσαῖδες». Ἐκεῖ δι τὸ Στρωτός, προτοῦ ἡ ἐπανάσταση ἀνοίξει τὸ λάκκο τοῦ πολιτικοῦ τῆς κάμας καὶ τῆς λιτσείας, φωνάζει τὸ ἐρχομό του, τὸ καταπληγωμένο θῆνος στήχωντας τὸ κεφάλι: του καὶ παρηγοράει τοὺς λίγους, τοὺς διαλεχτούς, τοὺς ἀγνούς.

Τὸ Ἐθνος ἀπὸ σδερκὲς καὶ κλωτσιές ποὺ ἔτρωγε, φτάνει στὸ Νέστο.

Τὴγ πρόδο καὶ τὰ θαύματα τοῦ στρατοῦ τὴγ ἐκαμμαν αἱ συναγωνιστὲς τοῦ Στρωτοῦ. Ἐργα λειπὸν ποὺ ἔχουν τόσα σημαδία υγείας, προφητείας καὶ ψυχολογίας δὲν κάνουν ἐντύπωσι, σὲ κανένα; «Οσοι τὸ ποῦνε αὐτὸ ἡ δὲ θὰ τὰ ἔχουνε διαβασμένα ἡ δὲ θέλουν νὰ ποῦνε μιὰ ἀλγθεια παραδεχτὴ ἀπὸ πολλοὺς διαλεχτούς πνευματικούς ἀνθρώπους.



Η δεύτερη διάλεξη τῆς κ. Γαλάτειας Καζαντζάκη ἔγινε γιὰ τὸ διήγημα. Ἀρχίνγησε στὶς 6 καὶ τέταρτο καὶ τελείωσε στὶς 7 παρὰ τέταρτο. Σὲ μισὴ ὥρα μέσσα μίλησε γιὰ τὰ ἔργα τοῦ Παπαδιαμάντη, τοῦ Καρχαβίτσα, Βλαχογιάννη, Νιρβάνα, Χατζόπουλου, Καλλιρόης Παρρέν, Σπήλιου Πασαγιάννη, Ξενόπουλου καὶ μερικῶν ἄλλων. Εἶπε πόσα, ἀπάνου κάτου διηγήματα ἔχει γράψει καθένας, καὶ τελείωσε μὲ τὴν δήλωση διτὶ δὲν κριτικάρει ἀλλὰ τὰ λέει «χάριν τῶν μελῶν τοῦ Λυκείου».

Ἄπὸ μιὰ κυρία ποὺ ἔχει γράψει, θαρρῶ, δράματα, διηγήματα καὶ κριτικὲς αὐστηρές, περίμενε διό κόσμος

ἀνάλυση, δίνοιγμα ψυχῆς, προσέσαμψα χαραχτήρων, φανέρωμα τῶν λογισμῶν τοῦ συγγραφέα ποὺ πολλὰ γράφει καὶ περσότερα κρύβει. Ὁ Παλαμᾶς μιλήσε γιὰ τὸ Βαλωρίτη καὶ τὸν παρευσίασε πλατειά, γδυτό, ἐσκισε τὸ κεφάλι του καὶ διάβασε τοὺς κρυψούς καγημούς. Τὰ ἔργα τοῦ Παπαδιαμάντη θέλουν ώρες, μελέτη, σεβασμὸ δρώσεως καὶ τῶν ἄλλων ποὺ μ.λησε. Τι ἔμαθε διό κόσμος ἀπὸ τὴ σύντομη διάλεξη γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη, τὸν Καρχαβίτσα, τὸ Χατζόπουλο καὶ τοὺς ἄλλους; Κι' ἔκεινο τὸ ὄνομα τῆς κ. Παρρέν τι γύρευε ἀνάμεσα στοὺς διαλεχτούς; Κι' διό Παλαμᾶς μὲ τὸ «Θάνατο τοῦ Παλληκαριοῦ», τὴγ διοζώντανη αὐτὴ ζωγραφία τῆς Ἑλληνικῆς λεβεντιᾶς, δι Ψυχάρης μὲ διοδοῦ κολῶνες βιβλία, μὲ μιὰ ζωὴ ὀλάκερη χαρομένη στὰ γράμματα, δι Κονδυλάκης ποὺ ἔχει καὶ θ' ἀφίσει μιὰ παράδοση μὲ τὸ σκορπισμένο δῶ κ' ἔκει ἔργο του, δι Δημοσθένης Βουτηρᾶς μὲ τὰ πολύμορφα καὶ πολύψυχα διηγήματά του, δι Τραυλαντώνης μὲ τὴν παιχνιδιάρα «Βαδέρφη», ποὺ μᾶς δίνει συγκινητικές χαρὲς καὶ συγκινητικότερες λύπες, μὲ τὴν καταντιά της, δι Μητσάκης καὶ δι Παρορίτης, αὐτοῖς δὲν ἀξίζουν ἔνα λόγο ἀπὸ τὴν πολυδιαβασμένη κυρά; Γύρω μας δὲν ἀνθίζουν πλούσια καὶ ἀμάραντα τὰ νεώτερα ταλέντα τοῦ Δ. Κέκκινου, τοῦ N. Καρδούνη, τοῦ Ρώμου Φιλλόρα, τοῦ Δέαντρου Παλαμᾶ, τοῦ Ρήγα Γκόλφη; Καὶ δι Εφεαλιώτης δὲν ἔγραψε τίποτις;

Φιλολογικὲς φλυαρίες εἰναι εύκολο κανένας γὰ κάνει μὲ τὴν προστασία τοῦ Λυκείου τῶν φουστανιῶν. Κι' εύκολότερο ἀκόμη είναι νὰ «δρέπει χειροκροτήματα». Αὐτὰ ἔμως δὲ μᾶς ἐμποδίζουν νὰ πούμε στὴ κ. Γαλάτεια Καζαντζάκη καὶ τὴν ἀξιέραστη Ηετρούλα Ψηλορείτου, διτὶ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ πήρε κάμποσες χιλιάδες ἀπὸ τὰ διδαχτικὰ βιβλία προσέχει πολὺ στὸν ἐμπορικὸ σκοπὸ τῶν διαλέξεων, τωρινὸ καὶ μελλούμενο.

M. Λ. ΡΟΔΑΣ

ΥΣΤΕΡ' ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΟΧΗ

Τί θάματα ἔκανε ἡ βροχὴ στὸ περιβόλι ἀγνάντια!....

«Ελα νὰ δης!... Τὰ ὄλαρφανα καὶ τὰ ἔξοδα κλωνάρια τὰ πλούσιμες μ' ἔνα σωρὸ λαμπρὰ μαργαριτάρια! Κι' ὁ ἥλιος ἀν ἔξαφνα φανῆ, θ' ἀνύψουν σὰ μπριλάντια! Γιὰ κοίταξε!... πῶς κρέμουνται στὴν ἄκρη ἀράδα ἀράδα, δίχως νὰ πέφτουν.... Τί στολή, στῶν δέντρων τὴ γυμνάδα! «Ἐνα πουλάκι ἀνέμελο μὲ πόση χάρη ἀτ' τὸν κλωνάρι, στᾶλλο ποὺ πετᾶ μὲ τῶν πουλιῶν τὴ χάρη τόσο λαφρό ποὺ μήτε μιὰ δὲν τρέμισε σταγόνα δὲν ἔλειψε ἔνα, ἀτ' τὶς πυκνὲς σειρές, μαργαριτάρι!»

Καβάλλα

MARIA ZAMPA