

τὸ τεχνικό τῆς πλέξιμο. Περσότερο τραβᾷ τὸν ἀναγνώστη τὸ ἐσωτερικό τῆς πλοῦτος. Διδασκαλία, παιδαγωγική, κεινωνιολογία, λογική, ψυχολογία καὶ κριτική συνταιράζουνται μὲ τὰ γεγονότα. Γιὰ τοῦτο τὸ μυθιστόρημα τοῦ Ψυχάρη δὲ στενεύεται ἵστα μὲ τὰ ἑλληνικὰ φιλολογικὰ σύνορα. Πάσι πιὸ πέρα. Είναι μυθιστόρημα, νὰ ποῦμε, ἔξω τόπου, καὶ σὲ δηποια γλώσσα μπορεῖ νὰ διαβαστῇ. Ο Εύρωπαῖος θὰ καταλάβῃ. Κι δημώς τὸ βάθος του πάντα μένει ρωμαῖκο, γιατὶ Ρωμίδες κι δισυγγραφέας του. Καιρὸς νὰ νοιῶσουμε πιά, πὼς μὲ τέτοιου εἰδους ἔργα θὰ γνωριστῇ κ' ἡ Ἑλλάδα στὴ φιλολογία τῶν πολιτισμένων λαῶν. Ἰμνώντας καὶ λατρεύοντας καὶ ζουγραφίζοντας τὰ ἥθη καὶ τὰ ἔθιμα, χωρὶς τὴν ἀπαιτούμενη γενικότητα καὶ πλατοσύνη, καταντῷ ἡ φιλολογία μας νὰ κλείνεται στὸ καυκί της καὶ νὰ μὴ μπορῇ ν' ἀνασάνη τὸν δέρα ποὺ τῆς πρέπει. Ἐπρεπε νᾶρθη δι Ψυχάρης, δχι μόνο δυνατὸς τεχνίτης καὶ ποιητής, μὰ καὶ μᾶζη μ' αὐτὰ πολιτισμένος ξνθρωπος γιὰ νὰ μᾶς δείξῃ καὶ δῶ τὸ δρόμο τὸν ἀληθινό.

Μπορεῦμε νὰ ποῦμε, πὼς ἴσως ἀθελα κι ἀνεπιτίθευτα, δι συγγραφέας τῆς «Ἀγνῆς» μᾶς ξεχύνει μὲ τὸ ἔργο του κάποια γωνιὰ τῆς ψυχῆς καὶ τῆς ζωῆς του. Καὶ ξέχωρα ἀπὸ τὸ κοινωνικὸ καὶ τεχνικὸ μέρος τοῦ φουάντζου, ἔνα σύμβολο κιθεροπετῷ πάνω ἀπὸ τοὺς κέσμους ποὺ πλάθει δι ποιητής. Τάθω καὶ τὸ γλυκὸ τὸ κορίτσι, ποὺ τοῦ ἔδωσε τὴν εὔτυχία, μεγαλώνει, ἀπλώνεται στῆς φαντασίας τὰ μάτια, γίνεται ἡ Ἀγνῆ Ἰδέα, ποὺ φλόγισε τὴ ζωή του ἀλάκερη ἐμψυχωμένη καὶ δυναμωμένη ἀπὸ τὴ χάρη καὶ τὴ γνώση μᾶς ξένης μεγάλης χώρας. Ξέρει τὴν ἀστοργία, τὴ λύπη, καὶ τὴν ἀπαγόρεψη, γνώρισε τὴν πίκρα καὶ τὸν πόνο δ Ποιητής. Μὰ τὴ δουλειά του τὴν ἀκατάπαυτη στὰ χέρια τῆς τὴν ἀφιέρωσε, στὰ χέρια τῆς παράδωσε τὴ ζωή του, τῆς χάρισε τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ψυχή του. Δὲ ζήτησε δόξα, στεφνή φήμη δὲ ζήτησε. Τὸ χρέος, ποὺ ἔνα τοῦ εἶτανε μὲ τὴν ἡθική, τὸ χρέος ποὺ εἶτανε ἡ τέχνη του, πάσχισε νὰ τὸ πλερώσῃ, καὶ γιὰ δαῦτο σκοτώθηκε δύστυχος δλα του τὰ χρόνια στὴ δουλειά. Όρφανὸς ἐ τόπος του καὶ περίμενε πάντα κάτι ποὺ ἔλειπε, κάτι ποὺ τὸ ἔχασε καὶ τὸ ζήτοντος ἀπὸ χρόνια. Κ' εἶταν αὐτὸ δὲ γλύκα τῆς ψυχῆς, τὸ χάδι τοῦ νοῦ. Τρέλα τὸν ἔπιασε νὰ τοῦ τὸ δώσῃ. Τάχα τὸ κατάφερε; Τάχα ὄχι; Πέθανε δὲδιος μὲ τὸ μαστήριο... «Ω! ναί, τάριστουργήματά του ἀπαρατήρητα περάσανε ὄστερα ἀπὸ τὸ θάνατό του. Κι δημώς ἡ ἀγάπη του μὲ τὴν Ἀγνή κάρπισε. Τὴν ὥρα τοῦ βιθισμοῦ, τοῦ τελιωμοῦ, τοῦ χαμοῦ τῆς ἔνοιωσε μέσα τῆς νὰ τρέμῃ τὸ παιδί. Η Ἀγνῆ Ἰδέα δὲν εἶναι γιὰ νὰ πε-

θάνη, δὲν μπορεῖ νὰ πεθάνῃ. Θὰ ζήσῃ γιὰ τὸ παιδί της, γιὰ τὸ παιδί ἐκείνου ποὺ τὸ ἔσπειρε, γιὰ τὸ ἔργο τὸ μελλούμενο, γιὰ τὸν καρπὸ καὶ γιὰ τὰνθια ποὺ τὰ προσμένουμε μὲ τὴν ἑλπίδα μιᾶς ἄνοιξης, μὲ τὴν χαρὰ μιᾶς ζωῆς.

ΡΗΓΑΣ ΓΚΟΛΦΗΣ



ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

‘Αγαπητὲ «Νουμᾶ»,

Ἐχω τὴν ἰδέα, δτι δὲν εἶναι δυνατὸν ἀποχήσουμε τραγούδια κατάλληλα γιὰ τὸ στρατό μας, οὔτε μὲ τὸ διαγωνισμὸ ποὺ προκηρύχτηκε, μὰ οὔτε καὶ μὲ τὸν τρόπο ποὺ συσταίνεις στὸ τελευταῖο σου φύλλο. Γιατὶ νομίζω, πὼς μὲ παραγγελιὰ δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ ἔμπνευσθοῦν οἱ λαμπροὶ ποιητές μας, ποὺ ἀναφέρεις. Ἀν ἡ Μούσα τοὺς παρακινήσει νὰ γράψουν ὄστερα ἀπὸ τὸν ἐνδοξό μας πόλεμο, αὐτὸι θὰ γράψουν—εἶναι ἀνάγκη αὐτὸ στὸν ποιητή— καὶ δι στρατός μας μπορεῖ νὰ τὰ χρησιμοποιήσει, χωρὶς νὰ τὰ ἔχει κάνει παραγγελιά· ἐν πάλιν ἡ Λύρα τοὺς δυστροπεῖ — ὅπως ἡ Λύρα τοῦ Ἀνακρέοντα, πού, δσο κι ἂν τῆς ἀλλαζετὶς χορδὲς δι παλιὸς ποιητής τοῦ Ἐρωτα καὶ τοῦ κρασιοῦ, αὐτὴ δὲν ἐννοοῦσε νὰ ἕγαλει ἀλλος ἀπὲ ἐρωτικοὺς σκοπούς— ἐν λέω ἡ λύρα τοὺς δυστροπεῖ, τότε βέρακια δὲν μπορεῖ κανεῖς νὰ κάνει τίποτα— καὶ δι τι γεννηθεῖ σήμερα μὲ τὴ δυναμωτικὴ ἔνστη τῶν 500 ή 1000 δραχμῶν, θὰ πεθάνει σήμερα αὔριο.

Μὰ θὰ μποροῦσα νὰ πάω ἴσως ἀκόμα παραπέρα: Θὰ ἔλεγα, δτι ἡ Τέχνη σὲ κάθε ἐποχὴ γενιέται ἀπὸ τὴν ἔμπνευση καὶ τὸν ἵερὸν ἐνθουσιασμό, ποὺ δίνουν τὰ ἰδανικὰ τῆς ἐποχῆς κατῆς, καὶ θὰ ὑποστήριξα ἀκόμα, δτι ἡ ἐποχὴ μας— στὴν Ἑλλάδα καὶ σ' ὅλο τὸν πολιτισμένο κόσμο— κοιτάζει σὲ ἰδανικὰ ἐντελῶς διαφορετικὰ ἀπὸ τὰ πολεμικά, ἀπὸ τὸν πόλεμο, τουλάχιστο ἀπὸ τὸν πόλεμο φυλῆς πρὸς φυλή, ἔθνους πρὸς ἔθνος. Εἶναι ἡ ἐποχή, ποὺ δυναμάζει τὸν πόλεμο «ἀναγκαῖο κακό». Καὶ μὲ τέτοια ψυχρή, λογική, ἐπιστημονική ἀντίληψη ἐν βρει τραγούδι, ήμπορεῖ γὰ εἶναι τραγούδι ἀληθινῆς τέχνης, ἀλλὰ θὰ εἶναι ἔμπνευσμένο ἀπὸ τὰ ἰδανικὰ τῆς ἐποχῆς μας καὶ τότε φυσικὰ δὲ θὰ εἶναι τραγούδι κατάλληλο γιὰ τὸ σκοπό, ποὺ προκηρύχτηκε διαγωνισμός. Νομίζω δτι αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια— πικρὴ ἡ γλυκειά: αὐτὸ εἶναι ζήτημα γούστου— καὶ τολμῶ νὰ εἰμαι βέβαιος, δτι, ἐν ὄστερα ἀπὸ τοὺς δύο δοξασμένους μας πολέμους βλαστήσει πολεμικὴ φιλολογία, αὐτὴ σύγουρα δὲ θὰ εἶναι καὶ πολεμόχαρη φιλολογία.

Μὲ πολλὴ τιμὴ⁸
Κ. ΚΑΡΘΑΙΟΣ