

σως χρέος οι πληθυσμοί που βρίσκουνται κοντά στά σύνορα, πρὶν προφτάσῃ καὶ δυναμώσῃ ἡ θέντική εὐαίστησία ποὺ δὲν ἐπιτρέπει συνοριακές ἀλλαγές. Γιὰ κάθε ἐντεχόμενο δὲν μπορεῖ νὰ είναι τὸ συφέρο τῆς Βουλγαρίας νὰ σπρώξῃ πολὺ τὰ σύνορα τῆς πέραν τῆς ἑλληνοβουλγαρικῆς γλωσσικῆς γραμμῆς Μαρίτσα—40 Κλησιές, γιατὶ ἐνῶ στὴ Μακεδονία οἱ πληθυσμοὶ είναι δύο ἀνακτωμένοι, στὴ Θράκη δύσκολο θὰ βρεθῇ βουργάρικο χωρίδ πέραν τῆς λεγομένης γραμμῆς.

Ἄπὸ τὸ ζήτημα αὐτὸ δάχνεται εἰναι καὶ τὸ ζήτημα τῆς Θεσσαλονίκης καὶ νομίζουμε πῶς συφέρονται στὴν Αὔστρια νὰ μείνῃ ἡ πολιτεία αὐτὴ στὰ χέρια τῆς Ἑλλάδας καὶ νὰ μὴν πέσῃ στοὺς Σλάβους. Τὴν συφέρνει μάλιστα νὰ μὴ γίνῃ μήτε οὐδέτερη, γιατὶ τότες θὰ είναι μιὰ εὐκαιρία γὰρ τὰ Κράτη ποὺ ἔχουν μεγαλήτερο στόλο ἀπὸ τὴν Αὔστρια νὰ φέξουν τὰ δίκτια τους γιὰ καλά. Μὰ καὶ γιὰ τὴν Βουργαρία δὲν ἔχει τόση σημασία ἡ Θεσσαλονίκη. Οἱ Ἑλληνες ζητοῦντε μὲ τὴν κατοχὴ τῆς Θεσσαλονίκης νὰ διατηρήσουν τὴν συγκοινωνία μὲ τὸν Ἑλληνισμὸ τῆς Θράκης καὶ τῆς Μακεδονίας, ἐνῷ οἱ Βουργάροι φτάνει νὰ βγούντε στὸ Αίγατο κι αὐτὸ τὸ μποροῦντε πάντα μὲ τὴ γραμμὴ Σόφια—Κιουστεντίλ—Τζόρια—Νευροκόπι ποὺ θὰ μείνῃ σ' αὐτοὺς, κι ἂν ἀκόμα ἐνωθοῦντε μὲ τὴν Ἑλλάδα τὰ μέρη τῆς Σέρρας καὶ τῆς Δράμας.

Κ' ἐπειδὴ τὸ ζήτημα τῶν Στενῶν καὶ τῆς Πόλης θὰ μείνῃ γιὰ τὴ μελλούμενη ἐποχὴ, μᾶς μένει τὸ ζήτημα τῶν Νησιῶν. Τόση σημασία ἔχει τὸ ζήτημα τοῦτο γιὰ τὴν Ἑλλάδα ὥστε ὁ Βενιζέλος διδοὺς ἀνάλαβε στὴ Λόντρα νὰ τὸ ξηγήσῃ, γιὰ ν' ἀποδεῖξῃ τὰ δικαιώματα τῆς Ρωμιοσύνης σ' ὅλο τὸ Ἀρχιπέλαγο ἀπὸ τὴ Θάσο στὸ Καστελλόριζο, ἀπὸ τὴν Τένεδο στὴν Κρήτη. Πολλές θεωρίες μπορεῖ νὰ βγούντε στὸ φῶς. Ομως πρόκειται νὰ δοῦμε τί είναι τὸ σωστότερο. Μήπως είναι τὸ συφέρο τῆς Τριπλῆς συμμαχίας νὰ σπρώξῃ τὴν Ἑλλάδα, ποὺ δέξιν ἀπὸ τὴ φασαρία τῆς Ρόδος καὶ τῆς Ἀστυπάλαιας, είχε στενὴ φιλία μὲ τὴν Ἰταλία, πρὸς τὸ μέρος τῆς Ἀντάντ; Τὸ ζήτημα είναι ἡ νὰ γίνῃ ἡ ἐνωση τῶρα μαζὶ μὲ τὶς ἄλλες πρεσβάτησες, ἡ ἀργότερα, σὰ θὰ φανερωθῇ ἡ Ἰταλία πιὸ μισητὴ κι ἀπὸ τὴν Τουρκία. Μήπως ὑπάρχει κανεὶς ποὺ νομίζει πῶς μποροῦντε στὰ νησιὰ ν' ἀλλάξῃ ἡ γλώσσα, ποὺ μετὰ 500 χρόνια Τούρκικης σκλαβιτικῆς σώζουνται ἀκόμα ἀρχαῖες κι Ὁμηρικὲς λέξες; Μήπως νομίζει κανεὶς πῶς ἔνας λαὸς ποὺ δὲν ἔχασε τὰ ἰδανικά του μὲ δλες τὶς σφαγὲς (Χιὸ 1822 κι ἄλλα) μπορεῖ ν' ἀλλάξῃ γνώμη μὲ κατατρεμούς καὶ στρατιωτικοὺς νόμους; Κι ὅμως ὑπάρχουντε τέτοιοι. Ετοι-

βλέπομε σ' ἔνα Ἰταλικὸ φύλλο πῶς βέβαια κι ἀκόμα στὰ νησιὰ ἐπικρατεῖ ἡ ρωμαϊκὴ γλώσσα, ἐλιώς οἱ χωροφύλακες ποὺ βρίσκουνται κεῖ πέρα δύσανε καταπληγτικὴ διάδοση στὰ Ἰταλιάνικα. Μερικὰ ἀπὸ τὰ νησιά, ὅσο κι ἀν δρίσκουνται κάτοι ἀπὸ τὴν Ἰταλικὴ κατοχὴ, διωργανώσανε μοναχά τους Ἑλληνικὴ διοικηση. Καὶ καλά, ὅσο ἡ Εὑρώπη δὲν ζήθειε νὰ λευτερώσῃ τὰ νησιά! "Ομως τώρα ποὺ λευτερωθήκανε ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, μπορεῖ νὰ κάμη πόλεμο γιὰ νὰ ξαναύποδουλώσῃ λαὸς λευτερωμένο; Γι' αὐτὸ τὸ καλήτερο είναι ν' ἀφίσῃ ἡ Εὑρώπη στὴ διάθεση τῶν νησιωτῶν νὰ διικλέξουν αὐτοὺς ποιά διοικηση προτιμούν, τὴν Τουρκία, τὴν Αύτονομία ἢ τὴν Ἑλλάδα.

Η Ἀγγλία, ἡ προστάτισσα τῆς Κύπρος, ποὺ ἔχει 80 στοὺς 100 Ρωμιοὺς, φώναξε στὴ Λόντρα τὸν Ἀρμοστὴ τοῦ νησιοῦ γιὰ νὰ συζητήσῃ τὸ ζήτημα τῆς ἐνώσης του μὲ τὴν Ἑλλάδα. Έχουμε τὸ προηγούμενο τῆς Ἰονικῆς πολιτείας καὶ δὲν πρέπει νὰ ξεχνοῦμε πῶς ἡ θέση τῆς Κύπρος είναι δρμοῖα. Τὴν Κύπρο ἡ Ἀγγλία τὴν πήρε στὰ 1878 γιὰ ἐνέχυρο, πῶς ἡ Τουρκία θάκανε στὴ Μικρασία μεταρρύθμισες καὶ ἐπειδὴ βρισκότανε ἀγνάντια στὸν πορθμὸ τοῦ Σουέζ. Ποιές μεταρρύθμισες ἔκανε ἡ Τουρκία, βλέπομε ἀπὸ τὴ σημερνὴ κατάσταση τῆς Ἀρμενίας καὶ δλης τῆς γύρω χώρας. Τώρα, μετὰ τὴν κατοχὴ τῆς Αἴγυπτος, δὲ χρειάζεται πιὰ τὴν Κύπρο ἡ Ἀγγλία καὶ γιὰ τοῦτο δὲ μᾶς φαίνεται παράξενο ποὺ συζητήσανε καὶ τὰ ἐπίσημα φύλλα τῆς Ἀγγλίας εύνοϊκά τὸ κυπριακὸ ζήτημα.

Ετοι φτάνουμε στὰ συμπεράσματα.

1) "Α θέλει ἡ Αὔστρια ἡ συχία καὶ ίσορροπία στὴ Χερσόνησό μας πρέπει νὰ φροντίσῃ νὰ μὴν ἀλληλοτρώγουνται τὰ μὴ σλάβικα σταχεῖα, καθὼς ἡ Ἑλλάδα, ἡ Ρουμανία καὶ ἡ Ἀρβανιτιά.

2) "Α θέλει ἡ Αὔστρια σημαντικὸ πρόχωμα ἐνάντια στὸ Σλαβισμὸ, τότες δὲς μὴν ἀφήσῃ τὴν Ἑλλάδα νὰ χαθῇ.

3) "Α θέλει ἡ Αὔστρια νὰ διατηρεῖ τὸ σπουδαιότερο (γιὰ νὰ μὴν ποῦμε τὸ μόνο) ἐμπορικὸ ἔδαφος, πρέπει τοὺς Ρωμιοὺς ποὺ ἵσα μὲ τώρα εἶχανε στὰ χέρια τους τὸ ἐμπόριο τῆς Ἀνατολῆς καὶ ποὺ θὰ ἔχουντε στὸ μέλλο μεγαλήτερη ἐξέλιξη, καὶ μάλιστα μετὰ τὸν τωρινὸ πόλεμο, νὰ τοὺς ἔχῃ σύμμαχους πάντα κι ὅχι δχτρούς.

ΠΑΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΛΙΑΣ

— Στὸ ἐρχόμενο φύλλο θὰ τυπώσουμε μιὰ σειρὰ πρωτότυπα ποιήματα τοῦ Ν. Ποριώτη μὲ τὸν τίτλο «Οἱ νεκροὶ τῆς Θρασίας». Τὰ ποιήματα τοῦ Ποριώτη είναι γραμμένα σὲ Σαπφοικὸ μέτρο.