

φάλαιο «Φυλακή» γιὰ νὰ τελιώσει μὲ τὰθάνατα τοῦτα λόγια: «Εἶναι ἡ ζωὴ σας τὰ κομιτάτα, γιατὶ ἡ Μακεδονία εἶναι χώρα Ἐλληνική. » Αν, ἐπειδὴ εἶναι πλούσια, τὴ λυμπίζεσθε καὶ βαλθήκατε νὰ τὴν πάρετε, δικός σας λογαριασμός, ἀλλὰ ἐμᾶς θὰ μᾶς βρίσκετε μπροστά σας πάντα. »

Βλέπετε πάρνω τὰ ἐπιχειρήματά μου ἀπὸ τὸ ἴδιο βιβλίο του, ἀπὸ τὸ ἴδιο κεφάλαιο ποὺ τὰ παίρνει καὶ διὰ Καίσαρα καὶ σᾶς παρουσιάζω ἔτσι τὸν Ἱδαῖον διπρόσωπο ποὺ μὲ τὰ μισά του μοῦστρο νὰ χαμογελάει στὸ Βροῦτο καὶ μὲ τὸ ἄλλο μισό του νὰν τοῦ ἀγριεύει! Κι ἔμως δὲ Ἱδαῖος καὶ σ' αὐτό του τὸ βιβλίο καὶ στάλλα του, καὶ σὲ δὲ ἀκόμα τὰ πολιτικά του ἀρθρά ποὺ φανήκανε στὸ «Νουμά», ἔνα πρόσωπο δείχνει, μιὰ ἀρχὴ ὑποστηρίζει, ἔνα σύστημα πολιτικὸ κακαστρώνει πῶς πρέπει «νὰ κουνηθοῦμε ἔθνικά», ἀκόμα καὶ πῶς πρέπει «νὰ ἐκμεταλλευτοῦμε τὸ φόδο ποὺ δίνουνε στὸν Τούρκο οἱ Βούργαροις καὶ νὰ κάνουμε συμμαχία μὲ τοὺς Βαυργάρους» —, μὰ δὲ βλέπω νὰ λέει πουθενὰ πῶς πρέπει νὰ θυσιάσουμε στὸ βωμὸ μιᾶς τέτιας συμμαχίας χιλιάδες ἄμετρες Ἐλληνικὰ πληθυσμό.

Μὰ τὸ κάτου κάτου τὸ σημαίνει ἀν δὲ Ἱδαῖος διαφωνεῖ μὲ τὸ Βροῦτο; Ο Ἱδαῖος βλέπει σὰν ποιητῆς τὰ πράματα μερικὲς φορὲς μέσα στὰ βιβλία του κι δὲ Βροῦτος τὰ βλέπει σὰν πολιτικός. Ο Ἱδαῖος τὰγραφε τὰ βιβλία του γιὰ νὰ κεντρίσει τὴ Φυλὴ καὶ σ' ἔναν τέτιο σκοπὸ χωρέει μπόλικη ποίηση. Στὰ πολιτικὰ του ὅμως ἀρθρα δὲ Ἱδαῖος τὴν παιγνικὸ φακὸ τὸν ἀφίνει καταμέρος καὶ μόνο τὸ πολιτικὸ μέτρο μεταχειρίζεται, μετρώντας τὰ γεγονότα καὶ τὶς βλέψεις του. Καὶ ποιά ἐπιχειρήματα τοῦ Ἱδαῖος μπορεῖ δὲ «Καίσαρ», νὰ μᾶς παρουσιάσει σήμερα γιὰ νὰ μᾶς πείσει πῶς δὲ Ἱδαῖος ἀκολουθῶντας τὰ γεγονότα, δπως ξετυλιχτήκανε σήμερα, καὶ κρίνοντάς τα, δὲ θάφτανε στὸ συμπέρασμα πούφτασε δὲ Βροῦτος;

Τὶ ἀναθεμάτισε δὲ Βροῦτος; Τὸ πῶς κλείσαμε συμμαχία δίχως νὰ συναγρικηθοῦμε πρῶτα μὲ τοὺς συμμάχους μᾶς, ποὺ δὲν εἶναι καὶ δὲ δειχτήκανε καὶ τόσο καλέπιστοι, γιὰ τὴ μοιρασιά. Σ' αὐτὸ συφωνῶ καὶ γώ, συφωνεῖ κι δὲ Λυδὸς Ποδαρίδος στὴν «Πολιτικὴ Ἐπιθεώρηση» τοῦ περασμένου «Νουμά» (Ἀπ' ἀφερμή τὸ Ἀνάθεμα» Σελ. 33), θὰ συφωνεῖ, ἐλπίζω, κι δὲ «Καίσαρ», δπως συφωνοῦνε δὲ σήμερα δὲ οἱ Ρωμιοί, καὶ θάτανε ἀστείο νὰ διαφωνεῖ μόνο δὲ Ἱδαῖος «δὲ μόνος ποὺ μπορεῖ νὰν τοῦ χαλάσει τὸ Ἀνάθεμα». Ο Λυδὸς Ποδαρίδος μάλιστα, κατὰ τὴ γνώμη μου, τὸ βάζει τὸ ἔγητημα περίφημα καὶ δικαιώτατα στὴ θέση του: «Τὸ ἀρχικὸ καὶ σοβαρώτατο λάθος, λέει, εἴταν ἡ Ἐλλειψη συμφωνίας μὲ τοὺς συμμάχους στὴ μοιρασιά. Ἔξον, ἀν βρέθηκε

ἡ Κυβέρνηση σὲ τέτια περίσταση, ποὺ δὲν μποροῦσε νὰ κάνει ἀλλιώς, ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΑΘΟΣ» — καὶ ἔτσι δὲ χωρεῖ κι Ἀνάθεμα. «Ωστε δέκι δὲ Ἱδαῖος, μὰ δὲ Λυδὸς Ποδαρίδος, μ' αὐτόνε τὸ συλλογισμό του, τοῦ τὸ χαλνάει τὸ Ἀνάθεμα τοῦ Βροῦτου. Ο Ἱδαῖος εἶναι περσότερος σύφωνος μὲ τὸ Βροῦτο, παρὰ μὲ τὸν Καίσαρα. Τοῦ κάνου λοιπὸν τονὲ φαντάστηκε σύμμαχό του δὲύτερος.

Αποδίνοντας τὰ τοῦ Καίσαρος τῷ Καίσαρι δὲν μπορῶ νὰ μὴν τοῦ σφίξω τὸ χέρι ποὺ συδουλεύτηκε ἐνα τέτιο τίμο κ' ἔθνικὸ βιβλίο γιὰ νὰντικρούσει τὸ Βροῦτο — τὸ ἴδιο βιβλίο ποὺ τὸ συδουλεύτηκε καὶ γὼ γιὰ τὸν ἴδιο σκοπὸ κ' ἔφτασα δυστυχῶς στὸ ἀντίθετο, νὰ βρῶ δηλ. τὸν Ἱδαῖο ἀντὶ νὰ χαλνάει νὰ ὑποστηρίζει, ἀλοίμονο, τοῦ Βροῦτου τὸ Ἀνάθεμα.

ΓΡΑΚΧΟΣ ΓΡΑΙΚΟΣ

ΡΑΧΗΛ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΚΛΑΙΕΙ.....

Ζήτω δὲ πόλεμος!!! Θὰ πάρουμε τόπους! Θὰ μεγαλώσῃ τὸ Ἐθνος μᾶς! Θὰ δοξασθοῦν οἱ ἀρχηγοὶ μᾶς! Θὰ σκοτώσουμε Τούρκους!!

— «Ολα αὐτὰ ἔγιναν καὶ μάλιστα καλλίτερα παρὰ δυο τὸ περιμέναμε.

— «Η παληκαριά μᾶς φάνηκε μεγάλη, η περηφάνεια μᾶς θαυμαστή! » Ολα καλά!...

— «Ἐπήραμε ἴσως τόπους! » Εμεγάλωσε ἴσως τὸ «Ἐθνος μᾶς! » Εδοξάσθηκαν οἱ ἀρχηγοί μᾶς, δὲ Ηρωθυπουργός μᾶς ἔγινε παγκόσμιος, ἔφαγε κ' ἥπιε στὸ Λονδίνο μαζὶ μὲ τὰ μεγαλείτερα κεφάλια τῆς Εὐρώπης, ἔχαριεντισθη, ἔχαριτολόγησε. Γιά Του, δπως λέγουν οἱ Κρητικοί. Τὰ κατάφερε τόσο περίφημα, ποὺ θὰ μᾶς δώσουν δὲ τι γυρεύουμε!!

— «Ολα αὐτὰ εἶναι θαυμάσια! » Άλλα τὰ παιδιά μᾶς, τὰ τιμημένα μᾶς παιδιά, έσα έσκοτώθηκαν καὶ δσα θὰ σκοτωθοῦν, γιατὶ δὲν ἐτελείωσε ἀκόμη δὲ πόλεμος, τὰ παιδιά μᾶς τὰ χαμένα πούς θὰ μᾶς τὰ δέωση πίσω;

Τὰ παιδιά μᾶς ποὺ κάθε μέρες σκοτώνουνται η πληγώνουνται καὶ πεθαίνουν μέσα στὰ νεσοκομεῖα, ποὺ τίποτα δὲν μποροῦν νὰ τοὺς κάμουν δλα τὰ βότανα, δσα οἱ καλές, οἱ γλυκείς, οἱ εὐλογημένες βασιλοπούλες μᾶς, μὲ τὰ χεράκια τους τὰ μοσκομυρισμένα, ποὺ τοὺς βάζουν ἀπάνω στὶς πληγές τους, γιατὶοι λαβωματιές εἶναι φρεμακωμένες ἀπὸ τὸ βόλι τοῦ ἔχθρου!!

Θὰ μᾶς δώσουν χῶρες καὶ χωριά, καὶ κάμπους καὶ ρουμάνια, μὲ τὰ χαμένα μᾶς παιδιά, τ' ἀξια μᾶς παληκάρια κανεὶς δὲ μᾶς τὰ δίνει πιά!!