

# Ο Ν Ο Υ Μ Α Σ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ -  
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
Δ. Π. ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

\* Ένας λαός θρώνεται άμα  
δέσει πώς δε φοβάται την  
αλήθεια. — ΨΥΧΑΡΗΣ.



Κάθε γλώσσα έχει τους φου-  
αικούς της κανόνες.  
ΒΗΛΑΡΑΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΣΤ'.

ΑΘΗΝΑ, ΚΕΡΙΑΚΗ 1 ΤΟΥ ΘΕΡΙΣΤΗ 1908

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΔΡΟΜΟΣ ΖΗΝΩΝΗ ΑΡΙΘΜ. 2

ΑΡΙΘΜΟΣ 298

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΦΤΑΛΙΩΤΗΣ. 'Ιστορικά ξεγυμνώματα (συνέχεια).  
ΠΕΤΡΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ. 'Ο κ. Ξενόπουλος κι ο Δράκος της δημοτικής.  
Σ. ΣΚΙΠΗΣ. Τ' αγαπημένα μέρη (όνειροδήγημα).  
Γ. ΓΡΑΝΑΣ. Τό τραγούδι του πουλιού.  
ΦΩΤΟΣ ΓΙΟΦΥΛΛΗΣ. 'Από τή ζωή και τό θάνατο του Κονεμένου.  
ΜΑΞΙΜ ΓΚΟΡΚΗΣ. Κυνισμός και κυνικοί. (Μετάφραση Π. Βασιλικού) (συνέχεια).  
ΠΟΙΗΜΑΤΑ. Ρήγας Γκόλφης, Γιάννης Ζερβός.  
ΠΑΡΑΓΡΑΦΑΚΙΑ — Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ — ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ.

## Ο Κ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙ Ο

### ΔΡΑΚΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

Δέ συνειθίζω νά κάνω κριτικές πάνω στις κριτικές των άλλων. Όμως θά παραβλέπω αυτόν που τον κανόνα για τόν χατήρι του κ. Ξενόπουλου που σά Βελλεροφόντης κι 'Αη Γιώργης ξεσπάθωσε τώρα τελευταία για νά κτασπαράξει τόν Δράκο του ψυχάρμου μ' ένα του άρθρου στά «Παναθήναια» τών 30 του 'Απρίλη. Δέ θά τολμούσα φυσικά νά παραπονεθώ για τίς κριτικές του γνώμες άν περιορίζεταν σέ φιλολογική μόνο εξέταση του τέταρτου τόμου τών «Ρόδων και Μήλων» του Ψυχάρη. 'Ο καθένας έχει τόν δικαίωμα νά καταλαβαίνει τήν τέχνη κάθε συγγραφέου έτσι που τότε φωτίζουμε ή ψυχολογική του άντροπή κ' οι αίσθητικές του συμπάθειες. Όμως ό κ. Ξενόπουλος δέν έκανε μόνο κριτική — ή καλύτερα δέν έκανε καθόλου κριτική μά βρήκε πρόφαση νά μάς σκαρώσει μια θεωρία που καταδικάζει τόν ψυχαρισμό, προστατεύει τή μισή γλώσσα και τόν ούσιωδέστερο ζητάει και δικαιολογεί τίς γλωσσικές αστάθειες του ίδιου του κ. Ξενόπουλου. Κ' ή θεωρία του δέν είναι άκακη. Χτυπάει ίσια στην καρδιά τήν εθνική ζωή και γι' αυτό τόν θερρό χρέος μου νά διαμαρτυρηθώ και ν' άπαντήσω.

Νά τί λέει ό κ. Ξενόπουλος μέ λίγα γυμνά λόγια : «'Αρχισα ψυχαριστής. 'Η δημοτική φανερώθηκε μπροστά μου σάν δδηγήτρα θεά που ήρθε νά ξαναειδώσει τόν έθνος — ν' αναστήσει καινούριο λαό, νά πετάξει τίς σάπιες κληρονομίες του ψεύτικου ελλητισμού, νά ξεκαθαρίσει τή ζωντανή γλώσσα, νά θεμελιώσει γερό και μεγάλο ρωμαϊκό πολιτισμό. Ναι, μά βρήκα έπειτα πώς αυτά όλα είναι θεωρίες. Είναι θεωρίες γιατί τόν έθνος δέ θέλησε νά πιστώσει άμέσως τήν καινούρια αλήθεια, γιατί δέν εμπόρεσε ν' αλλάξει σέ είκοσι χρόνια μέσα μια ψυχολογία χτισμένη μέσα του από ιστορία είκοσι

καιώνων. Είναι θεωρίες γιατί ό ψυχαρισμός άντισκόπτε στή Μοίρα, δηλαδή γιατί εγώ δέν μπορώ νά περιμένω νά φωτιστουνε τής ρωμισούνης τά μυαλά και προτιμώ νά μη χαλάσω τήν ήσυχία τής στενής μου ζωούλας. 'Ε! μά θά μου πούνε, άμέ ή δόξα ; Δέ δουλεύεις για τή δόξα τήν κατοπινή, στην τέχνη δέν τήν αγαπάς ; — Δέ λέω, σά δύσκολο νά τ' άπαντήσω αυτό. Μά σταθήτε και θά τόν βολέψω τά πράματα. Δέ μου τήν έδωκε άδικα στην ζυπνάδα ό Θεός. Κ' είναι τάχατες ανάγκη νά πιστεύω πώς τόν έθνος θά σηκωθεί ξαναγεννημένο και λεβέντικο και λευτερωμένο από τόν δασκαλισμό ; 'Οχι, δέν είναι ανάγκη. 'Αποφασίζω νλοπόν, de autoritate mea καθώς ό μακαρίτης νδ 'Ιουστινιανός, πώς τόν έθνος κ' ή φυλή δέν αξίζουν πιά και μεγάλα πράματα, πώς ή μόνη παρηγοριά και φιλοδοξία που τής έμειναν τής Ρωμισούνης είναι νά εξακολουθήσει νά ζει μια μικρούλικη τόση δά ζωίτσα, δίχως όνειρα κ' ιδανικά, δίχως έλπίδες, δίχως τίποτα. Ναι, εγώ ό κ. Ξενόπουλος, ό προφήτης και δικαιοκρίτης, καταδικάζω τόν έθνος νά συμαζευτεί βυθισμένο στή νάρκη του, νά μην έχει άλλο λυχναρί παρά τόν τρεμουλιαστό φωτάκι τών γνωστικών άνθρωπάκων (ώ τρέλλα λεβέντισσά μου !), νά μην έχει άλλο στό νου παρά πώς ; νά καλοζωήσει όπως όπως, πώς νά μείνει άπειραχτο κι άξένοιαστο στή γωνίτσα που τήνε προστατεύει τόν αρχαιολογικό έλεος τών δυνατών.

Και σούτ ! μήν πολυφωνάζετε και τόν ζυπνήσετε τόν έθνος γιατί τότε θά δει τί φοβιταιάρης που είμαι εγώ κι όλοι όσοι μου μοιάζουνε, γιατί τότε θά δει πώς όσοι τόν νανουρίζουνε μέ τήν κατήχηση τής μικρής εύτυχίας είναι ίσια ίσια όσοι έχουνε σφιγρό νά μην αλλάξουν οι κυβερνήτες τής Ρωμισούνης. Σούτ ! και μη τήν ζυπνήσετε για τόν Θεό ! Δέν τόν ξέρετε πώς δουλειά στό ρωμαϊκό θά πει αξιούνη στό νά περνάς τή δική σου εύτύνη στην ράχη καποιανού άλλου κι αυτός ό άλλος πάλι σ' άλλονα ώς που νά χαθεί δλόττελα ή εύτύνη ; Και δέν τόν βλέπετε τί επιτήδεια που πασάρεσα κ' εγώ τή δική μου εύτύνη στην ράχη τών έθνους ; Δέν τόν νοιώθετε πώς θέλω νά είναι τόν έθνος μικρό γιατί κ' εγώ είμαι μικρός ; Γιατί, φίλοι μου, δέν έρχεστε κ' έσεεις νά γίνετε μικροί σάν κ' έμένα και νά περάσουμε ζωή χαρισάμενη χαμονηλώντας μέ στωική γαλήνη για τήν άδυναμία τού έθνους ; Αυτό είναι ή αληθινή σοφία κ' ή μόνη που δέ θέλει ούτε θυσίες, ούτε κόυραση, ούτε φερέα μεγάλα».

Αυτά μάς είπε ό κ. Ξενόπουλος. Κ' εγώ τού άπαντώ :

## ΤΕΧΝΗ

'Αλλοι άνεβαίνουν στό βουνό νά λαφοκνηρήσουν, άλλοι στούς λόγγους χάνονται νά πελεκήσουν έβλα, άλλοι ζητάν τή μοναξιά και τόν καθαρό άνερα, άλλοι νειρεύονται κορφές και λαχταράνε πλάτια, άλλοι έναν άλαφρόπτερο λιμνίζονται στό δάσο, άλλοι μια άνάστρο πεθυσών και κροστάλλο νεράκι, άλλοι ποθούνε τήν εδκή τού γέροντα τού έλάτου, κι άλλοι τ' άθάνατο νερό, κι άλλοι τόν πνίχτη Δράκο. Μά σέ μικρή κι άνέγνωρη κι από τόν κόσμο ξένη τώρα άνεβαίνεις τόν βουνό νά σέ ζουλέψει ό γήλιος.

Κι άν άλλοι εκεί αποχάθηκαν μέσ' τά πατήματά τους, κι άν άλλοι εξαματώθηκαν κάθε γηπέτρα έλλάδα, και ρίξανε τ' άνάθεμα στή θάλασσα τού κόσμου, κι άν άλλοι ούδέν κνηγήσαν κι ούδέν λαφια βρήκαν, και πήραν τόν στρατί στρατί μέ τά κλαριά ζαλίκι, κι άλλοι βοτάνια φέρουνε, κι άλλοι νερό βαστούνε, κι άλλοι τά μοσκολούλουδα σφιγγουν στην άγκαλιά τους — μά σέ δέ μ' άπαρηγήθηκες δική κι άνέγνωρη μου πόν καταβαίνεις σέ βουνό νά σέ ποστωμένη.

ΡΗΓΑΣ ΓΚΟΛΦΗΣ

«'Οχι, έμεις μικροί δέ θά γίνουμε. Ούτε τόν θέμε ούτε τόν μπορούμε. Ούτε είναι αλήθεια κείνο που λές πώς έμεις θέμε ν' άγνοήσουμε τόν Έλληνισμό και νά βασιστούμε στή Ρωμισούνη και μόνο. 'Εμεις τίποτε δέν άγνοούμε θεληματικά. Όλα τά θέμε — φτάνει νά είναι ακόμα ζωντανά. Κι ό,τι έμεινε ζωντανό από τήν Ελλάδα τήν αρχαία κι νάπό τόν Βυζάντιο τόν άκριτικό κι άπ' όλη τή ρωμαϊκή ζωή, όλα τά θέμε για νά φτειάσουμε τήν καινούρια ψυχή τού έθνους. 'Εσύ μάς λές πώς είναι άργά. Μά τί σου φταίμε έμεις άν ακόμα δέν καλοζύπνησε και παίρνεις τή χαρηνή για βασίλευμα ; Μας λές, μάς κάνεις τήν τιμή νά μάς λές, πώς τόν δικό μας φώς είναι πολύ δυνατό για τά σκοτεινιασμένα μάτια τής Ρωμισούνης και πώς άν νάναβλέψει και τόν άντικρύσει θά τυφλωθεί. Μά τόσο καλός ματογιατρός μάς έγινες που ξέρεις νά μάς πεις και πόσο φώς βαστούνε τά μάτια ενός έθνους ; Και ποιά έπιστήμη άλάθευτη και μαντική σέ βοήθησε νά κρίνεις, ώ ζακυθινή Κασσάντρα, πώς τόν έθνος πρέπει νά μείνει καταδικασμένο σέ υμισσοκότεϊδο και νά παρακυλάει αιώνια κι άμετάκλητα μέσα στις θολούρες τής ψευτίας ; Γιατί νά χρησιμοδοτείς, ώ Πυθία μου, πώς ή δημοτική θά τόν άφάνιζε τόν έθνος ή τουλάχιστο θά τόν ζημίανε σημαντικά, και δέν άποτελειώνεις τόν χρησμό σου λέγοντας — ή τουλάχιστο θά τόν έσωζε ;»

Θά σου πώ και κάτι άλλο, φίλε κ. Ξενόπουλε. Οι όμολογίες σου είναι πολύτιμες και μέ γέμισαν ζυνόγλυκη χαρά. 'Από δώ κι άμπρός τά πράματα