

νὰ προσέχουνε στὸ χρῆμα. 'Ο Τριτσιμπίδας πήγαινε ταχτικὰ στὴν ἀρβωνιαστικὴ του, φορτωμένος μὲ δῶρα. Εἴτανε πολὺ πλούσιος, περήφανος καὶ ἀκατάδεχτος στοὺς ντόπιους. Οἱ Λαλιώτες κ' οἱ Δουκιώτες τὸν ζηλεύανε καὶ θέλανε νὰ τὸν ἐκδικηθοῦνε.

Κλητῆρας τῆς Δημαρχίας εἴτανε δὲ Ντούρος, φτωχόπαιδος, ἀλλὰ λεβέντης καὶ τραγουδιστής. Τὸ δημοτικὸν κατάστημα εἴτανε ἀπέναντι ἀπ' τὸ σπίτι τῆς Μαριορῆς. Ἡ ὅμορφη Λαλιώτισσα εἶχε ἀνάψει καὶ στὴν καρδιὰ τοῦ Ντούρου σεβδῖξε, καὶ σὰ δὲν εἶχε ὑπηρεσία, ἔπαιρνε τὸ λιογκάρι καὶ παῖζοντας ἀφῆνε νὰ βγαίνῃ τῆς καρδιᾶς του δὲ πόνος. Ἡ Μαριορῆ δύμως εἶχε μόνο στὸν ἀρβωνιαστικὸν τὸ νοῦ της καὶ δὲν ἔβλεπε τὴν ὥρα ποὺ θὰ γινότανε δὲ γάμος.

'Η βλαγχημένη αὐτὴ μέρα πλησίαζε νέρθη. Σὲμιά διδομάδα θὰ γινότανε τὰ στέφανα. Τὰ νυφικὰ καὶ τὰ κανίσκια ἔτοιμα. 'Ο γαμπρός, οἱ συμπεθέροι καὶ διονύσοις ξεκινοῦντας χαράμματα τὸ Σάββατο, γιὰ νὰ ναναίνε στοῦ Λάλα τὸ βράδυ, καὶ γίνει τὴν ἄλλη μέρα, τὴν Κυριακὴν δὲ γάμος.

'Αλλ' δὲ Ντούρος, ποὺ τὸν ἐβοηθήσανε οἱ ζηλόφονοι πατριώτες του, εἶχεν ἀπ' τὴν Πέρτη κλέψει τὴν Μαριορῆ καὶ τὴν ἐπῆγε στὰ βουνά. 'Ο Τριτσιμπίδας δὲν τοῦτο. Πέφτουνε δὲλιοι τότε οἱ Λαλιώτες μὲ λόγια γλυκὰ καὶ μὲ φοβέρες γιὰ νὰ καταφέρουνε τὴν Μαριορῆ νὰ πάρει τὸ Ντούρο. 'Η κοπέλλα ντροπιασμένη, ποὺ ἔμεινε στὰ βουνά δὲν εἶχε πιὰ πρόσωπο νὰ ἰδεῖ τὸν ἀρβωνιαστικὸν της, ἔδωκε τὸ λόγο της καὶ τὸ Σάββατο, τὴν ὥρα ποὺ ξεπέζευε τοῦ Τριτσιμπίδα τὸ συμπεθερικό, παντρεύοντανε τὸ Ντούρο. Θλιμένος δὲ Τριτσιμπίδας γύρισε στὴ Μπαρμπάσαινα καὶ τὴν ἓδια μέρα στεφανώθηκε μέμια πατριώτισσά του.

Δὲν ἔφτασε ἡ ἐκδίκηση αὐτὴ γιὰ τὸν Τριτσιμπίδα, ἀλλ' οἱ Λαλιώτες κάμανε καὶ τραγουδοῦντας παραστήσουνε πὼς ἡ Μαριορῆ θέλοντας προτίμησε τὸ Ντούρο, ἐνῶ ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς τὴν ἐκλεψε χωρὶς νὰ τὸνε θέλει, καὶ τὸ ντρόπιασμα πούπαθε στὰ βουνά, τὴν ἔκαμε νὰ τὸν πάρει :

Σὲδι λαλένο μαχαλᾶ, χορεύει ἡ Μαριορῆ μπροστά, μὲ τοὺς Τούρκους, μὲ λαλούς κοὶ μὲ τοὺς Κα-

ραμερζίους

— Ποιόνα θὰ πάρης Μαριορῆ; — Θέλω τὸ Ντούρο—  
[ρο πούν' παιδί,

πούν' παιδί καὶ παληκάρι καὶ βαρεῖ καὶ τὸ λιογκάρι. — "Εβργα ψηλὰ στὸ διάσελο, καὶ κύττα τὴν Μπαρ-

μπάσαινα,

γιὰ νὰ ἴδῃς τὸν Τριτσιμπίδα, πῶχει ἀμπέλια καὶ σταφίδα πῶχει τὰ σπιτιαὶ τὰ ψηλά, μὲ τὰ μπολκόνια τὰ πλεχτά,

— Άτ θέλω γὰρ τὸ Νικολό, τὸ γύρτο τὸ Βερσούτιανό, θέλω τὸ Ντούρο πούν' παιδί, πούν' παιδί κοὶ παληκάρι καὶ βαρεῖ καὶ τὸ λιογκάρι.

"Η Μαριορῆ παντρεύεται μὲ δλος δ κόσμος χάρεται. Ο Τριτσιμπίδας κάνει γάμο, στῆς Μπαρμπάσαι-

γιας τὸ κάμπο

καὶ καλεῖ γιὰ συμπεθέρους, δλους τοὺς καπεταναίους.

"Η Μαριορῆ ἀπ' τὴν λύπη κι ἀπ' τὴν φτώχεια μαράζωσε καὶ δυστυχισμένη πέθανε σὲ λίγα ἀπ' τὸ γάμο της χρόνια. 'Ο Τριτσιμπίδας ἔζησε εὐτυχισμένος, ἀλλὰ τὰ παιδιά του ξεπέστηνε. 'Η θυμηστή τους δύμως μένει ζωηρή καὶ τὸ τραγοῦδι τους εἶναι γνωστὸ ὄχι μόνο στὴν Ἡλεία ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλα μέρη. Παιζεται καὶ μὲ τὰ βιολιτά.

"Η 'Αναστασά.

Ντόπιο στὴν Ἡλεία εἶναι καὶ τῆς 'Αναστασᾶς

τὸ τραγοῦδι, ποὺ ἡ μόδα του δὲν πέρασ' ἀκόμα. Θέλουνε νὰ ποῦνε πὼς κ' ἡ 'Αναστασά εἴτανε ἀπ' τὸ ὅμορφο σάλ τῆς Μαριορῆς, δὲ φαίνεται δύμως νὰ εἶναι ἀλήθεια. Εἶναι ντόπιο δύμως κ' ἡ 'Αναστασά, καὶ θέτανε πολὺ ὅμορφη, δπως ὅμορφο εἶναι καὶ τὸ τραγοῦδι της:

Τὸ βλέπεις καῦνο τὸ βουνό,  
εἶναι ψηλὰ ἀπὸ τὰλλα.  
·Εκεῖ 'ναι πύργος γυάλινος  
μὲ κρουσταλλένια τζάμια.  
Μέσα κοιμᾶται μιὰ ξανθὴ  
μᾶς χήρας δυχατέρα.  
Καὶ πῶς θὰ τὴν ξυπνήσουμε  
καὶ πῶς θὰ τῆς τὸ πούμε.  
— Ξύπνα καῦμένη 'Αναστασά  
κι ἀγαπε τὴν φωτιά  
καὶ σβύσε τὸ λυχνάρι,  
γιατὶ μᾶς πῆρ' ἡ χαραγή,  
πῆρε τὸ μεσημέρι.  
— Τὸ πῶς νὰ σηκωθῶ λεβέντη μου  
ν' ἀπὸ τὴν δυκαλιά σου,  
μπερδεύηται τὰ μαλλάκια μου  
στὰ πέντε δάχτυλά σου.

Φλεβάρης τοῦ 1908.  
Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΝΟΥ

## ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ

— Τὶ εῦμορφα ποὺ ἔπειτε δὲ ίδιος ἐπάρω στὰ ξανθά του μαλλά!

— Τὶ ξυχά ποὺ ἔπαιξε τὸ καῦμένο, δλομόναχο, σκυμμένο σὲ μιὰ γωνίσσα τῆς αὐλῆς.

"Εδοβε τὰ μικρά του χεράκια μέσα στὸ χῶμα, τὰ ἄφηνε, λιγο ἔπειτα τὰ σήκωμε μὲ προσοχή, ξεχώριζε τὰ δαχτυλάκια του, καὶ τοῦτο τὸ συγοσταλάζη.

— Τὶ προσοχή ποὺ ἔδινε στὸ ἀθῶ του παιχνίδι

— Πόση ὥρα τὸ κοίταζε ἡ μάνια του! πέση  
ώρα τὸ καμάρωνε! δάσκαλη, μὴ τὸ ταράξῃ.

Τόσα πράματα πέρασαν ἀπὸ τὸ νοῦ της! Αράδιασε δὲ της τὰ βάσανα, δλες τὶς χύρως της.

Τὰ γάτα της, τὸ γάμο της, τὸ παιδί ποὺ είχε κάσσει ...

Τότε ξεχείλισε ἡ λαχτάρα ποὺ είχε γιὰ τοῦτο, ξετρέξει κοντά του, τὸ σήκωμε στὰ χέρια της μὲ δύναμη, καὶ τὸ φίλησε... καὶ τὸ ξαναφέλισε....

ΑΣΤΗΡ

## Η ΜΙΚΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ<sup>\*)</sup>

Σ' ὅποια μικρὴ πατρίδα καὶ ἂν γεννήθηκε ἡ καὶ ἀν ζῆ δὲ Ελληνας, δησο καὶ ἀν βρίσκεται, σὲ πολιτεῖα ἡ σὲ χωριό, πρέπει νὰ ἐνδιαφέρεται καὶ νὰ φροντίζει γιὰ τὴν κοινότητά του, πρέπει νὰ θέλει νὰ φανεῖ χρήσιμος καὶ σ' αὐτήν, δπως θέλει νὰ εἶναι χρήσιμος στὸν έαυτό του. Καὶ ὅταν φανεῖ χρήσιμος στὴν κοινότητά του, πάλι στὸν έαυτό του θὰ εἶναι χρήσιμος. Πρέπει νὰ νοιώθει πάντα πῶς, θέλοντας καὶ μή, εἶναι δεμένος μὲ τοὺς τριγυρινούς του, τοὺς πατριώτες του, καὶ νὰ τοὺς βοηθεῖ. Μόνο ἔκεινος ποὺ βοηθεῖ τοὺς ἄλλους μπορεῖ μὲ τὸ δίκιο του νὰ γυρεύει καὶ ἀπ' αὐτοὺς βοηθεία. Πάλι καὶ δικό του θὲ κάμει βοηθῶντας τους. 'Η ἀλληλοεύθεια εἶναι δύναμη καὶ τοῦ καθενὸς ἀνθρώπου καὶ τοῦ πατέρα τους. Τὰ παιδιά δὲν τὰ κάνουν αὐτὰ μοναχά τους, πρέπει οἱ γεροντότεροι νὰ τοὺς κεντοῦν καὶ νὰ τοὺς σπρώχουν σ' αὐτά. Οἱ γέροι εἶναι χρηστοί καὶ μάλιστα επικείδηνοι, ἀν, ἀπειδὴ κουράστηκαν αὐτοὶ καὶ ἀποκομιδοῦνται, θέλουν γ' ἀποκομίσουν καὶ τὰ πκιδιά τους. Τὰ παιδιά δὲν τὰ κάνουν αὐτά μοναχά τους, πρέπει οἱ γεροντότεροι νὰ τοὺς κεντοῦν καὶ νὰ τοὺς σπρώχουν σ' αὐτά. Οἱ γέροι εἶναι χρηστοί καὶ μάλιστα επικείδηνοι, ἀν, ἀπειδὴ κουράστηκαν αὐτοὶ καὶ ἀποκομιδοῦνται, θέλουν γ' ἀποκομίσουν καὶ τὰ πκιδιά τους. Τὰ παιδιά εἶναι γ' μελλούμενη ζωὴ τοῦ ἔθνους. Πρώτα ἀπ' όλα αὐτὴν πρέπει νὰ σεβόμαστε.

Σέξιος νὰ τὸν βοηθοῦν καὶ οἱ ἄλλοι, καὶ δὲν τὴν πειράζει τὴν κοινότητα ἀν τύχει καὶ χαθεῖ. 'Ο ἀνθρώπος τοῦ καθε τόπου, ἔκεινος καὶ καλλιτέρα μπορεῖ νὰ φροντίζει γιὰ τὸν τόπο του, γιατὶ ἔκεινος καὶ πιὸ κοντὰ εἶναι καὶ καθε μέρα τὸν βλέπει, δηλαδὴ τὸν ξέρει καλλιτέρα ἀπὸ καθε πονεῖ πειράστερο.

Σὰν τι βοήθεια δύμως πρέπει νὰ δίνει στοὺς τριγυρινούς του, καὶ σὰν τι φροντίδα νὰ δείχνει γιὰ τὸν τόπο του;

Πρέπει.

Α') Νὰ βοηθεῖ τὸν ἄλλο νέρθει δουλειά. 'Ο ἄλλος αὐτὸς φυσικὰ πρέπει νὰ εἶναι ἄξιος νὰ δουλέψει. 'Αν εἶναι ἀκαμάτης, ἀνίκανος, ποιὸς τοῦ φταίει ἀν χαθεῖ; 'Ο καθένας ἂς κυττάζει νὰ μεγαλώσει τὴν ἡρακασία του γιὰ νὰ μπορέσει καὶ σ' ἄλλους συντοπίτες του νὰ δώσει δουλειά. 'Οσο μεγαλόνουν οἱ δουλειές τοῦ καθενὸς τόσο χωροῦν καὶ παίρνουν καὶ ἄλλους. Διψάζει δουλειά γι' ἀνθρώπους.

Β') Νὰ φροντίζει γιὰ τὴν νεώτερη γενεά. Τὰ σκολειά νὰ καλλιτερέψουν. 'Οχι νὰ γίνουν μὲ πειράστερες τὰξεις ἢ πιότερους δατκάλους, παρὰ νὰ τὰ διπλέουν καλλιτέρα εἰς φόροι, νὰ είναι πάντα καθαρά, ἀφρικά, καὶ ἀλλὰ χτισμένα, καὶ δὲ τι μαθαίνουν τὰ παιδιά νὰ τὸ μαθαίνουν ἀληθινά. Πολλὰ γράμματα δὲ θέλει δι πολὺς δ κόσμος. Τὰ παιδιά πρέπει νὰ μαθαίνουν καὶ λιγοστὰ πράματα, δὲ τι τοὺς χρειάζεται γιὰ τὶς δουλειές του χωροῦν ἢ γιὰ τὴν τέχνη τους, δηλαδὸς καὶ καλλιτέροι. Φαντάζεστε τι θὰ ήταν γιὰ τὸ ἔθνος ἔνα διδασκαλεῖο ποὺ θὰ ἔργαζε δασκάλους—ἀνθρώπους. 'Επειτα καὶ τοῦτο νὰ προσέχουμε τὸ χωριό ποὺ ἔχει δημοτικὸ σκολείο ἢ τετρατάξια ἀστικὴ σχολή, δὲν ἔχει ἀνάγκη σχολαρχεῖο ἢ ἔφταστάξια ἀστικὴ σχολή. Καὶ ἀκόμη λιγότερο τοῦ χρειάζεται γυμναστικό. Θὰ ήταν πιὰ τρέλα νὰ τοῦ φτειάσουν καὶ πανεπιστήμιο.

Μὰ νὰ νεώτερη γενιά δὲν ἀνατρέφεται μονάχα μὲ τὸ σκολείο. Τῶν παιδιών ταιριάζουν κυνήγια, πατηνίδια, περίπατοι, καὶ νὰ ρίχνουν στὸ σημάδι καὶ νὰ πηδοῦν στὶς τρεῖς καὶ νὰ παραβγαίνουν στὸ τρέξιμο καὶ στὸ κολύμπι,