

# Ο ΝΟΥΜΑΣ,

ΒΓΑΙΝΕΙ ΚΑΘΕ ΚΕΡΙΑΚΗ

ΣΥΝΤΡΟΜΗ

Για την Ελλάδα Δρ. 10.—Για το Εξωτερικό  
Φρ. χρ. 10.

20 λεπτά το φύλλο λεπτά 20

**ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ:** Στά κισκία της Πλατείας Συντάγματος, Ομόνοιας, Έθν. Τραπεζης Έπ. Οικονομικών, Σταθμού Τροχιδόρου, (Οφθαλμιατρείο), Βουλής, Σταθμού ύπαιθρου Σιδηρόδρομου (Ομόνοια), στο καπνοπωλείο Μανωλακάκη (Πλατεία Στουρνάρα), Έξαρχεια, στα βιβλιοπωλεία «Εστίας» Γ. Κολάρου και Σακέτου (δόδος Σταδίου, αντικρύ στη Βουλή).  
Η συνδρομή πλερώνεται μπροστά κ' είναι ενός χρόνου πάντα.

## ΠΑΡΑΓΡΑΦΑΚΙΑ

Ο πολέμος (!) της ρουτίνας — Οι Πορτογάλλοι — Τα μουστάκια του κ. Λεβιδή — Τ' αυτοκίνητα — Λοιμοροσφραγίδια.

ΟΛΕΣ οι φημερίδες μας έμνησαν τη λευκή ψυχή του μακαρίτη Σεβαστόπουλου, που πεθαίνοντας ήρθε τα εκατομύριά του, σε διάφορα έθνικά ιδρύματα, δηλ. νοσοκομεία, φτωχοκομεία, γεροκομεία, άουλα ανιάτων κλπ. Ίσαμε δώ καλά. Έκείνο όμως που μας ξάφνιασε, είναι το πως είπανε κοντά σ'άλλα, πως ο μεγάλος εδερζήτης, χτύπησε κατακέφαλα τη ρουτίνα με την πρωτότυπη διαθήκη του. Έμεις διαβάσαμε τη διαθήκη του, και δε βρήκαμε πουθενά πρωτοτυπία σε διάφορα κληρονομικά κοντόλια. Ίσα ίσα μ' αυτή τη διαθήκη φάνηκε η ψυχή του μακαρίτη Σεβαστόπουλου πολύ πολύ δεμένη με τη ρουτίνα, αφού και το μόνο, μπορεί να πει κανείς, κληροδότημα της προκοπής, που υπήρχει, δηλαδή οι 300 χιλιάδες δραχμές για τη σύσταση Έργατικού Σχολείου, το μπιστεύτηκε σε χέρια κάθε άλλο παρά ικανά για τέτοια δουλειά. Ο «Σύλλογος προς διάδοσιν κλπ.» του κ. Βικέλα, φιλοδόξησε μιά φορά, θαρρούντε, να μορφώσει το λαό μας με τα κόκκινα βιβλιαράκια, αλλά για λόγους που μας τους ξήγησε άλλος ο Ψυχάρης, φαίνεται πως οι κόπο του πήγανε χαμένοι, και το σκοπό του δεν τον κατάφερε. Αυτό ο να νάν τόνισσε κι ο ίδιος κ. Βικέλας, και λιγότερα τα βιβλιαράκια του συλλόγου από 12 τη χρονιά σε 6, και βάλθηκε να μορφώνει τοις μορφωμένους με το περιοδικό «Μελέτη». Τώρα τί μπορεί να κάνει ο Σύλλογος του κ. Βικέλα, για τους έργατες, ο καθένας το καταλαβαίνει. Σύλλογος που στηρίζει τη δουλιά του στη βελήμα, και σε παιχνίματα της δημοσιογραφίας μας, μη τολμώντας για το σκοπό

του το μεγάλο, να πατήσει τις πρόληψες, είναι σύλλογος που μέσα του θρέφει το ψοφήμι της ρουτίνας. Και στο ψοφήμι αυτό της ρουτίνας, αφήνοντας τα λεπτά του ο Σεβαστόπουλος, είναι ο ν' ασφαλιστής για πάντα ο μακαρίτης πώς Έργατικό Σχολείο της προκοπής ποτέ δε θα φτιάσουν οι χιλιάδες του.

Έξον απ' αυτό ο «μέγας εδερζήτης» και «πολέμιος της ρουτίνας» μακαρίτης Σεβαστόπουλος, ήρθε κι άλλο ένα κληροδότημα που αξίζει, με την αλήθεια, να τον χαρίσει την άθανασία. Να γίνεται διαγωνισμός, λέει, στο Πανεπιστήμιο, και να βραβεύονται κείνοι που θα στολίζουν το χαρτί με πλήθος «απαρμήματα, μειοχές και εθνικές.» Πόσο μεγάλος «πολέμιος της ρουτίνας» πρέπει νατανε ο έθνικός άνιης, για να σκεφτεί τέτοιο πράμα. Έμεις όμως για τουτό, δεν τονε κανίζουμε. Ξέρουμε πως ο μακαρίτης είναι εννενηνταχροναίης, γεννημένος το 1812, και σκέφτηκε καθώς θα σκεφτότανε κάθε άνθρωπος της περασμένης γενεάς, αυτήνης δε που δόξασε το έθνος μας, από την επανάσταση και δώθε.

Οι άνθρωποι που θα πολεμήσουν τη ρουτίνα, θα είναι νέοι, όσο κι αν τα νιάτα τους θάν το σκεπάζει, καμιά φορά, και γέροικο κορμί. Μη δυστυχώς για τον τόπο μας, δλοι μας δδώ πέρα παραγέρασε. Ξεχνάτε τί λέγαμε σε παραμένο φύλλο για τη φοιτηταριά;

«ΗΘΕΛΑ να πραιτηθώ άμα διάλυσα τη Βουλή. Μα ο Βασιλιάς μου για θυσία μου το ζήτησε να μείνω στην αρχή. Έγώ επέμεινα, μα επέμεινε κι ο Βασιλιάς μας. Μαζί θα μείνουμε, μου είπε, και μαζί θαγωνιστούμε για να νικήσουμε. Σα νικήθουμε, πάλι μαζί θα φύγουμε.»

Κ' έμεινα, διοικώντας τον Τόπο δίχως Βουλή και θάν τονε διοικώ έτσι τουλάχιστο άκόμα δυό χρόνια. Έκλογές τότε μοναχά θα κάμω, άμα νιώσω πως αξίζει ναρθεί στην Αρχή Κοινοβουλευτική Κυβέρνηση. Για την άρα, η Πατριδα μου δεν την αξίζει τίτεια λευτεριά.»

Έτσι μίλησε—λίγο έλειψε να πούμε, ο Θεοτόκης— ο δικτάτορας της Πορτογαλλίας Δε Φράνκο. Κι όσοι Ρωμιοί διαβίκανε τα λόγια του, που τυπωθήκανε σ' όλες τις Άθηναϊκές φημερίδες την παρασμένη βδομάδα, ζουλέψανε τους Πορτογαλλούς, που τζιωθήκανε ναχουν τίτιο Βασιλιά και τίτιο πολιτικό.

ΕΒΟΧΟ το άρθρο που δημοσίεψε η «Ακρόπολη» της Τετράτης με τον τίτλο «Φούσκωσέ μου, βρέ, τα μουστάκια». Αφού ζουφαρίζε με χτυπητά χρώματα τα πολυποίκιλα χάλια μας, πολιτικά και κοινωνικά, φαντάζεται το Λεβιδή να λέει στον μπαρμπέρη του:

— Φούσκωσέ μου, βρέ, τα μουστάκια κι άγριψέ με όσο μπορείς περσότερο!

Και συμπεραίνει η «Ακρόπολη»:  
— «Όπου δεν άγριψέ ο λαός, άγριψουν οι Λεβιδήδες! Ο λαός δεν έχει, φαίνεται, μουστάκια. Μα κι αν έχει, τα κρατάει ραγιαδικώτατα καταθεσμένα. Άκόμα το μαχαίρι δεν έφτασε στο κόκκαλο. Μα θα φτάσει γλήγορα, καθώς βαδίζουμε. Και σά φτάσει πιά, τότε ίσως κι ο λαός συλλο-

γιστεί πως πρέπει να στριφτεί και να φουσκώσει και το δικό του το μουστάκι.

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ που σήκωσε η «Εστία» για τ' αυτοκίνητα κάρρα δε μ'αξ ενθουσίασε και τόσο. Πολεμάει, λέει, ταυτοκίνητα, γ'α να μη μείνουν στους δρόμους δίχως δουλιά τόσοι φτωχοί φαμελίτες πουχουν κάρρα κι άμάξι και ζούνε μ' αυτά. Από την άλλη μεριά όμως φωνάζει πως πρέπει μιά άρα άρχιτερη να γίνουν τα ηλεκτρικά τραμδάγια. Δε θα μείνουν άραγες στους δρόμους, άμα γίνουν τα ηλεκτρικά, τόσο φαμελίτες που δουλεύουνε σήμερα στα τραμδάγια; Πως δικαιολογείται αυτό, από τη μιά μεριά να χτυπάει την πρόοδο κι από την άλλη μεριά ναν τη ζητάει;

Νά σας το ζητήσουμε. Στ' αυτοκίνητα είναι ανακατωμένος ο Σιμόπουλος και στα τραμδάγια δεν είναι. Και η φιλενάδα μας η «Εστία» έχει προσωπικούς λόγους με το Σιμόπουλο. Νά, το μυστικό.

ΜΕ τα χολερικά κρούσματα της Πόλης, άνασκουμπωθήκανε πάλι οι άρμόδιοι και ζήτηνε να βρουνε με ποιό τρόπο θα μποδίσουνε τη χολέρα να μπει και στη χώρα μας. Ο τρόπος, ένας είναι. Να πάθουν τα λομοκαθαρήτρια νανα λομοροσφραγίδια. Όσο δε γίνεται αυτό, τη χολέρα δεν τη γλυτώνουμε και να μ'αξ το θυμάστε.

## ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ

Φίλε «Νουμά»,

Όσοι έτυχε ναγοράσουν τίποτα από τους έθραίους που πουλούνε στους δρόμους «πραμάτειες καλές», γνωρίζουν με τί τρόπο και πόσο δύσκολα γίνεται το «Παζαρίκι». Θέλεις ναγοράσης ένα σουγιά, τονε ρωτάς, πόσα έχει αυτός ο σουγιάς, πραγματευτή; Έκεινος, χωρίς να κοκκινίση, σου λέγει, 10 γρόσια. Κ' η σωστή αξία του σουγιά είναι μονάχκ ένα γρόσι. Έσύ, ά δε γνωρίζης τη σωστή την αξία του, και τίς πιό πολλές φορές αυτό γίνεται, του δίνεις το κάτω κάτω τα μισά, δηλ. 5 γρόσια. Τότες ο πραγματευτής με πονηρό χαμόγελο, γιατί κατάλαβε πως σ' έπιασε, καταβαίνει στα 9, 8, 7, 6 γρόσια, και στέκει. Έσύ, η για να φανής άνθρωπος του κόσμου, πού λέμε, η γιατί χρειάζεσαι το σουγιά, τα κάμνεις 5 1/2 γρόσια και τελιώνει το παζαρίκι.

Βρίσκονται όμως και πραγματευτάδες που έπιμένουν πολύ στην τιμή της πραγματείας τους, σ'αν καταλάβουν πως ο άγοραστής είναι καλόβουλος, η γιατί θένε να κερδίσουν πολλά μονομιάς, πρ'αμα που δε βρίσκειται πολύ εύκολα στους έθραίους παρά μο-

δόννας άδαίς, έπνε δ' άγέων. Αίώνιε έπνε!

Διαλυθήκανε οι μάχροι λογισμοί τις δέκα του Άλωνάρη, μέρα μαγεφτική, άπίστεπτη μέρα όπου γύρισε με την Κατινούλα στο Χαμονοκόρφι. Μύριζε πέρα πέρα η Κερμαρία φρέσκο ψωμί, πέρα πέρα μύριζε η Κερμαρία της θάλασσας την άρμύρα. Το κίνημά του εκείνο της κεριακής, τρεις του Θεριστή, όταν την κουκουλώσε με το σαλάκι, άντις α της φωνάζη τα λόγια της καρδιάς του, σά να του κώλησε στο μυαλό, και στάμαξι, από το σταθμό του Δ... ως το σπίτι, όλο γύρεβε να την κουκουλώση. Γύρεβε να την κουκουλώση με την άγάπη της ψυχής του, με την άγάπη του την τρυφερή, να κουκουλώση μιά και πάντα το θησαυρό του, να μην του φύγη πιά, ίσως και με το αίστημα να μη φύγη ποτέ του ο ίδιος από κοντά της. Ο πόθος του ο κρυφός συναγκάλιαζε το μονάκριβο το παιδί του, κι ο πόθος του τονε βασάνιζε. Το καταλάβαινε τώρα το μυστικό που τόσοις μήνες έτρεμε στάπόδατά του και που δεν τόννωιθε ο Αντρέας να φτερουγιάζη σαν το δειλό το νεογέννητο πουλί. Καλά το είπαμε πως από τις δυό του Χριστού, έπου τάποφάσισε να την πάη στο Μπ..., ως τη στερνή του τη στιγμή, δεν έπαψε το δρολάπι να φουομανξ στα σωθικά του

Αντρέα, πρώτα με την πίκρα του χωρισμού και με τον κίντυνο, κατόπι με την καρδιά του. Μόλις ήρθανε στο Χαμονοκόρφι και σήμανε άλλο μνημόσυνο, το μνημόσυνο του θανάτου της Όλιας, το σάββατο, δεκατίσσερες του Άλωνάρη. Κλειδώθηκε στο σπουδαστήρι του ο Αντρέας, δηλαδή δε σφάλιζε δλότελα την πόρτα, παρά την άφησε ανοιχτή μιά χαρμαδά, για να μην κόψη τη συγκοινωνία με την άντικρυνή κάμαρα της Κατινούλας. Έπειτα πήρε από το ιδιαίτερο τάρμακι τη φωτογραφία της Όλιας, το χρυσό της το βραχιολάκι, τάβαλε όλα στο γραφείο του. Γονάτισε. Τα κοιτάζε, τα φιλούσε και μεγάλωνε μεγάλωνε μέσα του ένας θόρυβος άσυνήθιστος.

— «Όλια, Όλια μου, σ' άγαπώ!

Το φώναζε δυνατά και κοντοστάθηκε. Θυμήθηκε τί πήγε να πη στάμαξι και της Κατινούλας. Τα ίδια λόγια!

— «Όλια, Όλια μου έσύ! Έσύ να μ'αξ γλυτώσης. Περίχα μας με την καλοσύνη σου, Όλια!» Το παρακάλιο η πιό σωστά, το παρακάλεμα του χειμώνα του τρομερού, άντήχησε λυπητερά στο μικρό το σπουδαστήρι, σά νάλλαζε νόημα, σά να το ψιθύριζε με πόνο κάποια διπλή στα σπλάχνα του άγάπης.

Έτρεξε μάνι μάνι σ'της Κατινούλας, να δη αν έχει τίποτις άνάγκη, να κάμη το νοσοκόμο, να πειστη πως για την ύγεια της φρονιζέει, πως άλλο αίστημα συναμεταξί τους δεν υπάρχει. Μα η Κατινούλα καμιάν άνάγκη δεν είχε. Άς κ' η πληγή της κλειστήκε από το Μπ... άκόμη. Δεν έρχότανε μήτε ο κ. Μαλαμής. Έρχότανε ο καθάριος ο άίρας που τη γιάτρεβε μέρα τη μέρα, τη γιάτρεβε χωρίς γιατρούς, χωρίς και πολλά γιατρικά. Η όψη της όμως η άθώα, η άδολη όψη τον ήσυχασε. Γιατί να μ'αξη; Μπορεί και να μην είναι άγάπη εκείνο που μέσα του νοιώθει ένας άνθρωπος σαν τον Αντρέα δυστυχισμένος.

«Κατινούλα μου, η Κυρία πολύ, πολύ σ' άγαπούσε. Πάντα σ' άγαπώ η Κυρία. Έτσι και γώ, Κατινούλα μου, σ' άγαπώ.»

— «Άλλη άγάπη, άφέντη, από τη δική σας; και της Κυρίας, που ένα είναι για μένα, έγώ δε θέλω. Άφέντη, έγώ σας λατρέβω.»

Τί πολύπλοκο, τί άψυχολόγητο πλάσμα η γυναίκα. Τζέλεγε άφρα η Κατινούλα κ' έννοουσε άλλα με το νού της. Έννοουσε πως ένα φτωχοκόριτσο δεν αξιζε τίτοιαν άγάπη σαν του άφέντη και για τουτό δεν την ήθελε. Μέσα της όμως ξεχώριζε παστρικά