

ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΨΕΜΑ

Ο ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ

Μέσα στο μελίσι των παιδιών που σχολούσαν μεσημέρι και δείλι, απ' το σχολείο της ισορίας και γαμίζαν το δρόμο με φωνή και κακανίσματα, τού πού περφόρανο ήταν ο Γιαννάκης ο Κμπουρής.

Ο Γιαννάκης, όταν γεννήθηκε δεν είχε κανένα σημάδι απάνω του. Ο πατέρας του κ' η μάννα του τον καλοδεχθήκανε, όπως κλυδέχονται όλα τ'άρσενικά παιδιά. Μονάχα ήταν λίγο χλωμός, αδύνατος και κακοθρεμένος. Οι γονείς του τον τάζανε στον Θεό για να δυναμώσει και να γίνει γερός κι αντρεωμένος, μα ο Τρισκατάρατος είχε βάλει την ούρα του πριν βάλει ο Θεός το χέρι του. Σιγά-σιγά τ'άποδια του Γιαννάκη άρχισαν να λιγύζουν, τ'ο κορμάκι του να ζαρώνη και με τον καιρό ένα καρβέλι του φάνηκε άποπίσω του κι άλλο ένα από μπρός του. Με τον καιρό τ'ο μεγάλο τετράγωνο κεφάλι του έβούλιαζε άνεμεσα στα δυο καρβέλια κι ο Γιαννάκης άρχισε να μεγαλώνη στα χρόνια, χωρίς να μεγαλώνη και στο μπούι.

Οι γονείς του, σάν τον βλέπανε, λέγανε άπομέσα τους.

— Δεν πεθάνει τ'ο καημένο να ήσυχάση απ' τ'ά βασκανα; Τι τήν θέλει τ'ή ζωή...

Γιατί οι γονείς του δεν μπορούσαν να βλέπουν ένα τόσο άσχημο πλάσμα κοντά τους και να συλλογίζονται πως αυτοί τ'ο πλάσανε.

Ο Γιαννάκης όμως είχε άλλη ιδέα. Η ζωή τού άρεσε, ήταν εύχαριστημένη που ήλθε στον κόσμο και δεν είχε κανένα παράπονο με τους γονείς του. Τ'ά μκτία του λάμπανε από χαρά και, άνεμεσα στ'άλλα πικιδιά, περπατούσε τόσο τεντωμένος και αλύγιστος, που θ'άλεγε πως τ'ο είχε περηφάνεια πως ήταν τόσο διαρορετικός και τόσο ξεχωριστός από τ'άλλα τ'ά παιδιά. Περπατούσε πάντα μοναχός, φουσκωμένος σ'α γαλος, με τ'ο κεφάλι ψηλά και πατούσε στερεά τ'ο χ'ωμα με τ'ά δυο άδύνατα ποδάκια του.

Τ'ο μόνο, που τού κακοκινώτανε κάποτε, ήταν οι άλλοι: περνούσαν κοντά του και σκύβανε να τον κυττάζουν. Για λίγο κ'από κάποικ στενοχώρια φαινότανε ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του. Μα γλίγωρα βρήκε τρόπο να διορθώση αυτή τήν ιστορία. Πύρω απ' τ'ο λιμάνι, που ήταν ο δρόμος του, είχε χτίσει τον τελευταίο καιρό έναν καινούργιο μ'ωλο μ' ένα ψηλό τ'εζούλι, ως μετ'ο μέτρο άπάνω απ' τ'ο δρόμο. Ο μ'ωλος ήταν χτισμένος άπάνω στα βράχια που τριγύριζαν τ'ο λιμάνι. Ο Γιαννάκης γύρισε μιά μέρα κ' έριξε μιά ματιά εύχαριστημένη στο νεόχτιστο πεζούλι. Απ' τήν άλλη ημέρα δεν περπατούσε πιά στον δρόμο. Ανέβαινε άπάνω στο πε-

ζούλι και με τ'άδύνατα ποδάκια του, κορδωμένος και περήφανος, με τ'ο κεφάλι ψηλά, έκανε δλον τ'ο γύρο τού λιμνιού ως τ'ο σπίτι του. Τώρα δεν έσκυβαν οι άλλοι να τον ιδούν. Έσκυβε αυτός και τούς κύταζε από ψηλά.

Όμως κάποιο κακό μάτι έπεσε άπάνω του. Γιατί όλοι όσοι τον βλέπανε λέγανε μέσα τους: «Γιά κύττα τον κμπουράκη... θάρρος που τ'όχει! Καμμιά μέρα θ'ά πείση να σκοτωθ'η». Και από τ'ά πολλά τ'ά μάτια κάποιο τον έβασκανε. Μιά μέρα, εκεί που περπατούσε κορδωμένος, κυττάζοντας τον ήλιο, γλύτρησε κάπου, παραπάτησε, σαλεύτηκε άπάνω στα ποδάκια του κ' έπεσε κάτω στα βράχια. Πήγανε και τον βγάλανε σκοτωμένο, με τ'ο μεγάλο κούτελο ματωμένο, με τ'ά κοκαλάκια του σπασμένα. Τον βάλανε άπάνω σ' ένα σανίδι και τον σηκώσανε να τον π'ανε στο σπίτι του. Όταν τον περνούσανε στον δρόμο οι διαβάτες τον κυττάζανε και κουνούσαν τ'ο κεφάλι τους: «Ο Θεός τον άνάπαυσε, λέγανε. Τι να τήν κάνει τ'ο κακόμοιρο τέτοια ζωή!» Όταν τον περ'άσανε απ' τ'ο σχολείο όλα τ'ά παιδιά τρέξανε να ιδούνε τον κμπουράκη, που είχε πέσει απ' τον μ'ωλο. Τριγύριζανε τ'ο σανίδι και τον κυττάζανε, σάν παραξένο πρ'άμκ. Έστερα γύρισαν τ'ά παιδιά τ'ο ένα στο άλλο και λέγανε με θαυμασμό: «Μωρέ είδες από τί ψήλωμα έπεσε, ο κμπουράκης! Πίντε μπόγια ψήλωμα». Ο Γιαννάκης ήτανε ξεπλωμένος χλωμός κι άκίνητος άπάνω στο σανίδι. Μα και ξεπλωμένος φαινότανε περήφανος και θαρρούσες πως χαμογελούσε στα παιδιά τού τον τριγύριζαν. Ήτανε περήφανος που έπεσε από τόσο ψηλά.

ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ

Τ' ΑΣΤΕΡΙΑ

Ήθελα κάτι ν'απαρνα τ'ο τ'ή λευκή σας χ'ρή, Αστέρια μου, ο θ'άνατα οεις τουρανού λουλούδια, Που φέγγετε καθένα σας, άκοίμητο λυχνάρι, Στο γαλανό τ'ο δρόμο τους τ'ά δ'όλενα άγγελούδια.

Γλυκειά σ'ας έχω συντροφιά σ'ης νύχτας τ'ο σκοτάδι! Κι στα με λ'όπη σ'ην καρδιά και μάτια δακρυομένη Σε σ'ας ζητώ παρηγοριά, τότε μ' ούρανο χ'άδι Τ'ά δάκρυα σ'α ματόκλαδα στεγνώνετε ένα ένα...

Και συμβουλή μου δίνετε βαθύσοψη απ' τ'ή ύψη: «Γιά κάθε τι που δ'ε θ'ά βρης στον κόσμο όπως νομίζεις, «Γιά κάθε πρ'άμκ ταπεινό, κακό, γιά κάθε θλίψη, «Πάντα ε'οι κοίταζε ψηλά, κι όνσιος και δακρύεις «Θάναι τ'ο δάκρυ σου γλυκό κι άνάλαψη ή καρδιά σου «Σάν έχεις άστρα λαμπρ'ή χρυσή παρηγοριά σου.

Χάλκη

ΜΕΛΙΠΩ

ΕΡΡΑ ΚΑΙ ΗΜΒΡΑΙ

Ο ΙΔΑΣ

Τον είδα τ'ή μιά μέρα στο βιβλίο του και τήν άλλη στο γραφείο μου. Διπλή χαρά.

— Ά δ'ε σ'αχαινόμουνα τ'ά θεατρινίδικα καμώματα, θ'ά σου φιλούσα τ'ο χέρι, τούπα,

Και τού τ'όσφιξα καρδιακά και με περηφάνια— με τήν περηφάνια κ'ενη που νιώθει κανένας σ'έγγυοντας τ'ο τιμημένο χέρι άληθινού παλκαριού.

Γιατί τέτοιος ξεπ'ήδισε μέσα από τ'ο γνωστικό και δυνατό και περισσόχαρο βιβλίο του ο Ίδας παλκαρι άληθινό, ένας δεύτερος Παύλος Μελάς αυτός, ένας ήρωας τ'ης Σκέψης και βροντόφωνας κήρυκας τ'ης Άλήθειας και δουλευτής άκούραστος τ'ης Ίδεας—τ'ης Έθνικ'ης Ίδεας—τ'ης Ίδεας τού Ξαναγεννημού. Κ' έτσι και τ'ο παράξενο ψευτόνομά του, ΙΔΑΣ τ'ο διάβασα κι από τήν Ίδ'εα θέλω να πιστεύω πως τ'όχει τραβηγμένο.

Ξανάσασμα ψυχ'ής είναι τ'ο βιβλίο του, μα ο Ίδας δεν τ'ο θέλει γιά τέτοιο δ'εν τ'όγραψε γιά να ξαναδαίνουμε με δαύτο οι άπελπισμένες ψυχ'ές. Όχι. Άλλά τ'όγραψε—ή κάλλιο, τ'όζησε, γιατί αυτή ή φράση τού ταιριάζει—γιά να καθρεφτίζονται οι ναρκωμένες, να ξεπνύνε, να τρέχουνε σ'τή ζωή και σ'τη δράση. Γι' αυτό και τ'άφερνει σ'τους έσους γι' αυτό κι όνειρεύεται να πλάσει μιά καινούρια γεννιά, τ'ή γεννιά μας, ζωντανή, ξεσκαλωμένη από τ'ο Λαζαρονισμό και τ'ο ρουσφέτι,—μιά γεννιά σκληρή κι άγρια, με άτσαλένια χέρια και με ψυχή πέτρινη—με χέρια που να κρεμίζ'ουν κάστρα και με ψυχή που να εύφραίνεται στα αίματα.

Όχι γεννιά μαρτύρων, αλλά γεννιά ήρώων τού χρειάζεται.

\*

Σώζοντας τ'ή Μακεδονία, μες φωνάζει, τον έαυτό μας θ'ά σώσουμε. Νά ο λόγος ο δυνατός, να τ'ο έθνικό τ'ο κήρυγμα.

Γιά να σώσουμε τ'ή Μακεδονία που πατιέται σ'ήμερα από τ'ά Βουργάρικα θεριά, θεριά Βουργάρικα και μεϊς να γίνουμε. Όχι πονοψύχια και βρισιές άκαρπες. Δουλιά, δουλιά, και μοναχά δουλιά. Γροθιά πάνου σ'τη γροθιά και στο Βουργάρικο δυναμίτη, τ'ο δυναμίτη τ'ο Ρωμαϊκό.

Κ' έτσι θ'ά σωθούμε, δ'ηλ θ'άλλαξουμε, γιατί μόνο αν θ'άλλαξουμε θ'ά σωθούμε.

Άπλό, βλέπετε, τ'ά πρ'άμκ. Πολύ απλά. Όχι πολλά λόγια: δυο και σταράτα. Θέλετε να σωθετε; Άλλάξτε, γενήτε καινούριοι άθρόποι, πάψετε να ν'αρχίζετε, κι άρχίστε σ'α γιά να Βουργαρίζετε. Νά ή σωτήρια συβουλή τού Ίδα. Συβουλή που δ'ε βγαίνει από παχιά και κούφια λόγια, αλλά μέσα από τ'ά πρ'άμκ, από τήν άλήθεια, από τ'ή ζωή.

νήματ'α τ'ης άπρόσεχτη. Και πειθ'ή ο νους τ'ης, που να π'η, β'άδιζε πάνγκ σταψήλα και θρεφότανε με ιδέες, δεν τ'ήν πείραζε δούλου να καταγίνεται, άμα τ'ης έλεγε, σε πεζή δουλειά, τ'ης άρεζε μάλιστα, γύριβε κιόλας, άφου τ'ήν άφινε, να τ'ήν ξανακιάση, γιατί τ'ο ήξερε πως ενώ τ'ήν έκανε, άκόμη π'ο ξέγνοιαστα συλλογιότανε τ'ά δικά τ'η. Γι' άφ'ο τ'ήν έβλεπεσ από τ'ο πρ'ωί στο βράδι να κεντ'α και να φαίν'η στο ύφασμα βελονιά βελονιά ύφαινε και τ'ά όνειρα τ'ης. Για τούτο και τώρα, σύφωνα με τ'ή διαταγή τού κ. Μαλαμέ, δυο φορές τ'ή μέρα, με τ'ο βορκαωμένο τ'ο νερό, έμαθε τ'ή Άννα περίφημα να πλένη τ'ήν παθισμένη τ'ή φούσκα τ'ης Κατινούλας, μελετώντας μέσα τ'ης τ'ά θλιβ'ερά φιλοσοφικά τ'ης άθρώπινης υγείας και χαίροντας γιά τ'άποτελέσματα τ'ης καλής γ'ιατρικ'ης. Άλήθεια, ή Κατινούλα δεν έπασκε πιά σάν και πρ'ωτ'α. Κοιμότανε τ'ή νύχτα: δεν άναγκαζότανε να σηκώνεται κάθε στιγμή. Πόνο δεν έννοιωθε πουθενά τ'ης, παρά που και που στο κεφάλι. Άνοιγε κ' ή όψη τ'ης λιγάκι, άνοιγε κ' ή καρδιά τ'ης, τόσο μ'ας είναι φυσικό να μη ζούμε μόνοι, τόσο διψούμε άγάπη, τόσο μ'ας φτάνουνε κάποτεσ μιά περιποίηση, ένα χ'άδι, γιά να ξεχάσουμε τ'ήν άρρώστια, ίσως και γιά ν'άνασάνη μαζί με τ'ήν ψυχή

μας τ'ο σώμα. Ο Άντρεάς πιά τώρα, συστηματικά, φρόντιζε γιά τ'ήν Κατινούλα. Ο γ'ιατρός έρχότανε τρεις και τέσσερις μέρες τ'ή βδομάδα. Τους είχε κάμει λόγο γιά χ'ειρουργήμα κι από τ'ις δεκαεφτά που τού μίλησε ο Άντρεάς. Άξ'αφ'α όμως, σ'α να διστάζανε και ο Άντρεάς και ή Άννα. Πού να γίν'η κιόλας, αν είναι να γίν'η; Στο Μπ..., μιά πόλη τού Φινιστεριού κοντά στ'ο Λ... και πρωτεύουσα τού νομού. Μα τ'ο Παρίσι δεν είναι. Τους έλεγε ο κ. Μαλαμέ πως θ'ά βρούνε στο Μπ. χ'ειρουργο άξιόλογο, τον κ. Σεβιλιά, που τον εμπιστεβότανε όσο γίνεταν. Δεν τους έλεγε όμως πως υπάρχει και βιάση μεγάλη. Καμμιά δεκαπενταριά μπορούσανε πάντα να προσμένουνε. Τ'ο θαρρούσε άφ'ο με τ'ά σωστά του ο κ. Μαλαμέ. Πιθανό π'άλε και να θέλησε να προφυλαχτ'η, μισό από φιλότιμο, γιατί δεν ταιριάζε να τούς φορτωθ'η μ' ένα φίλο του, μισό από διάκριση, γιατί δεν ταιριάζε και να εναντιώνεται τούς παρισινούς του συναδέρφους. Παρατηρούσε μάλιστα πως οι πελάτες του οι καινούριοι άφ'ινανε τ'ις βίζιτες και τον καιρό να περνούνε, δίχως να ξαναπαιάσουνε κουβέντα γιά χ'ειρουργήματα. Τ'ο μόνο που τού άπόμνησκε λοιπόν εΐτανε να σωπάση και να βάλ'η τ'ά δυνατά του, να

βαστάξη τ'ήν άρρώστη όσο κι όπως ξέρει. Έτσι ως κ' οι π'οι ξέροι γ'ιατροί άναγκαζούνται κάποτεσ ή τ'ο φέρουνε τ'ά περιστατικά να μην κάμουνε άμείως εκείνο που τ'ο κάτω κάτω είναι και χ'ρειος τους. Ο Άντρεάς και ή Άννα, γιά να τ'ο πούμε όρθ'α κορτά, φοβόντανε και δ'ε λαλούσανε τού κ. Μαλαμέ. Η Άννα έτρεμε τ'ήν έφ'τηνη κ' έλπίζε συνάμα πως από τ'ά πλυσίματα κάτι θ'ά βγ'η. Ο Άντρεάς πολύ π'οι παράξενα ή σάν προτιμ'ας, π'οι σύφωνα με τ'ο φυσικό του, νόμιζε, άφου τ'ο ήθελε άκλόνηστα και θετικά, πως με τ'ή θέλησή του θ'ά τ'ή γ'ιατρέψη και σώνει. Νά κι ο κίντυνος τ'ης γεωμετρίας. Και με καλό γ'ιατρό, άκόμη π'οι βέβαιος ο Άντρεάς. Άκούλ'οθησε κάτι τότεσ, από τ'ήν πρώτη έποψη άχαμό, μα που κατόπι ξανάβαλε τ'ά πρ'άμκ στον έσοιο τους τ'ο δρόμο. Βλέποντας ο κ. Μαλαμέσ πως δεν άποφασίζανε τίποτα, γιά να μη χασομερ'α, θεράπευε δ'όένα τ'ήν Κατινούλα, και τ'ις είκοσι τέσσερις τού Τρυγητ'η, μιά τετάρτη, διώρισε ύπερθεϊκό νάτριο, γιά τ'ήν όρεξη, και λίγο μαγγανικό κάλι, γιά τ'ήν άντισηψία. Μα τ'ο άντισηψιακό του τ'ο γ'ιατρικό δεν πέτυχε διόλου. Τ'ήν πιάσανε πόνοι τρομεροί, άντεροκοφίματα, διάρρ'οια με θερμή, που βαστάζανε άλάκαρη μέρκ. Έτρεξε ο Άντρεάς στο