

καθαρεύουσας έχοντας στη λογοτεχνία αντιπρόσωπους μερικούς παλιούς καθηγητές που βρίσκαν και βρίσκουν άσυλο στις φημερίδες, σε διάφορες ειδικές εκδόσεις και από καιρό σε καιρό τους φιλοξενούνε στα περιοδικά που ακολουθούνε δρόμο συμβιβαστικό.

*

Σ' αυτή την κατάσταση βρισκότανε η νεοελληνική λογοτεχνία στο τέλος του περασμένου αιώνα, ένας αγώνας που είτανε χρονών, έδωσε καλά αποτελέσματα, η άλυσίδα που τους έδανε με την επάνοδο στην αρχαία σπάστηκε και εκείνη οι περισσότεροι δημοσίευσαν σε καθαρεύουσα και μαζί μ' αυτούς το μεγαλύτερο μέρος του καθημερινού τύπου μένει ίσα με σήμερα πιστό στις αίετες παραδόσεις. πολλοί όμως πάρα πολλοί Έλληνες φωνάζουν μαζί με τον Καμπύση «Το βάρος των προγόνων μας είναι πολύ πολύ μεγάλο... Νά κάνω τίποτε δέν μπορώ γιατί είμαι απόγονος του Εuryπίδη... Γκρεμίστε την ιστορία... σκίστε τα βιβλία, θάψτε την παράδοση, νά ζωντανέψω λίγο, ν' ανασάνω λίγο, να γίνω κ' έγω κομμάτι άνθρωπος, να μέ κοιτάζουν και μένα και να λένε: Είναι Ρωμιός!...» «Ω! άς πάψω πιά ν' ακούω: Είναι ο απόγονος των Έλλήνων!»

Στις αρχές του ΧΧ αιώνα που επί τέλους δημιούργησε μία κατάσταση πού ύποφερτη για το ζήτημα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, σημειώθηκαν μερικά λυπηρά γεγονότα, όπως είναι οι ταραχές για τη μετάφραση του Έθαγγέλιου στη γλώσσα του λαού (και όπως βεβαίωσαν με έκφρασης πολύ χυδαίες) και για τη μετάφραση της Ορίστειας του Διοχούλου.

(Στ' άλλο φύλλο τελιώνει)

ΜΙΧ. ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΔΗΓΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΕΤΡΟΚΑΡΑΒΟ

Το κακόμοιρο το καραβάκι πώς ελώθηκε στον κόρφο του Νησιού είναι θέμα· μήτε σκονί δέν του άφησε η Λεώνα τ' όφρα, όπως εύρηθηκε, τα κύματα στο άερογάλι· και να το στον κόβο· μήτε έκαστο όργιές μακριά. «Άχ, ελώσανε τη ζωή τους; και το σκαφος; το χάνουσε και στη στεριά θά γίνουν τριψάλα. Άγιε Νικόλα! Σώσε το· χωρίς άλλο θάν τήνε πάθουν βήθηα τους...»

Νύχτα, πού οι άφροι και το φεγγαράκι έδειχναν όλα τάκρογιάλια. Ο καπετάνιος, ένα θεοπαλλήκαρο, ο λοστρόμος ένας γερόλυκος, οι όχτώ ναυτίες του παλληκαρία θαλασσοθρεμένα. Μεσάνυχτα·

μπροστά του και γύρισε στην πατρίδα. «Έπειτα και το σπίτι ήταν δικό του ακόμα κι άμα ήρθε, το πήρε από τη θυγατέρα του πού της τόχε αφήσει η μάνα της φεύγοντας. Από τα άλλα ήταν σαν κείνος πού ό,τι είχε το φορούσε, κλέφτη δέ φοβούνταν. Κ' έτσι ενώ όταν είχε φύγει κάπως κρατιούνταν, τώρα ήταν μη χειρότερα. Άλλοι έλεγαν έτσι ήρθαν, έτσι πήγαν—άνεμομαζώματα διαλοσκορπίσματα. Άλλος πώς λάβαινε κείνα πόκαμε ο πατέρας του πού είχε δυναστεύει τη φτωχολογιά για να μάσει αυτούς τους παπάδες. Τόσα δάκρυα έτρεξαν γι' αυτό το βίο. Μονάχα, δέ χάνονται αυτά, θά πνίξουν κανέναν απ' αυτή τη γενιά. Είναι καταραμένα από την Παναγία. Όταν ξεθάψαν τον πατέρα του, τον ήσαν άλιωτον κι όπως τον είχαν βάλει. Ο Θεός να μάς φυλάει! τα μάτια του σαν κρεμύδια πεταμένα όξω, μαύρος μαύρος και πρισμένος σαν κατσούπι. Και μία βρώμα ζωόπας ο τόπος.

Κι ο Γιώρης δέν έπεφτε παρακάτω στις κρηγίες για τον πατέρα του:

—... στο λάκκο του! Άν δέ μ' άφηνε αυτό το βίο, δέ θά κατάνταγα έτσι τώρα. Στο δρόμο να μ' άφηνε, νάβρισκα το νου μοναχός μου για να ζήσω.

Όταν ήρθε απ' όξω είχε κάτι παραδάκια. Κάθε γιορτή πήγαινε στην έκκλησιά με τα μακριά του

έρημια· στο νησί· μήτε κακάρου λαλιά· δέν τους έφεραν η τύχη κατά το λιμάνι, κατά τα σπίτια· τρεις ώρες μακριά· κατά τον πουνέντε. Έτσι το ήθελε δι Καίρος. Μεσάνυχτα· άπελπισμένοι το κοιτάζαν το νησί· άχ! κανένας δέν τους γλυτώνει...

Ο Καπετάνιος, το θεοπαλλήκαρο, σκύβει κατά τους άφρους· γύρω βλέπει κάτι σα φώκιες, σα δελφινάκια. Σταυροκοπιέται. Δέ βγάζει μιλιέ· λές έγινε κερλί τρόμος τον έπιασε. Τι νάναι τα ζωντανά της θάλασσας; Έκει άκούνητος έκείταζε...

Και άκούνητος έκεί του φαίνεται πώς άκουσε γυναικάς φωνές. Κάποιο τραγούδι τώρα γλυκό τότε καρφώνει. Πώς να στρήψει το κεφάλι του κατά τους ναυτίες του; πέτρα, μαρμάρο. Κλαίει ο δύστηνος, κλαίει και άκούει τις γλυκότετες φωνές τις γυναικάς γύρο στο καράβι· και θέλει να κουνηθεί, μα δέν έμπόραγε μήτε το μάτι να στρήσει.

Έίταν μεσάνυχτα. Τριγύρω άκούη τέτοια ώρα, γύρο στο πετροκαράβο πολλοί περνώοντας μακριάθε άκούνε κάτι σαν άναστεναγμούς, και κάτι σαν γλυκόφωνα τραγουδιόματα. Σταυροκοπιούνται· άμλλητοι και περνούνε οι θαλασσινοί: είναι μεσάνυχτα.

Το κακόμοιρο το καραβάκι· τ' άγριοπερίστερα κ' οι γλάροι τώρα το χαίρονται και στην παντοτινή φωλιά τους ταιριάζουν τα παιγνίδια τους με της θάλασσας τους άφρους, πού, λές, και τούτοι κατάσπρα πετούμενα, φέρνουνε τα χαιρετίσματα στους πέτρινους ταξιδιώτες, τους άγύριστους του Πετροκαράβου μαρμαρωμένους θαλασσινούς...

Το κακόμοιρο το καραβάκι.

Σπέσιος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΓΙΑΛΙΤΗΣ

ΑΣΟΦΕΣ ΣΚΕΨΕΣ

Λένε οι σοφοί πού ξέρουνε το κόσμου τα μυστήρια, πώς τάστερούλια τούρανού πού λήμπουν χιλιά μύρια Κοπαδιαστά και χόρια τη νύχτα από ψηλά,

πώς είναι κόσμοι σαν κι αυτόν πού κατοικούμε τώρα με θάλασσες και με στεριές το ίδιο σαν καλήφρα, το ίδιο κι άπαράλλαχτα με τη δική μας Γης.

Και λένε, πράγμα άπίστευτο αυτοί οι γραμματισμένοι, πώς οι πλανήτες τούρανού είναι κατοικημένοι με ζώα, με ψάρια, με πουλιά και με ζντα σαν κι έμεις.

Όμως έγω τί να σας πώ, με το μικρό μυαλό μου και με τα λίγα γράμματα πουμάθα στο χωριό μου, όσο να θέλω δέν μπορώ να το πιστέψω αυτό.

Γιατί μπορώ να φανταστώ πώς κατοικούν λεοντάρια, Γαιδάροι, σκύλοι, πρόβατα, πετούμενα, κευλάκια, Κροκόδειλοι, σκυλόψαρα και κάθε άλλο ζώ,

Μα πλάσμα σαν τον άνθρωπο, γρουσουζίκιο, χαμένο, Φτωχοκουταρέφρανο, σαχλό και φαντασμένο Σδλη την πλάση άδύνατο το ταίρι να βρεθί.

Παραίος, Μάρτης 1906.

Γ. Σ. ΖΟΥΦΡΕΣ

σαλιβάρια, πού έπεφταν κάτω, πίσω στα καλάμια των ποδαριών, στις άντζες, κι άφηναν σαν ένα κεφάλι άράπικο στη μέση. Όταν περβάταε, κείνο πήγαινε πότε από τη μία τη μεριά, πότε από την άλλη κ' οι δίπλες φαίνονταν σαν ζαρωμένο μούτρο πού κάνει μορφασμούς πότε απ' έδω και πότε απ' έκεί. Όταν άπόλενε η έκκλησιά, κάθονταν απ' όξω στο πεζούλι κ' έλεγε παραμύθια κ' ιστορίες λέοντας κάθε φορά: έπειτα, ύστερα, κατόπι, πού το πήραν οι μάγκες και τον πείραζαν.

Σε λίγον καιρόν όμως σώθηκαν οι έτοιμες οι παράδες και ριχτηκε στις κατεργαριές. Γέλαε τους άπλοϊκούς χωριάτες και το' έπαιρνε ό,τι μπορούσε. Μα και τα ψέματα σώθηκαν.

Κατόπι έβγαλε σαπούνη και με το σακκούλι στην πλάτη έβγαίνει στο παζάρι να το πουλήση. Μα ο θεός να το κάμει σαπούνη.

Στάχτη, λεία, και ζούτσα από το λιουρβιό πού την έριχναν κάτω. Κι αυτή η δουλιά δέν πάει μπροστά. Αρχίγησε να πουλεί το βανταλί του σπιτιού. Λαγίτες, τυγάνια, τέτζερες, λάμπες, σιδερικά. Άφου πούλησε ό,τι είχε κι ό,τι δέν είχε από παλιά στρώματα και καρίκλες, ξεχαρβάλωσε τα πατώματα, τα ταβάνια, τις θύρες, τα παραθυρόφυλλα και τις σιδεριές ακόμα. Κι όταν έμ-

Ο ΝΟΥΜΑΣ
ΒΓΑΙΝΕ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΣΥΝΤΡΟΜΗ

Για την Ελλάδα Δρ. 10. — Για το Έξωτερικό
Φρ. 70. 10

20 λεπτά το φύλλο λεπτά 20

ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ: Στα κίόσκια της Πλατείας Συντάγματος, Όμόνοιας, Ύπουργείου Οικονομικών, Σταθμού Τροχιόδρομου (Όφθαλματρείο), Σταθμού ύπόγειου Σιδηρόδρομου (Όμόνοια), στο καπνοπωλείο Μανωλακάκη. (Πλατεία Στουρνάρα, Έξάρχεια) στα βιβλιοπωλεία «Έστίας» Γ. Κολάρου και Σακέτου (όδος Σταδίου, άντικρύ στη Βουλή).

Η συντρομή πλερώνεται μπροστά κ' είναι ένός χρόνου πάντα.

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΚΑΙ

ΠΡΑΜΑΤΑ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ

των άνωφελών βιβλίων» του κ. Βικέλα άρχίζει να γίνεται «Σύλλογος νών ώφελίμων πράξεων», άφου στο Σύλλογο αυτό, η σωστότερα σιδόν Πρόεδρος του και στο Γραμματέα του δά χρωστάει, φαίνεται, το «Έθνος το Γυμναστικό Σκολεϊδ, η Ίνστιτιούτο, καθώς το λένε, πού θά γίνει μια μέρα με τις χιλιάδες του Ρόστοβις και του Τσανακλή. Έτσι τουλάχιστο μάς τα δηγήθηκε τα πράματα ο Δροσίνης στην «Έστία» της Τετράδης και δέ μάς έμποδίζει τίποτε νάν τα πιστέψουμε καθώς τα διαβάσαμε. Ο ύπολοχαγός του Πυροβολικού κ. Τηλ. Καράκαλος συνέλαβε — ο Θεός να μάς συχωρέσει για τη λέξη—την ιδέα ο κ. Βικέλας κι ο κ. Δροσίνης βαλθήκανε νάν την πραγματοποιήσουνε· ο δικηγόρος κ. Άθανασάκης της Άλεξάντρειας έτέργησε να βρεθούν οι δωρητές και οι κκ. Ρόστοβις και Τσανακλής δώσανε πρόθυμα τον παρά τους.

παινες στο σπίτι, μια δόξα πατούσες και σηκώνονταν η άλλη. Ο άγέρας έμπαινε ελεύθερα από τα παραθύρια πού φαίνονταν σα μάτια βαθιά χωρίς κόρες. Μοναχά ο βερός δέν έπαθε τίποτα, περ' όλο και πλιότερο πρασίνιζε σαν να έπαιρνε πλιότερη γεωσύνη κ' ο βάλτος μεγαλωνε του βάθου. Τα χορτάρια πλήθαιναν, τριγύρο και το νερό ανάμεσα τους άτάραχο και βουβό σα να καρτέραγε κάτι με την άκουνησιά του. Κάπου κάπου κανένας μπάκακας γελούσε σπαραχτικά. Κι άντίκρυσ η γριά στριμωγμένη στη γωνιά της θύρας χώνει το σαγούνι της μέσα στα γόνατα και κρυφοκοκινίζει.

Ο Γιώρης ώστόσο δέν άφηνε τη διδαχή στο παζάρι και στ' άργαστήρια· τώρα πήρε το στόμα του και τους πλουσίους πού τους φοβέριζε με την κόλαση και με την τρέλλα.

Κρατούσε κάτι χαρτιά μεγάλα—φαίνονταν ότι ήταν κομμένα από παλιό κατάστιχο—και διάβαζε θεολογικό και κατά του διαβόλου. Πάρε χαμπέρι καλό, κεφάλι άδειο και λωλό—κ' έτσι άράδιαζε παρακάτω τους διαβόλους πού θά πών τους πλουσίους στην κόλαση και άλλα. Και τα μοίραζε πέντε παράδες το χαρτί. Έλεγε πώς ένας πλούσιος έκλεψε τα κόκαλα από το κοιμητήριο και τάστειλε στο Τριέσι για να τα κάμουν ζάχαρη. Πότε διάβαζε άναφορά