

Άλλα έγκριτα περιοδικά. Μπορεί να την πήρε και γι' αυτό, καθώς και για τον πολυχρονισμό του Παλαιολόγου που άνακάλυψε. Έμεις όμως λέμε, και το υπογράφουμε, πως θα την πήρε για τη σοφή γνώμη που είχε τον περασμένο Νοέμβρη μιλώντας για τη μεταφράση της "Ορέστειας", πως δεν είναι καμμιά ανάγκη να μεταφράζονται τ' αρχαία δράματα, αφού και σήμερα μιλάμε τη γλώσσα του Δισχύλου και του Σοφοκλή. Γι' αυτή τη γνώμη κι' Αυτοκράτορας τάξιζε να γίνει.

ΑΝ ΩΦΕΛΗΣΟΥΝ

ή όχι τη μεγίστη γυμνάσια που κάνει ο στρατός μας, δεν το ξέρουμε. Γι' αυτό να μη βλάψουν όμως, όπως κ' έβλαψαν—και θα το δειτε στη στιγμή—έπρεπε η Κυβέρνηση να παγορήσει αυστηρά στους δημοσιογράφους να το παρακολουθήσουν και να τα περιγράψουν.

Με την πρώτη περιγραφή τους καταρρέζιψαν τον στρατό, αφού έγραψαν πως για να πάνε από δω ίσια με την Έλευσινα οι στρατιώτες, με σταθμούς και ανάπαψη στον "Αγ. Σπύρο", στο Δαφνί και στο Σκαρμαγκιά, άφησαν στο δρόμο 185 από ήλωση κι' από κούραση.

Παρουσίασαν μ' άλλα λόγια τον στρατόν μας σαν ένα ανθρωπομαζωγμά από σκατάδες κι' από κατεβασμένους που δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους και που είναι άξιοι μονάχα για φύλακες του Αρχαιολογικού μουσείου και για οδηγούς των άξιωματικών.

Θαρούμε πως γι' άλλο λόγο γίνονται τα μεγάλα γυμνάσια και τον λόγο αυτό έπρεπε να τον ξέρουν οι δημοσιογράφοι, που όλα τα ξέρουν και που κάθε ώρα και στιγμή μας πέρνουν ταύτιά μας με τις αγγυρωμένες τους πώες δεν κάνουν να μαθαίνουν οι όχτροί μας τα χαλικά μας—να μαθαίνουν δε πως δεν έχουμε στόλο και στρατό.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γνωστοποιεί ότι

κατετέθη παρ' αυτής το άκτινούμενον ποσόν δια την πληρωμήν του έκ φράγκων χρυσών 89,875,000 Εθνικού Δανείου (1890) 5 ο) (Σιδηροδρόμου Παιραιώς Λαρίσης) ύπ' αρ 28 τοκομεριδίου πληρωτέου προς φρ. χρ. 5,50 από της 2/15 προσεχούς Ιουνίου. Έν Αθήναις τ-η 12 Μαΐου 1904. (Έκ του Γραφείου).

Ο ΓΥΝΑΙΚΟΚΟΣΜΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤ' ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

25 τ' Απριλίαν

Φίλε μου Νουμά.

Πιστή στην υπόσκησή μου, σου στέλνω και σήμερα το γράμμα μου για τη μόδα την τελευταία της φούστας, που είναι και πολύ χρήσιμη, γιατί μπορεί κανείς και μια περσινή και προπερσινή φούστα να διορθώσει μ' αυτό τον τρόπο.

Θα σου πω για τους μπουγιονέδες που συνηθίζονται πάλε, όπως και στα παλιά τα χρόνια, με μόνη τη διαφορά που αντί να τους κολνούμε στη φούστα γύρω οσ στεφάνια ίσια, τους βάζουμε πίσω άψηλότερα παρά μπρός, και έτσι γίνονται en forme δηλαδή γαρνίρουμε τη φούστα πίσω περισσότερο, και είναι γνωστό πως το σύστημα ν' ανεβαίνει το γαρνίρισμα προς τα πίσω σχηματίζει το en forme (ή μορφοτό, ή θέλετε), και είναι από την εποχή του Λουδοβίκου του ΙΕ', όταν οι μόδες δηλαδή έτανε, αλήθεια, με πολύ γούστο. Και βέβαια, ο τρόπος αυτός να γαρνίρουμε, άψηλώνει και δείχνει λιγερό το κορμί και δίνει πολλή χάρη στο φόρεμα.

Για να κόψουμε τους μπουγιονέδες μας en forme κόβουμε ένα μεγάλο φαρμαπαλά ίσιο ή λοξό, όπως τον θέλουμε—εγώ προτιμώ λοξό—τον σουρώνουμε από πάνω μ' ένα φυτίλι χοντρούτοικο και τον κολνούμε στο φόρεμα, αρχίζοντας από μπρός χαμηλότερα κι ανεβαίνοντας προς τα πίσω, ύστερα άφινουμε ένα διάστημα κανονικό και ξανασουρώνουμε το φαρμαπαλά και τον ξανακολνούμε, άφινοντας λίγο το ρούχο του φαρμαπαλά μπόλοκο, για να φουσκώνει, μα λίγο. Ύστερα πάλε οσ ίσιο διάστημα ξανασουρώνω και ξανακόλλημα και έτσι πέντε, έξη ή δέχτώ φορές. Άφινουμε όμως το κάτω μέρος του φαρμαπαλά λεφτερο για να γίνει το volant. Τότε βάζουμε τη φούστα μας στο μακίνο ή και την κρεμμύουμε οσ δυο καρφιά, ένα μπρός κ' ένα πίσω, ή δεν έχουμε μακίνο, δηλαδή κούκλα οσ μπύι ανθρώπινο, και κόβουμε το περίσσεμα του φαρμαπαλά, ίσια με τη φούστα, και τον γαρνίρουμε με στενά βελουδάκια

Σ'ά θέλουμε να την κάνουμε φορεσιά άλάναρη, τότε φτειάνουμε μπουστο από το ίδιο, σουρωτό κι αυτό, άπάνου σ' έναν άμίτη ταυτελλένιο Empire,

δηλαδή άμίτη που κατεβαίνει κάτω από τους ώμους. Και το μακίνο, κι αυτό σουρωτό, κελώνεται χαμηλά και τελειώνει οσ μπουγιονέ και οσ φαρμαπαλά από ταυτέλλα κάτω στο χέρι.

Τον μπουστο οσ το σουρώνουμε οσ τη μέση τρεις ή τέσσερις φορές κ' έτσι κάνει μπουγιονέ κι όλο μαζί είναι μια φορεσιά κομψή και με πολλόν άγέρα.

Το καλύτερο γι' αυτή τη φορεσιά είναι να γίνει από μάβρο ταφτά, δηλαδή μάβρο μεταξωτό γυαλιστερό, όπως έτανε τα προινά, που τα φορούσαν οι κυρούλες μας.

Μα κι από χρωματιστό μεταξωτό οσέτο της Καρασταμάτη θα είναι πολύ όμορφο. Είναι πολύ της μόδας τώρα το μπλέ-μπλονέ.

Κι' από έταμίνα μάλλινη ψιλή γίνεται—μα τότες οσ μπουγιονέδες πρέπει να πηγαίνουν οσ άπάνου οσ τη μέση και να ένώνονται με το μπουστάκι οσ να έτανε φόρεμα Πρενοές, κ' ή μέσα φούστα κ' ή φόδρα του μπουστου να είναι από μεταξωτό χρωματιστό ή άσπρο.

Αυτά για σήμερα.

Α του Μάν.

Θα σου πω, πως εδώ στο Παρίσι, είναι κάθε μέρα και μια καινούρια γιορτή κ' ένα καινούριο πανηγύρι, και δε θα σου πω ψέματα! Σήμερα έχουμε μιά έκθεση, άβριο μιάν ετεργετική άγορά, μεθάβριο μιάν έναρξη, ένα έγκαίνιο κ' έτσι κάθε μέρα βρισκουμε την περίσταση να δείχουμε και να ιδούμε. Τι τα θέλεις, φίλε μου, αυτό είναι το Παρισιάνικο σύστημα, μα έχει κι αυτό τα καλά του, κ' είναι μάλιστα και πολλά. Πρώτο πρώτο καλό είναι, που μ' αυτή την επίδειξη, να το πούμε έτσι, γεννιέται σόν άνθρωπο, και μάλιστα οσ τη γυναίκα, και κάποια φιλοτιμία να δείχνεται και να φαίνεται οσο μπορεί καλύτερη, όμορφότερη, πιο χαριτωμένη, και για τούτο, βάζει τα δυνατά της να ντυθί και καλύτερα, κ' έτσι γεννιέται αυτή ή μεγάλη προσπάθεια για την τελειοποίηση της φορεσιάς, κ' ή μόδα καταναίει άληθινή καλλιτεχνία κ' ή ράφτρα μεγάλος καλλιτέχνης. Άλλο καλό της κοκεταρίας της Παρισιάνας είναι που αυτή δίνει θροφή στο έμποριο, και δουλειά στα καμήνα τα φτωχοκόρτσια του Παρισίου, που είναι κι όχι λίγα, και που άπ' τα μαγικά δαχτυλάκια τους βγαίνουν όλα αυτά τα θάματα που τα λένε, όλα μαζί, φορεσιά, και που τις όμορφες κάνουνε όμορφότερες και τις άσχημες ώραιες.

διωμένος και κάθεται οσ μια γωνία). **ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.**—Ο τρελλός! **Ο ΠΑΠΑΣ.**—Σήκω, πήγαινε, 'Ισαάκ. 'Εδώ είν' ένα άρρωστο παιδί, πήγαινε. **ΣΩΤΗΡΗΣ.**—Άφησέ τον, Παπαγιώργη. **ΙΣΑΑΚ.**—Δεν πάω στο σπίτι... όχι! Κάθετ' ένας άράπης μπροστά οσ την πόρτα... και παίζει το σπαθί του πέρα δωθε... πέρα δωθε... θέλει να με σφάξη ο άράπης! **ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.**—'Η Φατμέ δεν τον άφινει να οσ σφάξη. Γιατί την άφησες κ' έφυγες; **ΙΣΑΑΚ.**—Παίζει το σπαθί του πέρα δωθε... πέρα δωθε... Και τα δόντια του γυαλίζουν. **ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.**—'Η Φατμέ δεν τον άφινει να οσ πειράξη. Σι άγαπάει ή Φατμέ, ήθελε να οσ πάη οσ τη μητέρα σου. Περίμενε τώρα να γυρίση και πατε μαζί. **ΙΣΑΑΚ.**—[Σηκώνεται, άπλώνει προς τα εμπρός τα χέρια, τρέμει και φεύγει τρεχάτος]. Μι σκότωσε... με σκότωσε... με σκότωσε... **ΣΩΤΗΡΗΣ.**—Φρικτό θέαμα. **Ο ΠΑΠΑΣ.**—Καλλίτερα να μη γεννιέται κανείς παρά να είναι έτσι. **ΣΩΤΗΡΗΣ.**—Μα άμα γεννιέται κανείς και είναι έτσι σαν αυτόν τον τρελλό; Τότε... τί θέλεις να κάνη, παπά Γιώργη;

Ο ΠΑΠΑΣ.—Να υπομένη οσ του ίδωσι ο Θεός! **ΣΩΤΗΡΗΣ.**—Για ποιόν λόγο να υπομένη κανείς οσ του ίδωσι ο Θεός;... Γιατί να υποφέρη χωρίς άντιστάσει το πεπρωμένον;... Και γιατί να μην πραγματοποιήση με το ίδιο του το χέρι έκεινο που είπες πρώττερα;... Όταν πεθάνη κανείς είναι σαν να μη γεννήθηκε ποτέ! **Ο ΠΑΠΑΣ.**—Γιατί αυτό ήταν το θέλημα του Κυρίου και του δημιουργού μας. **ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.**—'Ω! 'Ο θάνατος είναι φρικτότερος κι από το πιο μεγάλο βόσανο. **ΣΩΤΗΡΗΣ.**—'Ο θάνατος είναι άπολύτρωσις... όχι: μόνον από τον πόνο... αυτό θα ήταν το λιγώτερο... **Ο ΠΑΠΑΣ.**—Και ο υίος του Κυρίου του Θεού μας υπέφερε κι αυτός. **ΣΩΤΗΡΗΣ.**—'Ο θάνατος είναι άπολύτρωσις και από τ' άδικήματα της φύσεως... από τ' άδικήματα είπα! ο μεγάλος πόνος είναι έπακολούθημα μόνον. 'Ο Χριστός που είπες, υπέφερε... αλλά κ' επέθανε κούλας. **Ο ΠΑΠΑΣ.**—Αυτό ήταν το θέλημα του πατρός! **ΣΩΤΗΡΗΣ.**—Και που το ξέρεις πως ο,τι γίνεται οσ τη ζωή δεν το κυβερνά άσυνείδητα ή ένσυνείδητα μια υπερέσσημα δύναμις, κάτι τι μέγα και τρομερό! **Ο ΠΑΠΑΣ.**—'Όχι... όχι. 'Η θεία θέλησις που κυβερνά το πάλν δεν είναι τέτοια.

ΣΩΤΗΡΗΣ.—Ξέρεις τα βιβλία μόνον, παπά μου. Τα κείμενα και τα λόγια. Τις δυνάμεις όμως της ζωής δεν τις είδες ποτέ σου. Τις βασιλίσσες, τις εικαρμίνες που στα βάθη του σύμπαντος χαλκεδουν και πλέκουν κ' ύφαινον βρόχους και άλυσίδες έδωθε έκεθε και χτίζουν τη ζωή, δεν τις ξέρεις! **Ο ΠΑΠΑΣ.**—Μα δεν πιστεύεις έκεινο που διδάσκει ή εκκλησία μας; **ΣΩΤΗΡΗΣ.**—Για ποιό λόγο να π' πιστεύω, παπά Γιώργη; Το σέβομαι, βέβαια. Το σέβομαι αλλά για ποιό λόγο να τα πιστεύω αυτά που άκούω; **Ο ΠΑΠΑΣ.**—Είναι μόνον ή φωνή του πόνου σου που μιλεί έτσι, παιδί μου. 'Η δυστυχία κλονίζει την πίστι. 'Ο Θεός όμως είναι πάνσοφος. Είναι άγαθός και βλέπει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων και νοιώθει και συγχωρεί. ('Ο Γιατρός, ντυμένος μαύρα φορέματα, ανεβαίνει το δρόμο). **ΓΙΑΤΡΟΣ.**—Καλή 'σπέρα, παπά μου. (Στρεφόμενος προς το Σωτήρη και την 'Ιφιγένεια). Λοιπόν;... πως έπέρασε τη νύχτα; **ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.**—'Αχ, γιατρέ μου... το παιδί μας δεν πάει διόλου καλά, μου φαίνεται. **ΣΩΤΗΡΗΣ.**—Να το φέρωμε μέσα, γιατρέ!... Έρχεσαι και του λόγου σου μέσα, παπά Γιώργη;