

# Ο ΝΟΥΜΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΗΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗΝ

ΕΥΝΑΡΜΟΝΗ ΕΤΗΕΙΑ ΠΡΟΠΑΗΡΩΤΕΑ :

ΜΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΡ. 10 ΔΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΦΡ. ΧΡ. 10

Τιμή Φύλλου λεπτά 10

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ. Π. ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ  
— ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ —

ΕΤΟΣ Α'

ΑΘΗΝΑΙ, Κυριακή 12<sup>η</sup> Ιανουαρίου 1903

ΓΡΑΦΕΙΑ: 'Οδός Οικονόμων ἀριθ. 4

ΑΡΙΘ. 4

## ΗΛΙΟΙ

ΧΩΡΙΣ ΚΗΛΙΔΑΣ

ΑΛΛΑ

ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

**ΜΟΥ ΕΔΕΙΞΕ** προχθές στον περίπατον ένας φίλος τον κ. Δεληγεώργην.

— Αυτός είναι τίμιος πολιτικός! μου είπε.

Τον εκείταξα και δεν του απήντησα. Ή παρατήρησις του μίαν ἐρώτησιν ανέβασεν εις τὰ χείλη μου. Ἀλλά δεν την εξεστόμισα. Την άριστα να γυριτζή πάλιν στον εαυτόν μου.

Και αὐτερωτήθηκα :

Τίμιος πολιτικός ό κ. Δεληγεώργης. Καλά, πολύ καλά! Και οι άλλοι οι πολιτικοί, άτιμοι είναι :

**ΟΧΙ**—όλ' είναι τίμιοι, τιμιώτατοι. Ὁ Τρικούρης πτωχός απέθανε. Και ό Κουμουνδοῦρος. Και ό κ. Δηλιγιάννης πλούσιος δεν είναι, ενώ κατά την γενικήν όμολογίαν είναι τιμιώτατος. Και ό κ. Ζαίμης την περιουσίαν του δεν την έχασε από την πολιτικήν. Και ό κ. Θεοτόκης τὸ ἴδιο.— Για ναναφέρω μόνον τούς κορυφαίους.

Στην διαχείρισιν των κοινών, κανείς δεν εμπορεῖ να τούς πῆ δ,τι ἐλέχθη στην αρχαιότητα περί του Θεμιστοκλέους : « Καλός ό άνήρ, τῆς δὲ χειρὸς οὐ κρατῶν ».

Διότι όλοι κρατῶν τὸ χέρι τους και κανείς ποτέ ούτε τὸ ἐλέρωσε, ούτε θά τὸ λερῶσῃ.

Γιατί να τὸ κρύψουμε ; — Κάτι καλὸ έχουμε. Ἄς τὸ πούμε, ἄς τὸ διαλαλήσουμε στον κόσμο. Ἐχουμε τιμίους πολιτικούς.

**ΚΑΝΕΝΑΣ** ποτέ δεν εὔρεθηκε να πῆ :

— Ὁ δεινά πρωθυπουργός ἐκλεψε!

Ἀλλά και κανένας ποτέ δεν θά ἐδίσταζε να όμολογήσῃ :

— Και τούτος και 'κείνος και όλ' οι πρωθυπουργοί μας ἄφησαν, ἄφηνουν και θάφηνουν τούς άλλους να κλέβουν!

Ἐπάρχει αντίρρησης ; Να την πῆτε! Ἐμπρός! Μὴ διστάζετε! Παστρικά και ξάστερα! Είναι καιρός πειά, νισάφι, ναρχίσουμε ναντικρύζουμε ἄροβα την ἀλήθεια. Μασημένα λόγια ἔχῃ πειά. Ἀκέραια και όλοστρόγγυλα. Ἀπόφια λόγια.

**ΠΟΙΟΣ** Ρωμηός πρωθυπουργός δεν ἐλωποδυτήθη και δεν ἐπέτρεψε να λωποδυτηθῇ και δεν ἐπροστάτευσε τούς γύρω του παπατζήδες ;

Για να βάλῃ αυτός στην τσίπη του τίποτε ; Κάθε άλλο! Για να ἐνισχύσῃ τὸ κόμμα του,

για να πλουτίσῃ τούς ὑποστηρίζοντας αυτόν, για να κρατηθῇ στην Ἀρχήν.

Ὁ ποινικός νόμος καταδιώκει τούς ὑποβάλλοντας την ληστείαν. Ὁ ἠθικός νόμος είναι τάχα ἐλαφρότερος ;

Ἐπειτα τί μ' ἐνδιαφέρει ἐμένα, τὸν πολίτην, ἂν με κλέπτῃ ό αστυφύλακας, με τὰ χέρια του, ἢ ἂν ἀφήνῃ τὸν λωποδύτη να με γδύνῃ ;

Τὸ πράγμα μου δεν τὸ γάνω πάντοτε ; Ἡ ό λωποδύτης μου τὸ παίρνει ; ἢ ό αστυφύλακας, δεν μου είναι τὸ ἴδιο ;

**ΗΛΙΟΙ** λοιπόν χωρίς κηλίδας οι πολιτικοί μας. Ἀλλά και χωρίς θερμότητα, ἄφου δεν ζωογονοῦν τίποτε γύρω τους, ἄφου ἀφήνουν τὸ κακὸν να ἐργιάζῃ—ἄφου ἀφήνουν κάθε καλὸ να μαραίνεται και να θνήσκῃ.

Τί να τούς κάνουμε τούς ἥλιους αυτούς ; Τί μᾶς χρειάζονται ; — Να τούς βλέπουμε ; Μὰ τότε ζωγραφίζομε ἕναν ἥλιο και τὸν καμαρώνουμε. Την ἴδια δουλειά θά κάνῃ κι' αυτός. — Την ἴδια ποῦ κάνουν και οι πολιτικοί μας — οι άνευ κηλίδων ἄλλά και οι άνευ θερμότητος ἥλιοι !

**ΤΑ ΜΑΤΙΑ** μας ἀνάγκην δεν ἔχουν. Ἡ ψυχὴ μας ἔχει ἀνάγκην—ἢ ριγῶσα ψυχὴ μας, ἢ καταδικασμένη να δνειροπολῇ την θερμότητα και να μὴ την ἀποκτᾷ—να βλέπῃ τὸν ἥλιον και να μὴ τὸν αισθάνεται—να ἔχῃ ὁδηγὸν την Τιμιότητα και να βυθίζεται εις κάθε βῆμά της στον βόρβορον τῆς Ἄτιμίας.

Δεν μᾶς χρειάζονται πρωθυπουργοί ποῦ να μὴ κλέπτουν. Δεν μᾶς χρειάζονται πρωθυπουργοί ποῦ να μὴν ἀδικοῦν. Δεν μᾶς χρειάζονται πρωθυπουργοί ποῦ να μὴ προδίδουν.

Ἀπὸ τέτοιους ἐχορτάσαμε πειά—ἂν κ' ἐξακολουθοῦμε να μένομε πεινασμένοι.

**ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ** πρωθυπουργοί ποῦ να μὴν ἀφήνουν τούς άλλους να κλέπτουν—ποῦ να μὴν ἀφήνουν τούς άλλους ναδικοῦν—ποῦ να μὴν ἀφήνουν τούς άλλους να προδίδουν.

Και τέτοιους πρωθυπουργούς, ἔχῃ ἐγωῖστὰς, ἄλλ' ἄλτροῦστὰς, ἔχῃ τιμίους για τὸν εαυτόν τους, ἄλλὰ τιμίους και για τούς φίλους τους, ἔχῃ θέσει, ἄλλὰ φύσει πατριώτας, μόνον όταν ἀποθάνῃ τὸ μεγαθήριον αὐτὸ, τὸ πραγματικὸν Ἑλλαδοθήριον, ἢ Συναλλαγή, θά τούς ἀποκτῶσμεν.

Μέχρι τῆς ἡμέρας ἐκείνης θά τούς δνειροπολοῦμε μόνον—ἂν δεν ἀηδιάσουμε σιγά σιγά, με τὸν καιρὸ, και τὰ δνειρα.

**ΤΕΤΟΙΟΣ** ὅπως τὸν θέλεις και ὅπως τὸν φαντάζεσαι είναι ό Δεληγεώργης ! — μου εἶπεν ό φίλος μου.



Ο ΚΙΓΚΙΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΖΑΠΠΕΙΟΥ

Και πάλιν δεν του απήντησα. Γιατί να τὸν πικράνω τὸν ἄνθρωπο ; Γιατί να τὸ πῶ ὅτι ό κ. Δεληγεώργης ἂν είναι τέτοιος ὅπως και πράγματι τὸ πιστεύω πῶς είναι—ῶφειλε να τὸ δείξῃ, ῶφειλε να κουνηθῇ, ῶφειλε να ἐπιζητήσῃ με κάθε τρόπο να δράσῃ και ἔχῃ ναυτοκαταδικάζεται εις ένα εἶδος ἀποστρατείας, πρὶν πολεμήσῃ ἄκόμα, πρὶν ἐφαρμόσῃ τὸ σύστημα τὸ ἐθνικώτατον, τὸ ὅποιον δεν δυσκολεύομαι να τὸ παραδεχθῶ πῶς ἔχει, ἄλλὰ τὸ ὅποιον δεν ἐδειξε, ἴσως δὲ δεν κατορθώσῃ κατά την τακτικὴν τῆς ἐνόχου ἀδρανείας του, τῆς δῆθεν εὐγενούς, τῆς δῆθεν σώφρονος, τῆς δῆθεν καιροσκοπικῆς, να τὸ δείξῃ πο:έ ;

**ΓΙΑΤΙ** να τὸ ἀποδείξω πῶς ό κ. Δεληγεώργης είναι μεγαλείτερος ἐνοχος ἀπὸ τούς άλλους, ἄφου ὅ,τι ἀγαθὸν ἔχει τὸ φυλάττει φιλαργύρως για τὸν εαυτόν του και δεν φροντίζει και δεν ἀγωνίζεται και δεν μεταχειρίζεται κάθε τρόπον για να τὸ μεταδώσῃ στὸ Ἔθνος—στην ὑπηρεσίαν τοῦ ὁποίου ἀφιέρωσε, πλατωνικῶς μέχρι τοῦ παρόντος τούλάχιστον, τὰ δνειρά του και την φιλοδοξίαν του ;

**Ο Κ<sup>ος</sup> ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ** ἐπέρασε, ἐχάθηκε ἀπὸ τὰ μάτια μας. Κ' ἐγὼ στὸ διάβα του ἐχαιρέτησα ἕναν ἄκόμη ἥλιον — χωρίς κηλίδας, ἄλλὰ και χωρίς θερμότητα κι' αὐτόν.

Ο ΝΟΥΜΑΣ