

σκεται ή ντάμα κούπα... Είνε ή βασιλισσα... Μὰ γιατὶ νάνε κοντὰ στὸ φάντε μπαστούνι;;.. Πάει νὰ πῆ πῶς θέλει νὰ τὴν ἀρπάξῃ ἀπὸ τὸ βασιληᾶ... Τὸν καῦμένο πῶς τὸν λυπᾶμαι !

(Στὴ Φωτεινούλα.) Σὺ δὲν τὸν λυπᾶσαι;

ΦΩΤΕΙΝΟΥΛΑ. — Ναί, πατέρα, τὸν λυπᾶμαι.

(Ξάφνον βροντᾶ δυνατά.)

ΝΕΑΡΧΟΣ, σηκώνεται τρομαγμένος καὶ όχινει χαμαὶ τὰ χαρτιά. Τρέχει μ' ὁρμῇ στὸ παράθυρο τοῦ κήπου καὶ φωνάζει. — Πόλεμος ! ..

Πόλεμος ! .. Ρίχνουν κανόνια ! Μέσος στὸ σκοτάδι θὰ μᾶς κάψουν τὸ σπίτι ! (Γυρίζοντας πρὸς τὴν κόρη του.) Πρέπει νὰ σωθοῦμε !

ΦΩΤΕΙΝΟΥΛΑ, ταραγμένη, μὰ καθησυχαστικά. — Μὴν τρομάζεις πατέρα, είνε βροντές.

ΝΕΑΡΧΟΣ, στὴν ἐπανάληψη τῆς βροντῆς. — "Ακου! Οἱ ἔχθροι ἔχουν μεγάλα κανόνια !.. (Κοιτάζοντας ἀνάμεσα ἀπὸ τὰ τζάμια καὶ δείχνοντας μὲ τὸ χέρι του.) Νά, τοὺς βλέπεις ; .. Είνε καμπούρηδες τυλιγμένοι σὲ μαύρους μανδύες.

Τὰ μάτια τους είνε μικρούτσικα, κ' οἵ μύτες τους σουβλερές. Τὰ στόματά τοὺς βγάζουν φωτιές.. "Ερχονται καταδῶ.. Περπατοῦν σκυφτοῖ.. Κάνουν νὰ σηκωθοῦν, νὰ ψηλώσουν, μὰ τοὺς ἐμποδίζει ή καμπούρα τους.

ΦΩΤΕΙΝΟΥΛΑ. — Εἶν' δ ἀγέρας, πατέρα, ποὺ σαλεύει τὰ κλφριά.

ΝΕΑΡΧΟΣ. — Νά, νά, κόβουν τὰ λουλούδια τοῦ περιβολοῦ μας..

Ξερρζώνουν τὰ δέντρα.. Σπάζουν τὴ βρύση μας..

ΦΩΤΕΙΝΟΥΛΑ, ἀφήνει τὸ ἐργόχειρο στὸ τραπεζάκι καὶ πηγαίνει κοντὰ



ΝΕΑΡΧΟΣ

(Π. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ)

ΦΩΤΕΙΝΟΥΛΑ

(ΑΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ)

Κυρά Λενιώ.— Θὰ πάρης τώρα ἔνα καφεδάκι, Κυρά Λενιώ. Δὲν είνε; Θὰ λίγωσες τόσες όλες. Καὶ ποῦ νὰ περιμέναμε νὰ τελειώσῃ ἡ λειτουργία.

Κ. ΛΕΝΙΩ.— "Οχι, νὰ σὲ χαρῶ..δὲ θέλω.. Δὲ μπορῶ νὰ πιῶ τίποτα. ΦΩΤΕΙΝΟΥΛΑ, μὲ χαμόγελο καλωσύνης.— Μὴ τυχὸν πάλι ἔχεις ταμένα νὰ νηστέψης ὀδόκληρη τὴν ἡμέρα;

Κ. ΛΕΝΙΩ.— Μεγάλη ἡ χάρη τοῦ Χριστοῦ, κόρη μου. Τέτοιες μέρες.

ΦΩΤΕΙΝΟΥΛΑ.— "Αφοῦ εἶν'" αὐτὴ ἡ αἰτία, δὲ σὲ βιάζω. (Κάθεται κοντά της.)

Κ. ΛΕΝΙΩ — Εὐχαριστήθηκα σήμερα. Εἶδες τὶ κόσμος!

ΦΩΤΕΙΝΟΥΛΑ, μ' ἐλαφρὸ στεναγμό.— Εἶχα τόσο καιρὸ νὰ πάω στὴν ἐκκλησία. Κι ἂν δὲν ἤταν γιὰ νὰ μεταλάβω.. Πῶς ν' ἀφήσω τὸν καῦμένο τὸν πατέρα; Δὲ μοῦφευγε οὕτ' ἔνα λεπτὸ ἀπὸ τὸ νοῦ. Δὲ μᾶς εἶδε σὰ μπαίναμε στὸ περιβόλι. (Πλησιάζει στὸ ἀνοιχτὸ παράθυρο καὶ βλέπει ἔξω στὸ περιβόλι.) — Εἶνε σκυμμένος στ' ἀγαπημένα του λουλούδια. (Κουνῶντας θλιβερὰ τὸ κεφάλι.) ^{*)}Εκάναμε πολὺ καλά ποὺ δὲν τὸν ἐνοχλήσαμε. Θὰ τοῦ στερούσαμε ἵσως τὴ μοναδική του εὐτυχία. (Μικρὴ σιωπὴ. "Ερχεται κοντά στὸ ἀριστερὸ τραπέζακι.) ^{*)}Αλήθεια, κυρά Λενιώ, θὰ σοῦ πῶ κ' ἔνα πολὺ παράξενο ὄνειρο ποὺ είδα σήμερα τὰ ξημερώματα.

Κ. ΛΕΝΙΩ.— Καλὸ κ' εὐλογημένο. Νὰ τ' ἀκούσω! (Σηκώνεται καὶ πλησιάζει τὴ Φωτεινούλα. Κάθουνται. ^{*)}Η Κυρά Λενιώ στὰ δεξιά τῆς Φωτεινούλας.)

ΦΩΤΕΙΝΟΥΛΑ.— "Εβλεπα πώς ἔνα δειλινὸ βρέθηκα μὲ τὸν πατέρα



Η ΦΩΤΕΙΝΟΥΛΑ

ΟΤΑΝ ΓΥΡΙΖΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ



JOHN DRINKWATER

“Ο ποιητής πρωτοφάρηξε μαζί μὲ τὸν R. Brooke. Θεωρεῖται ὁ μεγαλύτερος σύγχρονος Ἀγγλός λυρικός. Έχει κάτι τὸ ἀφηγηματικὸ στὰ τραγούδια του, καὶ πολλὰ πλημμυρίζουν ἀπὸ τὴν συμπλάθειά του γὰρ τὴν ἀρθρωπότητα. Τύπωσε πολλὲς συλλογὲς καὶ πολλὰ δράματα. Κάποτε θάσοι ληθοῦμε πλατύτερα στὴ «Νέα Ζωή».

ΠΙΕΡΩΤΟΣ

“Ο Πιερῶτος μοναχός,
καὶ ὕστερα ἡ Κολομπίνα,
καὶ μιὰ ἵστορία γιὰ ξεχασιά.

‘Ο Πιερῶτος μοναχὸς

‘Ω Κολομπίνα κάτου ἀπ’ τὴ μηλιά,
ἔλλα καὶ πάρε τοῦ Πιερώτου τὰ φιλιά,
στὸ μέτωπό σου εἶναι λευκὴ τοῦ φεγγαριοῦ ἢ ἀγκίνα,
ὦ Κολομπίνα κάτου ἀπ’ τὴ μηλιά,
καὶ στὰ κρύα σου τὰ χείλη στὴ στιγμὴ
θὰ σου βάλω ἔνα ρόδο, Κολομπίνα,
ἔνα ρόδινο ρόδινο φιλί,
Κολομπίνα, Κολομπίνα.