



JOHN DRINKWATER

“Ο ποιητής πρωτοφάρηξε μαζί μὲ τὸν R. Brooke. Θεωρεῖται ὁ μεγαλύτερος σύγχρονος Ἀγγλός λυρικός. Έχει κάτι τὸ ἀφηγηματικὸ στὰ τραγούδια του, καὶ πολλὰ πλημμυρίζουν ἀπὸ τὴν συμπλάθειά του γὰρ τὴν ἀρθρωπότητα. Τύπωσε πολλὲς συλλογὲς καὶ πολλὰ δράματα. Κάποτε θάσοι ληθοῦμε πλατύτερα στὴ «Νέα Ζωή».

ΠΙΕΡΩΤΟΣ

“Ο Πιερῶτος μοναχός,
καὶ ὕστερα ἡ Κολομπίνα,
καὶ μιὰ ἵστορία γιὰ ξεχασιά.

‘Ο Πιερῶτος μοναχὸς

‘Ω Κολομπίνα κάτου ἀπ’ τὴ μηλιά,
ἔλλα καὶ πάρε τοῦ Πιερώτου τὰ φιλιά,
στὸ μέτωπό σου εἶναι λευκὴ τοῦ φεγγαριοῦ ἢ ἀγκίνα,
ὦ Κολομπίνα κάτου ἀπ’ τὴ μηλιά,
καὶ στὰ κρύα σου τὰ χείλη στὴ στιγμὴ
θὰ σου βάλω ἔνα ρόδο, Κολομπίνα,
ἔνα ρόδινο ρόδινο φιλί,
Κολομπίνα, Κολομπίνα.

Κ^α ύστερα ή Κολομπίνα

Πιερῶτε, ἔχω ἀφήσει τὴ μηλιά,
στὸ πρόσωπό μου τώρα μιὰ σκιά,
μὲν ἀλίμονο ! τὰ χείλη μου εἶγ' ἀκόμη παγωμένα
κι ἀπάνω τους δὲν ἔχω ρόδο οὔτ' ἔνα,
καὶ ἐσὺ γελᾶς, καὶ φεύγεις μακρινὰ
μὲς στ' ἄνθη τοῦ Μαγιοῦ τὰ δόλο εὐωδιά,
καὶ πὰ στὸ πρόσωπό μου
μένει ἡ σκιά, ἀλίμονό μου.

Καὶ μιὰ ἵστορία γιὰ ἔχασιὰ

Τὰ πέταλα πέφτουν στὴ χλόη,
στὸ σκοτάδι ἀρχινῶ μοιρολόῃ,
καὶ πὰ στὴ σελήνη τὰ νέφη περνοῦνε —
τὰ δάκρυά μου πέφτουν στὴ χλόη·
τοὺς ὅρκους σου τοὺς ἀκουσε ἡ καρδιά μου
κι ἀφῆσα τὴν δλόανθη τὴ μηλιά μου,
καὶ τώρα, Πιερῶτε, ἀλί μου,
μαύρη θλίψη στὴ μορφή μου.

Ο ΑΛΗΤΗΣ

Ξαίρω τὶς λίμνες ὅπου ζοῦνε οἱ πέστροφες,
τὰ φουντούκια πὸν πέφτουνε στὰ πλάγια,
τὰ δάση ποὺ ἡ ξανθὴ ἀλεποὺ κοιμᾶται,
καὶ τὶς φτελιές ποὺ κλαίει ἡ κουκουβάγια.
Καὶ σπάνιο πρόμα νᾶχω ἔνα σελίνι,
κορίτσι δὲν παντρεύτηκα ποτές,
μὰ δόξα στὸ Θεό, κυλῶ σὰν πέτρα,
χωρὶς φροντίδα γι αὔριο καὶ γιὰ χτές.

Μιλῶ μὲ τάστρα ποὺ ἔρχουνται καὶ φεύγουν
κάθε νυχτιά, καὶ δίχως πλερωμὴ
ἀκούω τοὺς ἀνέμους, καὶ γνωρίζω
κάθε καιρὸς ποιὸ τόνο τραγουδεῖ.
Σπόρο δὲ σπέρνω, ἐνοίκιο δὲν πλερώνω,
κι οὔτ' ἔνα εὐχαριστῶ γιὰ εὐεργεσίες,

κι ὁ θησαυρός μου πόχω δὲν ξοδεύεται,
γιατί ἔχω μιὰ ντουζίνα κομητίες.

ΟΙ ΩΡΕΣ

Οἱ πιὸ καλές μας οἱ ὥρες εἰν^ν αὐτὲς ποὺ ἔξαφνα
ὅλες τοῦ κόσμου πιὰ οἱ φωνὲς ἔχουν σιγήσει,
κι ἀκούγεται στὴν ἡσυχῃ τῇ φύσῃ
μόνο ἡ φωνὴ μικροῦ πουλιοῦ ποὺ κελαηδεῖ
μοναχικὸ σ^τ ἐνὸς δεντροῦ κλαδί.

Ποὺ σ^τ ἔνα ἀγρὸ ποὺ στέφει ἔνα βουνό,
μὲν μόνο γείτονα τὸν οὐρανό,
τὰ πλούτη του ὅλα ὁ νούς μους θὰ ξοδιάσῃ
στὴ λίμνη καὶ στὸν κάμπο καὶ στὰ στάχνα,
καὶ στὰ κομένα σὰν κολῶνες δάση·
ποὺ σ^τ ἔνα στρέμμα, σὲ βουνοκορφὴ
καλὸ γιὰ τὴ σπορά, νοιώθω βαθειὰ
τὴν δμορφιά, ποὺ μιὰ ἐποχὴ^ν
δίδαξε νὰ τήνε θωρεῖ ἡ ματιά.

Ποὺ ἡ Περηφάνεια, ἡ Μεγαλοψυχία,
ἡ Σταθερὴ Καρδιά, τοῦ Πονηροῦ ἡ Μανία,
ἡ Συμπάθεια, ὁ Πόθος, καὶ τὰ πάθη
ὅλα τῆς πείρας, μέσα στὸ μυαλό μου,
δὲν προσκαλοῦν τὴ γνώση σὲ τραπέζι
τὴ μάταιη κ^α εἰδωλολατρική,
μὰ βρίσκουνε μιὰν ἔννοια εἰδικὴ
στὶς καθημερινὲς περιπέτειες ποὺ πηγάζουν
ἀπὸ τὴ μιὰ ἡ τὴν ἄλλη συντροφιὰ
ἢ κι ἀπὸ μιὰ κουσκουσουριά·

"Οταν μιλᾶ γιὰ τὸν Καθένα ὁ ἄνθρωπος,
κ^α ἡ μουσικὴ σ^τ ἔνα πουλάκι ζεῖ,
κι ὅταν ἀπόντα λόφο ψηλὸ βλέπουμε
ὅλες τὶς δμορφιὲς μαζί —
τότε εἰν^ν οἱ πιὸ καλές μας ὥρες· γιατὶ ἀνίκουν
στὴν ποίηση τὴν ἀγνή.

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΝΝΑ

Τής Ἐλισάβετ Ἀννας ἡ ἴστορία αὐτή,
ποὺ μακριὰ ἔχει φύγει μὲν ἔνα τῆς ἐραστή.

Κορίτσι, μὰ δὲν εἶχε μιὰ ὁραία φορεσιὰ
σὰν τὶς κυρίες ποὺ τρέχουν στὴν πόλη, δῆλο ἐμορφιά.

Τὴ μέρα δῆλη ὥς τὶς ἔξη, καὶ ἀπ' τὶς ἐφτὰ τὸ πρωΐ,
γιάλιζε καντυλέρια ἡ Ἀννα ἡ θλιβερή,

τάγγοραῖαν Δεσπότες γιὰ τοὺς ιεροὺς βωμοὺς
καὶ ἐκατομμυριοῦχοι γιὰ θάλαμους αἰσχρούς.

Κ' ἡ νειότη σ' ἔνα χρόνο καὶ ὁ χρόνος πῶς περνᾶ,
τὸ γιάλισμα τοῦ μπρούντζου τέλος δὲν ἔχει πιά.

Τὴ μέρα δῆλη ὥς τὶς ἔξη, καὶ ἀπ' τὶς ἐφτὰ τὸ πρωΐ —
χιλιάδες καντυλέρια γιαλίζαν στὴ στιγμή.

Κ' ἡ Ἐλισάβετ Ἀννα ἡ λάγνα καὶ λεπτή,
ἔφυγε μακριὰ κάπου μὲν ἔνα τῆς ἐραστή.

Ω δόστε ἄγιοι Δεσπότες καὶ πλούσιοι ἀλκολικοὶ
συγχώριο καὶ εὐλογίες στὴν κόρη τὴ φτωχή.

Η ΚΥΡΑ - ΓΟΥΓΙΑΛΛΟΟΥ

Η κυρα-Γουγιλλοού φαίνεται σὰ σκυθρωπή. Μπορεῖ
νάναι ἡ ζωή της ἔρημη καὶ μουσικὴ βουβή,
βγάζοντας τὶς πατάτες της καὶ τάγρια τὰ ζιζάνια,
κάνοντας τὸ δτι χρειάζεται μὲ δίχως περιφάνεια.
Ποιὸς τάχα νάταν δὲ ἀντρας της; Καὶ ποὶν πόσο καιρό;
Τί ξαίρει; Ποιὸ τῆς προκαλεῖ αὐτηγῆς τὸ θαυμασμό;
Τί τάχα ν' ἀκροάζεται πίσω ἀπὸ τὸν τοῖχο πάντα,
πρωΐ, καταμεσήμερα, καὶ μὲ τὰ δειλινὰ
σὰν κάποιο βῆμα ἀξέχαστο νὰ πρόσμενε ξανά;

«Κυρά μου καλημέρα σου». «Κύριε καλημέρα»,
αὐτὸ εἰν' δέ μόνος λόγος της ποὺ ἀκούω τὴν κάθε μέρα.

Κ' ἔχει τὰ βιτσαλόστρωτα δρομάκια καθαρὰ
στὸν κῆπο της, καὶ πλένει αὐτὸν καὶ κεῖνο μὲν χαρά.
Ποτὲ δὲ στέλνει γράμματα κι οὕτε ποτὲ λαβαίνει
κι οὕτε ποτὲ κρυφομιλεῖ στὸν τοίχους της κλεισμένη
κρυψὸν δὲν ἔχει τίποτε στὸν κῆπο της θαρρῶ—
ἀνθίζουν γαρούφαλλα καὶ σῦλα φώς λαμπρό,
καὶ σὲ ντουλάπια καὶ παλιὰ ράφια δὲν ψαχουλεύει
σὰν ὅλοι οἱ γέροι κάνουν ποὺ θάψαν τὸν ἑαυτό τους,
οἱ λάμπες της σβύνουν νωρίς, τὴ μέρα ὅλη σκαλίζει,
κι ἀπλὰ σὰν ὅλοι καὶ κοινὰ φυτεύει ἢ καθαρίζει,
μὰ σκυθρωπὴ ἀκροδίζεται παντοτεινὰ
γιὰ ἔνανε βῆμα ποὺ τὸ καρτερεῖ ξανά,
μὰ δὲν τὸ ξαίρω ἀν εἰν' ἐλπίδα αὐτό, ἢ ἀν εἰναι φόβος,
ἢ ἀν μέσα στὸ κεφάλι της μιὰ φαντασία φτωχή·
ἔγω ποτὲ δὲν τ' ἄκουσα· ποτὲ δὲ θὰ εἰπωθῇ.

ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ

Ἄσ μὴ μὲ συγχωρήσῃ ὁ εὐλαβῆς
ποὺ σὰν καὶ μένα δὲν ἔχει ἀμαρτίσει·
τὸ ἄσπιλο τῆς ψυχῆς του τῆς ἀγνῆς
δὲν μπορεῖ τὴ σπορά μου νὰ μετρήσῃ
ποὺ θλίψεις τὴ ζωή μουν ἔχει γιομίσει.

Στῶν ἡμερῶν μου τὸ βαθὺ σκοτάδι
παρηγοριὰ ἀπὸ κάνα δὲ θάρρη
ποὺ σὲ ἀπαγορεμένους δρόμους βράδυ
σὰν κ' ἔμένα δὲν ἔχει πλανεθῆ
μὲ ὅσους τὸν ἥλιον ἔχουν ἀρνηθῆ.

Στὴ συγγνώμη ἐπιτήδειοι καθὼς εἶστε,
τοὺς ἶσους σας μονάχα συγχωρεῖστε·
ἀνίσχυρος μὲ ἀνίσχυρους τραβῶ
χρόνια πολλὰ σὲ δερόμο σκοτεινό—
τὰ δάκρυα σας τὰ ίερὰ κρατεῖστε.

Εἰς τὴ Γεθσημανὴ ἔχω περπατήσει
μιὰν ὥρα μοναχὸς μ' Ἐκεῖνο χτές.
Μὲ εἶδε, καὶ μ' ἔχει Ἐκεῖνος εὐλογήσει—

κι αὐτὸ τάχα μπορεῖ νὰ τὸ γνωσίσῃ
καμμιὰ ἀπὸ σᾶς, ὃ πέτρινες καρδιές;

ΟΙ ΠΡΟΠΤΑΡΟΕΣ ΜΟΥ

Στὸ Γιώρικ σ' ἐνὸς ἔωκκλησιοῦ μιὰ αὖλὴ λησμονημένη,
μακρὺν ἀπὸ πόθους, βρίσκουνται οἱ πατέρες μουν θαμένοι,
καὶ τὴ γαλήνη πιὰ ποτὲ κανεὶς δὲ θὰ τοῦ πάρῃ
τοῦ Ζὸν Ντριγκγῶττερ, ποὺ ἄφησε στὰ χῆλια ἔξακόσια
ἔβδομῆντα, τὸ κόκκινο τοῦ ἀλετριοῦ του χνάρι.

Κι δ' ζευγολάτης δ' γερός, δ' γιός του δ' Ζέιμς ἔκει,
τεχνίτης καλαμοστεγῶν καὶ κριθαρίσιας μπύρας,
ποὺ στὸν καιρό του ἡ μαύρη του καρδιά, ἀπὸ τὸ βαρὺ
φορτίο τῆς θλίψης στέναζε, μὰ πρὶ διακόσια χρόνια
τὴν ἄφησε, κ' ἥσυχασε, στὴν προσταγὴ τῆς μοίρας.

Μετὰ ἥρθε δ' Τόμας, κ' ἔπαιζεν ἔνα βιολὶ ἀπαλό,
γιὰ μιὰν ἀγάπη, ποὺ ποτὲ δὲ βγῆκε σὲ καλό,
καὶ τὴν καρδιά του σπάραζε. Κάπου ἔκατὸ χειμῶνες
σημάναν πὰ στὴν κλίνη του—"Ω φτωχὴ θλίψη αἰώνια,
ποὺ γιὰ νὰ παρηγορήθης περάσαν τόσα χρόνια.

Κι αὐτὰ ὅλα χτές δὲν ἥσανε παρὰ μνημεῖα ἀμυδρά,
ἢ μῦθοι ποὺ διηγοῦνταν τὶς βραδυὲς πλᾶι στὴ φωτιά·
δὲν ὑπαρχαν σὰν ἀρχισεν δ' δρόμος τῆς ζωῆς μουν,
κ' ἡ σκόνη τους τί θάφερνε παρὰ τοῦ κρύου θανάτου
τὸ μήνυμα στὰ ρέματα τῆς ἀνοιξῆς μου;

Τώρα μὲ σκέπει ἡ θλίψη πιά, καὶ θὰ μὲ σκέπει αὐτὴ
κ' ἔκει μὲ τοὺς πατέρες μουν, κι ὅπου δὲ θὰ μπορεῖ
νὰ μὲ ταράξει ἡ ἀγάπη πιά, ἢ δ' φόβος, εἴτε ἡ ἔχτρα
τοῦ κόσμου, ἢ τὰ τυραννικὰ τὰ σφάλματά μουν,
ἐνὼ τὸ βρῦνο θὰ ὑφαίνει πιὰ στὴ λήθη τῶνομά μουν.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ. ΓΛΑΥΚΟΣ ΑΛΙΘΕΡΣΗΣ