

---

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΡΩΣΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

---

**ΒΟΡΙΣ ΣΟΚΟΛΩΦ****ΤΡΕΙΣ ΨΕΥΤΟΚΟΚΚΙΝΟΙ**

Ήσαν τρεις. Νέοι. Μὲ καρδιά. Είχαν ἀποφασίσει νὰ φύγουν στὴ Σαμάρα. Διασχίζοντας τὸ μπολσεβίκικὸ μέτωπο.

«Πρέπει νὰ τὸ σκάσουμε μιὰ ὥρα ἀρχήτερα.»

«Δὲ θὰ μπορέσετε. Ἐπαψαν νὰ δίνουν ἀδειες. Τουφεκίζουν.»

«Δὲν πειρᾶει—θὰ τ' ἀποφασίσουμε! Ἐμεῖς κι ἡ τίχη μας.»

Φτάσανε ἥσυχα ὡς στὴν Πένζα. Μικρὴ ἐπαρχιακὴ πολιτεία. Διόλου συμπαθητική. Ἐγκαταλειμένη, γεμάτη σκόνη καὶ λάσπες. Ο δόρμος τους ἦταν ἀπὸ κεῖ. Βρήκαν μιὰ κάμαρη ἀδεια στὸ ξενοδοχεῖο. Βρώμικη, ἐλεεινή. Ἐδειξαν τὰ πασαπόρτια τους. Μπολσεβίκικα. Ψεύτικα.

Ο ξενοδόχος τὰ ἔταζε πολλὴ-πολλὴ ὥρα, στριφογυρίζοντάς τα στὰ χοντρά, βρώμικα χέρια του. «Πάει νὰ πεῖ—είστε κόκκινοι; Κομμουνιστές;»

Καὶ σὰ νὰ μὴν ἦταν καὶ πολὺ εὐχαριστημένος. Φοβώταν μὴ δὲν τὸν πληρώσουν.

«Καλέ, ὅχι! Θὰ πληρώσουμε!»

«Καὶ βέβαια, θὰ πληρώσουμε—μὴ φοβᾶστε!»

Τοὺς ἔπιασαν τὰ γέλοια.

Ο ξενοδόχος τοὺς κοιτάζει ὑποπτα. Στραβά. «Νὰ λέτε τάχατες ἀλήθεια;» Δὲ μὲ γελοῦν; «Ἄχ, αὐτοὶ οἱ κόκκινοι! Μὰ μήπως μιὰ φορὰ μόνο τὴν ἔπαθα μὲ δαύτους; «Δὲν εἶναι πολὺς καιρὸς ποὺ ἥρθαν καὶ κάθησαν ἐδῶ δυὸ κομισσάροι. » Εμειναν δέκα μέρες. Κι ἀντὶ γιὰ λεφτά—μὲ σκυλόβρισαν. «Εσὺ εἶσαι ἔνας παλιομπουρζούης. Κι ἐμᾶς, τοὺς κόκκινους, πρέπει νὰ μᾶς δέχεστε χωρὶς νὰ μᾶς παίρνετε πεντάρα.»

«Οχι, ὅχι, ἐμεῖς δὲν εἴμαστε τέτοιοι. «Όλα, ὡς τὸ τελευταῖο, θὰ σου τὰ πληρώσουμε. Σοῦ δίνουμε τὸ λόγο μας.»

Εἶδαν κι ἔπιασαν ὡς νὰ τὸν πείσουν.

Βγῆκαν στὸ δρόμο. Μεγάλη ταραχὴ παντοῦ. Καμπόσοι χαζοὶ διάβαζαν τοιχοκολλημένες ἀγγελίες. Κόκκινες καὶ μαῦρες. Μαῦρα γράμματα — σὲ κόκκινο φόντο. Φράσεις ὡμές. «Ολούς, ὅσοι ξεσηκώνονται ἐνάντια στὰ Σαβέτ, ὅλα αὐτὰ τὰ φοφήμια, τοὺς ἀσπρους, ὅλους τουφέκισμα, ὅπου κι ἂν βρίσκονται». «Αὐτὸν τὸν τελευταῖο καιρό, πολλοὶ ἀσπροὶ φεύγουν γιὰ τὴ Σαμάρα. Αὐτοὺς προπάντων νὰ πιάνετε. Νὰ εἴσαστε μαζί τους σκληροί. Περισσότερο παρὸ μὲ δροιονδήποτε ἄλλο. Θάνατος στοὺς ἀπιστούς!»

«Δὲν τὰ πᾶμε καλά. Πρέπει νὰ φεύγουμε ἀπὸ δῶ τὸ γρηγορώτερο. «Οσο βασιέται ἀκόμη τὸ κεφάλι μας στοὺς ὕμους.

Οἱ μέρες περνοῦν. Ζέστη. Σκόνη. Δὲ μπορεῖς ν' ἀναπνεύσεις. «Η Πέντα, ὅπως πάντα—μελαγχολική. Καὶ νὰ μὴ μπορεῖ κανεὶς νὰ φύγει. Δὲ δίνουν πασαπότια. Παντοῦ περιπολίες. Οἱ δρόμοι κλειστοί. Τὴ νύχτα κάνουν ἔρευνες στὰ σπίτια, σταματοῦν καὶ ψάχνουν τοὺς διαβάτες.

«Ἀσκημα τὴν ἔχουμε. Νὰ μένουμε ἐδῶ — εἶναι τρέλα. Νὰ φύγουμε πάλι—δὲ μποροῦμε. Τί νὰ κάνουμε; Νὰ γυρίσουμε πίσω;»

«Τί λέσ καλέ, τί λές; «Υπάρχει στὸν κόσμο καμιὰ δύναμη ποὺ νὰ μπορεῖ νὰ μᾶς σταματήσει; Τί κάθεσαι καὶ λές κουταμάρες!»

«Οσο κι ἂν εἶναι ἀποκρουστικό, ἀγαπητοί μου φίλοι, ἔνας μόνον τρόπος ὑπάρχει. Νὰ περάσουμε γιὰ κόκκινο. Νὰ φτειάξουμε χαρτιὰ πλαστὰ πῶς εἴμαστε τάχατες κομισσάροι γιὰ τὴν προπαγάντα ἐνάντια στὴ μπουρζουάζια. Θὰ δέσουμε στὰ χέρια κόκκινες κορδέλλες, κονκάρδες στὸ στῆθος. Κίνδυνος βέβαια ὑπάρχει, μὰ κι ἂν μείνουμε ἐδῶ, στὴν Πέντα, δὲν κινδυνεύουμε; Εἰδατε πῶς ὅλοι μᾶς στραβοκοιτάζουν; Ζοῦνε—λέει—χωρὶς νὰ ἔχουν καμιὰ δουλειά. Δὲ μεθάνε. Δὲν κανγαδιάζουν. Πεφίεργοι κόκκινοι εἶναι τοῦτοι. «Υπόπτοι. »Ετσι μιλοῦν γιὰ μᾶς ἐδῶ, ὅλοι τους».

Βρῆκαν ἔνα γέρο-τάταρο. Μ' ἔνα κάρο καὶ δυὸ ἄλογα. Τοὺς δέχτηκε. Κάνουν τὸν ὕδιο δρόμο. Κάθησαν. Τράβηξαν. Νά, φτάσαν στὸ ποτάμι, δέξω ἀπὸ τὴν πόλη. Πάνω στὴ γέφυρα φυλάνε στρατιῶτες.

«Ἄλτ! Ποιοὶ εἶστε!»

·Φύλοι. Πᾶμε γιὰ τὴ Σαβντέπια. Μαζευτῆκαν κεῖ κάτω, ἔνα σωρὸ μαῦροι. Πρέπει νὰ ξεκαθαρίσουμε τὸν τόπο».

«Αγια δουλειά. Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ».

«Καὶ σεῖς, τὸ ἀδέρφια, τί κάθεστε ἐδῶ καὶ κάνετε; Περιμένετε κανένα;»

«Καὶ βέβαια. Κάθε μέρα πιάνουμε κι ἀπὸ ἕνα—πότε καὶ περισσότερους ἀσπρούς. Προσπαθοῦν νὰ τὸ σκᾶνε γιὰ τὴ Σαμάρα.»

«Τί μᾶς λέτε!»

«Νά, σήμερα τὸ πρωΐ-πρωΐ, πιάσαμε δυὸ ἀξιωματικούς. Εἶναι καὶ πονηροὶ οἱ ἀθεόφοβοι. Ντυθῆκαν μουζικοί. "Ολα στὴν ἐντέλεια. Δὲν τοὺς ἔλειπε τὸ παραμικρό. Πέδιλα, φαρδομάνικα. Τοὺς γνωρίσαμε μόνο ἀπὸ τὰ χέρια.»

«Ἀπὸ τὰ χέρια; Πῶς αὐτό;»

«Μὰ καὶ βέβαια. Τὰ χέρια τους ἥσαν ἀσπρα... Ἀφεντάδες βλέπεις.»

«Ἐ, καὶ τί τοὺς κάνατε;»

«Τί τοὺς κάναμε;! Τοὺς τουφεκίσαμε χωρὶς πολλὲς φάσαρίες. Νά, ἐκεὶ πέρα κοίτονται τὰ κουφάρια τους.»

Σήκωσε τὸ χέρι του κι ἔδειξε—ἐκεῖ, κοντὰ στὴ ρεμματιά, πάνω στὸ πράσινο χορτάρι, φαίνονταν καποιανοῦ πόδια. Κίτρινα. Γυμνά.

Μιὰ γελάδα ἔβοσκε μὲ τὴν ἡσυχία της. Τσιμποῦσε τὸ πράσινο χορτάρι. Μυροδάτο.

Σ' ἔνα χωριό—τὸ Ντιάνοβο—καταταραγμένοι οἱ χωρικοί. Πιότερο ἀπὸ ὅλους χτυποῦνται οἱ γυναῖκες.

«Ἄχ, Θεέ μου, Θεούλη μου. Τί μεγάλο κακὸ ποὺ μᾶς βρῆκε. Μόλις μιὰ βδομάδα πέρασε ποὺ ἔφυγαν ἀπὸ δῶ οἱ κόκκινοι, καὶ νά τους, ἔανάρχονται.»

«Η Πετρόβνα, ἡ χήρα, κουνώντας τὶς χεροῦκλες της, στέλνει στοὺς κόκκινους κατάρες.

«Ἐλα, κυρά μου, χωρὶς πολλὰ λόγια, δίνε του!» Τὴ μαλώνει αὐστηρὰ ὁ πάρεδρος. Μὴν ξεσκώνεις τὸ λαὸ ἐνάντια στὴν ἔξουσία τὴ λαϊκή.»

«Μὰ πῶς νὰ μιλήσω, ἀφοῦ αὐτοὶ οἱ κόκκινοι φέρονται μαζί τους τὸ ἀνάστα ὁ Θεός. Μᾶς κατάστρεψαν ὅλους μας, τοὺς δυστυχισμένους.»

«Η Πετρόβνα μιλᾶ σωστά», ἀρχισαν νὰ μουρμουρίζουν οἱ χωριάτες, ποὺ ὅς στὰ τόρα στέκονταν μουδιασμένοι γύρω ἀπὸ τὴν Ἰζμπα τοῦ πάρεδρου.

«Ξέρετε καὶ μιλᾶτε μὲ μένα. Στάσου λιγουλάκι νὰ ἔρθει ὁ Στοῦπιν, ὁ κομισσάρος καὶ τότε νὰ ἴδω τί θὰ τσαμπουνᾶτε.»

«Ἔχονται! ἔχονται! Ἔχονται οἱ κόκκινοι!»

“Οπως δέ ἄνεμος σκορπά σὰν φυσῆξει, ἔνα κοπάδι πουλιά, ἔτσι σκόρπισαν μουζῆκοι καὶ μουζῆκες στὸ ἄκουσμα πῶς φτάνουν οἱ κόκκινοι. Κρυφτήκαν στὶς Ἰζυπες τους. Μανταλώσαν πόρτες καὶ παράθυρα. Μόνον δέ πάρεδρος καὶ δυὸς τρεῖς ἄλλοι, μέλη τοῦ ντόπιου Σαβέτ, στάθηκαν νὰ ὑποδεχτοῦν τοὺς κόκκινους.

Τοῦ κάκου χτυποῦσαν τὶς πόρτες οἱ τρεῖς ταξειδιῶτες μας. Πρόβελνε στὸ παράθυρο γιὰ μιὰ στιγμὴ ἔνα μοῦτρο τρομαγμένο. Τὶς πιότερες φορὲς, γυναικεῖο. Μόλις δύμως ἀντίκρυζαν τὶς κόκκινες κορδέλλες, τὶς κονκάρδες, ποὺ τοὺς ἦταν τόσο καλὰ γνωστὲς, χανόντουσαν καὶ δὲν ξαναφαίνονταν.

«Μωρὲ, τὴν πάθαμε! Κανεὶς δὲ θέλει νὰ μᾶς ἀνοίξει. Παρουσιάζεται μιὰ μούρη στὸ παράθυρο, μᾶς κοιτάζει καὶ εὐθὺς κρύβεται».

«Ξέρεις τὸ γιατὶ; Οἱ μουζῆκοι φοβοῦνται τοὺς κόκκινους. Μᾶς παίρνουν γιὰ μπολσεβίκους ἀπ’ τὶς κόκκινές μας κορδέλλες».

«Τί νὰ κάνουμε τόρα;»

«Τί θὰ πεῖ: τί νὰ κάνουμε. Νὰ πᾶμε στὸ Σαβέτ νὰ παραπονεθοῦμε ποὺ στὸ χωριό τους ἔτσι ὑποδέχονται τοὺς κόκκινους».

«Προσέξτε, μωρὲ παιδιά. Σὰν πολὺ ν' ἀνοιγόμαστε».

«Δὲ βαρύνεσαι! Ο, τι βρέξει ἂς κατεβάσει».

Στὸ Σαβέτ τοὺς δέχτηκε δέ πάρεδρος καὶ μερικοὶ μουζῆκοι—πέντε ἔη. Στέκονται σὲ ἀπόσταση. Ταπεινοί. Σὰ νὰ μὴν ἀποφάσιζαν, νὰ φοβόντουσαν νὰ πλησιάσουν τοὺς κόκκινους.

•Καλῶς μᾶς ἥρθατε», χαιρέτησεν δέ πάρεδρος, κάνοντας μιὰ βιασεὶὰ ὑπόκλιση. «Εἴμαστε πολὺ εὐχαριστημένοι ποὺ σᾶς βλέπουμε στὸ χωριό μας. Θὰ ἥρθατε βέβαια γιὰ δουλειά!»

«Ναὶ! Ἡρθαμε νὰ ἐπιθεωρήσουμε τὸ Σαβέτ σας. Ποῦ εἰν' δέ κομισσάρος; Ό πρόεδρος;»

«Ο κύριος κομισσάρος, δπου κι ἀν εἶναι ἔφτασε. Πῆγε σὲ κάτι βαφτίσια μὲ τὸν παπᾶ».

•Μὲ τὸν παπᾶ;! Μὰ δέ κομισσάρος σας εἶναι μπολσεβίκος ἢ ὅχι;»

•Καὶ βέβαια μπολσεβίκος. Μᾶς τὸν ἔστειλαν ἀπὸ τὴν ἐπαρχία. Αὐτὸς δύμως, ξέρετε, εἶναι παπαδοπαΐδι, τοῦ ἀρέσουν πολὺ ὅλα τὰ ἐκκλησιαστικά. Τὶς Κυριακὲς καὶ τὶς γιορτὲς ψέλνει πάντα στὴν ἐκκλησία. Μὰ νά τος, ἔρχεται».

Μπῆκε ἔνας νέος, ξερακιανός, μὲ λεπτὸ μουστακάκι—κόκκινη κορδέλλα στὸ ἀριστερό του χέρι.

«Τί θέλετε;» ρώτησε λίγο ταραγμένος. «Τί τρέχει;»

«Ιβάν Πετρόβιτς, οἱ κύριοι ἀπὸ δῶ ἥρθαν ἀπὸ μέρος τοῦ

Σαβέτ. Δικοί μας δηλαδή», βιάστηκε νὰ προσθέσει ὁ πάρεδρος.

«Μάλιστα! Πρέπει νὰ κάνουμε ἐπιθεώρηση σ' όλα τὰ Σαβέτ τῆς περιφερείας. Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ μᾶς φροντίσετε γιὰ ὑπνο καὶ κανένα σαμοβάρι. Αὔριο τὸ πρωΐ νὰ μᾶς ἔτοιμασουν ἀλογα».

«Ο κομισσάρος σκεπτικός, ἔξυνε τὸ κεφάλι του.

«Οι μουζῖκοι, ξέρετε, δὲν ἔχουν πολλὴ εὐχαρίστηση νὰ δίνουν ἀλογα, κι οὕτε ἀνοίγουν τὰ σπίτια τους στοὺς ξένους γιὰ νὰ τοὺς δώσουν νὰ κοιμηθοῦν. Μὰ καὶ σὰ νὰ ἔχουν δίκιο. Ποιὸς ἔχει ὅρεξη νὰ δουλεύει γιὰ τὴν ψυχὴ τοῦ πατέρα του. Κάτι δύως θὰ κάνουμε, θὰ προσπαθήσουμε».

Κι ὁ κομισσάρος ἄθελα, χωρὶς νὰ βιάζεται, πῆγε νὰ βρεῖ σπίτι γιὰ τοὺς νιοφερμένους κόκκινους.

Μ' αὐτὸν τὸν τρόπο οἱ τρεῖς μας ταξειδιῶτες πήγαιναν ἀπὸ χωριὸ σὲ χωριό, κι ὅλο καὶ πλησίαζαν τὸ μέτωπο. Παντοῦ ἡ Ἰδια ἔχθρική ὑποδοχή.

«Οσο προχωροῦσαν, τόσο καὶ συχνότερα συναντοῦσαν κόκκινους, περιπολίες, τόσο κι οἱ μουζῖκοι ἦσαν πιὸ τρομαγμένοι, πιὸ ἀπελπισμένοι.

Φτάσαν σ' ἔνα μεγαλούτσικο χωριό. «Μάλι Κοσέρι». Παντοῦ παράθυρα θρυμματισμένα, σπίτια καμένα, πόρτες σπασμένες, γκρεμισμένες, παντοῦ, παντοῦ.

Στὴν ἄλλη ἀκρη τοῦ χωριοῦ, μέσα σὲ μιὰ Νζυμπα μαυρισμένη, μισοερείπιο ἀπ' τὴν πολυκαιρία, βρήκαν ἔνα γέρο, ξαπλωμένο ἥσυχα πάνω στὸ τζάκι. Ρούσικο, βρώμικο, λυγδιάρικο.

«Παποῦ, ἔ, παποῦ!»

«Τί τρέχει, παιδιά μου, τί θέλετε;»

«Γιατί, παποῦ, τὸ χωριό σας εἶναι σ' αὐτὰ τὰ χάλια, τὰ σπίτια καμένα, γκρεμισμένα, ψυχὴ ζωντανή; Τί γινῆκαν οἱ χωριάτες; Μήν πῆγαν στὰ χωράφια;»

«Ἐνας Θεὸς τὸ ξέρει, παιδάκια μου. Κι ἐγὼ δὲ μπόρεσα νὰ καταλάβω στὰ σωστὰ τὸ τί γίνηκε. Χτές τὸ πρωΐ, μουζῖκοι καὶ μουζῖκες βάλαν τὶς φωνές: «ἔρχονται τὰ παιδιά μας!» δηλαδὴ ὁ στρατὸς ὁ ἀσπρος. Κι ἐπιασαν στὸ ξύλο τὸν Ἰβάν Ντεμιάνωφ καὶ τὸ Βασιούτα, τὸ γιὸ τοῦ Μητρόχιν, ἐκεῖνον ποὺ ἔκανε ὅ,τι ἥθελε μέσα στὸ Σαβέτ μας. Τοὺς ἔδερναν, τοὺς ἔδερναν, ὥσπου τοὺς ἔσπασαν στὸ ξύλο, τοὺς σκότωσαν καὶ τοὺς δυό. Κατὰ τὸ βραδάκι βλέπουμε καὶ φτάνουν ἐδωνὰ κόκκινοι ἀμέτρητοι, σὰν τὸν ἄμμο τῆς θαλάσ-

σης. Καὶ δός του, φίχνονται πάνω στοὺς μουζίκους μας. Σκότωσαν ἔνα σωρό—τοὺς ἄλλους τοὺς πῆραν μαζί τους. Κι οἱ γυναῖκες, οἱ κουτές, σηκωθῆκαν καὶ τράβηξαν πίσω ἀπ' τοὺς ἄντρες τους\*.

Βγῆκαν ἔξω. Νὰ κάνουν ἔνα γύρο στὸ χωριό.

Ἐνα κλάμμα λυπητερό ποὺ μόλις ἀκουώταν, τοὺς ἔκανε νὰ σταθοῦν.

«Ποιὸς τάχατες, νὰ κλαίει;»

Μέσα σὲ μιὰ μισογκρεμισμένη Τζίμπα, κατάχαμα, πάνω στὸ ὑγρὸ χῶμα, βρῆκαν ἔνα κορίτσι. Ξαπλωμένο. Σκεπασμένο μὲ ἄχυρο βρωμέρο. Καταματωμένο. Γιὰ λύπη.

«Τί ἔχεις δυστυχισμένο μου παιδί; Τί σοῦ κάνανε;»

«Ἡ φουστίτσα της σκισμένη, ματωμένη, τὸ προσωπάκι της χλωμό, βασανισμένο. Ἀπὸ τὴν ὅψη της εὐθὺς καταλάβαινε κανεὶς πὼς μεγάλο κακὸ τῆς ἔκαναν. Οἱ ἄνθρωποι βέβαια. Αὐτοὶ ποὺ μοιάζουν μὲ θηρία.

«Θεούλη μου! "Αἱ, Νικόλα, θαυματουργέ! Βοήθα με τὴν κακομοίδα!»

«Τί σοῦ κάνανε, κορίτσι μου, καὶ κλαῖς;»

Βογγοῦσε, ἔκλαιγε, μὰ δὲν ἔλεγε τίποτε.

«Φτάνει, παιδί μου, πάψε, καὶ πές μας τὸν πόνο σου. Τί ἔχεις?»

Καὶ τὸ κορίτσι ἄρχισε νὰ διηγείται ἀσυνάρτητα, γρήγορα-γρήγορα, λὲς κι εἶχε κουραστεῖ νὰ σωπάνει.

«Σὰν τὰ θηρία χυθῆκαν στὴν Τζίμπα μας μέσα. Γύρευαν τὸν ἀδερφό μου τὸν Πέτρο. Ποὺ εἶναι ὁ Πέτρος; Μᾶς σκότωσε τοὺς συντρόφους μας, τοὺς κόκκινους.—"Ο ἀδερφός μου δὲν εἰν" ἐδῶ. "Ισως καὶ νὰ πήγε κατὰ τὸ χωράφι.—"Α, ἔτσι, τὸ ἔσκασε; Πιάστε λοιπὸν τὴν ἀδερφήν. Αὐτὸς δὲν εἰν" ἐδῶ; "Αρπάξτε τὸ κορίτσι. Τόσο τὸ καλλίτερο. Κι ἄρχισε τὸ μαρτύριο. Μὲ βασάνισαν. Μοῦ ἔσκισαν τὰ ρούχα. "Επειτα μὲ φίξαν χάμω. "Εγὼ τοὺς παρακαλοῦσα, τοὺς φιλοῦσα τὰ πόδια. Μὴ μὲ καταστρέψετε. "Αφίστε μου τὴν τιμή μου. Αὐτοὶ γελοῦσαν. Δυὸ μ' ἔπιασαν ἀπ' τὰ πόδια. Μὲ κρατοῦσαν σφιχτά, πονοῦσα. Κι ὁ ἄλλος...»

Τὸ κορίτσι ἄρχισε νὰ κλαίει δυνατά. «Δυὸ ὕρες μὲ βασάνιζαν οἱ ἀντίχριστοι. Πότε ὁ ἔνας, πότε ὁ ἄλλος. "Αχ, ή δυστυχισμένη. Μὲ ντρόπιασαν. Μοῦ κόψαν τὴν ζωή...»

Βγῆκαν στὸ δρόμο, σὲ τίποτα δὲ μποροῦσαν νὰ βοηθήσουν. Πόνος βαθύς, ἀμέτρητος γυναίκας πληγωμένης, ταπεινωμένης στὴν ψυχή της...

«"Άλτ! Ποιὸς εἶναι!»

Άπο μακριά τουφέκιές. Ξερές, υπόκουφες. Νύχτα γλυκειά. Καλοκαιρινή. Χωρὶς φεγγάρι. Μά φεγγερή—άστροφεγγιά. Καμπόσοι, δηλισμένοι, πλησίασαν στὸ κάρο.

«Ποῦ πάτε τέτοια ὥρα;»

«Φίλοι. Σταλμένοι ἀπ' τὸ Σαβέτ. Πάμε στὸ Ρογκάτκι—πρέπει νὰ φτάσουμε ἀπόψε». «Τρελαθήκατε, σύντροφοι; Καλὲ τὸ Ρογκάτκι σήμερα ἀπ' τὸ πρωῖ τὸ πῆραν οἱ ἄσπροι. Βρίσκονται σὲ καμιὰ εἰκοσαριὰ βέρστια ἀπὸ δῶ. Οἱ δικοί μας εἶναι ἔξη—έφτα βέρστια μακριά, κοντὰ στὸ δάσος».

«Καλὲ τί μᾶς λέτε! Πῶς λοιπὸν στὸ ἐπιτελεῖο μᾶς εἶπαν πῶς τὸ Ρογκάτκι εἶναι δικό μας; Κόκκινο; Τί νὰ κάνουμε τόρα; Θ' ἀναγκαστοῦμε νὰ πᾶμε νὰ περάσουμε τὴ νύχτα μας στὸ κοντινότερο χωριό».

•Βέβαια, ἔτσι νὰ κάνετε. Γειά σας συντρόφοι. Προσέξτε μόνο μὴ σᾶς πιάσουν οἱ ἄσπροι—σᾶς τουφέκισαν ὥσπου νὰ πῆτε ἀμήν».

Φύγανε.

«Ἐχουμε τύχη. Καλὰ ποὺ δὲ γυρέψαν τὰ χαρτιά μας».

«Κι ἀν τὰ γύρευαν, τί θὰ κάναμε!»

•«Ενας μόνο τρόπος μᾶς ἔμενε. Θὰ τοὺς τὴν ἀνάβαμε καὶ θὰ τοῦ δίναμε στὰ τέσσερα γιὰ τὸ δάσος. Τὰ πιστόλια μας εἶναι ἐντάξει. Ἐπειτα...»

«Ἔι, συντρόφοι, γιὰ σταθῆτε!»

«Ενας καβαλάρης φτάνει τὸ κάρο.

«Σταθῆτε... Ο ἀξιωματικὸς εἶπε νὰ σᾶς γυρίσω. Θέλει νὰ δεῖ τὰ χαρτιά σας. Ἐλάτε, πᾶμε.»

«Τὴν πάθαμε.»

Μιὰ πιστολιά. Ο κόκκινος κουτρουβάλησε ἀπ' τὸ ἄλλογό του.

«Τόρα ἐμπρός, γρήγορα. Μάζεψε τὰ γκέμια καὶ δρόμο. Μόλις ἀρχίσουν τὸ κυνηγητό, νὰ κατεβοῦμε ἀπ' τὸ κάρο. Τρέχοντας μὲ τὰ πόδια, θὰ τοὺς ξεφύγουμε πιὸ εύκολα. Ο καθένας μας χωριστά. Ετσι θὰ τὸ περάσουμε τὸ μέτωπο. Όλο πρὸς τὰ δεξιά».

«Ἀσχημα τὴν ἔχουμε. Αὐτοὶ ἀπὸ πίσω μᾶς κυνηγᾶνε—μπρός μας, στὸ χωριό, οἱ κόκκινοι.»

«Γιὰ κοίταξε πόσοι ἔρχονται ἀπὸ πίσω μας». «Τέσσερις. Οἱ δυοὶ μεῖναν λίγο πίσω». «Καλλίτερα νὰ τραβούσαμε κατευθείαν στὸ χωριό».

«Ἄδυνατο. Θὰ μᾶς προφτάσουν. Στρίψε δεξιά, κατὰ τὸ δάσος. Κι δ Θεός βοηθός!» «Αὐτοὶ δύμως ἔχουν τουφέκια κι ἐμεῖς μόνο πιστόλια. Ἀσχημα τὴν ἔχουμε...»

«Σταθῆτε, εἰδεμὴ πυροβολοῦμε !»  
 Τὸ δάσος μόλις ἔκατὸ βήματα ἀπὸ κεῖ.  
 Γύρω τους ὅμως κάμπος ἀνοιχτός.  
 «Ἀν δὲ σταθοῦμε, γιὰ σίγουρα θὰ μᾶς σκοτώσουν».  
 «Ἄς τοὺς ἀφίσουμε νὰ ζυγώσουν. Τοὺς χτυποῦμε ἀπὸ κοντὰ  
 κι ἔπειτα πάλι δρόμο».

«Τί τρέχει; Τί μᾶς θέλετε;»  
 «Ψηλὰ τὰ χέρια. Κάτω ἀπὸ τὸ κάρο. Γρηγορώτερα!»  
 Οἱ κάνεις τῶν τουφεκιῶν λάμπουν, ἀτσάλι. Τέσσερις καβαλα-  
 φαῖοι ἀπὸ πάνω τους.

«Νὰ παραδοθοῦμε;»  
 «Οχι, ποτέ!...» Ετσι κι ἄλλοιῶς, θὰ μᾶς σκοτώσουν. Μὲ τὴν  
 πρώτη μου λέξη πυροβολεῖστε εὐθύν· Εσὺ τὸν δεξιό—ἔσὺ τὸν ἀρι-  
 στερό, κι ἔχει ὁ Θεός».

«Τόρα, κατεβαίνουμε.»  
 Πιστολιές. Δυὸ κόκκινοι ἔπεισαν σὰ σακιὰ καὶ δάγκωσαν τὸ  
 χῶμα. Οἱ ἄλλοι πυροβολοῦν. Τουφεκιὲς. Βόλια. Τσιρίζουν.

«Τὸ ἔσκασαν. Ἐμπρὸς τόρα, δρόμο. Ἀκοῦς; Βάσια! Τί ἔπα-  
 θες; Θεέ μου, τὸν σκότωσαν! Ποὺ νὰ πάρει ὁ διάλος!»

Ξανάρχισε τὸ κυνηγητό. Πίσω τους τρέχουν καμιὰ δεκαριὰ  
 κόκκινοι. Καβάλα. Κατεβῆτε ἀπὸ τὸ κάρο. Τρεχάλα».

«Καὶ τί νὰ τὸν κάνουμε τὸ Βάσια;» «Αὐτὸς πέθανε. Πάρ του  
 τὸ πιστόλι. Ἐλα, πιὸ γρήγορα, δρόμο».

Καὶ στὸν κάμπο, μὲ φόντο τὸ δάσος, ξεπηδοῦσαν διάφορες  
 σιλουέτες, πεζοὶ καὶ καβαλάρηδες.

«Ἐξωσαν τὸ δάσος.

«Πυροβολοῦν ἀπὸ ὅλες τὶς μεριές».

«Νὰ πασκίσουμε νὰ περάσουμε ἀνάμεσα».

«Ἄ, μπά. Θὰ μᾶς πιάσουν ζωντανούς». «Ἐτσι μοῦ φαίνεται,  
 ἀγαπητέ μου, πὼς θ' ἀναγκαστοῦμε, θέλοντας καὶ μή, νὰ πάρουμε  
 πισαπόρτι γιὰ τὸν ἄλλο κόσμο. Ποὺ εἶναι καλλίτερος ἀπὸ τὸ δικό  
 μας. Σύμφωνος;»

«Οχι καὶ τόσο. Δὲν ὑπάρχει ὅμως κανένας ἄλλος τρόπος».

«Ναί, δὲν ὑπάρχει...»

«Ἐλα νὰ φιληθοῦμε. Δυνατά. Σὰν ἀδέρφια. Ἰσως καὶ συναν-  
 τηθοῦμε—κεῖ πάνω. Κανείς μας δὲν ξέρει. Εσὺ πιστεύεις;»

«Οχι, δυστυχῶς—δὲν πιστεύω».

«Ἐγώ, πιστεύω καὶ δὲν πιστεύω!»

«Έλα, μιά φορά άκόμη. Στὸ καλό».

Δυὸς τουφεκιές. Ξερές. Μὲ ἀντίλαλο. Σχεδὸν ταυτόχρονες, λὲς κι ἡσαν μιά.

Πρωᾶ-πρωΐ, οἱ καζάκοι διώξαν τοὺς κόκκινους.

Κοντὰ στὸ δάσος, σχεδὸν πάνω στὸ δρόμο τὸν ἄμαξητό, κοίτωνταν δυὸς ἀνθρώποι. Δυὸς σκοτωμένοι. Ὁ ἔνας, λὲς κι ἔπεσε νὰ πλαγιάσει. Κι ἀκούμπησε τὸ κεφάλι του τὸ ξανθό, μὲ τὴν ἀχτένιστη γενειάδα, πάνω στὸ στῆθος τοῦ φύλου του. Κρατώντας τὸν ἀλαφρὰ ἀγκαλιά, μὲ τὸ ἀριστερό του χέρι. Ὁ ἥλιος ἔεπροβάλοντας μὲς ἀπὸ τὰ φύλλα, ζωγράφιζε πάνω στὰ κορμιὰ τῶν σκοτωμένων λέξεις—φράσεις. Ἀκατάληπτες στοὺς ἀνθρώπους. Ἄντὶ γιὰ γράμματα σκιεῖς βούλες. Στρογγυλές. Μακρουλές...

ΑΠ' ΤΟ ΡΩΣΙΚΟ

N. ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ