

ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

Τὸ βαπόρι σίμωνε δλοένα τὸ λιμάνι, ποὺ ἦταν ἥσυχο κείνη τὴν ὥρα. Στὴ μέση τοῦ λιμανιοῦ πλῆθος οἱ βάρκες, σὰν κοπάδι ἥρεμο πουλιῶν, ἀνοιγόταν σιγὰ-σιγὰ ἔτοιμο νὰ τὸ κυκλώσει, ποὺ ἔφτανε. Ἡ πολιτεία διακρινόταν πιὰ κατακάθαρα. Οἱ Ἰσιοι τῆς δεντροφυτεμένοι δρόμοι, τὰ καλοχισμένα της κάτασπρα σπίτια, τὸ ψηλὸ δρόμοι τῆς Μητρόπολης, τὰ ἀραιὰ καφφενεῖα τῆς προκυμαίας, δῆλα πέρνανε μιὰν ὄψη κομψή, συμπαθητική καὶ εὐχάριστη. Ὁρθὸς στὴ γέφυρα, στηριγμένος στὰ δυό του ξύλινα δεκανίκια καὶ στὸ πόδι του, πού, δόξα ὁ Θεός, τοῦ ἔμενε ἀκόμα γερό, εἶχε ἀφαιρεθεῖ κοιτάζοντας τὸ θέαμα. Ἡταν κακοντυμένος. Ἀκόμα μιὰ χακιὰ στρατιωτικὴ μπλοῦζα κι ἔνα στρατιωτικὸ πηλίκιο στὸ κεφάλι δίχως τὸ στέμμα. Τὸ πρόσωπό του ἦταν σκευρωμένο ἀπὸ τὴν κακοπέραση κι ἔνοιωθες πώς μονάχα ὁ πόνος μποροῦσε νάχει χαράξει τὶς βαθείες φυτίδες, ποὺ τὸ αὐλακώναν. Ἐβλεπε κι ὅλο ἔβλεπε τὸ πανόραμα τῆς πόλης, χωρὶς νὰ μπορεῖ νὰ ξεχωρίσει ἀν αἰστανόταν μέσα του λύπη ἡ χαρά. Βέβαια εἶχε τὸ λόγο του νὰ εἶναι καὶ χαρούμενος καὶ λυπημένος, μὰ δὲν μποροῦσε νὰ καταλάβει ποιὸ ἀπὸ τὰ δυὸ τὸν ἔκανε νὰ εἶναι τόσο ταραγμένος. Κι ὅλο ἔβλεπε ἀχόρταγα τὴν πόλη. Τὸ κάθε τι, ποὺ ὑστεροῦ ἀπὸ τόσα χρόνια φανταζόταν καινούργιο, τὸ ξανάβλεπε πάλι παληό, γνώριμο, ἀγαπημένο. Τὸ βαπόρι σφύριξε δυνατά. Τρόμαξε. Υστερα πρόσεξε στὶς φωνὲς ποὺ ἐρχόνταν ἀπὸ κάτω, ἀπὸ τὴν πρώτη θέση. Ὁλοι οἱ ἐπιβάτες ἐτοιμαζόνταν νὰ βγοῦν ἔξω. Ἔνα χαρούμενο αἴστημα τὸν πλημμύρισε τόσο, ποὺ κούνησε τὸ μισοκομένο ποδάρι του γρήγορα καὶ νευρικά. Στηρίχτηκε καλλίτερα στὰ ξύλινά του δεκανίκια. Μὲ τὴν παλάμη του χάιδεψε ἀπαλὰ τὸ γυαλιστερὸ ξύλο. Ἐπρεπε νὰ περιποῆται τόρα κι αὐτὰ τὰ ξύλα, σὰν κάτι δικό του. Τοῦ ἦταν τόσο πολὺ χρήσιμα.

Ξανάπεσε σὲ σκέψεις. Τὶ τοῦ ἥρθε νὰ θυμηθεῖ τὴ μέρα τοῦ μισεμοῦ; Πόσο ἀλλιώτικα ἦταν τότε. Ἡταν πόσοι τότες στὸ μεγάλο καράβι! Κι ὅλοι εὐθυμοί, γελαστοί, ροδοκόκκινοι, γεροί καὶ μὲ τὸ τραγοῦδι στὸ στόμα. Μάλιστα τοῦ ἐρχόταν νὰ σιγοψυχυρίσει καὶ τὸ τραγοῦδι ποὺ λέγανε ὅλοι τους:

Σάν πεθάνω μὲς τὴ μάχη
στοῦ πολέμου τὴ φωτιά.

Τὸ βαπόρι ἔανασφύριξε ἀπότομα. Ξανατρόμαξε. ὉἘνοιωσε πάλι νὰ τὸν κυριεύει κείνη ἡ φριχτὴ ἀνημποριά, «καχεξία» τοῦ τὴν εἶπαν οἱ γιατροὶ στὸ νοσοκομεῖο. ὉἘσκυψε λυπημένα τὸ κεφάλι.

— Βάρκα, βάρκα, δῶ ! Κύριος !

— Νῖκο !

— Τὰ πράγματα.

— Τὸ 65 νὰ προτιμήσετε, Κύριος !

— Καλῶς δρίσατε !

Πόσο μεγάλη φασαρία γινόταν κάτου. Βάρκες, φωνές, ἀγκαλιάσματα, γέλοια. Κι αὐτὸς στὴ γέφυρα ὀλομόναχος, ἀπαρατημένος. Τοῦ ἥρθε νὰ κλάψει. Πάντα μονάχος ἔπρεπε νᾶναι αὐτός. Ὡς καὶ τόρα ποὺ τούπρεπε ἔνας παρήγορος λόγος ! ὉἈλήθεια κι οἱ δικοὶ του ; Γυναῖκα, παιδιά, ἀδέλφια, κανένας τους νὰ μὴν ἔρθει νὰ τοῦ πεῖ τὸ καλωσόρισες ; Θυμήθηκε πὼς δὲν ἥξεραν τίποτα αὐτοί. Ὁ Ἰδιος τοὺς εἶχε γράψει πὼς θάμενε λίγες μέρες ἀκόμα στὸ νοσοκομεῖο. Μετάνοιωνε τόρα γι' αὐτό. Μὰ πάλι ποὺ δὲν τοὺς εἶχε γράψει τίποτα γιὰ τὸ πόδι. Τί, νὰ κλαῖνε καὶ νὰ χτυπιένται ; Μιὰ καὶ καλὴ σὰν θὰ μὲ δοῦνε. Τὸ καλλίτερο. ὉἘπειτα ἥταν τῆς μοίρας κι αὐτό. Τί μπορεῖς νὰ πεῖς. Καὶ τὸ παράσημο ! ὉἘδωσε βέβαια τὸ μισό του πόδι μὰ πῆρε γι ἀνταλλαγὴ τὸ μικρὸ κουτάκι μὲ μέσα τὸ γυαλιστερὸ τενεκεδάκι, περασμένο σὲ μιὰν ἀσπρογάλαζη ταινία ! Δὲν εἶνε βέβαια μικρὸ κι αὐτό !

Τὸ βαπόρι ἔδενε κάβο πλησιάζοντας στὸ κεφαλόσκαλο. Οἱ βάρκες γεμάτες κόσμο ἀπομακρυνόνταν σιγά. Δίπλα ἔνα ἄλλο βαπόρι, μὲ κατακόκκινο φουγάρο, φόρτωνε χωρὶς μεγάλο θόρυβο καπνά. Τοῦκανε αἴστηση τόνομα «Βυζάντιο». Γιατί «Βυζάντιο» κι ὅχι «Κωσταντινούπολη». Στὸ κεφαλόσκαλο εἶχε μαζευτεῖ κόσμος. Χασομέρηδες, περίεργοι, ἐργάτες τοῦ λιμανιοῦ, ἐπιβάτες. ὉἘνα παιδάκι ὡς ἑφτὰ χρονῶν, ξυπόλυτο καὶ βρώμικο, διαλαλοῦσε μερικὰ ἔρωτα κουλούρια μέσα σ' ἔνα σκουριασμένο ταβλά. ὉἩ σκέψη του πέταξε στὸ δικό του. Θὰ τὸν γνώριζε ἀραγες ἔτσι σακάτη ; Θὰ χαιρότανε, ποὺ ἔαναγύριζε, ἢ ἀδιάφορο θὰ τοσκάζε γιὰ νὰ πάει νὰ παίξει μὲ τὰ παιδιά τῆς γειτονιᾶς !

Θυμήθηκε πὼς ἔπρεπε κι αὐτὸς πιὰ νὰ βγεῖ ὁἶω. Φορτώθηκε τὸ σάκο του, πέρασε γρήγορα τὸ κατάστρωμα καὶ ἀρχιστὲ νὰ κατεβαίνει μὲ προσοχὴ τὴ σκάλα. Βιαζόταν πολὺ γιὰ κάτι, ποὺ δὲν τὸ ἥξερε οὔτε δ Ἰδιος. Μὰ παράξενα. Πρώτη φορὰ ἔδοσε προσοχὴ

στὸν ἥχο πὸν κάνανε τὰ ξύλινα δεκανίκια του, στὸ σανίδι τοῦ καραβιοῦ. Τοῦ φαινόταν σὰν ἔνα λυπημένο μονότονο τραγοῦδι, γεμάτο πόνο, πὸν τόσο καλὰ ἥξερε αὐτός. Πάτησε τὸ χῶμα τῆς πατρίδας του. Δὲν τὸ φίλησε. Κι ὅμως πόσες φορὲς δὲν τὸ τάζες νὰ τὸ κάνει. Μὰ τοῦ φάνηκε ἀστεῖο καὶ μέσα σὲ τόσο κόσμο. Μερικοὶ τὸν κοίταζαν περίεργα. Δὲν ἔδοσε προσοχή. Τόρα δὲν βιαζόταν καθόλου. Πῆρε τὸ δρόμο τοῦ σπιτιοῦ ἀργὰ καὶ δίχως ὅρεξη. "Ολα τοῦ φαινόταν τόσο λυπητερά. Ἀφηημένος ἄφισε τὴ σκέψη του νὰ πετᾶ, πότε στὴν ἐντύπωση πὸν θάκανε στὴν οἰκογένειά του μ' αὐτὴ τὴν κατάσταση, καὶ πότε στὴ μάχη ἔκεινη, τὴν «πολύκροτη», δύως γράψαν οἱ φημερίδες, καὶ πὸν κάποιο θραύσμα διβίδας τὸν βρῆκε στὸ πόδι. "Οταν, ξαφνικά, ἄκουσε ἔνα δαιμονισμένο κρότο, καὶ μιὰν ἀπαίσια φωνὴ νὰ τοῦ φωνᾶζει.

— "Ε! κουτσούλιακα, κουφός εἶσαι!

Σάπτισε. "Ενα κάρο λίγο ἔλειψε νὰ τὸν πλακώσει. Περνῶντας δι καροτσέρης τὸν χτύπησε μὲ τὸ καμτσίκι του. Τόρα γυρισμένος καθὼς ἔτρεχε τὸν ἔβριζε καὶ τὸν φοβέριζε ἀκόμα.

Άγανάχτησε. "Ενοιωσε μιὰ φροτοῦνα νὰ σηκώνεται μέσα του καὶ ν' ἀναταράζει τὸ τίμιο καὶ θυσιασμένο στῆθος του. Βαστάχτηκε. Δὲν πρόφερε οὔτε λέξη. Μιὰ ἀπέραντη ἀπογοήτεψη, ἔνας βαδύτατος πόνος τὸν κυρίευε. Κι αὐτὸς πὸν στὰ τόσα βάσανα δὲν μῆλησε ποτέ, πὸν δὲν δάκρυσε σὰν τοῦ κόβαν τὸ ποδάρι του, ἄφισε νὰ κυλήσουν ἀπὸ τὰ ὅγρὰ μάτια του δυὸ χοντροὶ κόμποι στὰ μαυρισμένα καὶ ρυτιδωμένα μάγουλά του. "Εσκυψε τὸ κεφάλι καὶ ξαναπῆρε ἀργὰ τὸ δρόμο του. Κρατοῦσε μὲ στοργὴ τὰ δυό του ξύλινα δεκανίκια, πὸν ξαναλέγανε πάνω στὸ σκληρὸ δρόμο, τὸ ἵδιο λυπτερὸ καὶ μονότονο τραγοῦδι τους.