

# Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ

## ΚΑΙ Η ΜΙΚΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ

ΔΡΑΜΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΑΞΗ

Ο ΓΕΡΟΣ, ΚΗΠΟΥΡΟΣ

Η ΜΑΡΘΑ, Η ΔΟΥΛΙΤΣΑ

Ο ΑΦΕΝΤΗΣ

Η ΚΥΡΑ

Τό φεγγάρι φωτίζει δύο τὸν κήπο, ποὺ εἶναι γεμάτος δέντρα μεγάλα<sup>τη</sup> καὶ οἱ σκιές τους περιπλέκουνται κάτω. Οἱ τριανταφύλλιες στὸ φῶς τοῦ φεγγαριοῦ ξεχωρίζουν μὲ τὰ μεγάλα τους ἀνθη. Στὸ βάθος φαίνεται τὸ σπίτι κατάκλειστο. "Ενα παλάτι βαρύ, παληό. Ό κηπουρὸς πειραπεῖ, μέσα ἀπὸ τὰ δρομάκια μ' ἔνα τσαπτί κάπου-κάπου σκύβει στὰ λουλούδια καὶ τὰ σκαλίζει. Στὰ βήματά του τὸ σκυλί γρούζει. "Ενα παράθυρο ἀνοίγει τότε, καὶ μιὰ φωνὴ λέει ἀνήσυχα, δίχως νὰ φαίνεται τὸ πρόσωπο ποὺ μιλᾶ γιατὶ στὸ δωμάτιο δὲν ἔχει φῶς:

ΜΑΡΘΑ Ποιὸς εἶναι ἔπει!

ΓΕΡΟΣ Κανένας.... ἐγὼ εἶμαι.... σώπαινε Ράς!

ΜΑΡΘΑ Γυρνᾶς τέτοιαν ὥρα, κι' ἀγριεύεις τὸν κόσμο...

(Τὸ παράθυρο ξανακλείνει).

ΓΕΡΟΣ Κανένας κορίτσι μου.... ἐγὼ εῖμαι.... Μεῖνε ἵσυχη.... Τὸ παληκάρι πόλι, θὰ φύγει δίχως ψυχὴ νὰ τὸ δεῖ.... Χάχα χά! Ό ἀφέντης λείπει κι' ἡ κυρά γλεντάει.... ἄχ!.. τί ὅμορφη νύχτα!... Πῶς μοσκοβιολοῦν τὰ ρόδα... χμ... μὰ τὸ πιὸ ὅμορφο ρόδο....

ΜΑΡΘΑ (δίχως νὰ φαίνεται) Σώπαινε Ράς! ἐγὼ εἶμαι. (Ἐρχεται.) Εἶναι ἔνα νέο κορίτσι γλυκό ὡς δεκαπέντε χρονῶ. Φαίνεται δουλίτσα.)

ΓΕΡΟΣ Μπᾶ! καλόστην! Ξαγχυπνᾶς! δὲν ἔχεις ὑπο;

ΜΑΡΘΑ (μὲ τὸ δάχτυλο στὰ χεῖλη, μυστηριώδικα) Σούτ! Μὴ μιλᾶς. Μὴ μᾶς ἀκούσει ἡ κυρά μου.... Δὲ θέλει νὰ λείψω ἔντα λεπτό.... Φοβᾶται!... Καθόμουν ἔπει στὴν πλαγινὴ κάμαρα.... μὰ νύσταζα!.... πῶς νύσταζα!... ἥταν σκοτεινά... δὲν ἀκούόταν παρὰ τὸ μεγάλο ρο-

λοι ποὺ ἔκανε, τίκ, τάκ, τίκ, τάκ.... τὶ γλυκὸς ποὺ μοῦ φαινόταν ὁ ὑπνος.... Μὰ θᾶναι περασμένα μεσάνυχτα.... μοιάζει σὰ μέρα.... τί φεγγάρι! σὸν τί κάνεις ἐδῶ; πῶς τρόμαξα σὰν ἄκουσα τὸ σκυλί! τὸ σκυλί γρούζει, καὶ μόνο μὲ τὸ φαγούλεμα τῶν πουλιῶν στὰ κλαδιά.... ἀλλὰ ἔγω φοβοῦμαι.... γιατί δὲν κοιμᾶσαι μπάρμπα Πέτρο;

**ΓΕΡΟΣ** Δὲν ἔχω ὑπνο.... γεράματα. Ἡ ψυχὴ λέσ, ὅλο καὶ περιμένει τὸν μεγάλο τὸν ὑπνο καὶ δὲ βρίσκει ἀνάπταψη....

**ΜΑΡΘΑ** (περιπατῶντας ἐδῶ κ' ἐκεῖ) Τί ὅμορφο ποὺ εἶναι τὸ περιβόλι τέτοιαν ὥρα.... μούφυγε ὁ ὑπνος... πῶς φαίνουνται τὰ ρόδα.... νάμουν σὰν τὴ κυρά μου θὰ κατέβαινα στὸ περιβόλι....

**ΓΕΡΟΣ** Τὸν ἔρωτα σου θὰ τὸν ἔκανες στὸ περιβόλι; ποὺ θὰ πεῖ, πῶς καὶ ἡ εὐγενεία σου θὰ κάνεις ἔρωτα σὰν τὴν κυρά μας....

**ΜΑΡΘΑ** Σούτ! Γιὰ ὄνομα τοῦ Θεοῦ νὰ μὴ σ' ἀκούσει κανείς. Μὴ μιλᾶς γιὰ τὴν κυρά μας. Ποτὲς νὰ μὴ μιλᾶμε γι' αὐτήν. Τρέμω ὅλη σὰν μιλῶ γι' αὐτήν (τὸν πλησιάζει καὶ σιγά:) Λὲς νὰ κοιμοῦνται ὅλοι ἐδῶ μέσα; Μήπως πρόλαβες ποτὲς κανένα ν' ἀγρυπνᾶ αὐτὴν τὴν ὥρα;

**ΓΕΡΟΣ** Ποτὲς. "Ολοι κοιμοῦνται. Μόνο ἔγω κ' ἐσύ ξέρομε τί γίνεται, σὰν λείπει δὲ ἀφέντης, χί, χί, χί, χί!"

**ΜΑΡΘΑ** (τρομαγμένη). Σσσσ! Μὰ πῶς γελᾶς ἔτσι. Δὲν εἶναι σωστό. Σὰν ἡ κυρά μας κινδυνεύει, πῶς νὰ γελᾶς!... "Επειτα τί κάνεις τώρα ἐδῶ... γιατί δὲν πᾶς νὰ πέσεις; Θὰ τὸ εἴχα καλύτερα....

**ΓΕΡΟΣ** Σοῦ εἶπα, δὲν ἔχω ὑπνο. Κι' ἀπέ, ποτίζω. Σὲ λίγο θ' ἀφήσω τὸ νερό....

**ΜΑΡΘΑ** Τὸ νερό! Παναγιά μου.... μὰ κάνει θόρυβο τὸ νερό καὶ θὰ ξυπνήσουν ὅλοι! Πῶς δὲ φοβᾶσαι μπάρμπα Πέτρο....

**ΓΕΡΟΣ** Τὰ λουλούδια θὲν νερό.... ἡ ἀνοιξη μπῆκε καὶ διφάει τὸ χωμά.

**ΜΑΡΘΑ** "Η ἀνοιξη... Πῶς τὴ νοιώθω! Εἶναι ἔνα δυὸ χρόνια, ποὺ κάθε ἀνοιξη, σὰν ν' ἀρρωσταίνω, γιατί μπάρμπα Πέτρο;

**ΓΕΡΟΣ** Χμ! θὲν νάρθει καὶ μιὰ ἀνοιξη ποὺ δὲ θ' ἀρρωστήσεις. Τότες ποὺ ἔνα ὅμορφο παληκάρι θὰ σὲ καρτερεῖ κάπου...

**ΜΑΡΘΑ** (μὲ παιδιάτικο θαυμασμό.) Ποτὲ τόσο ὅμορφο σὰν τὸν ἀγαπημένο τῆς κυρᾶς μου. Τί καλότυχη ἡ κυρά μου! Καὶ πῶς τὴν ἀγαπάει! "Αν μ' ἀγαποῦσε ἐμένα, ἔγω θὰ πέθαινα ἀπὸ τὴ καρά.... οἱ κυράδες ποτὲς δὲν πεθαίνουν ἀπὸ τὴν ἀγάπη... οἱ κυράδες ίσως νὰ μὴν πρέπει νὰ πεθαίνουν ἀπὸ τὴν ἀγάπη....

**ΓΕΡΟΣ** Κανένας δὲν πεθαίνει ἀπὸ δαύτη. Οὔτε οἱ δοῦλες, οὔτε οἱ κυράδες.... Θὰ τὸ μάθεις αὐτὸ πιὸ ὑστερα (τὸ κορίτσι πηγαίνει πρὸς τὸ μέσα μέρος.) Ποῦ πᾶς;

**ΜΑΡΘΑ** Πάω νὰ δῶ, ἀν εἶναι ἡ σκάλα ποὺ θὰ πηδήσει, στὴ θέση της.

**ΓΕΡΟΣ** "Έχε τὸ νοῦ σου. Μὴν πηγαίνεις ἀπὸ κεῖ. Εἶναι τὸ πηγάδι ἀνοιχτό!..."

**ΜΑΡΘΑ** (φοβισμένη καὶ γυρνῶντας.) Ποῦ! θέ μου φύλας! Μὰ γιατί τὸ ἀνοιξαν! ποιὲς τὸ ἀνοιξε, ήταν πάντα κλειστό!...

**ΓΕΡΟΣ** "Ο ἀφέντης τὸ διάταξε ἔτσι. Γύρω-γύρω, λέει, ἔχει πο-

λυτρόχι, καὶ τὸ δέντρο ποὺ εἶναι ἀπὸ πάνω πρέπει νὰ φαίνεται στὸν νερό....

ΜΑΡΘΑ (ποὺ πάει πρὸς ἑκεῖ καὶ δίχως νὰ φαίνεται:) Τὸ ἄγριο ποὺ εἶναι καὶ τὶ σκοτεινό... Θέ μου φύλαε! Κανένας νὰ μὴν ἔχεται ἀπὸ δῶ. Τὸ δέντρο τὸ κρύβει δλότελα...

ΓΕΡΟΣ Κι' ἡ κυρὰ τοῦ τὸ ἔλεγε προφές, νὰ τὸ κλείσουν.

ΜΑΡΘΑ Τί βαθύ.... καὶ τί μεγάλο! (Ἐρχεται) Τί εἶπες; ἡ κυρά;

ΓΕΡΟΣ Καὶ ἡ κυρὰ τοῦ τὸ ἔλεγε προφές, νὰ τὸ κλείσουν.... τὸ φοβᾶται, λέει, ἔτσι ἀνοιχτό....

ΜΑΡΘΑ Νὰ τὸ κλείσουν λοιπὸν ἀμέσως... αὔριο εὐθὺς νὰ τὸ κλείσουν... βλέπεις κ' ἡ κυρὰ φοβᾶται....

ΓΕΡΟΣ Ξέρεις ὅμως τὶ τῆς ἀποκρίθη ὁ ἀφέντης: Γλυκειά μου τί φοβᾶσαι; "Όλοι μας στὸ σπίτι τὸ ξέρομε. Τὸ πολὺ πολὺ νὰ πέσει κανεὶς ξένος.... καὶ γέλασε χμ! σάμπως ἀλλόκοτα....

ΜΑΡΘΑ Χριστὸς καὶ Παναγιά! Καὶ τὸ εἶπε αὐτό! Καὶ κείνη τί ἔκαμε τότες;

ΓΕΡΟΣ Τοῦ ἀπάντησε κάτι ποὺ μόνο αὐτὴ θὰ μπορούσε νὰ πεῖ.

ΜΑΡΘΑ (τὸν πλησιάζει μὲ περιέργεια ποὺ μοιάζει ἀγωνία:) Τί; λέγε μου....

ΓΕΡΟΣ Γέλασε δυνατά, δπως γελάει, καὶ τοῦ εἶπε: «Τότες ἂς μένει παντοτεινὰ ἀνοιχτό!»

ΜΑΡΘΑ (μὲ ἐκπλήξη καὶ φόβο:) "Εισι εἶπε! Πῶς δὲ φοβήθηκε! Πῶς μπόρεσε καὶ τὸ εἶπε! Ἔγὼ θάλυωνα ὀπὸ τὸ φόβο. Ή καρδιά μου θάσιβυνε ἀπὸ τὴν λαχτάρα!... Εἶναι τόσο ἄγριος ὁ ἀφέντης!

ΓΕΡΟΣ Χμ! Ἀγριος... καὶ μ' αὐτό; μιὰ κοπελούδα τὸν γελάει...

ΜΑΡΘΑ Σώπαινε, πάλι, γιὰ ὄνομα τοῦ Θεοῦ! Θὰ τὴ σκότωνε τὴν κυρά μου! Τρέμω νὰ τὸ στοχάζομαι! Παναγιά μου μὴν τὸ δώσεις!... Σὰν γυρνάει ἀπὸ τὰ κυνήγια του, κι' ἀκούω ἀπὸ μακρὺν τὰ κουδούνια τῆς ἀμαξᾶς του, καὶ ἔπειτα ὅσο πλησιάζει τὸ ποδοβολητὸ τῶν ἀλόγων, κάτι σπάζει μέσα μου καὶ λέω, νάταν νὰ κουφτῶ κάπου νὰ μῆτη τὸν ἀντικρύστω... δῦλο τρέμω μὴ θὰ φτάσει κάποια ὥρα ποὺ θὰ τὰ μάθει... Προχιὲς ὅμως, ἀλήθειά, εἶπα, πῶς ἔφτασε ή ὥρα... Ἡταν ἐδῶ τὸ παληκάρι, δταν ἀνοιξεν ή ὀξόπορτα καὶ ἔφτασε ὁ ἀφέντης. Τρέχω σὰν χαμένη ἀπὸ τὸ φόβο... χτυπῶ τὴν πόρτα τῆς κυρᾶς μου... Κυρά μου, φωνάζω, ὁ ἀφέντης ἔφτασε!... κι' ἀκούμπησα νὰ μὴ πέσω... χούνια μοῦ φαινόνταν οἱ στιγμές... μὰ καὶ πῶς λόγούσαν! Κι' ἀλλοιότικο πρᾶμα... ἡ κυρά μου φάνηκε στὴν πόρτα, μὲ ὅλα της τὰ διαμάντια, ἥσυχη, ἥσυχη, καὶ κράτε τὰ χέρια τοῦ καλοῦ ιης, καὶ τοῦ χαμογελοῦσε καὶ ἥταν γερμένη ἀπάνω του... Καὶ δταν πιὰ ὁ ἀφέντης ἀκούστηκε νάρχεται, καὶ ἀκούστηκαν τὰ βήματά του στὶς πλάκες, ἐκείνη, ἀκόμα μιὰ φορὰ τὸν φύλησε, καὶ τὸ φιλὲ τῆς ἥταν δυνατό, καὶ ἀντιλάλησε στὸ θόλο τοῦ ἀδειανοῦ διάδομου.... Κι' δταν πιὸ υστεροῦ ἔγω τῆς εἶπα: Κυρά μου, πῶς δὲν σκιάζεσαι!... ἔκείνη χαμογέλασε καὶ χαδεύοντας τὰ μαλλιά μου μοῦ ἀποκρίθη: Τέ νὰ σκιάχτω; Ξέρω πῶς κάποτε θὰ ξεσπάσει μὲ μπόρα... κάλλιο νὰ ξεσπάσει μιὰ ὥρα ἀρχήτερα... κι' δπως θέλει ἃς εἶναι!...

ΓΕΡΟΣ Ή γυναῖκα! μυστήριο! Ποτὲς δὲν τὴ γνώρισα, μὰ πάντα μου τὴ φοβήθηκα!

ΜΑΡΘΑ Πώς δὲ φοβᾶται ! Ὡς ἀγάπη μᾶς κάνει ἀφοβεῖς μπάρ-  
μπα Πέτρο ; Τί νάναι ἡ ἀγάπη... Ἐγὼ νοιώθω τὶ μπορεῖ νὰ εἰναι,  
μὰ θὰ φοβούμουν... ὥσπερ φοβούμουν !... Μὰ πῶς ἀργεῖ ἀπόψε  
νὰ φύγει... ἡ κυρὰ ἦταν χαρούμενη καρτερῶντας τονε... ὅση ὥρα  
ἔτοιμαζόταν νὰ τὸν ὑποδεχτεῖ ὅλο καὶ μ' ἀρωτούσε : Γιὰ δὲς Μάρ-  
θα τοῦτο μου τὸ φόρεμα μοῦ πάει καλύτερα ἵσως ἀπὸ αὐτό ! Δῶσε  
τὰ ρόδα νὰ στολίσω τὰ μαλλιά μου... καὶ τραγουδούσε καὶ γελούσε  
καὶ ἦταν ωραία καὶ εὐτυχισμένη... ἐγώ...

ΓΕΡΟΣ Ζηλεύεις ; Δὲν ἔχεις καὶ σὺ φίλο... ἔνα παληκάρι... "Ε,  
κοζίτσι μου μὴ βιάζεσαι θάρρει καὶ σένα ὁ καιρός σου..."

ΜΑΡΘΑ "Οχι γι' αὐτὸ μπάρμπα Πέτρο... ἀλλὰ ἐγώ, τί εἶμαι  
ἐγώ... σὰν ἀκούω τὰ λόγια τους, κλαίω δίχως νὰ ἔρω γιατί.... Κά-  
ποτε θέλω νὰ φύγω... Νὰ φύγω ὀλότελα ἀπὸ τοῦτο τὸ σπίτι. Κάπου  
ἄλλοι μπορεῖ νὰ εἰναι καλύτερα. Ἐδῶ μοιάζει σὰ φυλακή.

ΓΕΡΟΣ "Ω, εἶναι πολὺ παληὸ τὸ σπίτι τοῦτο. Ἡ φαμελιὰ τοῦ  
ἀφέντη ἔζησε ἐδῶ μέσα. Παληὰ ἀρχοντικὴ φαμελιά..."

ΜΑΡΘΑ Βλέπω τὰ πορτραῖτα τους. Τί ἄγριοι ὅλοι τους καὶ τί  
ἀγέλαστοι ! Κι' οἵ γυναικες τί παραδίξενα ντυμένες καὶ τί θλιβρέες !  
Πῶς φαντάζει ἡ κυρά μου ἀνάμεσα σ' αὐτὰ τὰ παληὰ τὰ γερασμένα  
πράματα σὰν πουλί ! Ἐγὼ νάμουν θάφευγα ἀπὸ δῶ μέσα.... θά-  
περνα τὸν καλό μου καὶ θὰ πηγαίναμε ἀλλοῦ. "Εξω εἶναι ὁ κόσμος  
ὅλος... ὁ οὐρανός, οἱ κάμποι. Τώρα τὴν ἄνοιξη οἱ κάμποι εἶναι κα-  
ταπράσινοι (ἄξαρνα, ἀνήσυχη;) Σօν φάνηκε πώς κάτι σάλεψε ;.. Πῶς  
ξεχάστηκα ! Κι' ἡ κυρά μου θὰ μαρρεῖ πώς τῆς παραστέκω... ἀλλὰ  
μπορεῖ τὸ παληκάρι νὰ μὴ φύγει ἀπόψε... ὁ ἀφέντης μίσεψε γιὰ  
ταξίδι πολλῶν μερῶν· ἡ κυρά μου εἶναι ἥσυχη γι' αὐτό....

ΓΕΡΟΣ Αὐτὸ τὸ ξαφνικὸ ταξίδι δὲν τὸ ἔξηγω... ἔχε τὸ νοῦ  
σου Μάρθα... μὴν κοιμηθεῖς... κάτι μπορεῖ νὰ φτάσει....

ΜΑΡΘΑ Σῶσε θέ μου ! Πῶς φοβοῦμαι ! Καὶ τί παραδίξενη νυ-  
χτιά ! Κύτα τὸ φεγγάρι μπάρμπα Πέτρο, τί μεγάλο ! καὶ τί σιμά  
μας !... Μὰ πρέπει νὰ πάω νὰ δῶ, ἀν ἡ σκάλα εἶναι στὴ θέση της,  
ν' ἀνοίξω δλες τὶς πόρτες νὰ μὴν τοῦ δυσκολεύει τίποτα τὸ μισεμό...  
(φεύγει).

ΓΕΡΟΣ (σκαλίζοντας τὰ φυτά;) Γυναικες!... ὅλες γυναικες... "Ενα  
φταΐζιμο ἔκαμε ὁ ἀφέντης: ποὺ πῆρε νέα γυναικα. "Όλα ἔρχονται  
ἀπ' αὐτό !

ΜΑΡΘΑ (ἀλαφιασμένη) Χριστὸς καὶ Παναγιά ! ἡ σκάλα λείπει,  
οἱ πόρτες εἶναι μανταλωμένες ! Ποιὸς τόκαμε αὐτό !

(Σύγχρονα ἀπὸ μακριὰ ἀκούονται κουδούνια ἄμαξας.)

ΓΕΡΟΣ (φοβισμένος;) "Ο ἀφέντης !...

("Ενα παράθυρο ἀνοίγεται πάλι, κατάφωτο τώρα, καὶ ἡ Κυρὰ ντυμένη λευκά  
καὶ μὲ ρόδα στὰ μαλλιά της φωνάζει σκύβοντας κάτω:)

ΚΥΡΑ Μάρθα... Μάρθα... γρήγορα...

ΜΑΡΘΑ Κυρά μου, χαμήκαμε ! Ἡ σκάλα λείπει καὶ οἱ πόρ-  
τες εἶναι κλεισμένες !...

(Ακούγεται τὸ βαρὺ κριέλλ. τῆς ἔξόθυνας. Ὁ γέρος τρέχει πρὸς ἑκεῖ. Τὸ πα-  
ράθυρο κλείνει μὲ βίᾳ. Ἔνας ἄνθρωπος πήδησε στὸ περιβόλι ἀπὸ τὸν  
πλαγινὸν τοῦχο, στὸ μέρος τοῦ πηγαδιοῦ. Μὲ τὸ ἔμπασμα τοῦ ἀφέντη ποὺ  
προχωρεῖ ἀργά καὶ μεγαλόπεπτα, τὸ παράθυρο ἀνοίγεται καὶ προβαίνει  
ἡ ψυχὴ τὸ ἴδιο στολισμένη μὲ ἄσπρα καὶ μὲ ρόδα στὰ μαλλιά της:)

**ΚΥΡΑ** (γελαστὴ καὶ χαρούμενη :) Καλῶς δρίσατε! "Ακουσα τὴν  
ἄμαξα σας καὶ σηκώθηκα νὰ σᾶς ὑποδεχτῶ... Διαλέξατε τὴν πιὸ ὅμορ-  
φη ὡρα νἀρθῆτε... Καλότυχες οἱ γυναῖκες, ποὺ οἱ ἔνεητεμένοι ἀντρες  
τους τὶς θυμοῦνται τὰ μεσάνυχτα!..."

**ΑΦΕΝΤΗΣ** Καλή μου, τὸ κέφι σου δείχνει πῶς δὲ σηκώνεσαι  
ἀπὸ τὸν ὑπνο. Εἶσαι δροσερὴ κι' ἀν δὲ μὲ γελοῦν τὰ μάτια μου,  
τὰ μαλλάκια σου εἶναι στολισμένα μὲ τριαντάφυλλα.

**ΚΥΡΑ** (γελᾶ δυνατά :) Κακὸς ποὺ εἴσαστε. Κοιμόμουν βαθειά,  
καὶ τὰ ρόδα μου δὲν τὰ είχα σιμά μου. Μ' ἄκουσα τὰ κουδουνάκια  
σας ἀπὸ πολὺ μακριά... ἀπὸ πολὺ μακριά καὶ πρόφτασα νὰ σᾶς ἔτοι-  
μαστῶ... Ἐλάτε γρήγορα ἐπάνω καλέ μου νὰ σᾶς δῶ!

**ΑΦΕΝΤΗΣ** Ἀμέσως φτάνω... μὰ ἄς μοῦ ἐπιτρέψει ἡ χάρη σου  
νὰ μείνω μακριά σου μερικὲς στιγμές. "Έχω νὰ δώσω διαταγές...  
"Επειτα μ' ἀρέσει νὰ μαρωτών τὶς στιγμὲς τῆς εὐτυχίας... Λίγα βή-  
ματα θὰ κάμω στὸ περιβόλι... Τὶ δύορφο ποὺ φαντάζει! Τὰ ρόδα  
ἄνοιξαν ὅλα! Μὴ μᾶς τ' ἄγγιξε κανείς;

(Σ" ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα μένει κρυμένος, μιλῶντας χωρίς νὰ καλοφαίνε-  
ται μέσα ἀπὸ τὶς σκιάδες.)

**ΚΥΡΑ** Σωστότερο μοῦ φαίνεται νὰ δεῖτε πρωτήτερα τὴν κυρά  
τους καὶ ὑστερα αὐτά. "Ομως ὅπως θέλετε.

**ΑΦΕΝΤΗΣ** Έχω τὴν ἔγνοια τοῦ νοικοκύρη ποὺ ἀφίνει ἀκρι-  
βοὺς θησαυροὺς πίσω του. Γιὰ νὰ εἴμαι ἥσυχος ώς τὸ πρωτὶ κυρά  
μου κοντά σου, χρεία νὰ δῶ πώς τίποτα δὲν ἀλλαξε.

**ΓΕΡΟΣ** (ταπεινὰ συύροντας) Ἀφέντη στὶς διαταγές σου.

**ΑΦΕΝΤΗΣ** (παρουσιάζεται κοὶ μὲ αὐστηρὴ καὶ ἥρεμη κειδονομία.)  
Δὲν ἔχω ἀπὸ κανέναν ἀνάγκη. "Ολοι νὰ πλαγιάσουν. (Ο κηπουρὸς  
φεύγει.) Καὶ πῶς κυρά μου δὲν ξαφνίστηκες ποὺ μ' εἶδες; Εἴχα πει  
πῶς θάλειπα πολλὲς μέρες.

**ΚΥΡΑ** (πονηρὰ γελῶντας:) Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ δ πρῶτος ἀντρας  
εἶπε τῆς γυναικάς του πῶς φεύγει σὲ μακρυνὸν ταξίδι, γιὰ νὰ τὴ  
γελάσει καὶ νὰ φτάσει σὲ ἀναπάντεχη ὡρα, ἔχουν περάσει χιλιάδες  
χρόνια. Πῶς ἥθελατε νὰ γελοιοῦνται πιὰ οἱ καῦμένες οἱ γυναῖκες;

**ΑΦΕΝΤΗΣ** (ποὺ κρύψτηκε πάλι;) Εἶσαι κυρά μου πολὺ ἔξυπνη.  
Νὰ τρομάζω ἢ νὰ χαίρομαι;

**ΚΥΡΑ** Νὰ χαίροσαστε! "Οντας ἔξυπνη, ὅπως ἔχετε τὴν καλο-  
σύνη νὰ μὲ καλεῖτε, ποτὲς δὲ θὰ κάμω φέρσιμο ποὺ νὰ σᾶς κινήσει  
σὲ ψύλιψη ἢ σὲ θυμό. Πάντα θὰ κάνω ἐκείνο ποὺ πρέπει καὶ ποὺ  
χρειάζεται.

**ΑΦΕΝΤΗΣ** Κι' ὅμως ἡ ἔξυπνάδα στὴ γυναικά, λέν, πὼς δὲν  
εἶναι ἀνάμεσα στὶς ἀρετὲς ποὺ πρέπει νάξει.

**KYPA** Δὲν είναι σωστό... ή ἔξυπνάδα βρίσκω πώς πολλές φορές  
ἀρετές ποὺ μᾶς λείπουνε, μᾶς τὶς ἀναπληρώνει περίφημα... ἀλλὰ  
γιατὶ νὰ μὴν κατέβω κοντά σας; Στὸ πλαϊ σας θὰ είμαι καλύτερα.

**ΑΦΕΝΤΗΣ** "Οχι. Κάνει δροσιὰ δυνατή. Δὲν είναι φρόνιμο.  
Μείνε αὐτοῦ. Θὰ συνομιλοῦμε..."

**KYPA** Θ' ἀργήσετε μήπως;

**ΑΦΕΝΤΗΣ** Θεὸς φυλάξοι. Τὸ γύρο τοῦ περιβολοῦ θὰ κάμω.  
(Φαίνεται νὰ πηγαίνει πρὸς τὸ μέρος ποὺ πήδησε ὁ ἀνθρωπος.) Καὶ πὲς  
ἄκομα κυρά μου, πῶς τὰ καλοπέρασες;

**KYPA** (ψυχρὰ κι' ἀνήσυχα, σκύβοντας νὰ δεῖ ποὺ πηγαίνει.) Δὲν  
πρόφτασα, οὔτε νὰ καλοπεράσω, οὔτε νὰ κακοπεράσω. Τὸ ταξίδι  
σας βάσταξε τόσο λίγο! "Ηταν μᾶς μέρας ταξίδι!... Μὰ ποὺ εἴσα-  
στε; Ἐλάτε ἀπὸ δῶ νὰ σᾶς βλέπω. Ἀλλοιῶς κατεβαίνω!"

**ΑΦΕΝΤΗΣ** (Άκονγεται νὰ γελᾶ ἄγρια καὶ θριαμβευτικά.)

**KYPA** (Μὲ ἀκράτητη ἀγωνία:) Τί ἔχετε; Γιατί γελάτε;

**ΑΦΕΝΤΗΣ** (ήσυχα:) Εἶπες κυρά μου τόσο νόστιμα: «τὸ ταξίδι  
σας βάσταξε τόσο λίγο!...»

**KYPA** (ἐπιταχτικὰ καὶ φιλάρεσκα:) Μὰ ἐλάτε ἐπάνω! Πῶς είναι  
μπορετὸ νὰ ξακολουθήσει αὐτό! ή δροσιὰ μὲ πάγωσε... δὲ μὲ λυπᾶστε!

**ΑΦΕΝΤΗΣ** Κυρά μου ἔμπτα μέσα νὰ σὲ χαρῶ. Δὲ θέλω νὰ μοῦ  
τυραννιέσαι ἀδικα. Ὁ ὑπνος σου ποὺ διακόπηκε ὡς λὲς ἀξαφνα,  
θὲ νᾶναι αὐριο μιὰ ἀφορμὴ ἀνημποριᾶ;... θᾶναι χλωμὴ ἥ ὅψη σου.

**KYPA** (μὲ χαδιάρικο πεῖσμα:) Τί πειράζει... σᾶς αὐτὸ δὲ σᾶς  
στενοχωρεῖ... ἀλλὰ σὰν εἰν' ἔτσι κατεβαίνω καὶ ἐγώ...

(Φαίνεται σὲ λίγο νὰ προχωρεῖ στὸ περιβόλι σκεπασμένη μὲνα πλούσιο πα-  
νοφῶρι, καὶ προσεχτικὰ κυττάζοντας πρὸς τὸ μέρος ποὺ πήδησε ὁ νέος.)

Ποῦ εἴσαστε; Νά, ἐγὼ κατέβηκα...

**ΑΦΕΝΤΗΣ** (παρουσιάζεται:) Κυρά μου, πῶς τὸ ἔκαμες αὐτό;

**KYPA** (περνᾶ τὸ χέρι της στὸ δικό του καὶ ἐρωτότροπα:) Τί καλὰ  
είμαι μαζί σας! "Επειτα ἔχω νὰ σᾶς πῶ καὶ ἔνα σημαντικὸ νέο.  
ὄντας κοντά σας μπορεῖ νὰ μὴ μαλωθῶ ὡς μοῦ ἀξίζει..."

**ΑΦΕΝΤΗΣ** (ἐνῷ προχωροῦν σ' ἔνα δρομάκι:) Σημαντικὸ νέο; Συ-  
νέβη λοιπὸν τίποτα σημαντικὸ στὶς ὥρες ποὺ ἔλειπα;

**KYPA** "Ένα πολὺ σπουδαῖο.

**ΑΦΕΝΤΗΣ** "Ηοδε κανεὶς καὶ μᾶς ἔκλεψε τίποτα πολύτιμο καὶ  
ἀκριβό μας πρᾶμα; Ἐδῶ τὸ μέρος είναι ἔρημικό· είναι εὔκολο στὸν  
κλέφτη... καὶ νὰ λείπει κι' δ ἀφέντης..."

**KYPA** (γελᾶ:) "Ω, ποὺ πάει δὲ νοῦς σας.... Ἀλλὰ τὶ γλυκειὰ ἥ  
βραδειά!.. μὲν ἀρέσει νὰ είμαι ἐδῶ!"

**ΑΦΕΝΤΗΣ** Εἶδες καλή μου, πῶς ἀνοιξαν τὰ ρόδα. Καὶ τοῦτα  
τὰ πιὸ σπάνια... καὶ πῶς μοσκομυρίζουν!... Ξέρεις ἀλήθεια κυρά μου  
εἶχα μιὰν ἔγγονια μὴ μποῦν κλέφτες στὸν κῆπο ὅσο ἔλειπα... Γιὰ σένα  
ἥμουν ἥσυχος.... Τὸ σπίτι είναι ἀπάτητο, μὰ τὸ περιβόλι εὔκολα πα-  
τιέται... Νά ἀπὸ κεῖ ἀπόξω, ἀπὸ τὸ δρόμο ἔχει σὰν σκαλιὰ δ τοῖ-  
χος. (Η Κυρά ἔχει καθήσει σ' ἔνα πάγκο καὶ τὸν ἀκούει, παῖζοντας μὲνα  
λουλούδι.) Τὰ είδες ποτὲ αὐτὰ τὰ σκαλοπάπια;

ΚΥΡΑ Πῶς δὲν τὰ εἰδα; Εἶναι κάτι μεγάλες πέτρες ποὺ ἔξεχουν σε ἀπόσταση ἀληθινῆς σκάλας. "Ω, ἀνεβαίνει κανεὶς καὶ κατεβαίνει μὲ μιὰ εὐκολία....

ΑΦΕΝΤΗΣ (γελᾶ:) Μήπως κατὰ τύχη τ' ἀνέβηκες ἢ τὰ κατέβηκες ποτές;

ΚΥΡΑ (γελᾶ:) "Οχι δά! Αὐτὰ εἶναι γιὰ τοὺς ἄντρες. Γιὰ τὰ ὡραῖα παληκάρια ποὺ ἀνεβαίνουν τὰ μεσάνυχτα νὰ συναντήσουν τὴν ὅμορφη κυρά τοῦ σπιτιοῦ ποὺ βαρύνεται μόνη της.

ΑΦΕΝΤΗΣ Ἐχεις πολὺ δίκηρο ἀγαπημένη μου' μάλιστα σὰν δὲ φέντης εἶναι λίγο γερασμένος... (δὲ προσέχοντας φανερὰ πρὸς τὸ μέρος τοῦ πηγαδιοῦ, πηγανούρεχται. Πότε κρύβεται στὴ σκιὰ πότε φαίνεται, τάχα ἀδιάφορα πώς περπατεῖ. Ή Κυρά πάντα τὸν παρακόλουθει.) Τὸ δίχως ἄλλο καμμιά μου προμάμπη θὲ νᾶχε κάποιο φύλο, ποὺ τῆς ἄρεζε νὰ τὸν βλέπει ἀπὸ κεῖ.

ΚΥΡΑ (γελᾶ:) Θέ μου! Μὰ ἀπὸ ποῦ ἥθέλατε νὰ τὸν βλέπει; Ἀπὸ τὴ μεγάλη καὶ βαρειὰ ἔξοχυρα; Κείνη δὲν εἶναι γιὰ ἐρωτικὰ παιγνίδια: εἶναι γιὰ παράτες ἐπίσημες καὶ γιὰ γιορτές. Ἀνοίγει δύσκολα. Τὰ μεγάλα κλειδιὰ τὰ κρατάει δὲν εἶπεται πάντα μίζεροι κυρά μου.

ΑΦΕΝΤΗΣ Θὰ ἥταν καλύτερα νὰ τὰ κρατάει ἵσως ἢ κυρά; Μπορεῖ ἀφοῦ αὐτὴ εἶναι ἢ κυρά ποὺ κυβερνάει, δχι μόνο στὸ σπίτι, ἀλλὰ καὶ στὴν καρδιὰ τοῦ ἀφέντη... σὲ κάτι πολὺ πιὸ σημαντικὸ καὶ πιὸ ἀξιοσέβαστο... Ἀλλὰ οἱ ἀνθρώποι εἶναι πάντα μίζεροι κυρά μου. Ἀφίνουν στὰ μικρὰ λευκὰ χεράκια μιᾶς γυναίκας τὴν καρδιά τους, καὶ δὲν τῆς ἔμπιστεύουνται τὰ πιὸ ἀνάξια λόγου καὶ προσοχῆς... Μπορεῖ δῆμως, οἱ παληὶ ἀφέντες νὰ μὴν ἔμπιστεύουνταν τὰ κλειδιὰ τῆς ἔξοχυρας στὴν κυρά, ἀκριβῶς γιὰ νᾶνα σίγουροι, καὶ γιὰ τὴν καρδιά της...

ΚΥΡΑ (γελᾶ:) Ξεχνάτε τὰ σκαλοπάτια τοῦ τοίχου...

ΑΦΕΝΤΗΣ (σὰ νὰ μὴν ἀκουσε τοῦτα τὰ λόγια:) Ἐδῶ φάνηκαν κλέφτες ἔμαθα... Σήμερα τὸ πρωῒ-πρωῒ ποὺ ἔφευγα, δὲν ἔέρω πῶς, θέλησα νὰ φέγγω μιὰ ματιά... καὶ νά, ποὺ δὲ βγῆκα γελασμένος. Ὁ περιβολάρης εἶχε ἔχασει τὴ σκάλα, ἵσια-ἵσια, στὸ μέρος ποὺ ἀπὸ τὸ δρόμο εἶναι τὰ σκαλοπάτια ποὺ ἔχεις τις πόρτες... Καὶ οἱ πορτίτσες ὅλες ἀνοιχτές... Πήρα τὴ σκάλα, κ' ἔκλεισα ὅλες τὶς πόρτες... Ἐτοί ἔφυγα κάπως ἥσυχος... (μὲ σατανικὸ τρόπο;) Γιατὶ ἐπὶ τέλους καὶ νὰ μπῆκε τώρα δὲν κλέψτης, καὶ νὰ βρίσκεται ἔδῶ, αὐτὴ τὴ στιγμή, ποὺ θὰ μᾶς πάει... Εἶναι εὔκολο νὰ μπει κανένας, ἀλλὰ νὰ βγεῖ εἶναι ἀδύνατον.... Μὰ τί ἔλεγες κυρά μου; Κάποιο σημαντικὸ νέο εἶχες νὰ μοῦ πεῖς;

ΚΥΡΑ Τὸ θυμάστε κάπως ἀργά... μὰ ἂς εἶναι... (σηκάνεται καὶ γυνᾶ μὲ φιλαρέσκεια, δείχνοντας τὸ πανοφῶρι της.) Γιὰ ἴδετε τὸ φόρεμά μου. Αὐτὸ τάχα δὲν εἶναι ἔνα σημαντικὸ νέο; Γνήσιο λαχοῦρι, πολὺ παληὶ, καὶ κοστίζει πάρα πολλά!...

ΑΦΕΝΤΗΣ Ποτὲς δὲν πρόσεξα τὰ στολίδια σου, χρυσῆ μου. Γιατὶ σὺ λάμπεις περισσότερο κι ἀπὸ τὸ λαμπρότερο πετράδι....

ΚΥΡΑ Πέρασε κενīος δὲ πραματευτής. Κρατούσε πάλι τὰ σμυρναῖκα χαλιά, τὸ δαμασκηνὸ τὸ φόρεμα καὶ τὸ μαργαρητάρι. Τὰ ἀγόρασα ὅλα. Ἐκαναν πολὺ χρυσάφι. Ἐδωσα ὅσα κι ἀν εἶχα....

**ΑΦΕΝΤΗΣ** (χαδεύοντας τὰ μαλλιά της;) Καὶ ἦταν αὐτὸ τὸ σημαντικὸ τὸ νέο ; Νόμιζα πώς θὰ μούλεγες... "Ανοιξα τὸ πηγάδι καὶ ἔρριξα μέσα τὰ διαμαντικά μου, καὶ τὸ χρυσάφι μας ὅλο. Πούλησα τὸ σπίτι μας καὶ τὰ ὑποστατικά μας καὶ τὸ χρυσάφι ποὺ πήρα τὸ πέταξα κι' αὐτὸ στὸ πηγάδι. "Ολα τὰ πέταξα, καὶ τώρα εἴμαστε στοὺς πέντε δρόμους... Τίποτα δὲν ἔχουμε... ἔτσι νόμιζα..."

**ΚΥΡΑ** (γελά). Μὰ ἔχενται πώς αὐτὰ δὲ γίνονται σὲ τόσο λίγες ώρες; "Ωστόσο ἡ εὐγενική σας γενναιοδωρία μὲ σκλαβώνει... ἀλλὰ καὶ ἀν αὐτὸ γινόταν τὶ θὰ ἔκανατε ;

**ΑΦΕΝΤΗΣ** Τίποτα καλή μου. Θὰ σούλεγα : Σώνει ποὺ μοῦ κράτησες τὸν ἑαυτὸ σου. Μοῦ ἀξίζει πιὸ πολύ... (μὲ πάθος καὶ θλίψη) Πόσο πεθύμησα τὰ χεῖλη σου....

**ΚΥΡΑ** (θερμά καὶ προκλητικά) : "Ελάτε καλέ μου νὰ πᾶμε ἐπάνω.... Σᾶς καρτέρεψα τέσο...." Ελάτε νὰ ζεσταθῶ. Πάγωσαν τὰ χεράκια μου... καὶ τὸ κορδάκι μου τρέμει.... Πουλάτε ὅλο τὸ βιό σας γιὰ μένα... κι' ὅμως μ' ἀφήνετε νὰ ξενυχτῶ γιὰ δυὸ ρόδα... Τὰ ρόδα είναι τόσο πολλά... Κι ἀν είναι ἀλήθεια πώς πάποιος πεθύμησε νὰ στολίσει μ' ἔνα ἀπὸ αὐτὰ τὸ στήθος του, δὲν ἔχετε κανένα λόγο ἀνησυχίας, ἀφοῦ δὲ θὰ φανεῖ ἡ ἔλλειψή του. Σὰν νὰ μὴν ἔγεινε ἡ κλεψιά....

**ΑΦΕΝΤΗΣ** (μὲ κακὸ γέλοιο) "Ετσι σκέπτεστε κυρά μου ;" Ορδὺ μολαταῦτα... καὶ δέχομαι τὴν ἀλήθεια ποὺ ἔχουν τὰ λόγια σας... ὅμως δὲ κλέφτης ἀνάγκη νὰ τιμωρηθεῖ... "Η παρουσία σου ἐδῶ κυρά μου, μοῦ ἀργοπόρησε τὴν ἔξέταση ποὺ κρίνω πάντως ἀναγκαία νὰ κάνω πρὸιν πέσω.... (σηκώνεται ἀπότομα).

**ΚΥΡΑ** Τὶ γλυκειὰ νύχτα!... Μιὰ θέλω νὰ φύγω καὶ μιὰ τὸ μετανοιῶν. Τὸ φεγγάρι είναι σὰ μαγεμένο ἀπόψε καὶ μὲ κρατάει δεμένη...

**ΑΦΕΝΤΗΣ** (ξαπλώνεται στὰ πόδια της) Καλή μου νὰ μείνομε τότε ἐδῶ ὅσο ἐπιθυμεῖς. Πάντα ἔχομε καιδό. Θέλετε νὰ φιλήσω τὰ ποδαράκια σας ; (τὰ φιλεῖ. Σωπαίνουν.) Αξαφνα κάτι σάλεψε στὸ μέρος τοῦ πηγαδιοῦ. "Η κυρά πετέται τρομαγμένη. Ο ἀφέντης μένει τὸ ἐναντίον ἀκίνητος σὰν νὰ μὴν ἀντιλήφθηκε τίποτα.)

**ΚΥΡΑ** Μιλάτε μου, θέλω ν' ἀκούω τὴ φωνή σας. Νὰ συνομιλοῦμε.

**ΑΦΕΝΤΗΣ** Νὰ σοῦ πῶ τότες ἔνα παραμῆθι ; Μιὰ ἀπὸ τὶς ἵστορίες τῆς γενιᾶς μου ; Είναι πολὺ περίεργες...

**ΚΥΡΑ** Τὶς ἔρω ὅλες. Στὴ γενιά σας, ὅλοι οἱ ἀντρες παντρεύτηκαν μεγάλοι. Πήραν ὄμιορφες καὶ νέες γυναῖκες ποὺ ὅλες τοὺς ἀπάτησαν....

**ΑΦΕΝΤΗΣ** Θλιβερὲς ἴστορίες κυρά μου. "Αλλὰ ξέρεις πῶς δέχουνται οἱ συγγενεῖς μου τὴν προσβολή ;

**ΚΥΡΑ** Πῶς ! οἱ πιὸ παληοί, σκότωναν τὴν ἀπιστη γυναικα. Πιὸ ύστερα, μὲ τὰ χρόνια, ἔνας σκότωσε τὸν ἀγαπητικὸ τῆς γυναικας του.... ἀλλὰ ἔπειτα πιά, μονομαχούσαν ἢ κατάγγελναν.... "Η ἔχω λάθος....

**ΑΦΕΝΤΗΣ** "Οπως τὰ λὲς κυρά μου. Βλέπεις ὅσο περνούσαν τὰ χρόνια, ἡ γενιά μου ἄλλαζε... ξέπεφτε. Δὲν τὸ βρίσκεις ; "Ομως δὲ

μπορούσε νὰ γίνει κι ἄλλοιῶς. Οἱ ἀφέντες δὲν εἶχαν πιὰ τόση ἔξουσία νὰ κάνουν τὸ δίκιο τους μόνοι τους, ὡς εἶναι καὶ τὸ πρεπούμενο.... Μόνο στὶς γυναικες τίποτα δὲν ἄλλαξε. Αὐτὲς ξακολουθοῦσαν νὰ εἶναι ἀπιστες καὶ δολερές....

**ΚΥΡΑ** Κι' ὅμως σ' ὅλα αὐτά, ήταν κ' ἓνα παντοδύναμο γιατρικό....

**ΑΦΕΝΤΗΣ Γιατρικό;** πῶς κυρά μου· εἶμαι περίεργος νὰ τὸ ἀκούσω.

**ΚΥΡΑ** "Αν παντρεύονται, στὴ φαμελιά σας οἱ ἀντρες, ὅντας εἶχαν νιᾶτα καὶ ὅμορφια... Τότες καὶ δι' γυναικες τους θὰ τοὺς ήταν πιστές καὶ τίποτα κακὸ δὲ θὰ γινόταν..."

**ΑΦΕΝΤΗΣ** Κακή ποὺ είσαι καὶ σκληρή... Μ' ἀν ἐγὼ εἶχα παντρευτεῖ τὸν καιρὸ ποὺ ἥμουν νέος δὲ θὰ σὲ εἴκα τώρα δική μου. Στὴ θέση σου θὰ βρισκόταν μιὰ γερασιμένη συντρόφισσα, κ' ἐγὼ θὰ ἥμουν πιὸ ἀνήμπορος... μὴν τὴν ἔσχινας αὐτῆ μου τὴν εὐτυχία.... (τείνει τὸ χέρι του) Δόσ' τὰ ρόδα σου (τὰ βγάζει καὶ τοῦ τὰ πετᾶ.) Καὶ τώρα, δὲ θὰ μου ἔλεγες, πῶς θὰ ἔπειτε νὰ φέρονται δὲ ἀντρας, στὴ γυναικα του ποὺ τὸν γελᾶ;

**ΚΥΡΑ** (ένω διορθώνει τὶς πτυχὲς τοῦ ἐπανωφοριοῦ της.) "Α, αὐτὸ ἔξαρταται πάντα ἀπὸ τὸν ἀντρα. Ἄλλα βέβαια συμφωνῶ πῶς η προσβολὴ ποὺ τοῦ γίνεται εἶναι μεγάλη.

**ΑΦΕΝΤΗΣ** Τὸ παραδέχεσαι, καὶ θὰ ἔρεις τώρα πόσο δίκια η γενιά μου τιμώρησε πάντα, αὐτὲς ποὺ τὴν ἔστιμησαν.

**ΚΥΡΑ** (μὲ τόν ἀδιάφορο) "Α, ὅσο γι' αὐτὸ τί νὰ σᾶς πῶ. Δικαίωμα τοῦ ἀφέντη νὰ παιδεύει τὸ φταίχτη, μιὰ καὶ τῆς νέας γυναικας ν' ἀγαπάει....

**ΑΦΕΝΤΗΣ** "Ισως θὰ προτιμούσες, Κυρά μου, νὰ ἥμουν κ' ἐγώ, ένα νέο παληκάρι μὲ λιγερὸ ἀνάστημα καὶ κόκκινα χεῖλη. Νὰ παῖξω λαοῦτο, καὶ νὰ σοῦ τραγουδῶ γλυκὰ τραγούνια;..."

**ΚΥΡΑ** (μὲ παιδιάτικη σοβαρωσύνη.) Οἱ ἀφέντες ποτὲ δὲν εἶναι ἔτσι. Ἐκεῖνοι εἶναι πάντα γερασιμένοι αὐστηροὶ ἀρχόντοι, ποὺ γελοῦν λίγο, καὶ μιλοῦν λίγο, ποὺ πᾶν στὰ κυνήγια καὶ στοὺς πολέμους... Οἱ νέοι μὲ τὸ λιγερὸ ἀνάστημα καὶ τὰ κόκκινα χεῖλη, εἶναι δὲ περαστικοὶ τραγουδιστάδες, ποὺ φαίνονται κάποιο βραδυνὸ νὰ ἔρχονται, ἀπὸ τὰ βάθη τοῦ δρόμου κουρασμένοι....

**ΑΦΕΝΤΗΣ** (ἀπαλὰ καὶ περιγελαστικά.) Κρατῶντας στὸ δισσάκι τους λίγο ξερὸ ψωμί, πολλὰ τραγούνια καὶ ἔρωτόλογα καὶ κάποτε τὸ χαμό τους καθὼς καὶ τῆς κυρᾶς ποὺ ἔσπλανον...

**ΚΥΡΑ** (γλυκά καὶ σιγά-σιγά.) Τί σημαίνει... μὴν η ζωὴ ἀξίζει τίποτα; Μόνο οἱ χαρές τῆς ἀξίζουν...

**ΑΦΕΝΤΗΣ** (ἀπότομα:) Μὰ δὲ σοῦ φαίνεται κυρά μου, πῶς μεταξύ μας ἀρχίζει νὰ παιζεται ἔνα παράξενο παιγνίδι; Παιόνω τὸ μέρος τοῦ ἀντρός ποὺ τὸν ἀπατοῦν, καὶ παίρνεις τὸ μέρος τῆς ἀπιστῆς γυναικας....

**ΚΥΡΑ** Αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ φυσικό... Τὴ στιγμὴ ποὺ ἀφθοιῇ στὴν διμήλια μας εἶναι τὰ ιστορικὰ τῆς γενιᾶς σας... σωστὸ εἶναι νὰ πάρω τὸ μέρος τῆς γυναικας....

**ΑΦΕΝΤΗΣ** Παράξενο αύτὸ δὲν τὸ περίμενα....

**ΚΥΡΑ** Πῶς θέτε νὰ πάρω τὸ μέρος τοῦ ἀντρὸς ἀφοῦ αὐτὸς ἦταν πάντα γέρος, καὶ ἡ γυναικα πάντα νέα καὶ πάντα ὅμορφη; Ξεχνᾶτε τὸ δίκιο τῆς ὅμορφιᾶς καὶ τῆς νιότης; Κι' ὅμως εἶναι τὸ πιὸ παντοδύναμο καὶ τὸ πιὸ τρανό...

**ΑΦΕΝΤΗΣ** (σκληρά:) Κι' ὅμως αὐτὸ τὸ δίκιο τῆς νιότης καὶ τῆς ὅμορφιᾶς, ἡ γενιά μου σὰν ἔφτανε ἡ ὥρα, τὸ ἀφάνιζε, γιατὶ τὸ δίκιο τὸ δικό της, τῆς τιμῆς καὶ τῆς δύναμης, στεκόταν πιὸ ψηλὰ ἀπὸ τὰ ἐρωτόλογα καὶ τὰ κρυοαγγαλιάσματα τῆς νέας γυναικας.... Κ' ἔπειτε νὰ τὸ ξέρεις αὐτὸ κυρά μου....

**ΚΥΡΑ** (ῆσυχη) Πάντα μου τὸ ἤξερα καὶ πάντα μου ἥμουν ἔτοιμη (σηκώνεται ἀπότομα καὶ ψυχρά;) Μὰ θᾶθελα νὰ τελειώνομε.... κουράστηκα ...

**ΑΦΕΝΤΗΣ** (σηκώνεται τὸ ἴδιο. Τὴν ἴδια στιγμὴ ἀλαφιάζεται καὶ σταματάει.) "Α, κάποιος ψαχουλεύει στὸ πηγάδι... Φοβοῦμαι εἶναι ὁ κλέφτης μας... (τρέχει πρός ἑκεῖνο τὸ μέρος.)

**ΚΥΡΑ** (Τρεμάμενη μένει στὴ θέση της καὶ ἀπλώνοντας τὰ χέρια της μ' ἀσυγκράτητη ἀγωνία φωνάζει;) "Οχι, ἀπὸ κεῖ! Μὴν παγιάνετε ἀπὸ κεῖ! εἶναι ἀνοιχτὸ τὸ πηγάδι, μήν τὸ ξεχνᾶτε!..."

**ΑΦΕΝΤΗΣ** (γελῶντας ἄγρια, ἐνῷ δὲ φρίνεται;) Χάχακά! "Οχι καλή μου! Δὲν τὸ ξεχνῶ. Πῶς νὰ τὸ ξεχάσω!... Μόνο ἔνας ξένος δὲν τὸ ξέρει... Μὰ γιὰ τὸν ξένο δὲ μᾶς νοιάζει... ἔτσι δὲν εἴπεις;

**ΚΥΡΑ** (παρακαλεστικά καὶ κλαίοντας;) "Οχι, ὅχι, δὲ θέλω νὰ πάτε ἀπὸ κεῖ! Ποῦ πήγατε! Γιατὶ δὲ μοῦ μιλάτε! Ποῦ εἴσαστε! γιατὶ δὲ μιλάτε! (σωπτή. Κάτι ἀκούγεται σὰν πάλη μέσα στὰ κλαδιά. Ἡ κυρά εἶναι γερμένη εἰς τὰ ἐκεῖ καὶ ἀφουριάζεται μὲ ἀνείπωτο τρόμο στὴ μορφή της. "Ἄξαφνα μιὰ πνιγμένη φωνή, καὶ ἔνα σῶμα βαρὺ ποὺ πέφτει στὸ νερό. Ἀπὸ τὰ σκοτεινά τότε βγαίνει ἡ ἄγρια κραυγὴ τῆς Μάρθας: «Κυρά μου τὸν ἔπνιξε!» καὶ τὸ ἄγριο γέλοιο τοῦ ἀφέντη. "Ἡ Κυρά τότε κρύβοντας τὸ πρόσωπό της γιὰ νὰ μὴ φωνάξει, τρέχει καὶ χάνεται.)

**ΑΦΕΝΤΗΣ** (παρουσιάζεται, λέει ἓσυχα;) Ποῦ εἴσαι κυρά μου... κουράστηκες νὰ περιμένεις καὶ τραβήχτηκες;.. Κι ὅμως πόσο θᾶθελα νὰ σὲ δῶ τώρα ἐδῶ, γελαστὴ καὶ χαρούμενη σὰν ὅταν ἔφτασα.... Ποῦ εἴσαι; (ψάχνει παντοῦ καὶ χάμω, μήν κάπου εἶναι λιγοθυμισμένη.) Θέλεις νὰ σου κόψω ὅλα τὰ ρόδα νὰ στολιστεῖς καὶ νὰ μοῦ φανεῖς ὅμορφότερο;...

**ΚΥΡΑ** (δίχως νὰ φαίνεται) Καλέ μου, νὰ ἐγώ! "Ανέβηρα νὰ δώσω παραγγελία νὰ σᾶς ἔτοιμάσονταν τὸ δεῖπνο σας... Θὰ είστε κουρασμένος" (φαίνεται στὸ βάθος καὶ καθὼς προχωρεῖ σταματᾷ καὶ κόβει ρόδα καὶ τὰ καρφώνει στὰ μαλλιά της.) Βάζω τὰ ρόδα γιατὶ τὰ ἄλλα μοῦ τὰ πήρατε....

**ΑΦΕΝΤΗΣ** (ἄγρια καὶ μπορῶντας νὰ μαντέψει) Γιατί ξαναφάνης; δὲ σὲ περίμενα ...

**ΚΥΡΑ** (ὅλο καὶ σιάχνοντας τὰ ρόδα, διαλέγοντας τα ἀπὸ τὶς τριανταφυλλιές. Γειῶντας;) Κι' ὅμως μὲ προσκαλέσετε... Μὰ γιατί, στὴ φωνή σας ἀκούω μιὰ ἀγριοσύνη ποὺ δὲ μ' ἔχετε μαθημένη; Πρωτήτερα, τώρα δά, είσαστε γλυκὸς σὰν πάντα...

ΑΦΕΝΤΗΣ Πότε πρωτήτερα... ὅλα νὰ τὰ λέξ...

ΚΥΡΑ Τώρα δά ! (μὲ πνιγμένη φωνή): Εἶναι λίγες στιγμές.... ὅταν....

ΑΦΕΝΤΗΣ (θριαμβευτικά:) "Α, ἐπὶ τέλους ! Πότε ! Λέγε πότε ἡ φωνή μου ἦταν γλυκούτερη....

ΚΥΡΑ (μὲ γέλοιο υστερικό:) "Οταν ἐρρίζετε στὸ πηγάδι.... αὐτὸν ποὺ σᾶς ἔκλεβε τὰ ρόδα... .

ΑΦΕΝΤΗΣ Δὲν ἔχωρίζω τὸ πρόσωπό σου καλά, καὶ τὰ λόγια σου δὲν τὰ καταλαβαίνω....

ΚΥΡΑ "Έρχομαι νὰ μὲ δεῖτε ἀπὸ κοντά!....

(προχωρεῖ ἀργά-ἀργά. Εἶναι θανάσιμα χλωμή. "Ο ἀφέντης κάνει δύο βήματα πίσω σάν νὰ τὴν ἀποφεύγει, ἐνῷ ἔκεινη τὸν ἀκολουθεῖ βαδίζοντας μὲ τὸ κεφάλι ψηλά, χαμογελαστή καὶ δίνοντας τὰ χέρια τῆς.)

ΑΦΕΝΤΗΣ (πέρνοντας τὰ χέρια τῆς): Τὰ χέρια σου εἶναι κρύα σὰν τὸ χιόνι, καὶ ἡ ὄψη σου εἶναι χλωμή, καὶ τὰ μάτια σου σκοτεινὰ σὰν ὅβυσσο....

ΚΥΡΑ (γλυκά): Εἶναι ἡ νύχτα καὶ τὸ φεγγάρι. (μαζεύεται στὸ φόρεμα τῆς σάν νὰ κρυώνει πολύ.)

ΑΦΕΝΤΗΣ "Ἐσύ τρέμεις... Γιατὶ τρέμεις... πᾶμε ἐπάνω.

ΚΥΡΑ Θέλετε ν' ἀκουμπήσω στὸ χέρι σας; Πᾶμε ἀπὸ κεῖ. (δείχνει μὲ τὸ κεφάλι τῆς στὸ μέρος τοῦ πηγαδιοῦ.)

ΑΦΕΝΤΗΣ Θὰ προτιμούσα ν' ἀνέβωμε... Αὔριο ἔπειληρώνω τὶς διαταγές σου... Τώρα είμαι κουρασμένος...

ΚΥΡΑ (θλιμένα καὶ γελῶντας ἐνῷ προχωροῦν πρὸς ἐκεῖ ἀργά:) Σᾶς ἀντιστάθηκε πολύ; Ἡταν νέος καὶ παληκάρι καὶ θάχε γερά μπράτσα!... Σεῖς εἴσαστε γέρος πιά... πῶς νὰ παλαίψετε!...

ΑΦΕΝΤΗΣ (μὲ μίσος): Ναί, ἀλλὰ τὸν ἔρριξα! Σὰν τὸ σκυλὶ τὸν ἔρριξα! Τώρα εἶναι ἐκεῖ μέσα πνιγμένος στὸ νερό.... καὶ ποτὲ πιὰ δε θὰ ξαναδεῖ τὸν ἥλιο.... Άλλα ἔρεις πῶς ἦταν νέος... Τὸν γνώριζες;

ΚΥΡΑ (πὲ παιδιάτικο παράπονο:) Ναί!

ΑΦΕΝΤΗΣ : (ζηλότυπα περιέργος): Καὶ ἦταν ἀλήθεια ωραῖος;

ΚΥΡΑ (μὲ λαχτάρα): Τίποτα δὲν ἦταν πιὸ ωραῖο καὶ πιὸ γλυκὸ ἀπ' αὐτόν!

ΑΦΕΝΤΗΣ Ναί. Άλλὰ τώρα;

ΚΥΡΑ (ήσυχα): Τώρα;.. Τίποτα! (μὲ παρακάλεση): Πᾶμε καλέ μου ἀπὸ κεῖ!

ΑΦΕΝΤΗΣ (ἄγρια): "Οχι ! δὲ θέλω ! Θὲς νὰ τὸν δεῖς !

ΚΥΡΑ Θέλω νὰ σκύψω στὸ πηγάδι.... ν' ἀκούσω ἀν κινιέται ἀκόμα....

ΑΦΕΝΤΗΣ (μὲ μίσος): Δὲν κινιέται ! Πῶς θὲς νὰ κινιέται... τὸ νερὸ εἶναι σὰ θάλασσα...

ΚΥΡΑ (ήρεμα καὶ γελαστά): "Ισως φοβᾶστε ! Άλλὰ τί; Τώρα πιὰ δὲν ἔχει κανένα κίνδυνο... φανῆτε ἄντρας.. Τί φοβᾶστε;... "Ελάτε!.... (τὸν τραβάει). Τί νὰ φοβηθεῖ κανεὶς ἀπὸ ἔνα πεθαμένο, ἔνα πνιγμένο... (χανούνται). "Αξαφνα βγαίνει μονάχα ἡ κυρά. Πηγαίνει πρὸς τὰ πίσω μὲ ἀπλωμένα τὰ χέρια.)

**ΚΥΡΑ** (σιγά και γελῶντας νευρικό γέλοιο.) Τὸν ἔρριξα.... τὸν ἔρριξα.... τὸν ἔρριξα.... Μιὰ σιγμή δεύλιασα... πῶς δεύλιασα! μὰ ὅπως σκύβαμε στὸ πηγάδι.... και γέλασε δυνατά... (μὲ παράπονο :) "Α νὰ γελάσει δυνατὰ ἐνῷ αὐτὸς ἦταν πεθαμένος!....

(**Αξαφνα** σωριάζεται χάμω και κρύβοντας τὸ πρόσωπό της στὰ γόνατα, κλαίει μὲ ἀναφυλλητὰ ποὺ τῆς συνταράσσουν ὅλο τὸ κορμί. **Η Μάρθα** φαίνεται στὸ βάθος νὰ κόβει λουλούδια. Εἶναι σκεπασμένη ὅλη ἀπὸ ἄνθη και λέει σιγά·σιγά σὰν μυρολόγι :

**ΜΑΡΘΑ** Νὰ τοῦ φέξομε λουλούδια-λουλούδια πολλὰ λουλούδια νὰ μὴν είναι τόσο σκοτεινὸν και τόσο ἄγριο τὸ νερό....

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ