

ΠΥΓΟΛΑΜΠΙΔΑ

ΣΤΟΝ ΑΓΑΠΗΤΟ ΜΟΥ ΜΗΤΣΟ ΧΕΛΜΗ

Μέσα σ' ἄγνωστους ἄγνωστος,
ἐνῷ βιαθὺ μὲ κυκλώνει τὸ σκοτάδι,
ἔνα δρόμο γυρεύω νᾶβρω,
τὸ σκοπό μου—ἔνα φῶς.

Ξάφνου ξανοίγω ἔνα δρόμο
καὶ στὴν ἄκρη του ἔνα φῶς,
—Τάχα οἵ ἄγνωστοί μου δὲν τὸ βλέπουν;—
Μὴν εἰν' ὁ δρόμος μου, μὴ ὁ σκοπός μου;

Πῆρα τὸ δρόμο, κι' ὅταν ἔφθασα στὴν ἄκρη,
τὸ φῶς εἶχε σβυστῇ κ' ἡ ἄκρη ἥτανε καμπή.
"Άλλες ἄκρες ξανοίγω κι' ἄλλα φῶτα, κι' ὅταν ἔφθανα
τὰ φῶτα ἥταν σβυστὰ κ' οἵ ἄκρες ἥτανε καμπές.

Σκοντάφτω μέσα στὸ σκοτάδι, πέφτω,
ἐπλήγωσαν τὰ πόδια μου, λιγοψυχάω,
κι' ὅσο προχωρῶ σβύνονται τὰ φῶτα
κι' ὁ δρόμος μου δὲν ἔχει τέλος.

"Απελπισμένος πειά, ἀποκαμωμένος, πίσω γυρίζω,
ἄλλο δὲν ἔχω νὰ κάμω παρὰ νὰ πέσω
καὶ νὰ μοῦ γίνῃ τάφος ὁ σκοτεινὸς ὁ τόπος
ποῦ ἐφαντάσθηκα πῶς ἀπ' αὐτὸν θὰ ξεκινοῦσα.

Μέσα στὴ φρίκη τοῦ θανάτου νέο φῶς ξανοίγω,
σπηλώνομαι μὲ ἀγῶνα, προχωρῶ παραπατῶντας
καὶ μὲ λαχτάρα τὸ βρίσκω ἀναμμένο. Τὸ φῶς ἥτανε πυγολαμπίδα
κι' ἄλλος δρόμος πειὰ δὲν μούμενε ἀνοιχτός.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΚΙΩΝ

. . . Καὶ σβύνουν οἱ σκιές,
σβύνουν οἱ σκιές τῶν δέντρων,
σβύνουν οἱ σκιές τῶν φύλλων,
σβύνουν ὅλες οἱ ζωές.

"Ολες ἑνώνονται σὲ μία μόνη,
κάθε σκιὰ γίνεται θάνατος
καὶ κάθε ζωῆς ἀνοίγει τάφος,
ἕνας ὅλες γίνονται θάνατος.

"Οταν αὔριο θὰ γεννηθοῦν
οἱ σκιές δὲν θὰνε οἱ ἕδιες,
οἱ σημερινὲς σκιές ἐπέθαναν,
δὲν θὰνε αὔριο οἱ ἕδιες.

Πεθαίνουν ὅλες οἱ σκιές,
μέσα στὸ δάσος οἱ ζωές τῶν σκιῶν σβύνουν,
σὲ λίγο μιὰ σκιὰ μόνη θ' ἀπλωθῇ,
ἡ μεγάλη τοῦ σκοταδιοῦ σκιά.

Κ' εἶνε ἡ μεγάλη ἡ σκιὰ χαμός
κ' εἶνε νεκρὴ ἡ σκιὰ ἡ ἔδια
γιατὶ θάνατος καὶ ζωὴ πειὰ δὲν ξεχωρίζουνε,
γιατὶ δὲν ὑπάρχει πειὰ ὁ θάνατός της — τὸ φῶς.

Παρόμοια χαιρούμενες πολλὲς ζωὲς
χάνουνται μέσα στὴ ζωὴ τὴ μεγάλη
καὶ κανεὶς δὲν ὑπάρχει θαυμαστὴς
γιατὶ ἔτσι λείπει τῆς ζωῆς ὁ ἀγώνας.

ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ