

ΤΙ ΝΑ ΓΡΑΨΩ;

Έχω χαρτί έμπρος μου, κονδύλι και μελάνι,
και βλέπω τὸν καρφό μου στὸ πλάι μου ν' ἀχνίζη,
μὲ ἀνοικτὸ τὸ στόμα κυττάζω τὸ ταβάνι,
ἄλλα τοῦ κάκου . . . οἰστρος τὸν νοῦ μου δὲν φλογίζει.
Σηκνομαι, καθίζω, δὲν ξέρω τὶ νὰ γράψω,
και τὰ μαλλιά μου θέλω ἀπ' τὸ θυμό νὰ κάψω.

Γιὰ τὸν πρωθυπουργοῦ μας νὰ γρίψω τὸ ταξεῖδι;
τὸ ξέρετε πιὰ δλοι, ἀς πάχ στὸ καλό,
Θὰ δοῦνε και οἱ ξένια τοῦ ἔθνους τὸ στολίδι,
κι? ίσως ἀπ' τὴν χαρά τους τους; στρίψῃ τὸ μυαλό.
Νὰ γράψω γιὰ τὸν τύφο; . . . ἐπέραστε κι? αὐτὸς,
και ποῦ και ποῦ κανένας ψυχομαχᾶ κουτός.

Νὰ γράψω γιὰ τὴν βρῶμα τῆς φίλης πρωτευόστης;
τὴν νοιώθετε, νομίζω, κι? αὐτὴ πολὺ καλά,
ἀφοῦ κι? αὐτὸς ἀκόμη δι κύριος Μπουρδούσης
και μὲ τὰ δυού του χέρια τὴν μύτη του σφαλᾷ.
Νὰ πῶ γιὰ τὰ τουλούμια τοῦ μούστου και τὰ κάρρα,
Γιὰ τὴν Ἀστυνομία κι? δλη τὴν ἄλλη φάρα;

Μὰ τοῦτα δὲν ταιριάζουν σὲ ποιητοῦ κονδύλι,
είναι πεζά, και οἰστρο δὲν δίνουν στὸ κεφάλι:
γιατὶ λοιπὸν νὰ γράψω; . . . ὡ! βοηθάτε, φίλοι,
και ἐμπνευσι κανένας ἀς ἐλθῃ νὰ μοῦ βάλλῃ.
Ἄλλοις, ἀν δὲν μπορέσω νὰ οἰστρηλατηθῶ,
Θὰ πάρω τὸ μελάνι και θὰ μουτζουρωθῶ.

Νὰ γράψω γιὰ τὸν Βίσμαρκ, τὸν Χάτσερλ, τὸν Κεδίνη,
νὰ γράψω γιὰ τὸ Δάντζιγ, τοὺς Γερμανούς, τοὺς Ῥώμους;
νὰ γράψω τοῦ Γαμβέττα ἡ κεφαλὴ τὸ κρύβει;
νὰ γράψω, ναὶ . . . ἄλλ' ὅμως ποῦ ναύρω στίχους τόσους.
Κι? ἔπειτα τὴν Εὐρώπη ἔμεις περιφρονοῦμε . . .
Γιὰ ξένα τὶ μᾶς μέλλει; τὰ ντόπια μας νὰ δοῦμε.

Μὰ γιὰ τὴν ἑταίρια νὰ γράψω ατὸν Δαρβίνος
ποῦ ἔχει δλο ζῶα; . . . ἀκόμη δὲν τὴν είδα·
νὰ γράψω καν γιὰ μένα; . . . και τὶ ἐγὼ βαρύνω
σὲ τούτη τὴν μεγάλη τῆς κλεφτουριᾶς πατρίδα,
δικοῦ θὰ ἐπιβάλλω σὲ σᾶς τὸν ἑαυτό μου;
Οὔτ' ἔνας ἐκιστάτη δὲν είμαι καν τοῦ δρόμου.

Διλλ' ὅμως τὸ χαρτί μου ἐγέμισ' δλο, δίχως
νὰ γράψω κάποιο πρᾶγμα . . . "Ω! τὶ σοφὸ κεφάλι!
Κοντὰ στὸν ξένη στίχο ἐκόλλησ' ἄλλος στίχος,
και στίχοι ἐγενῆκαν σαρανταδύο πάλι.
Μὰ τοῦτο είναι σκέρτος ποιητικὸ μεγάλο,
και μάλιστα τῆς μίδας . . . ίσως σᾶς κάμω κι? ἄλλο.

Souris

SONETTO.

‘Η ὅψι της, ἡ φλογερὴ ματιά της;
‘Η καστανὴ πλεξίδα της λυτή,
Τὸ στῆθος της, τὰ χέρια τὰ γυμνά της
Θὲ τρέλλαιναν πεζὸ και ποιητή.

Αἴ πλειά, τὸ λογικὸ δὲν μὲ κρατεῖ
‘Σὰν πρῶτα . . . Ἀκουμπῶ 'ς τὰ γόνατά της.
Τὸ χέρι μου τὴν μέση της ζητεῖ
Και τάλλο ξεγλιστρᾶ 'ς τὴν τραχηλιά της.

Τοῦ κάκου μοῦ φωνάζει πᾶς θὰ φύγῃ,
‘Η δλη γλύκα μὲ παρακαλεῖ,
Τὸ χέρι μου τὰ στήθη της ἀνοίγει

Και ἀκουμπῶ 'ς τὰ κρίνα τους τὸ στόμα . . .
‘Ω θεῖο! . . . ὁ ἀτέμητο φίλη!
Τὰ χεῖλη μου μυρίζουν ἀκόμα! . . .

Gamin

ΑΣΜΑΤΙΑ

ξ ἀνεκδότου ἐπυλλού.

III

Σ ΤΗΝ ΞΕΝΗΤΕΜΕΝΗ

Ξέρεις, ὁδῷ 'ς τὴν πλῆξι μου 'ς τὴν τόση μοναξιά μου,
Τί ἔχω μόνη μου χαρὰ, κρυφὴ παρηγορά μου;

Πῶς δὲν θὰ μείνης γιὰ πολὺ 'ς τῆς ξενητειᾶς τὰ μέρη,
Πῶς θὰ φυσήσῃ κάποτε εὐσπλαγχνικὸ ἀέρι
Και θὰ σὲ φέρῃ ημέρο, χωρὶς ἀνεμοζάλη,
Ξενητεμένη ἀγάπη μου, 'ς τὴν ἀγκαλιά μου πάλι.

. . . Και θὰ καθήσωμε κοντὰ ἐκείνη τὴν ημέρα,
Και θὰ μοῦ πῆ τὶ ἔμορφα ποῦ ητον ἐκεὶ πέρα
Μὲ χλιὰ λόγια νοστιμα τὸ γελαστό σου στόμα
Και θὰ μοῦ πῆς πᾶς ηθελεις νὰ ἔμενες ἀκόμα! . . .

Κι? δταν τελειώσῃς ησυχα θὰ γείρω 'ς τὴν ποδιά σου,
Και σὰν πικρὴ ἀπάντησις 'ς τὰ λόγια τὰ δικά σου,
Θ' ἀρχίσω νὰ σοῦ πῶ κ' ἐγώ μὲ μάτια δακρυσμένα,
Τί μαύραις μέραις πέρασα σὰν ἔλειπες 'ς τὰ ξένα.

Incognito.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

μετηνέθη ἐν δόφῳ Βιβαγγελιστρίας ἡριθ. 25 μεταξὺ Μητροπόλεως και βρύσεως Καλαμιάστου και ἀπέναντι τῆς ἐκκλησίας Ῥβιζης.