

**ΛΟΓΟΣ**  
**ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ,**  
**ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς συντεχνέας τῶν**  
**ὑποδηματοποιῶν.**

Ἡ τέχνη τῆς παπουτσικῆς γνωρίζετε πῶς εἶναι  
 Ἀρχαία τέχνη, κύριοι, καὶ τέχνη κλασική,  
 Δπὸ τοῦ Κόδρου τὸν καιρὸν τὴν ζέρουν αἱ Ἀθῆναι,  
 Καὶ ἀνέθη μέχρις οὐρανοῦ καθώς καὶ ἡ μουσική.  
 Γνωρίζετε δὲ κόθορνος ποιὰν εἰχε τότε χάρι . . .  
 Ἐταίρια καὶ στὸ ζερό καὶ στὸ δεξὶ ποδάρι.

Καὶ ὅταν τότε ἔβλεπεν δὲ κόθορνος δημοκόπους  
 Κάθε στεγμὴ φρονήματα καὶ χρῶμα νὰ ἀλλάζουν,  
 Μὲ ἄλλους λόγους δηλαδὴ κύριους διπροσώπους,  
 Κοθόρνους ἔσυνειθιζαν παντοῦ νὰ τοὺς φωνάζουν.  
 Καὶ τότε κόθορνος πολλοὶ γελοῦσαν τὸ λαό . . .  
 Γελάτε ἐ ; . . τὸ γέλοιο σας καλὰ τὸ ἔννοιο.

Ναὶ, ἦτο τέχνη κλασικὴ ἡ τέχνη τοῦ τσαγκάρη,  
 Καὶ εἰχε εἰδη πάμπολλα σ' ἐκεῖνο τὸν καιρό . . .  
 Οἱ ἀνθρώποι ἐφρόντιζαν πολὺ γιὰ τὸ ποδάρι,  
 Καὶ τὸ παπούτσι ζήτημα τὸ εἰχαν σοβαρό,  
 Καὶ ἀκούσετε, παρακαλῶ, μιὰ σύντομή ἱστορία,  
 Νὰ μάθετε τῆς τέχνης σας ποιὰ εἶναι ἡ ἀξία.

Μία φορὰ καὶ ἔναν καιρὸν δὲν ξέρω σὲ ποιὸ μέρος  
 Ἐζούσε μιὰ βασιλισσα, μὰ εἶχε μιὰ ποδάρα,  
 Ποῦ θὰ ἔγαργαλίζετο καὶ χιλιών χρονῶν γέρος,  
 Καὶ θάνοιωθες στὰ στήθεια του ἐρωτικὴ λαχτάρα.  
 'Ροδώπης ὠνομάζετο, θαρρῶ, ἀγαπητοί,  
 Καὶ ἀλλη καμιὰ δὲν ἔγγαινε στὸ πόδι μὲ αὐτή.

Μιὰ μέρα ποῦ ἐλούζετο δὲν ξέρω σὲ ποιὰ μπάνια  
 Ἐνας μεγάλος ἀετὸς τὴν γόβα της τῆς πέρνει,  
 Μὲ τὴν παντούφλα τῆς πετῷ ὡς στὰ μισὰ οὐράνια,  
 Καὶ ἀπ' ἐκεὶ στὸν βασιληᾶ Ψαμίτιχον τὴν φέρνει.  
 Καὶ ἐκεῖνος τὴν ἐμύρισε πέντε φοραὶς καὶ δέκα,  
 Καὶ ἀμέσως ἐκατάλαβε πῶς τὴν φορεῖ γυναῖκα.

Μὲς στὸ παπούτσι βέβαια θὰ ξέρετε πῶς χύνει  
 Ἐνας ἀθάνατος ύγρὸς τὸ διμορφό ποδάρι,  
 Καὶ ἀπὸ τοῦτο εὔκολα μπορεῖ καθεῖσα νὰ κρίνῃ  
 Τὸ γάρμπο, τὴν κομψότητα τοῦ ποδαριοῦ τὴ χάρι.  
 Δοιπόν ἡ γόβα ἔγινε ἡ μόνη ἀφορμή,  
 Καὶ ἐπῆρε ὁ Ψαμίτιχος ἀθάνατος κορμός.

Ἄλλ' ἀν ἀφήσουμε αὐτὸ τὸ παραμύθι καὶ ἄλλα,  
 Καὶ ἀνοίξουμε πολλῶν ἴσθνῶν ἱστορικαῖς σελίδες,  
 Θὰ μάθουμε πῶς πνεύματα σπουδαῖα καὶ μεγάλα  
 Μὲ τὰ παπούτσια ἔζησαν καὶ ἤσαν παπούτσηδες.  
 Ναὶ! εἶναι τέχνη, κύριοι, σᾶς εἶπα κλασική . . .  
 Κρίμα ποῦ δὲν ἐσπούδασα καὶ ἐγὼ παπουτσίκη.

Χαίρε λοιπόν, ὦ Πιρπινάζ, διάσημε τσαγκάρη,  
 Χαίρε καὶ σὺ Ζωγιόπουλε, καὶ ἡ ἄλλη συντροφιά,  
 Σπουδάζετε τὸ ἀρσενικό καὶ θηλυκό ποδάρι,  
 Καὶ ἀπὸ τὸ πόδι φαίνεται ὁ νοῦς καὶ ἡ ὁμορφιά.  
 Τὸ πόδι εἶναι, κύριοι, ὁ ἥλιος καὶ τὰ ἀστρα,  
 Αὐτὸ ἐνίκησε, νικᾷ, καὶ αὐτὸ γκρεμίζει κάστρα.

Καὶ ἀν τώρα θέτε νὰ σᾶς πῶ τὸ κράτος πῶς πηγαίνει,  
 Μᾶς ἔβαλαν τὰ πόδια μας τὰ δηὖσαν σ' ἕνα παπούτσι . . .  
 Αὐτὴ ἡ φράσις καθαρὰ νομίζω πῶς σημαίνει  
 "Οτι δὲν ἔχουμε μηλὸ καὶ σεῖς καὶ ἐγὼ κουκοῦτσι.  
 Γιὰ τὸ Θεό προσέχετε εἰς τὰ παπούτσια ὅλοι,  
 Καὶ ἵσως μ' αὐτὰ θὰ πάρουμε καμιὰ φορὰ τὴν Πόλε.

**Στεγογράφος.**

**ΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ.**

Ο κ. Σπυρακόπουλος διωρίσθη μέλος τοῦ 'Ελεγκτικοῦ Συνεδρίου.

Γνωρίζετε τὸν Σπυρακόπουλον. Εἶναι δὲ πρώην Πρόεδρος τῶν Πρωτοδικῶν, δὲ προεδρεύσας ἐπὶ τῆς ὑποθέσεως τοῦ Βουλευτοῦ Περρωτῆ.

'Οποία σύμπτωσις προεδρείας καὶ διορισμοῦ!

Εἰς έθνη ἐν οἷς οἱ λαοὶ δὲν φιλοσοφοῦσι πολὺ, ως ὁ 'Ελληνικός, η σύμπτωσις αὗτη ἡδύνατο νὰ μεταβληθῇ εἰς κεραυνὸν, εἰς χείρας τοῦ Διός Δασοῦ, ἀνατρέποντα ἀπαγατας τοὺς φεύγοντας αὐτοῦ θεούς.

Μία τοιαύτη σύμπτωσις δὲν ἐπέφερε συγκινήσεις, ταραχές. Θὰ ἀπεκαλεῖτο ῥάπισμα κατὰ τοῦ κοινοῦ, περιφρόνησις, ἔξευτελισμός, ἐκπόρνευσις.

'Ἐν Γαλλίᾳ ἡδύνατο νὰ ἀναδείξῃ ἐνα Σαΐντ-Ζούστ. 'Ἐν Αγγλίᾳ ἔνα Κρύμβελ.

'Άλλ' ἐν 'Ελλάδι ὅπου δὲν λαδὸς ἀκολουθεῖ κατὰ γράμματα ῥήματα τοῦ Ναζωραίου, η δὲ κοινωνία δὲν ἔχει μακρούς συγκινήσεις, δὲν ὑπάρχει φόβος τοιούτων ἀπροσπτων.

Κοινωνία, η δοποίσι συνεκινήθη ἐκ τῶν Βελεντσαϊκῶν καποθωμάτων, ως θὰ συνεκινεῖτο λαδᾶς ἔμπορος, διὰ τὸν δγκον τοῦ ληστευθέντος χρυσού του μᾶλλον, η διὰ τὸν δγκον τοῦ ἐγκλήματος, γνωρίζει νὰ ἀνατέμνῃ τὰ στοιχεῖα μιᾶς τοιαύτης σύμπτωσεως καὶ νὰ ἐκτιμῇ τὴν ἀμοιβὴν τῶν ἔργων τῶν γενομένων ἐντὸς τοῦ κύκλου τῶν δικαστικῶν καθηκόντων, χωρὶς νὰ παραφέρηται, ὑπὸ τῶν παλμῶν αὐτῆς, τυφλώτουσα καὶ μὴ βλέπουσα δτι συνέβη σύμπτωσις απλῆ, ἐνότης χρόνου καὶ οὐδὲν ἀλλο.

Ο Σπυρακόπουλος προήρενε δτε κατὰ τύχην δ Κουμουνδούρος ἐσκέπτετο περὶ τοῦ προβιβασμοῦ του. Τὸ πολὺ