

Ο ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟΣ ΙΟΥΔΑΙΟΣ

Τὸν εἶδα... ποյὸν νομίζετε;... τοῦ Ὑμηττοῦ τὸ γέρο! Τὸν εἶδα καὶ ἐστάθηκα μὲ ἀνοικτὸ τὸ στόμα, Ὁ τρόμος δὲν μὲ ἄφησε μιὰ λέξι νὰ προφέρω, Κι' ἡ τρίχες μου σηκώνονται ώς σήμερα ἀκόμα. Τὸν εἶδα ὥσταν φάντασμα ἐμπρός μου νὰ πετᾶ, Καὶ μοῦ ἔφανη ν' ἀκουσα τὰ λόγια του αὐτά.

"Ολα παράζενα ἐδῶ, σᾶς κυβερνοῦν οἱ κλέφταις, Κι' οἱ κλέφταις μόνο χαίρονται τοῦ κόσμου τὰ καλά, Ἀλήθεια μιὰ δὲν ἀκουσα, παντοῦ καὶ πάντα φεύταις, Καὶ ὁ καθένας κλέβεται καὶ κλέβει καὶ γελᾷ. Προχθὲς κι' ἐμένα μούκλεψαν στῆς Τράχωναις τὸ δρόμο "Ενα ταγάρι ἀδειανὸ ἀπ' τὸν δεξιὸ μου ὕμο.

«Εἰμ' ὁ Περιπλανώμενος, μοῦ λέγει, Ἰουδαῖος, Ἀπάνω εἰς τὴ βάσιν μου κατακλυσμοὺς βαστῶ... Ἄν δὲν μὲ ξέροις, εἰμ' ἐγὼ ἔκεινος ὁ Ἐβραῖος, Ποῦ ἀσπλαγχνα ἐφέρθηκα στὸν Ἰησοῦ Χριστό. Καὶ ὁ Χριστὸς μοῦ ἐδώκει μιὰ φοβερὴ κατάρα... Ω! ἀκουσέ την, κι' ἀν' μπορῆς μήν νοιώσης τὴν τρομάρα.

Κανένας στὰ ἀλλόκοτα, κανένας δὲν σᾶς φθάνει, Ἀλλόκοτοι οἱ τρόποι σας καὶ ἡ πολιτική... Ἐδῶ ὁ Βίσμαρκ, ὁ Καβούρ κι' ὁ Πάλμερστον τὰ χάνει, Τοὺς τρώει ὁ Τρικούπης σας κι' οἱ Κουμουνδούριοι. Ἐδῶ μονάχα φαίνεται πῶς κυβερνᾷς ἡ τσέπη... Γί πρακτικὸς ποῦ γίνεται ἔκεινος ποῦ σᾶς βλέπει.

Ἄπ' τὸ κορμί σου ἡ ψυχὴ, Ἐβραϊε, νὰ μήν ἔγη, Κάθε στιγμὴ νὰ φαίνεται ὁ θάνατος ἐμπρός σου, Νὰ λαχταρῇς τὸ θάνατο κι' ἔκεινος νὰ σου φεύγῃ, Καὶ μιὰ ζωὴ αἰώνια νὰ ἦν ὁ θάνατός σου. Καὶ ἀπὸ τότε ὁ φτωχὸς ἀνάπαιυσι δὲν ἔχω, Γυρνῶ σὰν σδοῦρα ὅως κι' ἔκει, καὶ δλο τρέχω, τρέχω.

Μὲς στοὺς πολέμους χύθηκα καὶ ἥλθα ἀνω κάτω, Μ' δλα τοῦ κόσμου πάλεψα τ' ἀνήμερα θεριά, Ἀκόμη καὶ στῆς θάλασσας γκρεμίστηκα τὸν πάτο, Ἀλλὰ γιὰ μένα ἔγινε κι' ἡ θάλασσα στεριά. Κι' ἀν εἴχα τόσα κρίματα σάν τὸ σωρὸ τῆς ἄμμου, Καὶ πάλι δὲν θὰ ἔφευγε ἐ θάνατος μπροστά μου.

Ἐκεῖ ὅποῦ ἔγυριζα ὁ δύστυχος, μ' ἔφάνη Πῶς ἀκουσα νὰ λὲν πολλοὶ πῶς εἶναι κι' ἔνα μέρος, Ὁποῦ καὶ ὁ ἀθάνατος μπορεῖ νὰ ἀποθάνῃ, Καὶ τοῦτο εἶναι ἡ Ἐλλάς... καὶ νά! ἐγὼ ὁ γέρος Ἀπὸ τῆς γῆς τὰ πέρατα ἐπέταξα ὅως πέρα, Μήπως τὸν θάνατο εὑρῶ μὲς στῶν Ρωμῆῶν τὴ σφαῖρα.

Μοῦπαν πῶς ἀρματόνεσθε γιὰ πόλεμο ἀλήθεια, Κι' ὥρα τὴν ὥρα καρτερῶ μὲ σᾶς νὰ πολεμήσω, Μήπως τὸ βόλι πιὰ ίδη καὶ τὰ δικά μου στήθεια... Ἀλλ' ὅπως φαίνεται, μπορῶ ἐγὼ νὰ ξεψυχήσω, Καὶ ὁ δικός σας πόλεμος ἀκόμη νὰ μὴ γίνη... Μὰ ίσως καὶ τὸν θάνατο μοῦ φέρει ἡ εἰρήνη.

Δὲν χάνεσθε σὲ ὄνειρα, δὲν χάνεσθε γιὰ Πόλι, Δὲν χάνεσθε γιὰ πόλεμο, γιὰ δόξα καὶ γιὰ φήμη, Γιὰ τὴν κλεψὺα σπουδάζετε μέρα καὶ νύχτα δλοι, Καὶ ἡ κλεψὺα κατήντησε ἡ πρώτη ἐπιστήμη. Καὶ ὁ Θεός κι' ὁ Διάβολος σὲ τοῦτο δὲν σᾶς βγαίνει... Ποτὲ νὰ μήν πεθάνετε, Ρωμῆοί μου προκομμένοι.

Θέλετε δλα νὰ γενοῦν, ἀλλὰ μὲ τὸ βαχάτι, Δουλειά σας εἰν' ἡ τεμπελյά καὶ ἡ πολιτική, Κειροτονεῖσθε στρατηγοὶ ἀπάνω στὸ κρεβῆτι, Καὶ λέγεσθε ἀπόγονοι Ἐλλήνων κλασικοί. Στολίζει μὲ παράσημα ὁ κλέφτης ἄλλον κλέφτη, Κι' ἐπιταφίους ἐκφωνεῖ ὁ φεύτης σ' ἄλλον φεύτη.

Φωνάζετε γιὰ Σύνταγμα καὶ γιὰ Δημοκρατία, Γυρεύετε τὸν πόλεμο, ἀλλὰ καὶ τὴν εἰρήνη, Γυρεύετε Μηδενισμὸ, ἀλλὰ καὶ Μοναρχία, Καὶ ἡ σκλαβία κι' ἡ λευθεριά ἵσα γιὰ σᾶς βαρύνει. Καλὰ καλὰ τί θέλετε κανένας σας δὲν ξέρει, Κι' ἀφίνεσθε στὴν τύχη σας κι' ὅπου αὐτὴ σᾶς φέρει.

Πότε σᾶς φταῖν οἱ Ἀφγανοὶ καὶ οἱ ἀγριανθῶποι, Πότε ὁ τρισκατάρατος, καὶ πότε ὁ Θεός, Σᾶς φταίει κι' ἡ Αμερική, σᾶς φταίει κι' ἡ Εύρωπη, Ἀλλὰ ποτὲ δὲν εἴπατε πῶς φταίει κι' ὁ Ρωμῆος. Τα πταίσματά σας ρίχνετε στῶν ἄλλων τὴν καμπούρα, Καὶ ἔχετε ἀδιάκοπη παντοτεινὴ μουρμούρα.

Τὴ δόξα στῶν προγόνων σας τὰ τρόπαια ζῆτεῖτε,
Φωνάζετε, ξεσχίζεσθε γιὰ τοὺς παληγούς σας χρόνους,
Καὶ μόνο μὲ τὸν ἵσκυ τους φωμοζητῶντας ζῆτε...
Χαρὰ σ' ἔκείνη τὴ γενεὰ ποῦ θάχη σᾶς προγόνους.
Φαντάσου ἀν βρισκώσαστε στὸν κόσμο γεννημένοι
Χωρὶς κανένα πρόγονο, τί θελεῖς νὰ γένη!

Γιὰ κότταις ἀκονίζετε μονάχα τὸ σπαθί σας
Καὶ μὲς τὸ ἴδιο αἷμά σας βουτάτε τὴ λεπίδα,
Ἐν δω ζῆτε δένετε μὲ κόμπους τὸ πουγγί σας,
Καὶ μόνο σ'αν πεθάνετε πλούτεῖτε τὴν πατρίδα.
Πορνεύετε τὰ γράμματα, πορνεύετε τοὺς νόμους,
Συνοδικοὶ στὰ σπήτια σας, Μακρακισταὶ στοὺς δρέμους.

Ἄν ο Θεὸς σᾶς ἔδινε κατάρα σ'αν κι' ἐμένα,
Νὰ ζῆσῃ πάνα τῶν Ρωμηῶν ἡ τωρινὴ γενεὰ,
Τοὺς Μαραθωνομάχους σας καὶ τὸ εἰκοσιένα
Κάθε λαὸς θὰ ἔχεινε, κάθε τῆς γῆς γωνιά.
Μὰ κι' ο Θεὸς σιχαίνεται νὰ πῆ γιὰ σᾶς κατάρα...
Γῆς κι' οὐρανοῦ ἔγινατε ή πρώτη σιχαμάρα.

Κρῆμα ποῦ δὲν σᾶς γνώριζα κι' ἐγὼ δὲ Ιουδαῖος...
Ἄν ἐπερνοῦστα πρὸ καιροῦ κι' ἀπ' τὴ δική σας χώρα
Καὶ ἐγινόμουν γνήσιος πολίτης Ἀθηναῖος,
Ἴσως θὰ ημουν μὲς στὴ γῆ λυωμένος ἔως τώρα.
Ἄλλὰ δὲν ἀπελπίζομαι... μὲς στῶν Ρωμηῶν τὴν πλάστι
Μόνο Ρωμηὸς ἀληθινὸς δὲν εἰμι ποτεὶ νὰ σκάσῃ.

Ω! ναί! ἀκούω μιὰ φωνὴ νὰ λέγῃ ἀπὸ πάνω,
«Φτωχὲ Περιπλανώμενε εἰς τὴν Ἑλλάδα στάσου...»
«Ε! τέλος πάντων στοὺς Ρωμηῶν πιστεύω ν' ἀποθάνω,
Ἐδῶ δὲν ἔχουν πέρασι, Χριστὲ, τὰ θαύματά σου.
Ἡ φοβερὴ κατάρα σου τὴ δύναμι τῆς γάνει,
Καὶ ὁ Περιπλανώμενος ἐδῶ θὲ ν' ἀποθάνη.»

Εἶπε αὐτὰ, κι' ἔχάθηκε σὰν ἵσκιος ἀπὸ μπρός μου,
Κυττάζω δῶ, κυττάζω κεῖ, δὲν ηταν πουθενά...
Ποὺς ξέρει τὸν αἰώνιο κατάδικο τοῦ κόσμου
Τί σίφουνας τὸν τίναξε ἀπάνω στὰ βουνά.
Ἄλλ' ἴσως κάμη ἡ Ἑλλὰς κανένα θαῦμα νέο,
Καὶ τὸν Περιπλανώμενο πεθάνη Ιουδαῖο.

Souris

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΛΟΥΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Διὰ τῆς σήμερον Κυριακῆς ἀρχεται ἡ τακτικὴ ἐνέργεια τῶν Θαλασσῶν Λουτρῶν Ἀθηνῶν διὰ τε τοὺς ἄνδρας καὶ γυναικας, ἐντὸς εὐρυτάτων δεξαμενῶν, περιεχουσῶν ἑκατέρης **3000** κυβικὰ μέτρα καθηρωτάτου θαλασσίου ὕδατος, λαμβανομένου ἀπὸ βάθους **100** μέτρων καὶ ἀνανεούμενου **50** μέτρων.

Τὰ λουτρά εἰσιν ἀνοικτὰ καθ' ἐκάστην ἀπὸ τῆς 4 π. μ. μέχρι τῆς 8 π. μ. μ., τὰ δὲ ημέτερα λεωφορεῖα θέλουσιν ἀναχωρεῖ ἀπὸ τῶν πλατειῶν Ὁμονοίας καὶ Συντάγματος ἀπὸ τῆς 5 μέχρι τῆς 10 π. μ. καὶ ἀπὸ τῆς 4 μέχρι τῆς 9 π. μ.

Οἱ ἐπιβάται τῶν λεωφορείων τῆς πλατείας τοῦ Συντάγματος θέλουσι πληρόνει 20 λεπτὰ δι' ἀνοδον καὶ 20 δι' ἐπιστροφὴν, οἱ δὲ τῆς πλατείας τῆς Ὁμονοίας 30 λεπτὰ δι' ἀνοδον καὶ 30 δι' ἐπιστροφὴν.

Αἱ τιμαὶ τῶν λουτρῶν ὥρισθησαν ὡς ἔξῆς:

Εἴσοδος μετὰ λουτροῦ
Ἐνδύματα μετὰ χειρομάκτρου καὶ περισκελίδος

λεπτὰ **50**
» **15**

Αἱ κυρίαι θέλουσιν εὑρίσκει ἐντὸς τῶν λουτήρων νιπτῆρα μετὰ γλυκέος ὕδατος καὶ κάτοπτρον, ἔξωθεν δὲ μεγάλην αἴθουσαν πρὸς ἀνάπτυσιν. Ὅπορχεοῦνται νὰ φέρωσι μεθ' ἔσαυτῶν τὰ ἀναγκαῖα ἐνδύματα, καὶ πληρόνουσι μόνον λεπτὰ **50**.

Τὰ μικρότερα τῶν δέκα χρόνων παιδία πληρόνουσι τὸ ημισυ τῶν ἀνωτέρω δρισθεισῶν τιμῶν.

Ἡ εἰσοδος ἐντὸς τοῦ περιβόλου τῆς πλατείας τῶν λουτρῶν ἀφίεται ἐλευθέρα εἰς πάντας, τρὶς δὲ τούλαχιστον τῆς ἔδομάδος θέλει πατανίζει πρὸς τέφψιν τῶν εἰσερχομένων μουσικὴ ἀπὸ τῆς 5 μέχρι τῆς 8 π. μ.

Οἱ προσερχόμενοι θέλουσι τυγχάνει πάσης δυνατῆς περιποιήσεως, θέλουσι δὲ εὑρίσκει ξενοδοχεῖον κατάλληλον καὶ καφενεῖον, κείμενα ἀμφότερα ἐπὶ τῆς μεγάλης τῶν λουτρῶν πλατείας, ἐντὸς τῆς δοπίας κατεσκευασθησαν δύο μεγάλαι σκιάδες καὶ δενδροστοιχία πέριξ.

Βῆνε νομίζομεν περιττὸν νὰ προσθέσωμεν, διὰ διὰ τῆς ἐπιχειρήσεως μας ταῦτης ἡθελήσαμεν νὰ παράσχωμεν εἰς τοὺς ἡμετέρους συμπολίτας οἰκονομίαν χρημάτων, οἰκονομίαν χρόνου καὶ ἀσφάλειαν ψυχεῖας καὶ ζωῆς, προσέτι δὲ νὰ καταστήσωμεν τὴν ὑγιεινοτάτην χρῆσιν τοῦ διὰ θαλασσίου ὕδατος λούσθαι προστιθεῖες πάντας, ἀν δὲ ἐπετύχομεν τοῦ σκοποῦ ημῶν, περὶ τούτου θὰ ἀποφανθῇ προσεχῶς τὰ καινὸν τῶν Ἀθηνῶν.

Ἐν 'Αθηναῖς, τῇ 31 Μαΐου 1881

A. Δαμασκηνός