

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Απάγγελθείς ἐν τῷ θεάτρῳ τῇ 25ῃ Μαρτίου ὑπὸ^{τοῦ καὶ Δημητρίου Κοντοπούλη καὶ τῆς καὶ}

Ἐλένης Κοντοπούλη.

ΓΙΑΝΝΗΣ.

Δὲν τάμαθες, Μαρούλα μου;

ΜΑΡΟΥΛΑ.

Τείναι, χρυσέ μου Γιάννη;

ΓΙΑΝΝΗΣ.

Θὰ φύγη καὶ τὸ τάγμα μας καὶ τώρχ μάνι μάνι,
Καὶ ήλθα νὰ σ' ἀφήσω γειά . . .

ΜΑΡΟΥΛΑ.

Καὶ μοῦ λές ἀλήθεια;

ΓΙΑΝΝΗΣ.

Θὰ πάω μές στὸν πόλεμο, δὲν εἶναι παραμύθι.

ΜΑΡΟΥΛΑ.

*Οχι! συμφορά μου ξαφνική! τὸ τάγμα σου νὰ φύγη;

*Αχ! τοῦτο τὸ μαντάτο σου διὸ στηλετιάς μοῦ μπήγει.

ΓΙΑΝΝΗΣ.

*Ε! ἔλα δός τὸ χέρι σου, καὶ θὰ μὲ γάσχε τώρα.

ΜΑΡΟΥΛΑ.

Δὲν σὲ ἀφίνω ἀπὸ δῶν φύγης οὔτε ὥρα.

Θὰ πάω στὸν κουμπάρο μου, στὰ πόδια του νὰ πέσω,
Καὶ μὲ φωναῖς καὶ κλάματα νὰ τὸν παρακαλέσω
Νὰ πῆ σ' ἑνα κουμπάρο του ποῦ ἔχει ἔναν ἄλλο
κουμπάρο τοῦ κουμπάρου του καὶ βουλευτὴ μεγάλο
Νὰ βάλλῃ μέσα δυνατὰ νὰ μὴ σὲ στείλουν ἔξω . . .
Καὶ τὸ συλλογίστικα καὶ στὴ στιγμὴ θὰ τρέξω.

ΓΙΑΝΝΗΣ.

Μὴν κάνης βῆμα ἀπὸ δῶν, ἀν μ' ἀγαπᾶς, Μαρούλα...
Κι' ἐμένα κορματζάζεται ἡ μαύρη μου καρδοῦλα
Ποῦ θὰ σ' ἀφήσω μοναχή, μὰ πές μου θέλεις πάλι
Νὰ πάνε μές στὸν πόλεμο οἱ βλάμηδες οἱ ἄλλοι,
Νὰ κόψουν τὸν Όσμαν πασσᾶ, κι' ἔγώ μές στὴν Αθήνα
Νὰ ξημερωθραδυάζωμαι μαζί σου στὴν κουζίνα;

ΜΑΡΟΥΛΑ.

Βρὲ ἀπ' αὐτὰ διοῦ μοῦ λές δὲν πέρων γὼ χαμπέρι,
Θὰ κάμω κείνο ποῦ περνᾶ ἀπὸ τὸ δίκο μου χέρι.

ΓΙΑΝΝΗΣ.

Μὰ ἀκουσε ποῦ σοῦ μιλῶ, ἀν κάνης πάσσο τόσο,
Μὰ τὸ σταυρὸ σκοτόνομαι μπροστά σου, κι' ἔτσι χάνεις

ΜΑΡΟΥΛΑ.

*Αχ! ἔχεις πέτρα τὴν καρδιά . . . καὶ τώρα τί νὰ κάνω;
*Απὸ τὸ πολὺ σεκλέτι μου ἡ μαύρη θὰ πεθάνω.

ΓΙΑΝΝΗΣ.

Βάλλε καρδιά, Μαρούλα μου, καὶ μὴ μοῦ χολοσκάνης . . .
Γιάννης θὰ πάω, μάτια μου, καὶ θὰ γυρίσω Γιάννη.

ΜΑΡΟΥΛΑ.

Κι' ἀν σὲ σκοτώσουν, Γιάννη μου;

ΓΙΑΝΝΗΣ.

Δὲν βρίσκεις ἄλλον τάχα;

*Ο Γιάννης ἀγαπητικὸς εὑρέθηκε μονάχα;
*Απ' ἀντρες δὲν ἔστείρεψε ὁ τόπος μας, Μαρούλα . . .
Βρίσκει πενήντα καὶ ἕκατο δούλα.

ΜΑΡΟΥΛΑ.

Μὰ σὰν καὶ σένα βρίσκεται στὸν κόσμο ἄλλος Γιάννης;

ΓΙΑΝΝΗΣ.

Τὰ καμπαέτια τέσσερα, Μαρούλα, μοῦ τὰ κάνεις.

ΜΑΡΟΥΛΑ.

Καὶ τώρα φεύγ' ὁ Γιάννης μου, τὸ πρῶτο παλληκάρι,
Καὶ κρύβεται στὰ σύννεφα ὁ ἥλιος, τὸ φεγγάρι.
Θὰ μαραθοῦν τὰ κόκκινα λουλούδια τοῦ Απρίλη,
*Η παπαρούνα, τὸ κουκί, τὸ ἄσπρο χαμομῆλο.
Τὸ ζουμπουλάκι καὶ διανσές θὰ γίνουν ραφανίδες,
Κι' οἱ δρόσιμοι καὶ οἱ βασιλικοὶ ἀγκάθια καὶ τσουκνίδες.

ΓΙΑΝΝΗΣ

*Αχ! νὰ χωροῦσες, Μάρω μου, νὰ σ' ἔβαζα στὸ σάκκο,
Κι' ἀν σκοτωθῶ κι' οἱ δρό μαζί νὰ μποῦμε μέσ' τὸ λάκκο,
Νὰ σὲ βαστῶ στὴ ράχη μου, νὰ σ' ἔχω καραβάνα,
Μαζί νὰ τρῶμε τὸ φαγεῖ, μαζί τὴν κουραμάννα,
Ν' ἀκοῦς κανόνια ἀπὸ ἐδῶ, καὶ ἀπὸ ἔκει τουφέκια,
Νὰ ἔχης αἷμα γιὰ νεφό καὶ γιὰ φαγεῖ φυσέκια.

ΜΑΡΟΥΛΑ.

Μὰ πὲς μου δά, Γιαννάκη μου, ἔκει στὰ ἔξω μέρη,
*Στὰ Γιάννινα στὴν Ήπειρο, ποὺδις τάχατε τὸ ξέρει
*Αν βρής καμμιὰ Γιαννιώτισσα . . .

ΓΙΑΝΝΗΣ

Μὴ μου τὸ λές, Μαρούλα,
Γιατὶ τὰ κάνω θάλασσα μὲς στὴν κουζίνα οὖλα.
Μὰ τὸ σταυρὸ σκοτόνομαι μπροστά σου, κι' ἔτσι χάνεις
Τὸ μαγειρὶδ καὶ ἡ Βλλάς ένα βαρβάτο Γιάννη.

ΜΑΡΟΥΛΑ.

Γιὰ τὸ Θεό, ἀν μ' ἀγαπᾶς, ησύχασε, Γιαννάκη.

ΓΙΑΝΝΗΣ

*Αιμ' τὶ νομίζεις; πῶς μιλεῖς σὲ δρό χρονῶν παιδάκι;
*Έγώ στὸν κόσμο μοναχὴ τὴν Μάρω μου ν' ἀφήσω;
Κι' ἀν τὴν Μαρούλα μου ξεχνῶ, μπορῶ νὰ λησμονήσω
*Έκεινους τοὺς κερτέδες της γεμάτους κολοκύθια
Μὲ κρεμμυδάκι μπόλικο; . . . γιὰ νὰ σοῦ πῶ ἀλήθεια
*Απὸ προχθὲς δὲν ἔμεινε κανένας στὸ ντουλάπι;

ΜΑΡΟΥΛΑ.

Λοιπὸν γιὰ τοὺς κερτέδες μου μοῦ κάνεις τὴν ἀγάπη;

ΓΙΑΝΝΗΣ

*Ετοί δέ λόγος δηλαδὴ μὲ τὴ σειρὰ τὸ φέρνει.
(Καὶ νᾶξερες Μαρούλα μου, τὶ πεῖνα ποῦ μὲ δέρνει.)

ΜΑΡΟΥΛΑ.

Μὴ φύγης εἰς τὸν πόλεμο κι' εύθυνε σοῦ μαγειρέω . . .
Λοιπὸν θὰ φύγης, Γιάννη μου;

ΓΙΑΝΝΗΣ

'Αμμ' τί ; σοῦ χωρατεύω ;
Μὰ ποιδες τὸ ξέρει, στρο μου, ἀν μετά ἔνα μῆνα
Μὲ τῆς σπαλέταις τῆς χρυσαῖς δὲν σοῦρθω 'στὴν 'Αθήνα ;

ΜΑΡΟΥΛΑ

"Β ! τότε πιὰ 'στά σίγουρα θὲ ν' ἀρνηθῆς τὴν Μάρω.

ΓΙΑΝΝΗΣ

Βέτ καὶ στρατάρχης ἀν γενῶ, ἵσένα γὼ θὰ πάρω.

ΜΑΡΟΥΛΑ

"Αχ ! Γιάννη μου, Γιαννάκη μου, τί πονηριάς ποῦ ξέρεις !
Μὰ πές μου δὰ σὰν τί καλὰ ἀπ' ἔξω θὰ μου φέρης ;

ΓΙΑΝΝΗΣ

Θὰ φέρω γιὰ τὸ σπῆτι μας Τούρκισσαίς σκλάβαις δέκα.

ΜΑΡΟΥΛΑ

Πᾶ! πᾶ! πᾶ! .. 'στὸ σπῆτι μου δὲν θέλω γὼ γυναῖκα.

ΓΙΑΝΝΗΣ

Τότε σοῦ φέρνω μπόλικους κουρμάδες καὶ στραγάλια,
"Αίγο Γιαννιώτικο χαλβᾶ καὶ Τούρκικα κεφάλια.

Μὰ ἀκουσε, Μαροῦλα μου, σημαίνει ἡ τρουμπέτα,
'Εμπρός 'στὴ μέση τὸ σπαθί, 'στὸν ὄμο μπαγιονέττα.

ΜΑΡΟΥΛΑ

"Οχι, Γιαννάκη, δὲν κτυπᾷ τρουμπέτα γιὰ φευγάλα ...
Μόνο ρεθίθηκα βράζουνε ἀπάνω 'στὴν τσουκάλα.

ΓΙΑΝΝΗΣ

Καλὲ τί λές, Μαροῦλα μου ;

ΜΑΡΟΥΛΑ

"Αχ ! Γιάννη μου μὴ φύγης.

ΓΙΑΝΝΗΣ

Μὴν κλαῖς, καὶ μέσα 'σὴν καρδὶα βαθηταῖς πληγαῖς μ' ἀνογείς.
Βάστα, Μαροῦλα ... γνώρισα μὶχ δοῦλα 'Ανδρομάχη...

ΜΑΡΟΥΛΑ

Ποιὰ εἰν' αὐτὴν, Γιαννάκη μου, ποῦ κακὸ χρόνο νάχη;

ΓΙΑΝΝΗΣ

Κι' αὐτὴν, Μαροῦλα, ἀγαπᾶ ἔνα γυναικάρο,
Μία φορὰ κι' ἔναν καιρὸ τὴν 'λέγανε Μαργάρω.
Μὰ 'πῆγε 'στὸ ἀρχοντικὸ τοῦ Σλῆμαν, κι' ἐκεῖ πέρα
Τῆς ἀλλαζε τὸ ὄνομα δ Γερμανὸς μιὰ 'μέρα.
Προχθὲς λοιπὸν τῆς ἀφοτε ὑγεία δ φαντάρος,
Καὶ νὰ τὴν ἔβλεπες χαρὰ, παλληκαρὶὰ καὶ θάρρος.

ΜΑΡΟΥΛΑ

Μὰ 'γὼ εἰμαι 'λιγόψυχη, δὲν μοιζάω σὰν κι' ἔκείνη.

ΓΙΑΝΝΗΣ

Τόκα λοιπὸν, Μαροῦλα μου, κι' ἀς γίνη δ, τι γίνη.

ΜΑΡΟΥΛΑ

Μὴ βιάζεσαι, Γιαννάκη μου, δὲν εἰν ἀκόμη ὥρα.

ΓΙΑΝΝΗΣ

Μὴν κόβης, περιστέρα μου, τοῦ ἀετοῦ τὴν φόρα.

ΜΑΡΟΥΛΑ

Λοιπὸν ἀντίο, Γιάννη μου, ψυχή μου, δηό μου μάτια ...

Μὴ μὲ ξεχνᾶς.....

ΓΙΑΝΝΗΣ

Καλλίτερα νὰ γίνω δυὸ κομμάτια
Μὰ τίποτα γιὰ σουβενίρ δὲν σ' ἀφοσα ἀλγήσει ...

Νὰ ! πάρε τοῦτο τὸ σουγάλι νὰ κόβης κολοκύθικ.

ΜΑΡΟΥΛΑ

Θὰ τὸν κρεμάσω χαϊμαλί

ΓΙΑΝΝΗΣ

Σημαίνει ἡ τρουμπέτα...

"Ολαὶς τῆς φιλενάδαις σου ἐκ μέρους μου χαιρέτα.

ΜΑΡΟΥΛΑ

Μὴ βιάζεσαι, Γιαννάκη μου ... τίποτε ἄλλο θέλεις ;

ΓΙΑΝΝΗΣ

Νὰ μὴ ξεχνᾶς καμιὰ φορὰ κεφτέδες νὰ μοῦ στέλλῃς.
Λοιπὸν πηγαίνω

ΜΑΡΟΥΛΑ

Στάσου δὲ νὰ σὲ γλυκοφιλήσω.

ΓΙΑΝΝΗΣ

'Αλγήσει τὸ ξεχάσαιμε....

ΜΑΡΟΥΛΑ

Καὶ πῶς θὲ νὰ σ' ἀφήσω ;

"Αχ ! στάσου τὸ κεφάλι σου νὰ ράνω μὲ πανσέδες.

ΓΙΑΝΝΗΣ

Λοιπὸν πηγαίνω... μὴν ξεχνᾶς, Μαροῦλα, τοὺς κεφτέδες.
Τόκα καὶ χαιρετίσματα ... σημαίνει ἡ τρουμπέτα,
'Εμπρός 'στὴ μέση τὸ σπαθί, 'στὸν ὄμο μπαγιονέττα.

ΜΑΡΟΥΛΑ

Νὰ σ' ἀξιώσῃ δ Θεὸς νὰ ἔλθῃς 'στὴν 'Αθήνα,

Νὰ γίνης σὺ δ στρατηγὸς κι' ἔγω ἡ στρατηγίνα.

ΓΙΑΝΝΗΣ

Ζήτω λοιπὸν δ πόλεμος, δ Γιάννης καὶ ἡ Μάρω...

'Απ' τὴν χαρά μου μούρχεται νὰ ρίξω ἔνα σμπάρο.

Τοῦ πολέμου ήμέρ' ἀνατέλλει,

Κι' ἔνας Γιάννης ἀφράτος καὶ νέος

Χίλιους Τούρκους μονάχος του θέλει

Νὰ σκοτώσῃ μ' αὐτὸ τὸ σπαθί.

"Έχε γειὰ, τῆς Μαρούλας κουζίνα,

Σὲ ἀφίνω, ντουλάπι βαθύ,

"Οποῦ μούκοβες πάντα τὴν πεῖνα...

"Αλλη Μάρω γιὰ μὲ θὰ βρεθῇ ;

Τοῦ πολέμου ήμέρ' ἀνατέλλει

"Αχ ! βρὲ Τούρκο, γιατί δὲν τὰ δίνεις ;

Πούδες κεφτέδες 'στὸ Γιάννη θά στέλλῃ ;

Πατρίς, Μάρω, τί θέσις δεινή !

"Έχε γειὰ, κι' ἀν δ Γιάννης πεθάνη,

"Δυ κεφτές ἀπ' τοὺς Τούρκους γενῆ,

"Βνα μόνο συχώρεσο τοῦ φθάνει ...

Τοιγά σας δλοις κι' 'Αθήνα κλεινή !

Souris