



## ΕΠΕΡΜΗΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΑΤΥΡΙΚΗ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ ΜΟΝΟΝ 'Εν 'Αθήναις φρ. 15 — 'Εν δὲ ταῖς ἐπαρ. φρ. 16 — 'Εν τῷ ἔξωτ. φρ. 20.

Β. ΓΑΒΡΙΗΛΙΑΝΗΣ ΔΙΕΓΕΥΝΤΗΣ.

## Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.

Γιατί νὰ ἔρωτᾶτε ὅλοένα  
Μικροί, μεγάλοι, δλοι, τί θὰ γίνη;  
Δὲν ἔχετε πεποίθησι σ' ἐμένα;  
Κι' ἀν πόλεμο θὰ κάμω ἢ εἰρήνη,  
Πρέπει καλὰ καὶ σώνει νὰ σᾶς πῶ  
Ποյὸν κρύβω στὸ κεφάλι μου σκοπό;

Λυποῦμαι νὰ σᾶς βλέπω ἐπιστράτους,  
Μ' ἀν πάλι ἐλευθέρους σᾶς ἀφήσω,  
Θὰ πῆτε πῶς τὰ σύνορα τοῦ κράτους  
'Απόφασι δὲν ἔχω νὰ τ' αὐξήσω.  
'Αν δῆτε πῶς ἀφίνω τὸ στρατό,  
Θὰ πῆτε τὴν εἰρήνη πῶς ζητῶ.

Κι' ἀν σεῖς γιὰ σωτηρία μας ζητῆτε  
'Ο πόλεμος νὰ γίνη μιὰ φορὰ,  
Ἐγὼ τὸν θέλω δέκα, συμπολῖται,  
Καὶ τοῦτο σᾶς τὸ λέγω φανερά.  
Τὸν ἄνθρωπον μὲ λέτε τοῦ πυρὸς,  
Κι' ἀν ἥμαι, θὰ τὸ δείξῃ ὁ καιρός.

'Αλλ' ὅμως ἀγαπῶ καὶ τὴν εἰρήνη,  
Καὶ τούτη ἔχει ἀφθονα καλά.  
Καλὸς εἶναι κι' ὁ πόλεμος κι' ἔκείνη,  
Μὰ δὲν σηκόνει χρήματα πολλά.  
'Ο πόλεμος!.. ἀ! πῶς τὸν ἀγαπῶ!  
Αὐτὸς παρᾶ μὲ κάνει νὰ σκορπῶ.

Εἴθε γιὰ πάντα πόλεμος νὰ μείνῃ,  
Μὰ δχι δπως σεῖς τὸν συζητεῖτε.  
Θέλω νὰ ἥναι πόλεμος τι' εἰρήνη,  
Καθὼς καὶ τώρα, φίλοι συμπολῖται.  
Νὰ ἥναι ἔτσι κι' ἔτσι, δηλαδὴ  
Στρατός, κανόνι Κρούπ κι' ἐληῆς κλαδί.

Μὰ πάλι μ' ἔρωτᾶτε «τί θὰ γίνη;»  
Μὲ πρόσωπα καὶ μάτια ἀναμμένα...  
"Αν βλέπετε φουρτοῦνα ἢ γαλήνη,  
Δὲν ἔχετε πεποίθησι σ' ἐμένα;  
Σὰν πατριώτης πούμαι δὰ κι' ἐγὼ  
Μὲ δλοὺς σᾶς μαζὶ δὲν θὰ πνιγῶ;

Εἰς τοὺς παρόντας χρόνους τί νὰ κάμης;  
Μᾶς δίδονται ἐλπίδες καὶ πολλαὶ,  
'Αλλ' ἔξαφνα ὁ Βίσμαρκ, αἱ Δυνάμεις,  
Ἐκεῖνος ὁ Μπαρόν Χαύμερλὲ,  
'Ο Γλάδστων, ὁ Γαμβέττας κι' οἱ λοιποί...  
Δὲν ξέρει πιὰ κανένας τί νὰ πῆ.

'Αλλ' ὅμως, προσφίλεις συμπατριῶται,  
'Η νέα κι' ἡ παληῆ μου ταχτική  
Θέλει νὰ ἥσθε δλοι στρατιῶται.  
Κι' ἀν ἔξαφνα, γιὰ τύχη μας κακή,  
Τὰ πράγματα ἀνάποδα ἐλθοῦν,  
Φασκέλωστα νὰ πάνε νὰ χαθοῦν.

Souris