

Νεώτερα.

"Ω ! τοῦ θαύματος ! δέ Βερναρδάκης ἐκαρποφόρησεν. 'Ακόμη δὲν εἶχεν ἔλθει εἰς Κωνσταντινούπολιν τὸ ἄρθρον του δι' οὗ κατήργει σχολεῖα, γράμματα καὶ συλλόγους ὡς ἄλλος 'Αμούρ δύστις κατὰ τὴν παράδοσιν ἔκαυσε τὴν βιβλιοθήκην 'Αλεξανδρείας, συνίστα δὲ εἰς τὸ ἔθνος τὰ δῆλα καὶ τὴν γυμναστικὴν, καὶ ἵδον ἐν μέσῳ ἡμῶν ἀκόμη εἰς Σύλλογος—μὴν τρομάζετε !—γυμναστικός. Τῷ εὐχόμεθα βιωτιμότητα, μολονότι πολὺ φοβούμεθα μήπως γεννηθεῖς μὲ τὰ χιόνια λεύσση μὲ τοὺς πάγους.

'Ο συλλαβὼν τὴν πρωτοθουλίαν κ. Στάγκαλης τί καλὰ θὰ ἔκαμνε ἐὰν τὸν συνίστα πρὸ τοῦ χειμῶνος, ὅπως μᾶς ἔξασκήσῃ καὶ εἰς τὰς παγοδρομίας, ἵνα μὴ πίπτωμεν ἐπὶ τῶν τηκομένων χιόνων.

'Αλλὰ καὶ οὕτω τὸν εὐχαριστοῦμεν, διότι θὰ μᾶς ἔξασκήσῃ βεβαίως νὰ διερχόμεθα ἀκινδύνως τὰ ὄρη καὶ τὰς λίμνας τῶν δδῶν μας.

*
**

'Απέθανε ἡ Σκλωρές Χρηστίδου, γεννηθεῖσα τῇ 1η Ιανουαρίου τοῦ 1879.

'Ητο ἀμαρτία νὰ πεθάνῃ, διότι δὲν ἦτο κακὸ κορίτσι, ἵνα καὶ δὲν εἶχε πολλοὺς κορτεζάνους.

*
**

Τὸν θάνατον αὐτῆς ἡκολούθησαν καὶ αἱ μόλις γεννηθεῖσαι δύο ἀδελφαὶ της.

Εὐχόμεθα καὶ εἰς τὰς τρεῖς ἀνάστασιν ἐκ νεκρῶν καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος.

*
**

Καὶ πάλιν χιονίζει. 'Ο Στάγκαλης θὰ χρησιμεύσῃ καθὼς φάνεται καὶ πρὸς θέρμανσιν.

•Ο αὐτὸς

ΚΑΡΑΜΕΛΑΙΣ.

Διάλογος ἐνθαρρυντικὸς γάμου :

— "Εχω τρεῖς χιλιάδες φράγκα τὸν μῆνα καὶ δὲν μπορῶ νὰ φέρω μαζὶ τῆς δύο ἄκραις.

— Περίεργον, ἐγὼ διαβέτω τὸ τρίτον τῶν προσόδων σου καὶ ἐν τούτοις τὰ καταφέρω πέριφημα.

— Διάβολε ! τὸ καταλαμβάνω, εἶσαι ἔγγαμος.

—

Δύο γειτόνισσαι ἐμάλλοναν εἰς τὸ Ψυρῆ.

— Νὰ σὲ πῶ, λέγει ἡ μία, εἶσαι μία βρῶμα.

— Καὶ σὺ τί εἶσαι ;

— 'Εγὼ εἶμαι μία ἄλλη.

—

Μεταξὺ δύο δεσποινῶν τοῦ "Αῖ Λάϊφ, τὴν παρελθοῦσαν Κυριακήν.

— Πῶ; δὲν διάβασες τὸ σημερνὸ «Μή Χάνεσαι».

— "Α ! τῷρυψα νὰ τὸ διαβάσω τὸ Πάσχα." δὲν εἶναι διόλου γηστήσιμο.

INTIMITES.

II

Elle viendra ce soir ; elle me l'a promis.
Tout est bien prêt. Je viens d'éloigner mes amis,
De brûler des parfums, d'allumer les bougies
Et de jeter au feu les fades élégies
Que j'ai faites alors qu'elle ne venait pas ;
Et j'attends. Tout à l'heure elle viendra. Son pas
Rentrera, léger comme un pas de gazelle,
Et déjà ce seul bruit me paiera de mon zèle.
Elle entrera, troublée et voilant sa pâleur
Nous nous prendrons la main, et la douce chaleur
De la chambre fera sentir bon sa toilette.

O les premiers baisers à travers la violette !

III

C'est lâche ! J'aurais dû me fâcher, j'aurais dû
Lui dire ce que c'est qu'un bonheur attendu
Si longtemps et qui manque, et qu'une nuit pareille
Qu'on passe l'œil fixé sur l'horloge et l'oreille
Tendue au moindre bruit vague de l'escalier.
C'est lâche ! J'aurais dû me faire supplier,
Avoir à pardonner la faute qu'on avoue,
Et boire en un baiser ses larmes sur sa joue.
Mais elle avait un air si tranquille et si doux
Qu'en la voyant je suis tombé sur les genoux ;
Et, me cachant le front dans les plis de sa jupe,
J'ai savouré longtemps la douceur d'être dupe.
Je n'ai pas exigé de larmes ni d'aveux,
Car ses petites mains jouaient dans mes cheveux
Tandis que ses deux bras m'enlaçaient de leur chaîne,
D'avance j'absolvais la trahison prochaine,
Et, vil esclave heureux de reprendre ses fers,
J'ai demandé pardon des maux que j'ai soufferts.

François Coppée.