

δημιως ν' ἀκούσετε πῶς δὲν ἀναγνώρισε τὸν ἑαυτό του. Δὲν θὰ τὸ πιστέψετε μάλισται ἀλήθεια. Οἱ νατίδοι δὲν κυττάζουνται σὲ καθρέφτες — καὶ σ' αὐτό μοιάζουν μὲ τὸ σκυλάκι μου ποῦ δταν βρεθῆ ὁμπρὸς στὸν καθρέφτη χαλνᾶ τὸν κόσμο στὸ ἔσφωνητό.

5 καὶ 6) Εἶναι καλυβάκι στὸ ἐσωτερικὸ καὶ μιὰ βάρκα στὸ κανάλι.

7) Δὲν ξέρω ἂν θ' ἀποφασίσετε νὰ δείξετε στους ἀναγνῶστές σας πῶς ντύνονται τὰ παιδιά ἔδωλοι στις Ἰντίες. Τὸ βρίσκω φυσικὸ νὰ σᾶς στείλω αὐτὴ τὴν φωτογραφία, γιατὶ πῶς νὰ σᾶς τὸ πῶ; Δὲν εἶναι φυσικὴ καὶ τυπική;

Τὰ νατίδακια εἶναι τὰ πιὸ θεότρελλα παιδάκια ποῦ ἔχω δεῖ. Ξεπνά, πονηρὰ ἀλλὰ ὅχι ἀτακτα, τὸ διασκεδαστικότερον εἶναι νὰ τὰ βλέπη κανεὶς νὰ παίζουν foot-ball. Δηλαδὴ νομίζουν πῶς παίζουν κλωτσῶντας μιὰ μπάλα. Τρέχουν 10, 20, 40 μαζί, σκουντιούνται καὶ συχνὰ πέφτουν, σωριάζουνται. Γυμνὰ κορμιὰ ἀνακατωμένα, μ' ἔνα πόδι ἔεπεταμένο ἀπὸ κεῖ, ἔνα χέρι ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος. Καὶ μὲ μιᾶς σηκώνουνται μὲ γέλοιο καὶ κακό γιὰ νὰ ἔνακλωτσήσουν τὴν μπάλα. Μοῦ κάνει ἐντύπωση πῶς ἀγαποῦνται μεταξύ τους. Ποτὲ δὲν εἰδα παιδιά νὰ βρίζουνται ἢ νὰ δέρνουνται. Ηρέπει νὰ πῶ κι' αὐτό. Ποτὲ δὲν τὰ εἰδα νὰ βασανίζουν τὰ ζῶα, ποτὲ νὰ μαδοῦν τὰ δεντράκια ποῦ γεμίζουν τὰ πεζοδρόμια τῆς Καλκούπτας. Αὐτὰ εἶναι προτερήματα ποῦ παιδάκια σὲ πιὸ πολιτισμένα μέρη δὲν ξέρουν τι θα ποῦν.

Μὲ ἀγάπη

ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟΣ

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΓΡΥΛΛΟΥ

ΑΓΑΠΗΜΕΝΕ γρύλλε μου, ποῦ τραγουδεῖς γλυκά,
Πόσες φορές 'ς τοῦ κήπου της τὴν πειό κρυφή γωνιά
Δὲν ἀκουσεῖς 'ς τὴ σιγαλιὰ τὰ λόγια της τὰ μυστικά
Καὶ τὰ φιλιά ποῦ τά σβυσεν ἡ μαύρη λησμονιά.

Γιὰ μένα τὸ τραγούδι σου 'περγνοῦσε αἰθέρια μουσική,
Καὶ τώρα ποῦ 'ς τὸ στήθος μου νοιώθω βουνὸ τὴ λύπη
"Αχ! ἡ φωνή σου, γρύλλε μου, μοιάζει ἀρμονία νεκρικὴ
Γιὰ κάποια ποῦ δὲν πέθανε, μά ἀπ' τὴν καρδιά μου λείπει.

Σμύρνη.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΜΠΙΝΗΣ